



ΕΤΟΣ 61ον

20 Όκτωβρίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 42 (3151)

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ

Ἡ ἀρετή εἶναι ἔνα προσόν πού ἀναδεικνύει τὸν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ οἱ σωματικές ἀρετές ὡς ίκανότητες, ἀλλὰ καὶ οἱ ψυχικές ἀρετές ὡς ἐσωτερικές ψυχικές δυνάμεις εἶναι φυσικά προσόντα πού διαμορφώνουν καὶ προβάλλουν τὸν ἀνθρωπονόμοντα πρόσωπο.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τὰ φυσικά προσόντα, τίς φυσικές ἀρετές πού διακρίνουν τοὺς ἀνθρώπους ὑπάρχουν καὶ οἱ πνευματικές ἀρετές, οἱ ἀρετές ἐκεῖνες πού εἶναι καρπός ὅχι μόνο τῆς ἀνθρώπινης προσπάθειας ἀλλὰ κυρίως τῆς χάριτος καὶ δωρεᾶς τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Γι' αὐτό καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος τίς ἀποκαλεῖ «καρπόν τοῦ Πνεύματος».

Οι προϋποθέσεις καθηλιέργειας τῶν πνευματικῶν ἀρετῶν

Σύμφωνα μὲ τὸν ἄγιο Νικόδημο Ἅγιορείτη δύο εἶναι οἱ προϋποθέσεις πάνω στίς ὁποῖες στηρίζονται οἱ πνευματικές ἀρετές: Ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ καλὴ γνώμη - προαιρέση τοῦ ἀνθρώπου. Δηλαδὴ δέν ἀρκεῖ μόνο ἡ δική μας προθυμία καὶ ἐπιμέλεια, ἀλλὰ χρειάζεται ὅπωσδήποτε καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ γιά νά ἀναπτυχθοῦν μέσα μας τά πνευματικά ἐκεῖνα χαρίσματα πού διαμορφώνουν τὸν χριστιανικό μας χαρακτήρα. Αὐτή ἡ κοινή συμβολή Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ὀνομάζεται συνεργία, διότι συνεργοῦν ταυτόχρονα τόσο ἡ θεία χάρη, ὅσο καὶ ἡ ἀνθρώπινη βούληση. «Ἐκείνου γάρ τῇ ψυχῇ συνεργοῦντος, τοῦτον ἔκαστον κατορθοῦται» λέει ὁ Θεοδώροπος· ὅταν δηλαδὴ συνεργεῖ ἡ δύναμη τοῦ Παρακλήτου στήν προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου, τότε κατορθώνονται μία πρός μία οι θεῖες ἀρετές.

Οι βασικές πνευματικές ἀρετές

‘Ο Ἀπόστολος ἀπαριθμεῖ τίς θεμελιώδεις ἐκεῖνες ἀρετές πού συγκροτοῦν τὴν πνευματική ζωήν τοῦ χριστιανοῦ. Καὶ ἀρχίζει ἀπό τὴν ἀγάπην. Διότι ὅπως ἐρμηνεύει ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ρίζα γιά τίς ἀρετές πού

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. ε' 22 - ζ' 2)



Ο καρπός τοῦ ἀγίου Πνεύματος

Ἄδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, προσότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. Ἄδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἐν τινὶ παραπλάνητι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι προσότητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῆς. Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.

ἀκολουθοῦν· εἶναι τό θεμέλιο πάνω στό όποιο κτίζεται τό πνευματικό οίκοδόμημα· εἶναι ἡ πηγή πού τροφοδοτεῖ τή ροή τοῦ ποταμοῦ τῆς θείας χάριτος. Πῶς εἶναι δυνατό νά πλημμυρίσει ἡ ψυχή ἀπό πνευματική χαρά καί ἀγαθήσισθαι ἂν δέν θερμανθεῖ ἡ καρδιά ἀπό τή θεία ἀγάπη; Πῶς μπορεῖ νά κατοικήσει μέσα μας ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἂν δέν αἰσθανθοῦμε πρώτα τίν πρός τόν πλησίον ἀγάπη;

Ο Μέγας Βασίλειος, ἀναφερόμενος στίς ἀρετές τῆς χρηστότητος καί μακροθυμίας, λέει ὅτι ἡ μέν πρώτη πλατύνει καί διευρύνει τήν καρδιά ὥστε νά εἶναι εὔκαιρος καί εὔκολη ἡ ἐπιεικής συμπεριφορά σέ ὅλους τούς συνανθρώπους μας, μιμούμενοι τόν Θεό πού «εἶναι ἐπιεικής γιά ὅλους» (Ψαλμ. 85,5). Ή δέ μακροθυμία ἐπικεντρώνεται στήν ἀπόδοση τῆς δικαιοσύνης μέ εὐεργετικό τρόπο καί ὅχι μέ ἄκαμπτη αὐτηρότητα. Δίνει χρόνο, δίνει κι ἄλλη εύκαιρία γιά διόρθωσην.

Ἡ ἀρετή τῆς ἀγαθοσύνης περιλαμβάνει καλοσύνη καί πραότητα καί ἀναφέρεται στήν ἀγαθοποιό χάρη τοῦ Ἀγίου Πνεύματος πού προσφέρεται μέσα στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ψαλμωδός: «Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τίν Σιών» δηλ. τήν Ἐκκλησία (50,20). Τό Πνεύμα τό Ἀγιο ἐπιχέει τό ἀγαθοποιό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί πραῦνει τήν ψυχή πού πιστεύει καί τό ἐκζητεῖ μέ τήν προσευχή καί τή μετάνοια.

Οι ἀρετές τῆς πίστεως τῆς πραότητας καί τῆς ἐγκράτειας ἀπό κοινοῦ συμπληρώνουν τό τρίπτυχο τῆς σωφροσύνης, πού θωρακίζει πνευματικά τόν ἄνθρωπο ἀπό τούς πειρασμούς τῆς ἀπιστίας, τῆς ἀθεσίας καί τήν ἐπιρροή τῶν σαρκικῶν παθῶν, τῶν πονηρῶν ἐπιθυμιῶν καί τοῦ θυμοῦ. Γιά νά εἶναι ἐφικτός αὐτός ὁ πνευματικός καρπός προϋποθέτει δοκιμασμένη, βαθιά καί ἀκλόνητη πίστη. Πίστη ὅχι ψιλή, δηλ. ἀδύναμη, ἀλλά νά δέχεται μέ βεβαιότητα ὅτι «τά ἀδύνατα παρ' ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκ. 18,27).

Γιά τήν πνευματική ἐγκράτεια ὁ Μ. Βασίλειος λέει ὅτι εἶναι ἡ ἀρετή πού μετριάζει τίς ἀκρότητες, δηλ. τήν ἀσυγκράτητη τρυφή καί τήν ἀδιάκριτη κακοπά-

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, οἱ καρπός τοῦ Πνεύματος εἶναι ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστού-θεια, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια. Ἐναντίον αὐτῶν δέν υπάρχει νόμος. Ἄλλ' ὅσοι ἀνήκουν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἔσταύρωσαν τίν σάρκα μαζὶ μὲ τὰ πάθη καὶ τὰς ἐπιθυμίας. Ἐάν ζῷμεν διά τοῦ Πνεύματος, πρέπει νά βαδίζωμεν καὶ κατά τὸ Πνεῦμα. Ἄσ μή γινώμεθα κενόδοξοι, προκαλοῦντες ὁ ἔνας τὸν ἄλλον καὶ φθονοῦντες ὁ ἔνας τὸν ἄλλον. Ἄδελφοί, ἐάν παρασυρθῇ κανείς σέ κάποιο ἀμάρτημα, σεῖς οἱ πνευματικοί πρέπει νά τὸν διορθώνετε μέ πνεῦμα πραότητος καὶ νά προσέχετε τὸν ἑαυτόν σου μήπως πέσης καὶ σύ σέ πειρασμόν. Ὁ καθένας νά βαστάζῃ τὰ βάρη τοῦ ἄλλου, καὶ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον θά ἐκπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Αντωνιάδου, Ἀμ. Αμπιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Θεια. Ἡ δέ πραότητα εἶναι προτροπή τοῦ ἕδιου τοῦ Χριστοῦ: «Μάθετε ἀπ' ἐμοῦ ὅτι πράός είμι» (Ματθ. 11,29). Τό δέ Πνεῦμα τὸ Ἀγιον εἶναι Πνεῦμα πραότητος καὶ ὅσοι ἐκ τῶν πιστῶν ἔγιναν κατοικητήρια τοῦ Ἀγίου Πνεύματος ἦταν εἰκόνες πραότητας.

‘Ο πνευματικός τρόπος ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ

Ἄπο τή στιγμή πού τό Πανάγιο Πνεῦμα μέ τούς καρπούς τῶν ἀρετῶν προσδιορίζει τίν πνευματική μας ζωὴ εἶναι αὐτονότο ὅτι καὶ ἐμεῖς ὀφείλουμε νά συντονίζουμε ὅλες τίς προσπάθειες τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγώνα μέσα σέ αὐτά τά ιερά πιλαίσια. Νά ἀκολουθοῦμε καὶ νά ἐπικαλούμαστε τή βοήθεια, τή δύναμη, τή χάρη πού ὁ Θεός διά τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἀγίου μᾶς χορηγεῖ, ὅπως μᾶς συμβουλεύει καὶ ὁ ἄγιος Φώτιος. Μήν ἀποπροσανατολιζόμαστε σέ ἄλλους τρόπους ζωῆς πού τόσο προβάλλονται καὶ διαφημίζονται στήν ἐποχή μας. Διότι δέν παρέχουν χάρη Θεοῦ, δέν μᾶς σταθεροποιοῦν στήν ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ μέσα μας. Κάθε πνευματική ἀρετή περιέχει χάρη καὶ ἐλκύει χάρη τόση ὥστε, μαζὶ μὲ τή συνδρομή τῶν ἄλλων ἀρετῶν, νά μᾶς ὀδηγήσουν στήν ἐν Χριστῷ ζωή καὶ αἰώνιότητα. Καὶ μέσα σ' αὐτή τήν ἐμπειρία τῆς αἰώνιότητας νά ἀξιοῦμε νά δοῦμε μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς τό ἀπρόσιτο φῶς τῆς Ἀγίας Τριάδας.

Ἀρχιμ. Χ. Ν.

20 Οκτωβρίου 2013: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ

Ἀριεμίου μεγαλομ. († 326), Ματρώνης ὁσίας τῆς Χιοπολίποδος († 462),

Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ († 1581).

Τίχος: πλ. δ΄ – Ἐωθινόν: ΣΤ΄ – Ἀπόστολος: Γαλ. ε΄ 22 - στ΄ 2 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. π΄ 27-39.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 27 Οκτωβρίου, Ζ΄ Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. θ΄ 6-11 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. π΄ 41-56.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Μέ απόφασην της Ιερᾶς Συνόδου στήν 'Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Έλλάδος λειτουργεῖ από τό 1960 τό Φροντιστήριο Υποψηφίων Κατηχητῶν. Μέσα στό πέρασμα τοῦ χρόνου μέ τό είδικά καπρισμένο πρόγραμμα μαθημάτων καί έκπαιδευτικῶν εύκαιριῶν, προσφέρει στούς νέους, πού έπιθυμοῦν νά διακονίσουν τό Κατηχητικό ἔργο της Εκκλησίας, τήν εύκαιρία νά καταρτισθοῦν θεωρητικά καί πρακτικά γιά τό τόσο ύψηλό ἔργο τους.

Ἡ διάρκεια τῶν σπουδῶν είναι διετής. Τά μαθήματα τοῦ Α' ἔτους γίνονται κάθε Σάββατο 4:00 ἔως 6:30 μ.μ., καί τοῦ Β' ἔτους τήν ἴδια ἡμέρα ἀπό 7:00 ἔως 9:30 μ.μ.

- **Προϋποθέσεις:** Γίνονται δεκτοί σπουδαστές, ήλικίας 18 - 40 ἔτῶν, ἀφοῦ προσκομίσουν: α. Ἀποδεικτικό σπουδῶν (ἢ Ἀπολυτήριο Λυκείου), καί μία πρόσφατη φωτογραφία.
- **Ἐναρξη μαθημάτων:** Τό Σάββατο 5 Ὁκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ὁ Ἀγιασμός κι ἡ ἐναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Φροντιστρίου. Οἱ ἐγγραφές θά συνεχιστοῦν μέχρι τό Σάββατο 9 Νοεμβρίου τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Φροντιστρίου.
- **Πληροφορίες:** Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται: α) στό Γραφεῖο Κατηχίσεως καί Νεότητος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272347-348 (καθημερινά 8 π.μ. – 2 μ.μ. ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς). β) Στήν ιστοσελίδα τοῦ Ὁργανισμοῦ, www.apostoliki-diakonia.gr στήν ἐνόπτη Κατήχηση στήν όποια περιγράφονται ἀναλυτικά ὅλες οἱ έκπαιδευτικές-καπηλικές δραστηριότητες τοῦ Γραφείου Κατηχίσεως.

Κυκλοφορεῖ ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Διακονίας Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ κατά τούς Ἐβδομήκοντα (τό κείμενο)

Μέ πρόλογο τοῦ Γεν. Διευθυντοῦ Ἐπισκόπου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Σχῆμα 14x21 ἑκατ., σσ. 1628 + 2 χάρτες.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (ὅδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Εοπερινοῦ.

„ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ“, ἔβδομαδιαῖτο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Έλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθαγγέλος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr