



ΕΤΟΣ 61ον

24 Νοεμβρίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 47 (3156)

## ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΗ

Η ταπείνωση είναι βασική άρετή τοῦ χριστιανοῦ. Κάθε ειδους ἐγωισμός, καύχηση καὶ ἀλιαζονεία ἔρχονται σέ ἀντίθεση μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἐμποδίζουν τὸν πνευματική ζωὴν τῶν πιστῶν. Ὅμως ύπάρχει, κατὰ τὸν ἄπ. Παῦλο, ἐνας πλόγος καυχήσεως γιά κάθε χριστιανὸν πού τὸν στηρίζει καὶ τὸν ὥφελεῖ πνευματικά. Είναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ.

### Η καύχηση στὸν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ

Ο Ἀπόστολος γράφει ὅτι «ἔμοι μή γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου». Ὁ ἄπ. Παῦλος ἀπεύχεται, δέν διανοεῖται νά καυχηθεῖ γιά κάτι ἄλλο, ὡς χριστιανός, ἐκτὸς ἀπό τὸν Σταυρό τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τί είναι αὐτὴ ἡ καύχηση στὸν Σταυρό τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ; Ο ιερός Χρυσόστομος πλέει ὅτι ὁ Χριστός πῆρε γιά μᾶς μορφή δούλου καὶ ύπέστη ὅσα ύπέστη στὸν Σταυρό γιά χάρη μας, πού γίναμε δοῦλοι τῆς ἀμαρτίας, ἔχθροι καὶ ἀχάριστοι πρὸς τὸν Θεό. Ὅμως μᾶς ἀγάπησε τόσο, ὥστε δέν πιπήθηκε τὸν ἐαυτό του ὡς ἄνθρωπος καὶ τὸν παρέδωσε σέ θάνατο σταυρικό γιά νά μᾶς πιτρώσει ἀπό τὴ δουλεία τῆς ἀμαρτίας.

Είναι, ποιπόν, τό μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, πού φάνηκε πάνω στὸν Σταυρό, γιά τό ὅποιο καυχόμαστε, συγκλονιζόμαστε καὶ δοξάζουμε τὸν Θεό. Η καύχησή μας δέν ἔχει σχέση μὲ τὸν κομπασμό καὶ τὸν ἐγωισμό, ἀλλὰ μὲ τὴ βαθιά εὐγνωμοσύνη μας στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, πού ἔγινε γιά μᾶς ἔνοχος θανάτου, «θανάτου δέ σταυροῦ», ὥστε νά μᾶς παρασήσει ἀθώους ἐνώπιον τοῦ Πατρός τοῦ «ἐν οὐρανοῖς».

Ἐπειδή μὲ τὸν Σταυρό φάνηκε «ἡ ύπερβολική ἀγάπη τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ» (ἄγιος Νικόδημος) σέ μᾶς τούς ἀνθρώπους, γιά τὸν πλόγο αὐτό δέν πρέπει καθόλου νά ντρεπόμαστε νά ὅμοιογοῦμε καὶ νά καυχώμαστε γιά τὸν Σταυρό τοῦ Ἰησοῦ. Είναι ἔθλιψη γνώσεως τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ καὶ ὄθιγο-

## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. 5' 11-18)



### Ἡ καὶ κτίσι

Ἄδελφοί, ἵδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. "Οσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκὶ, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γάρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κάγὼ τῷ κόσμῳ. Ἐν γάρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὕτε περιτομή τι ἴσχυει οὕτε ἀκροβυντία, ἀλλὰ κανή κτίσις. Καὶ δόσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰοήνη ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γάρ τὰ στύγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάξω. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

---

πιστία ἃν ἀποφεύγουμε ἀπό δειλία ἡ μικροκαρδία νά προβάλλουμε μέσα μας ἀλλά καί ἔξω στόν κόσμο τό εὐθύογημένο ξύλο τοῦ Σταυροῦ. Είναι σάν νά ἀκυρώνουμε τή σωτηρία μας, σάν νά μήν ύποθογίζουμε τήν ύπερβάλλουσα θυσία τοῦ Θεανθρώπου γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου.

### Τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ ὡς ἀναγέννηση καί ἀναδημιουργία

Ἡ καύχηση, ἡ πίστη καί ἡ ὄμοιογία τοῦ Σταυροῦ δέν εἶναι μόνο ἔκφραση εὐγνωμοσύνης γιά τή δωρεά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί πύλη ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀπ. Παῦλος χαρακτηρίζει τή ζωή τοῦ χριστιανοῦ πού πιστεύει, συμμετέχει, ζεῖ τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ ὡς «καὶ κτίσι». Τοῦτο σημαίνει ὅτι προγεύεται «τή δόξα καί τήν ἀφθαρσία τῆς Ἀναστάσεως» (ἄγιος Νικόδημος) τοῦ Χριστοῦ.

Μέσα στή χάρη τῶν μυστηρίων τοῦ ἀγίου Βαπτίσματος καί τῆς μεταθήψεως τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ὁ χριστιανός συμμετέχει στό μυστήριο τῆς Σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου καί ταυτόχρονα γεύεται καί τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως. Διότι μετά τό Σταυρό ἀκολούθησε ἡ δόξα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου. Ζεῖ ὁ πιστός «τόν ἐξ Ἀναστάσεως βίο τοῦ Εὐαγγελίου» μᾶς πάντες ὁ Μ. Βασίλειος. Προγεύεται «τήν ἐσομένην μετά τήν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν τῶν πραγμάτων μεταβολήν» (Θεοδώρος). διηλασθή ἀναμένει μέ παρροσία τήν κοινή ἀνάσταση τῶν ἐν Χριστῷ κοιμηθέντων καί τελειωθέντων ἀγίων καί δικαίων καί τήν «ἀληθαγήν» τῶν σωμάτων ἀπό φθαρτά σέ ἀφθαρτα, ἀπό θνητά σέ ἀθάνατα. Είναι ἡ καινούργια ζωή πού ἔχει ἐτοιμάσει ὁ Κύριος Ἰησοῦς σέ σῶση τόν πίστεψαν, τόν ἀκολούθησαν καί παρέμειναν πιστά μέθη τῆς Ἐκκλησίας Του.

### Ἡ ἀξία τῆς καύχησης τοῦ Σταυροῦ στόν κόσμο πού ζοῦμε

Στήν ἐποχή μας τό κέντρο βάρους τῆς προσοχῆς μας τό ἔχουμε οἱ περισσό-

## Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, κυπτάτε μέ πόσον μεγάλα γράμματα σᾶς ἔγραψα μέ τό χέρι μου. "Οσοι θέλουν νά φανοῦν εύάρεστοι μέ μέσα ἔξωτερικά, αύτοί σᾶς ἀναγκάζουν νά περιτέμνεσθε, ἀπλῶς καί μόνον διά νά μή καταδιώκωνται διά τό κόρυφο περί τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Διότι οὕτε αύτοί πού περιτέμνονται, φυλάττουν τόν νόμον, ἀλλά θέλουν νά περιτέμνεοθε σεῖς, διά νά καυχηθοῦν διά τίν συμμόρφωσίν σας εἰς ἔνα ἔξωτερικόν τύπον. Εἰς ἐμέ δέ μή γένοιτο νά καυχηθῶ διά τίποτε ἄλλο παρά διά τόν σταυρόν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ ὄποίου ὁ κόσμος εἶναι σταυρωμένος ὡς πρός ἐμέ, καί ἐγώ εἶμαι σταυρωμένος ὡς πρός τόν κόσμον. Διότι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὕτε ἡ περιτομή οὔτε ἡ ἀκροβυθστία ἔχουν ἀξίαν, ἀλλά ἡ νέα δημιουργία. Καί ὅσοι βαδίσουν σύμφωνα μέ τόν κανόνα τοῦτον, εἰρήνην ἃς ἐλθῃ εἰς αὐτούς καί ἐλεος, καί εἰς τόν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. Εἰς τό ἔκτην ἃς μή ἐνοχλῇ κανείς, διότι ἐγώ βαστάζω εἰς τό σῶμά μου τά σπηλάδια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μέ τό πνεῦμά σας, ἀδελφοί. Ἄμπν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

τεροὶ ἐπικεντρώσει στήν παρούσα ζωή, στή ζωή πού ζεῖ ὁ καθένας πάνω στή γῆ. Καί εἶναι ποιγικό καί ἀποδεκτό νά δίνουμε ἀξία στή ζωή αὐτή γιατί εἶναι ἡ μόνη πού μποροῦμε νά δοῦμε μέ τά φυσικά μας μάτια. Καί ὁ καθένας μας βάζει τούς στόχους του καί ἔχει πλόγους νά καυχείται γιά τίς ἐπιτυχίες του καί τίν ἐκπλήρωσην τῶν προσδοκιῶν του. "Ομως ἡ ζωή εἶναι ἀπρόβλεπτη καί βρισκόμαστε πολλήσ φορές σέ ἀπρόσμενες ἀνατροπές. "Αλλὰ νά ὑποιογίζουμε καί ἀλλοῦ νά καταθίγουμε, σέ ἄλλα νά ἐλπίζουμε καί ἄλλα νά μᾶς ἔρχονται. Καί εύκολα χάνουμε τήν ἐμπιστοσύνην μας τόσο στόν ἑαυτό μας ὅσο καί στής ὑποσχέσεις αὐτῆς τῆς ζωῆς. Καί φάνουμε νά βροῦμε τίς αιτίες καί ὀδηγούμαστε σέ μοιραία ἀδιέξοδα. Τήν αἰσιοδοξία τή διαδέχεται ἡ ἀπογοήτευση ἡ καί ἡ ἀπελπισία.

"Ομως, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί μποροῦμε νά ἐλπίζουμε χωρίς ἀμφιβολία στήν καινούργια ζωή πού ἐγκαινίασε ὁ Σταυρωθείς καί Ἀναστάς Ἰησοῦς, τήν καινή κτίση πού ὅμοιογει καί ὁ ἀπ. Παῦλος. Τή ζωή τῆς ἀθανασίας καί ἀφθαρσίας, πού δέν φαίνεται μέ τά φυσικά μάτια ἀλλά μέ τά μάτια τῆς πίστεως.

Ἀρχιμ. Χ. Ν.

24 Νοεμβρίου 2013: KYPIAKH ΙΓ' ΛΟΥΚΑ

Κλήμεντος ἐπισκόπου Ρόμπης († 101), Πέτρου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας († 311).

Ἡκος: πλ. α' – Ἔωθινόν: ΙΑ' – Απόστολος: Γαλ. στ' 11-18 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. in' 18-27.

Η ΕΠΙΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 1 Δεκεμβρίου, ΙΔ' Λουκᾶ.

Απόστολος: Ἐφεο. β' 4-10 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. in' 35-43.

## Βυζαντινές είκόνες της Αποστολικής Διακονίας

### ‘Η Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καὶ Παναγία ἡ Μυριδιώτισσα’

‘Η τέχνη της άγιογραφίας άποτελεῖ ἔργο της θείας Χάριτος. Δέν είναι ἀπλά μιά τέχνη, είναι ἱερή τέχνη. Δέν είναι ζωγραφική, είναι θεολογία, εύχαριστία καὶ δοξολογία. Δέν είναι καθλητεχνική ἔκφραση, είναι προσδοκία σωτηρίας. Δέν είναι στολίδι, είναι ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεό. Δέν είναι συλλεκτικό εἶδος, είναι παρηγορία, παραμυθία καὶ ἀνάπauση τῶν ἀνθρώπων στὴν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ.

‘Ετσι, ἡ Αποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος φιλοτεχνεῖ βυζαντινές εἰκόνες σὲ καμβά καὶ ξύλο, σὲ μιὰ ύψη πλοῦ ἐπιπέδου ποιότητας παραγωγή. Οἱ εἰκόνες αὐτές ἀφοροῦν τὸν κύκλο τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἔορτῶν, ὡς καὶ τῶν ἔορτῶν τῶν Ἀγίων, πού θά ὀλοκληρωθεῖ στὸ ἐγγύς μέλλον.

Γιά παραγγελίες μπορεῖτε νά ἐπικοινωνήσετε μέ τό ἀρμόδιο Γραφεῖο, τηλ. 210-7272381, 210-8161544.

## ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2014

Τά **ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ** περιέχουν τίς εἰδικές τυπικές διατάξεις τοῦ 2014.

‘Ο **ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ** περιέχει τό ἑօρτολόγιο καὶ μηνύματα.

Τό **ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ** (σχῆμα 18Χ26).

‘Η **ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ** (ήμερολόγιο τσέπτης) περιέχει συνοπτικό καὶ ἀναλυτικό ἑօρτολόγιο τοῦ 2014, σημειωματάριο, τηλεφωνική ἀτζέντα, τίς περιόδους νηστείας καὶ χρήσιμες ἐκκλησιαστικές πληροφορίες.

---

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναὸν Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Εοπερινοῦ.

„ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ“, ἐβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς „Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος“. Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἵερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας.

---

‘Η **ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ** σ’ δόλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)