



ΕΤΟΣ 61ον

1 Δεκεμβρίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 48 (3157)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο άπόστολος Παῦλος, ἀναφερόμενος στή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, τονίζει ὅτι ὅλος αὐτός ὁ θαυμαστός τρόπος τῆς πιστρώσεως μας ἀπό τὴν ἀμαρτίᾳ εἶναι ἐξ ὄλοκλήρου ἔργο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Γ’ αὐτό καὶ ἀναφέρει μὲν ἔμφασιν ὅτι «χάριτί ἔστε σεσωσμένοι». Ποιό ἀνθρώπινο ἔργο, ὅσο καὶ ἡ σοφία ἡ μεγάλη κι ἄν χαρακτηρίζεται, θά μποροῦσε νά ἐλησυθερώσει τὴν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τὴν δυναστεία τῆς ἀμαρτίας; Μόνο ὁ Θεός, «ὁ πλούσιος ἐν ἐλέει», μὲ τὸν πλοῦτο τοῦ ἐλέους καὶ τῆς εὐσπλαχνίας πού Τόν διακρίνει, ἔχει τὴν δύναμην ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιθυμία «διά τὴν ποιητὴν ἀγάπην αὐτοῦ» (στ. 2,40) καὶ τὴν ἀμαρτία νά ἀπαθείψει καὶ ἐμᾶς νά μᾶς ζωοποιήσει ἀπό τὴν πνευματική νέκρωση πού ἔκει-νται μᾶς προκάλεσε.

Ἡ ἀμαρτία νεκρώνει τὸν ἀνθρώπο

Ο διάβολος ἔχει καταφέρει νά πείσει ποιητούς ἀνθρώπους ὅτι ἂν ζήσουν τὴν πρόσκαιρη ζωή τους ὅσο γίνεται πιο ἀμαρτωλά καὶ ἔντονα τὴν κερδίζουν, δέν τὴν xάνουν. Τούς ψιθυρίζει ὅτι μιά ζωή ἔχουν καὶ πρέπει νά τὴν ἀποθανάσουν, νά ίκανοποιήσουν τίς ἐπιθυμίες τῆς σάρκας. Αὐτός ὅμως ὁ τρόπος ζωῆς ἐπιφέρει νέκρωση, θάνατο ψυχικό, ἀλλὰ καὶ σωματικό. Ἐκδιώκει τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ πού δίνει πνοή ζωῆς καὶ προσεταιρίζεται τὰ ἔργα τοῦ σκότους πού ὀδηγοῦν στὴν ἀπώλεια τοῦ ἀνθρώπου, ὡς δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ. Διότι ὅπως ὁ Ἀπόστολος μᾶς ὑπενθυμίζει, «αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα», δηπλ. εἰμαστε πλασμένοι ἀπό τὸν Θεό, ἡ ὑπαρξή μας δέν εἶναι αιτόματη, ἀλλὰ καρπός τῆς θείας ἀγάπης, ἀποτέλεσμα τῆς δημιουργικῆς χάριτος καὶ ἐνέργειας τοῦ Παντοκράτορος.

Ὑπάρχει ἡ πλάνη ὅτι ἂν καὶ ἀμαρτάνουμε, ὅμως ζοῦμε. Ἡ ζωή ὅμως πού ζοῦμε εἶναι ζωή χωρίς Θεό, χωρίς χάρη καὶ εὐθύογία. Ἐξαντησούμε τὸν χρόνο τῆς ζωῆς μας καὶ φέρουμε μέσα μας τὸν πνευματικό θάνατο πού ἐπισφραγίζεται μέτο χωρίς Θεό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας. Ζοῦμε χωρίς πίστη στὴν αἰώνιο ζωή καὶ ἀποθνήσκουμε χωρίς ἐλπίδα ἀναστάσεως.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έφεσ. β' 4-10)



Ἡ σωτηρία μᾶς εἶναι δῶρο Θεοῦ

Ἄδελφοί, ὁ Θεὸς πλούσιος ὡν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἦν ἡγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὅντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ· χάριτί ἔστε σεσωσμένοι· καὶ συνήγειρε καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπονραῖσις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἐνδειξήται ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς ἐπερχομένοις τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τῇ γὰρ χάριτί ἔστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον οὐκ ἐξ ἐργῶν, ἵνα μή τις καυχήσηται. Αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίμνα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἐργοῖς ἀγαθοῖς, οἵτινες προητοίμασεν δὲ Θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.

Ἡ ἐν Χριστῷ σωτηρία μᾶς ἐργο τῆς θείας χάριτος

Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο εἶχε ἔνα μοναδικό καὶ μεγαλειώδη σκοπό: τὴν ἀπαλλαγὴν μᾶς ἀπό τὴν ἄμαρτία, τὴν ἀνάζωοποίησή μᾶς ἀπό τὴν νέκρωση τῆς ἄμαρτίας. Ο Θεός μᾶς «συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ», δηλ. μᾶς ἔδωσε τὴν δυνατότητα νά ξαναζήσουμε πνευματικά μέσα ἀπό τὴν χάρη τοῦ σωτηρίου ἐργού τοῦ Χριστοῦ. Η θυσία του πάνω στὸν Σταυρό εἶναι τό κατ' ἔξοχήν ἐργο πού ἀποκαθιστᾶ τὸν ἄνθρωπο ζωντανό ἀπό τὴν ἄμαρτία. Καί οἱ ἀρετές τῶν μεγαλυτέρων Ἅγιων δέν εἴχαν, οὕτε βέβαια ἔχουν τὴν δύναμην νά μᾶς «ξεκοιλῆσουν» ἀπό τὴν ἄμαρτία καὶ νά μᾶς χαρίσουν ζωή, καὶ μάλιστα ζωή ἐκ νεκρῶν, ζωή ἀναστάσιμη, ὅπως αὐτή ἀνέτειλε ἐκ τοῦ ζωοδόχου τάφου τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ.

“Οποιος ἀποδέχεται καὶ κοινωνεῖ τὸν Χριστό «σαρκωθέντα, σταυρωθέντα καὶ ἀναστάντα» εἰσέρχεται στὴν δωρεά τῆς χάριτος πού Ἐκεῖνος ἔδωσε. Οι πιστοί είμαστε τέκνα τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως, «κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Μέ τίν προσφορά τοῦ αἵματός του δημιούργησε «καινή κτίση» καὶ «καινούς ἀνθρώπους», πού τούς ἔκτισε μέ τὴν χάρην Του. Δημιούργησε καινούργιο τρόπο ζωῆς πού ἀρχίζει ἀπό ἐδῶ καὶ ζειπερνάει τὸν παρόντα αἰώνα, ἐπεκτείνεται στὸ νέο αἰώνα (τοῖς αἰώσι τοῖς ἐπερχομένοις), τὸν αἰώνα τοῦ πλούτου τῆς χάριτος καὶ δωρεᾶς, πού ὁ Κύριος ἔχει ὑποσχεθεῖ σέ ὅλα τά μέλη τῆς ἁγιασμένης Εκκλησίας.

Ἐγκαινίασε τή χριστιανική πολιτεία πάνω στή γῆ, ὥστε ὅλοι οἱ πιστοί νά προσαρμόζουν τὸν τρόπο τῆς ζωῆς τους μέ τά νέα δεδομένα τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ. Ἐδῶ ἐπενδύονται τά ἀγαθά ἐργα ὡς ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ διότι συμβάλλουν στήν κατά Θεό πρόοδό μας, στὸν ἀγιασμό μας, στήν ἐν Χριστῷ τελείωσή μας. Ἐργα πού εἶναι ἀποχωρισμένα τῆς θείας χάριτος δέν συμβάλλουν στήν πνευματική ἀνοδο τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἐργα πού μένουν στό παρελθόν, ἐνώ τά ἐργα τῆς πίστεως μένουν αἰώνια, διότι στηρίζονται

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, ὁ Θεός, ἐπειδὴ εἶναι πλούσιος εἰς εὐσπλαγχνίαν ἔνεκα τῆς πολλῆς ἀγάπης μὲ τὸν ὄποιαν μᾶς ἀγάπησε, ἀν καὶ ἡμαστε νεκροὶ ἔνεκα τῶν παραπωμάτων, μᾶς ἐζωοποίησε μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν, –διά τοῦ Χάριτος εἰσθε σωσμένοι–, καὶ μᾶς ἀνέστησε μαζὶ καὶ μᾶς ἐκάθισε μαζὶ εἰς τὰ ἐπουράνια ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διά νά δεῖξῃ εἰς τοὺς μέλλοντας αἰῶνας τὸν ὑπερβολικὸν πλοῦτον τῆς χάριτος του εἰς καλωσύνην πού ἔδειξε σ' ἐμᾶς διά τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ. Διότι διά τῆς χάριτος εἰσθε σωσμένοι διά τῆς πίστεως καὶ αὐτὸ δέν προέρχεται ἀπό σᾶς, ἀλλὰ εἶναι τοῦ Θεοῦ δῶρον, ὅχι ἀπό ἔργα, διά νά μή μπορῇ κανεὶς νά καυχηθῇ. Διότι εἰμεθα δικό του ἔργον, δημιουργηθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ δι' ἔργα ἀγαθά, τὰ ὄποια ὁ Θεός προετοίμασε, διά νά ἀποτελέσουν τὸν τρόπον τῆς ζωῆς μας.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

στὸ ὄποια καύτωμα τῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου καὶ συνοδεύονται ἀπό τή ζωοποίο καὶ σωτήριο Του χάρη πού εἶναι δωρεά πληρότητας ζωῆς αἰώνιου.

Δραστήριοι ἐν Χριστῷ

‘Ο αἰώνας μας χαρακτηρίζεται ἀπό ἔξαρση δραστηριοτήτων, ἔργων ἀνάπτυξης, ἐπιτευγμάτων πού κάνουν τὸν ἀνθρώπινο νοῦ νά θαυμάζει τὸ πῶς ἔξεπιχθηκε ἡ γνώση καὶ ὁ πολιτισμός. “Ομως ὅλοι αὐτοί οἱ κόποι κινδυνεύουν νά χαθοῦν ἀν δέν ἐδραιωθοῦν μέσα στήν προοπτική τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ. “Ἐργα χωρίς Θεό, ἔργα χωρίς πίστη στόν αἰώνιο προορισμό τοῦ ἀνθρώπου εἶναι βέβαιο ὅτι δέν θά ξεφύγουν ἀπό τό στίγμα τῆς ματαιότητος. “Ενας ὄλοκληρωτικός πόλεμος καὶ μάλιστα μέ τή σύγχρονη τεχνολογία εἶναι ικανός νά ισοπεδώσει τά πάντα. Ἄλλα καὶ ἀν αὐτό δέν συμβεῖ, τό ὅτι ὁ ἀνθρωπος, φεύγει πεθαίνοντας καὶ δέν παίρνει τίποτε ἀπό τά ἐπίγεια ἔργα μαζὶ του, γεννᾶται τό ἔρωτημα: «ἄν δέ ήτοι μασσας τίνι ἔσται;», δηλ. πρός τί ἐτοιμάσθηκαν ὅλα αὐτά; Γιά τίς μελλοντικές γενεές; Ἄλλα μήπως ἡ ματαιότητα τοῦ παρόντος δέν μεταβιβάζεται πάλι στό μέλλον καὶ τό καθιστᾶ καὶ αὐτό μάταιο;

Γιατί δέν σκεπτόμαστε ἐν Χριστῷ; ‘Ο Ἰησοῦς ἔχει τή δύναμη καὶ τή χάρη νά μᾶς ἐγγυηθεῖ καὶ τά παρόντα καὶ τά μέλλοντα ἀγαθά.

’Αρχιμ. Χ. Ν.

1 Δεκεμβρίου 2013: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

Ναούμ τοῦ προφήτου (700 π.Χ.). Φιλαρέτου τοῦ ἐλεύθερον († 792),

Θεοκλήτου ἀρχιεπ. Λακεδαιμονίας

Τίχος: πλ. β' – Ἔωθινόν: Α΄ – Ἀπόστολος: Ἐφεσ. β' 4-10 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη' 35-43.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 8 Δεκεμβρίου, Ι΄ Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Ἐφεσ. β' 14-22 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιγ' 10 - 17.

Έκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας

Έβδομαδιαίος Έπιτραπέζιος Ημεροδείκτης 2014

Γιά τό πλαό μας ό ναός είναι χώρος ιερός, μέσα στόν όποιο πατρεύει τόν Θεό κατά τίς Κυριακές καί ποιπές έορτές, εύρισκει παρηγοριά καί γαλήνη ψυχής σέ ώρες δοκιμασίας, άναπέμπει εύγνωμοσύνη στόν Θεό σέ ήμέρες χαρᾶς, καθαγιάζει τίς σημαντικότερες καί μοναδικές τοῦ βίου του στιγμές. Ή πραγματικότητα αύτή ένέπινευσε τόν Γάλλο ζωγράφο μέ έλληνική ψυχή Roger Tourte (1903-1972), ό όποιος σέ ένα έργο άνυπολόγιστης καλλιτεχνικής, ιστορικής καί έθνικής σημασίας, πού διασώζεται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη Αθηνῶν, άπεικόνισε μέ τό άσυγκριτο ταπείντο του καί τόν χρωματικό πλούτο του σέ ύδατογραφίες (gouache) τίς όμορφιές καί τό φῶς τῆς Έλλάδας. Μέσα από τή xάρη τῆς άρμονίας, τῶν φωτοσκιάσεων καί τοῦ άφανταστου πλούτου χρωμάτων ό φιλέλληνας ζωγράφος, πού ξηρισε 35 χρόνια στήν Έλλάδα, ζωγραφίζει άρχαϊα μνημεῖα, ιστορικές έκκλησιες, έρημικά έξωκκλήσια καί μοναστήρια, άρχιτεκτονικά παραδοσιακά στοιχεῖα τῶν νησιών τοῦ Αιγαίου. Τό έργο αύτό παρουσιάζεται σέ 60 ύδατογραφίες στόν έπιτραπέζιο ήμεροδείκτη τῆς Αποστολικής Διακονίας τοῦ έτους 2014.

Γιά παραγγελίες μπορεῖτε νά έπικοινωνήσετε μέ τό άρμόδιο Γραφεῖο, τηλ. 210-7272381, 210-8161544.

ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ 2014

Τά **ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ** περιέχουν τίς είδικές τυπικές διατάξεις τοῦ 2014.

Ο **ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ** περιέχει τό έορτολόγιο καί μηνύματα.

Τό **ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ** (σχῆμα 18X26).

Η **ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ** (ήμερολόγιο τσέπης) περιέχει συνοπτικό καί άναλυτικό έορτολόγιο.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καί ώρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Αγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Αθήνα. Προηγεῖται ή Άκολουθία τοῦ Εοπερινοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», έβδομαδιαίο φύλλο όρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Αποστολικής Διακονίας τῆς Έκκλησίας τῆς Ελλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα. Έκδότης - Διευθυντής: Επίοκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Έκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Αποστολικής Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr