



ΕΤΟΣ 61ον

29 Δεκεμβρίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 52 (3161)

## ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

“Οπως ὁ Ἰωσήφ ὁ Μνήστωρ ὄρισθηκε διά κλήσεως ἀγγέλου νά γίνει προστάτης τῆς Θεομήτορος καί τοῦ παιδίου Ἰησοῦ, ὅμοίως καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὄρισθηκε ἀπό τὸν Θεόν νά μεταδώσει τὸ Εὐαγγέλιο κυρίως στά ἔθνη.

Τὴν κλήσην τοῦ Ἰωσήφ ἀπό τὸν Θεό δί’ ἀγγέλου τὴν ἀναφέρει ὁ εὐαγγελιστὸς Ματθαῖος: «σίκω ἀμέσως, πάρε τὸ παιδί καί τὴν μπτέρα του καὶ φύγε στὴν Αἴγυπτο καί μεῖνε ἐκεῖ ὡσότου σοῦ πῶ» (Μτ. 2,13). Καί τὴν μεγάλην αὐτὴν ἀπόστολην ὁ Ἀπόστολος τὴν προσδιορίζει ἥδη ἀπό τὴν γέννησή του λέγοντας: «Ο Θεός ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μπτρός μου» (Γαλ. 1,15). Ἡταν δηλ. προορισμένος ἀπό τὸν Κύριο γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸν ἀποστολικὸν ἔργο. Ομως αὐτὸν δέν τοῦ τὸ ἐπέβαλε ὁ Θεός. Τὸν ἄφησε ἐλεύθερο νά ταλαιπωρηθεῖ στούς λαβύρινθους τῆς ιουδαϊκῆς καί ραββινικῆς θεοσέβειας καί διδασκαλίας, νά κάνει τίς δικές του ἐπιλογές μέσα στὸ θρησκευτικὸν περιβάλλον τῆς πατρίδας του. Ό ἕδιος ἀναφέρεται στὴν ἀνατροφή του μέσα σὲ αὐτηρά θρησκευτικά πλαίσια: «ἡκούσατε τὴν ἐμήν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ» καί τὸν ζῆτον πού ἐπεδείκνυε στὴν προσήλωση καί ἐφαρμογὴ τῶν ιουδαϊκῶν παραδόσεων, «ζητῶτης ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων».

### Κλήση καί ἀποδοχή

Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ φάνηκε γιά τὸν ἀπ. Παῦλο, ὅταν τὸν κάλεσε καθ’ ὄδόν πρὸς τὴν Δαμασκό καί τοῦ εἶπε: «Σαούλ, Σαούλ τί μέ διώκεις;» (Πράξ. 22,7). “Ως τότε ἀγνοοῦσε τὴν κλήσην, σὲ ἀντίθεσον μέ τὸν Ἰωσήφ πού ἥδη εἶχε συνειδητοποιήσει ἀπό τὴν γέννησην τοῦ Χριστοῦ τὴν κλήσην του. Δηλ. ἡ κλήση του ἔλαβε σάρκα καί ὄστα, ἐνεργοποιήθηκε ὅταν ὁ ἕδιος εἶχε τὴν συγκλονιστική ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ στὴν ζωή του καί ἀνταποκριθῆκε στὸ κάλεσμά Του.

Εἶναι πολὺ βασική ἡ ἐκούσια καί ὅχι ἡ ἀναγκαστική ἀνταπόκρισή μας στὸ κάλεσμα τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ Θεός σέβεται τὴν ἐλευθερία βουλήσεως τοῦ

## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. α' 11-19)



### Τό κέρυγμα τοῦ εὐαγγελίου

Γνωρίζω δὲ ύμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον οὐδὲ γάρ ἐγὼ παρὰ ἄνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡκούσατε γάρ τὴν ἐμήν ἀναστροφὴν ποτε ἐντῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοππον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπέρ πολλοὺς συνηλικώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ξηλωτῆς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὄτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν νιὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἷματι, οὐδὲ ἀνήλθον εἰς Τεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Τεροσόλυμα ἰστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἔτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

---

ἀνθρώπου, ἀνεξάρτητα ἃν τόν ἔχει προορίσει γιά νά ὑπορετήσει τό θέλημά Του. Μπορεῖ δηλ. νά κληθοῦν πολλοί ἀπό τόν Θεό, ἀλλά λίγοι νά ἀνταποκριθοῦν στό κάλεσμά Του. «Ποιηθοί είσι κλητοί ὀλίγοι δέ ἐκλεκτοί» λέει ὁ Κύριος, ἀναφερόμενος στήν παραβολή τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνα (Μτ. 20,20). Είναι χαρακτηριστικά καὶ τά λόγια πού ἀπούθυνε ὁ Χριστός στούς μαθητές Του, ὅταν εἶδε μερικούς ἀπ' ὅσους ἀρχικά τόν ἀκολουθοῦσαν, «μή καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;» (Ιωάν. 6,67), δηλ. μήπως καὶ σεῖς, οἱ μαθητές μου, θέλετε νά ἀκολουθήσετε τούς ἄλλους καὶ νά φύγετε;

### ‘Ο κύριος λόγος τῆς κλήσεως τοῦ Ἀποστόλου

“Οταν ὁ Θεός παρεμβαίνει τόσο ἀποκαλυπτικά καὶ τόσο ἔντονα στή ζωή τόσο ἔξαιρετων ἀνθρώπων, ὅπως ὁ Ἰωσήφ καὶ ὁ Παῦλος, ἀσφαλῶς ἔχει κάποιο βαρύνοντα καὶ σημαντικό λόγο. Νά ἀναθέσει δηλ. στά συγκεκριμένα πρόσωπα, στόν Ἰωσήφ καὶ στόν Παῦλο, νά διακονήσουν, νά εὐαγγελισθοῦν, μέ τόν ξεχωριστό τρόπο τους ὁ καθένας, νά ἀναγγείλουν, νά κηρύξουν καὶ νά διδάξουν τούς ἀνθρώπους γιά τόν Μονογενή του Υἱό: «ἀποκαλύψαι τόν Υἱόν αὐτοῦ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτόν ἐν τοῖς ἔθνεσιν», γράφει ὁ Ἰδιος ὁ Ἀπόστολος· νά ἔκπληρωθεῖ ἡ προφητεία: «έξ Αἰγύπτου ἐκάθεσα τόν υἱόν μου» ὅπως γράφει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος (Μτ. 2,15). Δηλ. εύδόκησε ὁ Θεός νά ἀποκαλύψει τόν Υἱό του, τόν Χριστό, στόν ἀπ. Παῦλο, γιά νά προβληθεῖ ὁ Ἰησοῦς τόσο στή γῆ τῆς Ἐπαγγελίας (τό Ἰσραήλ), ὅσο καὶ σέ ὅλα τά ἔθνη, ὡστε ὁ Κύριος Ἰησοῦς (πού εἶναι ὁ Παντοκράτωρ) νά εἶναι καθολικός καὶ παγκόσμιος γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, γιά ὅλη τή δημιουργία Του, γιά νά τόν κηρύξει ἐν συνεχείᾳ ὁ

## Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, σᾶς κάνω γνωστόν, ὅτι τό εύαγγέλιον, τό ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπό ἡμέ, δέν εἶναι ἀνθρώπινον, διότι οὕτε τό ἐπῆρα οὕτε τό ἐδιδάχθηκα ἀπό ἀνθρώπους ἀλλά δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐχετε ἀκούσει, βέβαια, τίνι ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τόν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικά κατεδίωκα τίνι ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τίνι πολεμοῦσα. Καὶ εἶχα μεγαλύτερες πρόδους εἰς τόν Ἰουδαϊσμόν ἀπό πολλούς συνομπλίκους συμπατριώτας μου, μέ τόν ὑπερβολικόν ζῆλον πού ἔδεικνα διά τάς πατρικάς μου παραδόσεις. Ὄταν ὅμως εύδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μέ ξεχώρισε ἀπό τίνι κοιλιά τῆς μπτέρας μου καὶ μέ ἐκάλεσε διά τῆς χάριτός του, νά ἀποκαλύψῃ μέσα μου τόν Υἱό του, διά νά κηρύξτω αὐτόν εἰς τά ἔθνη, ἀμέσως δέν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους, οὕτε ἀνέβηκα εἰς τά Ἱεροσόλυμα πρός ἔκείνους πού ἤσαν ἀπόστολοι πρίν ἀπό ἡμέ, ἀλλ' ἔφυγα εἰς τίνι Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τίν Δαμασκόν. Ἐπειτα, ὕστερα ἀπό τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τά Ἱεροσόλυμα διά νά γνωρίσω τόν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας. Ἀλλον ἀπό τούς ἀποστόλους δέν εἶδα παρά τόν Ἰάκωβον, τόν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

---

Παῦλος σ' ὅλα τά ἔθνη. Γι' αὐτό τόν πόλιον τόν προόρισε καί γι' αὐτό τόν πόλιον τόν κάλεσε.

### Ἡ κλήση τοῦ καθενός μας καὶ ἡ πορεία μας πρός τόν Θεό

Ὑπάρχουν ιερά πρόσωπα στήν Π.Δ. ἀλλά καὶ στήν Κ.Δ., πού κατανόησαν καὶ δέχθηκαν τήν κλήσην τοῦ Θεοῦ στήν ζωήν τους, χωρίς νά περιπλανηθοῦν στά μονοπάτια τῆς ἄγνοιας, τῆς ἀμφισβήτησης καὶ ἵσως καὶ τῆς ἀπιστίας.

Οι περισσότεροι ὅμως ἀπό μᾶς, καὶ ιδιαίτερα στίς δικές μας ἐποχές, περιπλανηθήκαμε μέσα στίς ἀξίες πού μᾶς δώσανε οἱ προηγούμενοι, ψάξαμε καὶ χαθήκαμε στίς δικές μας ἀμφιβολίες, ἀγωνιστήκαμε καὶ ξαναβρήκαμε τόν πνευματικό μας βηματισμό. Ταλαιπωρηθήκαμε στά δύσβατα μονοπάτια πού μᾶς ὑπέδειξαν ἄλλοι, ἀλλά ξαναβρήκαμε τόν δρόμο τόν καλό. Διότι μέσα μας ὑπῆρχε, σιγόκαιγε ὁ ψίθυρος τῆς ἀλήθειας καὶ ἦλθε ἡ στιγμή πού ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυχῆς νά δεχθοῦμε τά αὐτονότα, νά κάνουμε βίωμα τήν κλήση μας, νά συνειδητοποιήσουμε τήν πορεία μας μέσα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Γιατί ἄραγε ὁ Θεός παραχώρησε νά ζήσουμε αὐτή τήν περιπλάνηση, αὐτό τό ταξίδι πού ἀλλάζει προορισμούς μέχρι νά βρεθεῖ ὁ ἀληθινός προορισμός; Τό πνευματικό διακύβευμα ἡταν μεγάλο: νά γνωρίσουμε, νά πιστέψουμε, νά κάνουμε ζωήν μας τήν ζωήν Ἐκείνου, πού ἔγινε ἀνθρωπος γιά μᾶς καὶ σταυρώθη-

29 Δεκεμβρίου 2013: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ

«Ίωσήφ τοῦ μνήστορος, Δαυίδ τοῦ προφητάνακτος καὶ Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου».

Τῶν ἀγίων νππίων τῶν ύπό τοῦ Ἡρώδου ἀναιρεθέντων. Μαρκέλλου ὄσίου.

Γεωργίου Νικομηδείας, ποιποῦ τῶν κανόνων.

ΤΗXOS: β' – Ἐωθινόν: Ε΄ – Ἀπόστολος: Γαλ. α΄ 11 - 19 - Εὐαγγέλιον: Ματθ. β΄ 13 - 23.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 5 Ιανουαρίου 2014, Πρό τῶν Φώτων.

Ἀπόστολος: Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. α΄ 1-8.

κε γιά μᾶς. Καί γιά νά συγκατατεθοῦμε σέ μιά τέτοια γνώση καί ἐμπειρία μᾶς κάλεσε ὁ Θεός νά ἀγαπήσουμε τόν Υἱό Του, μέσα ἀπό τήν προσωπική ἐμπειρία τῆς ζωῆς μας. Νά τόν ἀφήσουμε νά ἀγγίξει μέτι τήν χάρην Του τίς πιό βαθιές χορδές τῆς ψυχῆς μας καί νά γίνει μέσα μας ἡ προσωπική μας ἀποκάλυψη. “Οτι Αὔτος εἶναι ἡ αἰτία τῆς ζωῆς μας, Αὔτος εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς μας, Αὔτος εἶναι ἡ μεγάλη ἀφετηρία καί ὁ προορισμός τῆς ὑπαρξῆς μας. Νά γνωρίσει τό εἶναι τῆς ὑπαρξῆς μας, τό Εἶναι, τήν Ὑπόστασην τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὅπως μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης: «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος».

“Οποια ἄλλη ἀρχή κι ἂν βάζαμε στήν ἐπίγεια ὁδοιπορία μας γιά τό μυστήριο τῆς ζωῆς δέν θά είχε οὔτε τέλος, οὔτε ἀποτέλεσμα. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ αἰώνια ἀρχή καί αἰτία τῶν πάντων, πού δέν ἔχει τέλος γιατί ἐπεκτείνεται στήν αἰώνιότητα τῆς θείας Του δόξας καί ἔχει δώσει σέ μᾶς αἰώνιο ἀποτέλεσμα καί μέλιθον, πού εἶναι ζωή μέσα στήν αἰώνια ζωή Του, εἶναι τό μυστήριο τῆς ζωῆς, εἶναι «τό ξῦλον τῆς ζωῆς» καί τῆς ἀθανασίας, ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

“Οσοι γευθοῦμε αὐτή τή γνώση τῆς χάριτος, λαμβάνουμε «χάρη ἀντί χάριτος», ζωή καί ἀγίασμό, χαρά καί Ἀνάσταση. Καί κατανοοῦμε, ἀναγνωρίζουμε καί ἐκτιμοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη τό κέρυγμα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, πού μᾶς ἀποκάλυψε τή θεότητα καί ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ στίς ψυχές μας καί μᾶς ἔκανε μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας ἐπιβεβαιώνουμε τήν κορυφαία ἐπιλογή μας στό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ καί γίνεται ἡ κλήση μας περιεχόμενο τοῦ βίου μας καί ἀληθινή προσδοκία τῆς καρδιᾶς μας.

‘Αρχιμ. Χ. Ν.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Αθήνα. Προηγεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Εοπερίνοῦ.

„ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ“, ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὅρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος“. Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἵερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δύο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)