



ΕΤΟΣ 62ον

30 Νοεμβρίου 2014

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 48 (3209)

## «ΓΕΥΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΙΔΕΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ»

Στή σημερινή περικοπή, ἀγαπητοί ἀδελφοί, δίνεται μαρτυρία περί τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστὴν καὶ ἐπακολουθεῖ ἡ γνωριμία τοῦ Χριστοῦ μέτοι τοῦ Ἀνδρέα, Πέτρο, Φίλιππο τὸν συμπολίτη τούς ἀπό τὴν Βηθσαΐδαν καὶ Ναθαναήλ κατά σειρά.

‘Ο Ἰωάννης βλέποντας τὸν Χριστό, τὸν κατονομάζει μπροστά στὸν Ἀνδρέα καὶ κάποιον ἄλλο μαθητή του, μέ τι βιβλικῆς προέλευσης (Λευιτικό, Ἀριθμοί, Ἡσαΐας) φράση «ἀμνός τοῦ Θεοῦ», ἐνῶ προηγουμένως στὸν Ἰησοῦ πού τὸν πλησιάζει προσθέτει «πού αἴρει τὴν ἀμαρτία τοῦ κόσμου».

Στήν ἐρώτηση τῶν δύο μαθητῶν «ποῦ μένεις;», ὁ Χριστός ἀπαντάει μέ το «έλλατε καὶ θά δεῖτε». Ὁ Ἀνδρέας μέ τὸν ἄλλο μαθητή πῆγαν στὸ μέρος πού ἔμενε ὁ Κύριος καὶ ἔμειναν ἐκεῖ ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Ὁ Ἀνδρέας κατόπιν πρῶτος, βρίσκει τὸν Πέτρο, πλέγοντάς του ὅτι βρήκαν τὸν Μεσσία. Ἀκολουθεῖ ἡ συνάντηση τοῦ Πέτρου μέ τὸν Χριστό καὶ ύστερα τοῦ Φίλιππου. Τή φράση «ἔλλα καὶ θά δεῖς» ἐπαναλαμβάνει ἀργότερα καὶ ὁ Φίλιππος στὸν Ναθαναήλ, ἀπαντώντας στήν ἀμφισβήτηση τοῦ δεύτερου γιά τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ὡς Μεσσία, πλόγω τῆς ταπεινῆς καταγωγῆς Του ἀπό τὴν Ναζαρέτ. Στή συνάντηση τοῦ Ναθαναήλ μέ τὸν Χριστό, ὁ ύπερφυσικός ὄφθαλμός τοῦ Θεανθρώπου βυθομετράει τὸν μαθητή καὶ Τοῦ παραδίδεται καὶ αὐτός.

### «Ἐρχου καὶ ἵδε»

Εἶναι ἡ φράση εκείνη πού ἀποκαλύπτει τὴν ἐμπειρία καὶ ὅχι τήν «ἰδεολογία» τῆς Ἐκκλησίας. Στήν Ἐκκλησία οἱ ιδέες δέν εύδοκιμοῦν. Ὅτι ἀληθινός θρησκεία, ἡ ὅποια θρησκεία, ἡ ὅποια δέν εἶναι παρά ιδεολογήματα πού κάθε ἄλλο παρά ξεδιψοῦν τὸν ἄνθρωπο, εἰδικά τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, καὶ ἄλλο Σάρκα καὶ Αἷμα τοῦ Θεοῦ γιά νά ζήσεις. Ὅτι πράγμα εἶναι τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας καὶ ἄλλο ἡ νεύρωση τῆς θρησκείας (π. Ἱ. Ρωμανίδης) πού σάν ἐγκόσμιο σύστημα σκέψης δέν βγάζει τὸν ἄνθρωπο ἀπό τό κλουσθί του νοματοδοτώντας τὸν χω-



## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιω. α' 35-52)

### Η κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, είστηκε ὁ Ἰωάννης, καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. Καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι, λέγει· Ἐδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο Μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἤκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. Στραφεῖς δὲ ὁ Ἰησοῦς, καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας, λέγει αὐτοῖς· Τί ζητεῖτε; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· «Ραββί, δὲ λέγεται ἐρμηνευόμενον, Διδάσκαλε, ποῦ μένεις; Λέγει αὐτοῖς· Ἐρχεσθε, καὶ ἵδετε. Ἡλθον καὶ εἰδον ποῦ μένει καὶ παρ' αὐτῷ ἐμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα δὲ ἦν ὡς δεκάτη. Ἡν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκούσαντων παρὸν Ἰωάννου, καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. Εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ· Εὑρίκαμεν τὸν Μεσσίαν, δὲ ἔστι μεθεομηνευόμενον Χριστός. Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. Ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, εἶπε· Σὺ εἶ Σίμων, ὁ υἱὸς Ἰωάννη· σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, δὲ ἐρμηνεύεται Πέτρος. Τῇ ἐπαύριον ἥθελησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον, καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολουθεῖ μοι. Ἡν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναήλ, καὶ λέγει αὐτῷ· Ὁν ἔγραψε Μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ, καὶ οἱ Προφῆται, εὑρίκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ιωσήφ, τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· Ἐκ Ναζαρέτ δύναται τι ἀγαθὸν εἶναι; Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔχου καὶ ἵδε. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναήλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἐδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· Πόθεν με γινώσκεις; Ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὅντα ὑπὸ τὴν συκῆν, εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθαναήλ, καὶ λέγει αὐτῷ· Ραββί, σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ισραὴλ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁτι εἶπόν σοι, Εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; μείζω τούτων δύει. Καὶ λέγει αὐτῷ· Ἄμην ἀμήν λέγω ὑμῖν ἀπ' ἄρτι ὅψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπουν.

ροχρόνο του, ἀλλά ταλαιπωρεῖ καὶ βασανίζει τόν ἴδιο καὶ τούς γύρω του.

« Ἔρχου καὶ ἰδε » στήν Ὁρθοδοξία σημαίνει « ἔθια νά μέ γνωρίσεις », ἔθια νά γνωρίσεις τή νέα ζωή πού προσφέρει ὁ Χριστός. Ἡ φράση αὐτή ἀπευθύνεται διά τοῦ Χριστοῦ στούς ἀνθρώπους ὅπων τῶν αἰώνων. Μένει ἐμεῖς πού μετέχουμε σέ αὐτό τό πνευματικό πανηγύρι, κατά κάριν Χριστοί γενόμενοι, νά ἐπαναλαμβάνουμε τό ἴδιο σέ κάθε ἀνθρωπο πού πλησιάζει. Ὁχι μόνο στούς καλοπροαίρετους – ποιός ἀλλωστε ἐκτός ἀπό τόν Χριστό μπορεῖ νά γνωρίζει καλύτερα τά βάθη τῶν καρδιῶν ἐνός ἐκάστου, ὅπως συνέβη μέ τόν Ναθαναήλ-ἀλλά καὶ σέ αὐτούς πού φαίνονται κακοπροαίρετοι.

Πρέπει ὅμως αὐτή ἡ ἀλλοίωση τῆς ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας νά φαίνεται στή ζωή μας. Δέν θά πρέπει νά ἀπολογούμαστε, νά διευκρινίζουμε, νά αιτιολογοῦμε καὶ νά διαλεγόμαστε καθ' ύπερβολήν γιά τόν τρόπο ζωῆς μας, ἀκόμα ἵσως καὶ ὅταν μᾶς ζητηθεῖ, βέβαιοι ὅτι ἡ Ἀπολογητική δέν γεννάει πίστη στόν ἀκροατή. Ἡ ζωντανή ἐμπειρία μας τόν ἀλλοιώνει. Ἡ πίστη δέν εἶναι πειθώ, εἶναι

## Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Τόν καιρό ἐκείνον, ἐστεκότανε ἐκεῖ ὁ Ἰωάννης μέ δύο ἀπό τοὺς μαθητὰς του· ἐκύπταξε τὸν Ἰησοῦν καθὼς ἐπερνοῦσε καὶ εἶπε, «Νά ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ». Ἀκουσαν αὐτό οἱ δύο μαθηταὶ καὶ ἀκολούθουσαν τὸν Ἰησοῦν. «Οταν ἐγύρισε ὁ Ἰησοῦς καὶ τοὺς εἶδε νά τὸν ἀκολουθοῦν, τοὺς λέγει, «Τί ζητᾶτε;». Ἐκεῖνοι εἶπαν, «Ραββί, (τὸ ὅποιον μεταφραζόμενον σημαίνει, Διδάσκαλε) ποῦ μένεις;». Αὐτὸς τοὺς ἀπαντᾷ, «Ἐλάτε νά ἰδητε». Ἡλθαν λοιπόν καὶ εἶδαν ποῦ μένει καὶ ἔμειναν μαζί του τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἡτο δέ ἂν ὥρα δέκα περίπου. Ὁ ἔνας ἀπό τοὺς δύο, πού ἀκουσαν τί εἶπε ὁ Ἰωάννης καὶ ἀκολούθουσαν τὸν Ἰησοῦν, ἦτο ὁ Ἀνδρέας, ὁ ἀδελφός τοῦ Σίμωνος Πέτρου. Αὐτὸς βρίσκει πρώτα τὸν ἀδελφόν του Σίμωνα καὶ τοῦ λέγει, «Εὐρήκαμε τὸν Μεσσίαν» (τὸ ὅποιον μεταφραζόμενον σημαίνει Χριστός). Τόν ἔφερε εἰς τὸν Ἰησοῦν, ὁ ὄποιος τὸν ἐκύπταξε καὶ εἶπε, «Σύ εἶσαι ὁ Σίμων, ὁ uiός τοῦ Ἰωνᾶ· θά ὄνομασθης Κηφᾶς» (τὸ ὅποιον σημαίνει Πέτρος). Τὴν ἄλλην ἡμέραν ἥθελε ὁ Ἰησοῦς νά μεταβῇ εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ βρίσκει τὸν Φίλιππον καὶ τοῦ λέγει, «Ἀκολούθουσε με». Κατίγετο δέ ὁ Φίλιππος ἀπό τὴν Βηθσαϊδά, ἀπό τὴν πόλιν τοῦ Ἀνδρέα καὶ τοῦ Πέτρου. Ὁ Φίλιππος εύρισκει τὸν Ναθαναήλ καὶ τοῦ λέγει, «Εὐρήκαμε ἐκείνον, διά τὸν ὄποιον ἔγραψε ὁ Μωϋσῆς εἰς τὸν νόμον καὶ οἱ Προφῆται, τὸν Ἰησοῦν, τὸν uiόν τοῦ Ἰωσήφ ἀπό τὴν Ναζαρέτ». Καὶ ὁ Ναθαναήλ τοῦ εἶπε, «Εἶναι δυνατόν ἀπό τὴν Ναζαρέτ νά προέλθῃ κανένα καλό;». Λέγει εἰς αὐτὸν ὁ Φίλιππος, «Ἐλα νά ιδης». Εἶδε ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναήλ νά ἔρχεται πρός αὐτὸν καὶ εἶπε, «Νά ἔνας ἀληθινός Ἰσραηλίτης, εἰς τὸν ὄποιον δέν ύπάρχει δόλος». Ὁ Ναθαναήλ τοῦ εἶπε, «Ἄπο ποῦ μέ γνωρίζεις;». Καὶ ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπεκρίθη, «Πρίν σέ φωνάξῃ ὁ Φίλιππος, σέ εἶδα νά εἶσαι κάτω ἀπό τὴν συκιά». Ὁ Ναθαναήλ τοῦ λέγει «Ραββί, σύ εἶσαι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, σύ εἶσαι ὁ βασιλεύς τοῦ Ἰσραήλ». Ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπεκρίθη, «Ἐπειδή σοῦ εἴπα ὅτι σέ εἶδα κάτω ἀπό τὴν συκιά, πιστεύεις; Θά ιδης μεγαλύτερα πράγματα ἀπό αὐτά». Καὶ προσέθεσε, «Ἀλήθεια, ἀλήθεια, σᾶς λέγω, ἀπό τώρα θά βλέπετε τὸν οὐρανὸν ἀνοιγμένον καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ νά ἀνεβαίνουν καὶ νά κατεβαίνουν πρός τὸν Υἱόν τοῦ ἀνθρώπου».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλληλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Χάρη πού ξεπιδάει, ἀναβρύει μέσα ἀπό τὴν καρδιά καὶ πληροφορεῖ ἀρρήτως καὶ ἀπορρήτως ὀλόκληρο τὸν ἄνθρωπο: τὸ σῶμα του, τὴν ψυχή του καὶ τὸν νοῦ του. Ἐκτοτε αὐτὸς δέν ζητάει καμία ἀποιλύτως ἀπόδειξη. Μιηώντας ἡ σιωπώντας μοιράζει τὴν σάρκα του καὶ τὸ αἷμα του.

### Ἡ παθολογία τοῦ πλόγου

Στίς μέρες μας τὰ πλόγια μας ἔχουν καταντήσει κούφιες κουβέντες πού κανέναν δέν πείθουν. Περίτεχνες ἐνίστε δαντέλης πάνω στὴν ζωή τῶν ἕχων πού φτάνουν μέχρι τὸν θάνατο, ἀλλήλα δέν τὸν ξεπερνοῦν. Ἀπό τὸν (ξύλινο) πλόγο τῆς Ποιλιτικῆς, πού ἔχασε τὴν φρεσκάδα τῆς ἀμεσότητας κάποιου πού θά ἀφοιωνόταν ὀλοκληρωτικά στὴν διακονία τοῦ πλαοῦ, τὸν πλόγο τῆς Λογοτεχνίας πού

30 Νοεμβρίου 2014: ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ  
Πολιούχου Πατρῶν, Φρουρμενίου ἐπισκόπου Ἰνδίας  
(Αἰθιοπίας) († 380), Ἀλεξάνδρου Μηθύμνης.  
Τίχος: πλ. δ' – Εωθινόν: Γ' – Ἀπόστ.: Α' Κορ. δ' 9-16 – Εὐαγγέλιον: Ιω. α' 35-52.  
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 7 Δεκεμβρίου, Γ' Λουκᾶ.  
Ἀπόστολος: Ἐφεσ. ε' 8-19 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. γ' 10-17.

μοιάζει πλέον παραισθητικός, ἔως τόν πλόγο τῆς Θεοίλογίας πού κάποτε καταλήγει σέ θρησκευτικά τρομοκρατικά παραθηρήματα ιδιωτικοῦ τύπου, ξένα πρός τό γεγονός τῆς Ἐκκλησίας, ἔχουμε νά κάνουμε μέ μιά παθολογία, ἄλλοτε καλυμμένη, ἄλλοτε ἔξωφθαλμη.

”Αν ὁ ἄνθρωπος δέν ἀγαπήσει ὄλοκληρωτικά τὸν Χριστό, πάσχει σέ ὅλα τά ἐπίπεδα: στὸ σωματικό, τὸ ψυχοϊλογικό καὶ τὸ πνευματικό. Ἡ σύνδεσή του μὲ τὸν Χριστό διά τῆς Ἐκκλησίας τὸν ἐπανεντροχιάζει στὰ μόνα ἀπαραίτητα πού ρυθμίζουν ὅλα τά ἄλλα: στὸν ἑαυτό του καὶ τὴν μόνη ἐλπίδα του, τὸν Χριστό.

### ‘Ο ἄγιος Ἄνδρεας, εἰκόνα τοῦ Φωτός

’Ο ἄγιος Ἄνδρεας πῆρε στὰ σοβαρά τὸ θέμα τῆς σωτηρίας ἀπό τὴν πρώτη στιγμή πού συνάντησε τὸν Σωτήρα. Πεινοῦσε καὶ διψοῦσε πράξην καὶ ζωῆ. Στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου συνάντησε Ἐκεῖνον πού θά ἔσθηνε μιά γιά πάντα τὴν πείνα του καὶ τὴν δίψα του. Ἐκεῖνον πού φώτισε τὴν ἄβυσσο τῆς καρδίας του. Γεύτηκε τὸν Χριστό. Τὴν ἀγαθότητά Του, τὴν μανική Του ἀγάπην. ”Ενιωσε νά σώζεται ἀπό τὴν λιμοκτονία καὶ Τοῦ παραδόθηκε, σέ τέτοιο βαθύμο μάθηστα, πού νά μαρτυρήσει γιά τό ”Ονομά Του, μέ μιά πίστη πού νικοῦσε τὸν θάνατο.

”Ἄσ ἀναπλογιστοῦμε ἐμεῖς σήμερα, οἱ ὄγδοοῖτες Χριστιανοί τῶν ποιηθῶν ἄσφαιρων, ἀνευρων καὶ ἄσαρκων πλόγων καὶ τῶν ποιηθῶν δραστηριοτήτων, μήπως τελικά ἔχουμε χαθεῖ μέσα στὸν «καθηζωά» τῆς δράστης, χάνοντας ταυτόχρονα τὸ «ἔν οὖ ἐστι χρεία», αὐτὸ δηλαδή πού βρῆκαν οἱ Μαθητές τοῦ σπουδηιοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἄλλαξαν τὴν ζωή τους.

”Ἄγαπηστε τὸν Χριστό. Ἡ ζωή μέ τὸν Χριστό εἶναι ἔρωτας», ἔπειτε ό ὄσιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης στὶς μέρες μας. Τὸν ἀγαπᾶμε καὶ Τὸν ψάχνουμε στὰ ἀλήθεια; Ο τρόπος ζωῆς μας θά δείξει «ποίου πνεύματος» εἴμαστε τελικά, ἀγαπητοί ἀδελφοί.

’Αρχιμ. Ε. Τ.

---

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολούθια τοῦ Ἑοπερινοῦ.

„ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ”, ἐβδομαδιαῖ φύλλο δρυθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς „Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος“. Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὅπο τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

---