



ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ 63ον

5 Ιουλίου 2015

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 27 (3240)

## Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

“Ενα άποστασμα άπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ ἀπόστολου Παύλου παραθέτει σήμερα ἡ ἀγία μας Ἐκκλησία, γιά νά μᾶς βοηθήσει νά καταλάβουμε μέ πόσο διάκριση πρέπει νά ἀντιμετωπίζουμε τίς περιστάσεις ἐκεῖνες στή ζωή μας, κατά τίς ὅποιες ἀντιλαμβανόμαστε τό πλάθος τοῦ ἀδελφοῦ μας καί πρέπει κάπως νά τόν ἐπιστηρίξουμε. Τό σημαντικό στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή εἶναι ὅτι ἀπευθύνεται σέ περισσότερες Ἐκκλησίες μιᾶς περιοχῆς καί ὅχι σέ μία μόνον. Καθίσταται ἔτσι ἡ πρώτη Ἐκκλησιαστική Ἔγκυκλιος ἀνά τούς αἰῶνες, μέ τίς παρανέσεις της νά διεκδικοῦν γενικότερη ίσχυ καί συνεπώς νά ἀποβλέπουν σέ γενικότερη ἐφαρμογή.

### Η ἀρμοδιότητα

«‘Υμεῖς οἱ πνευματικοί καταρτίζετε». Τί συνιστᾶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος σέ περίπτωση πού διαπιστώθει παράπτωμα ἀδελφοῦ; “Οχι ὁ ὄποιος δήποτε, ἀλλά ἐκεῖνος πού ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει διακριθεῖ γιά τήν πνευματική του ὥριμότητα καί συνεπῶς ἔχει τήν ἐμπειρία καί τά ἔχεγγυα νά ἀνταποκρίνεται στόν πνευματικό ἀγώνα· ἐκεῖνος πού ἡ Ἐκκλησία τόν ἔχει ἀναγνωρίσει ώς τέτοιο καί τόν ἔχει ὑποδείξει, ἐκεῖνος καί μόνον ἔχει τήν ἀρμοδιότητα νά ἐπιστηρίξει τόν ἀδελφό πού ἔπεσε.

Δυστυχώς, στίς μέρες μας παρατηρεῖται μεγάλη προπέτεια καί ἀδιακρισία στόν τρόπο πού κάποιοι δροῦν. Ἐνεργώντας ώς αὐτόκλητοι «σωτῆρες» καί χωρίς νά ἔχουν προηγουμένως ἀναρωτηθεῖ ἢν πιληροῦν τόν ἀναγκαῖο καί ἰκανό ὄρο πού θέτει ὁ ἀπόστολος Παῦλος περί πνευματικῆς ὥριμότητος, χωρίς κάν νά ἔχουν τήν εύλογία τῆς Ἐκκλησίας, σπεύδουν νά «ἀνακαθύψουν» παραπτώματα τῶν ἀδελφῶν τους, ὅχι γιά νά ὑποδείξουν τή διόρθωση, ἀλλά γιά νά προσβάλουν, νά ἀπομειώσουν, νά «θεατρινίσουν» τόν ἄλλον, προκειμένου νά τονώσουν τήν ἐπίπλαστη εἰκόνα πού καθηιεργοῦν γιά τόν ἔαυτό τους, νά

## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. ε' 22 - ζ' 2)



### ‘Ο καρπός τοῦ ἀγίου Πνεύματος

‘Αδελφοί, ὁ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, προσότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἐστι νόμος. Οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Εἰ ζῶμεν Πνεύματι, Πνεύματι καὶ στοιχῷμεν. Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἐν τινὶ παραπλάνη, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι προσότητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σύ πειρασθῆς. Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.

---

Θρέψουν τὴν ἀλαζονεία τους καὶ νά θαμπώσουν τούς ἀφελεῖς. Ὅτι οὐκέτι θεωρεῖ ἀμαρτία τὴν ἀπλή κατάκριση, ἔραγε πόσο μεγάλο κατάκριμα ποιγίζεται ή τέτοιου εἰδούς συμπεριφορά;

### ‘Ο τρόπος

Τί παραγγέλλει ὁ Παῦλος στὸν πνευματικό νά κάνει; Νά «καταρτίζει» τὸν ἀδύναμο πνευματικά. Δέν πλέον νά «διορθώνει». Προτιμᾶ ἔνα ρῆμα πού περισσότερο σημαίνει νά «στηρίζει», νά «ἀναπληρώνει αὐτό πού λείπει!». Όπωσδήποτε δέν πλέον, οὔτε ἐννοεῖ, «τιμωρήστε», «καταδίκαστε». Περισσότερο συνιστᾶ τὴν ὑπόδειξη τῆς πλάννης καὶ τοῦ ὄλισθήματος στὸν ἀμαρτήσαντα, μέ κύριο ὅπιο τὴν πειθώ, ὥστε νά ἐπανέλθει στὴν πνευματική ὁδό ἐπιστριζόμενος ἀπὸ τὴν ἔπιπίδα στὸ ἔπιπος τοῦ Κυρίου, ἐνισχυμένος μέ τὴν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν!

Πῶς παραγγέλλει ὁ Παῦλος στὸν πνευματικό νά ἐνεργεῖ; «Ἐν πνεύματι προσότητος! Δηλαδή, χωρίς αἰσθηση ὑπεροχῆς, χωρίς ὄργη, μέ διάθεση θεραπείας. Ύπογραμμίζει ἐρμηνευτικά ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «σφόδρα αὗτούς ἡμέρους εἶναι δεῖ!». Ο πραγματικά πνευματικός, αὐτός στὸν ὅποιο τὸ Πνεύμα τὸ ‘Ἄγιο’ ἔχει ἐπιθέσει τὴν σφραγίδα του, ἔχει τὸ χάρισμα νά διορθώνει μέ ἐπιεκεία, μέ εἰλικρινή ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον γιά τὸ πνευματικό συμφέρον τοῦ ἀδελφοῦ.

### ‘Ο κίνδυνος

Κοντά σ’ αὐτά ὅμως, ὁ Ἀπόστολος, ὡς γνήσιος Πνευματικός Πατέρας καὶ κατ’ ἔξοχήν πεπειραμένος, ἐφιστᾶ τὴν προσοχή καὶ σ’ ἔναν κίνδυνο. «Σκοπῶν σεαυτόν, μή καὶ σύ πειρασθῆς». Έσύ πού ἔχεις ἀπό τὴν Ἐκκλησία τὴν εὐπορία νά προσπαθεῖς νά ἀνορθώσεις τὸν ἀδύναμο, ἐσύ πού ἔχεις τὴν ἐμπειρία στὸν πνευματικό πόλεμο καὶ κατ’ ἔξοχήν μπορεῖς νά συμπαθήσεις ὅποιον ἀστόχησε, κάνε το χωρίς ποτέ νά ξεχνᾶς ὅτι μπορεῖς ἀκόμη καὶ σύ νά ὑποπέσεις στὸν ἕδιο πειρασμό, στὸ ἕδιο παράπτωμα!

## Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

‘Αδελφοί, ὁ καρπός τοῦ Πνεύματος εἶναι ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστού-θεια, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια. Ἐναντίον αὐτῶν δέν ύπάρχει νόμος. ‘Αλλ’ ὅσοι ἀνήκουν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἔσταύρωσαν τίνι σάρκα μαζὶ μέ τὰ πάθη καὶ τάς ἐπιθυμίας. Ἐάν ζῶμεν διά τοῦ Πνεύματος, πρέπει νά βαδίζωμεν καὶ κατά τό Πνεῦμα. ‘As μή γινώμεθα κενόδοξοι, προκαλοῦντες ὁ ἔνας τόν ἄλλον καὶ φθονοῦντες ὁ ἔνας τόν ἄλλον. ‘Αδελφοί, ἔάν παρασυρθῇ κανείς σέ κάποιο ἀμάρτημα, σεῖς οἱ πνευματικοί πρέπει νά τόν διορθώνετε καὶ νά τόν στηρίζετε μέ πνεῦμα πραότητος καὶ νά προσέχετε τόν ἔαυτόν σου μήπως πέσης καὶ σύ σέ πειρασμόν. ‘Ο καθένας νά βαστάζῃ τά βάρη τοῦ ἄλλου, καὶ κατ’ αὐτόν τόν τρόπον θά ἐκπληρώσετε τόν νόμον τοῦ Χριστοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Δέν μπορεῖ νά ἐπαρθεῖ ὁ πνευματικός ὅτι διορθώνει τούς ἄλλους, γιατί ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔρχεται νά τοῦ ἐμβάλῃ τή συναίσθηση τοῦ κινδύνου στήν ἴδια πτώση. Τόν προτρέπει νά ἀγκαλίασει τήν ταπείνωση, ὥστε πιεπτά πάθη, ὅπως ἡ ματαιοδοξία ἢ ἡ φιλαρχία ἀπό τό ὅτι καθοδηγεῖ ἀνθρώπους, ἢ ἡ ἀνυπομονησία γιά τή γρήγορη διόρθωση τοῦ ἀδελφοῦ, νά μήν τόν καταπνίξουν, νά μήν τόν ἀποδυναμώσουν καὶ νά μήν τόν ρίξουν στήν κοινή συνισταμένη τῶν ἀμαρτημάτων, τόν ἀνθρώπινο ἔγωισμό!

Ἐρχεται ὅμως, ὁ Παῦλος νά ὑπενθυμίσει συνάμα, ὅτι τό ἄτρεπτο δέν εἶναι χαρακτηριστικό τῆς ανθρώπινης φύσης στήν παρούσα ζωή καὶ κατάσταση! Σέ ὅσο μεγάλη πνευματικά ὑψη κι ἀν ἀνέβη ὁ ἀνθρωπος τοῦ Θεοῦ, δέν ἐπιτρέπεται νά ἀποκτήσει ἐμπιστοσύνη στόν ἔαυτό του καὶ νά αἰσθάνεται σίγουρος, ἀλλά ὄφείλει νά θυμᾶται ὅτι ἐλλησχεύει ὁ κίνδυνος τῆς πτώσης. Καί μάλιστα, ἀπό ὅσο ψηλότερα γηιστρήσει κανείς, τόσο μεγαλύτερον εἶναι ἡ πτώση του καὶ τόσο ἰσχυρότερα συντρίβεται!

Ἐχοντας μιλήσει γιά τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματος, ἔχοντας ὑποδείξει τήν πιθανότητα τῆς πτώσεως τῶν ἀδυνάμων, ἔχοντας ὑποδείξει τό καθῆκον τῶν πνευματικότερων νά τούς ἐπιστρίζουν διορθωτικά, μέ συναίσθηση ὅτι κι αύτοί κινδυνεύουν νά πέσουν στά ἴδια παραπτώματα, ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔρχεται νά ἐπιστέψει τό κείμενό του μέ τόν τρόπο πού μποροῦμε νά καταστήσουμε ὄλοι κηρωμένη τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας. «Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε! Συμπεριφερθεῖτε, τουλάχιστον οι Χριστιανοί, ως ἔνα ἐνιαίο σύνολο χωρίς διαιρέσεις καὶ διακρίσεις. Μήν ἀφήνετε τή συμπεριφορά τοῦ ἀδελφοῦ σας νά σᾶς διασπᾶ, ἀλλά ἀνεχθεῖτε ὁ ἔνας τόν ἄλλον! “Ολοι έχουν ἐλπείψεις, ὅλοι έχουν ἐλαττώματα καὶ ὅλοι ἐπιθυμοῦν οι ἄλλοι νά εἶναι ὑπομονετικοί μαζί τους. ‘As γίνουμε λοιπόν ὁ ἔνας γιά τόν ἄλλον ἡ βακτηρία του, ἡ ἀπαντοχή του, ἡ οικογένειά του.

Ἀρχιμ. Ἰ. Ν.

5 Ιουλίου 2015: KYPIAKH E' MATTHAIOU  
'Αθανασίου τοῦ ἐν Ἀγίῳ Ὁρεὶ Ἄθῳ († 1000) καὶ Λαμπαδοῦ ὁσίων.  
Ἡχος: δ' – Ἐωθινόν: Ε' – Ἀπόστολος: Γαλ. ε' 22-στ' 2 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. π' 28 - θ' 1.  
Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 12 Ιουλίου, ΣΤ' Ματθαίου.  
Ἀπόστολος: Ρωμ. ιβ' 6-14 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ' 1-8.

## Νέες ἔκδοσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΙ)

## ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ Τῇ ΟΡΘΟΔΟΞΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

(Β' ἔκδ., σχῆμα 17x24 ἑκατ., σελ. 232)

Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ βιβλίου καταδεικνύεται περίτρανα ὅτι τό σπουδαιότατο ἑκκλησιολογικό θέμα τοῦ ἀλάθητου τῆς Ἐκκλησίας ταυτίζεται μὲ τὸν ἕδια τὸν οὐσίᾳ της, τὸν ὄρθη πίστη της. Η Ἐκκλησία, καὶ μάλιστα ἡ Ὀρθόδοξη, ὡς συνέχεια τῆς ἀρχαίας ἀδιαίρετης χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, εἶναι γνήσια καὶ ἀλάθητη, ἐπειδὴ διατηρεῖ τὸν οὐσία, τὴν πίστη της, ἀκέραιη καὶ ἀνόθευτη. Τὴν ἀπαρασάλευτην αὐτὴν βάσον της τεκμηριώνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ιστορικοδογματικά καὶ συστηματικά.

---

ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

## ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

Ποιό θά εἶναι τὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου;

Σειρά: Βασική Δογματική Διδασκαλία, ἀρ. 7

(Α' ἔκδ., σχῆμα 14x21 ἑκατ., σελ. 198)

Ο συγγραφέας προσεγγίζει θεολογικά καὶ ἀναλύει θέματα τῆς χριστιανικῆς ἐσχατολογίας ὑπό τὴν μορφὴν 43 ἐρωταποκρίσεων. Εἰδικότερα, ξεκινᾷ ἀπό τὸν ἔννοια τοῦ θανάτου καὶ τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, ἐξετάζει τὴν μέσην κατάστασην τῶν ψυχῶν, τὴν σχέσην στρατευομένης καὶ θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας, γιά νά καταλήξει στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καὶ τὴν καθολική κρίσην τῶν πιστῶν.

---

«ΦΩΝΗ KYPIOY», ἔβδομαδιάδο φύλλο ὄρθιοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὅποι τῶν ἱερῶν ναῦν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

· Η «ΦΩΝΗ KYPIOY» σ' δλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)

---