



ΕΤΟΣ 63ον

12 Ιουλίου 2015

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 28 (3241)

Η ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ

“Οταν ὁ Παῦπις ἔγραφε στὸν Κόρινθο τὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολήν, ἀσφαλῶς δέν εἶχε κατά νοῦ τὴν ἐποχή μας. Ὅτε ἀπῆλως νά προετοιμάσει τὸ ταξίδι του στὴν Ρώμη, μὲ τὸ ὅποιο εἶχε σκοπό νά διαπιστώσει τὸν πρόοδο τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας. Μιᾶς Ἐκκλησίας πού ιδρύθηκε ὅχι ἀπό Ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπό ἑμπόρους καὶ ταξιδευτές, ὃσους ἔφθαναν ἀπό τὰ Ἱεροσόλυμα μεταδίδοντας τὰ ὅσα ἐκεῖ εἶχαν συμβεῖ καὶ διαδίδοντας τὴν νέα πίστην μεταξύ πρώην εἰδωλολατρῶν. Γι’ αὐτό καὶ ὁ Παῦπις γράφει ἀπευθυνόμενος σὲ Χριστιανούς ὅχι ἐξ Ἰουδαίων, ἀλλὰ ἐξ ἑθνικῶν. Γι’ αὐτό καὶ ἡ παρουσίαση τοῦ κηρύγματός του μέ τὴν ἐπιστολήν αὐτή δέν ἔχει τὸν αὐστηρό χαρακτήρα ἀλλῶν ἐπιστολῶν, ἀλλὰ φροντίζει περισσότερο νά προτρέψει καὶ νά ἐνθαρρύνει στὸν τίρηση τοῦ χριστιανικοῦ ὕθους μέσα στὸν καρδιά τῆς κοσμοκράτειρας Ρώμης.

Οι παγετῶνες

Δέν πρόκειται γιά τοὺς παγετῶνες τῆς ἀπώτατης ἱστορίας τῆς γῆς, ὅταν τὰ πάντα κάλυπτε γιά τεράστιο χρονικό διάστημα ἓνα χοντρό στρῶμα πάγου. Οὔτε πάθι, γίνεται πλόγος γιά τοὺς πάγους τῶν πόλων τῆς γῆς, οἱ ὄποιοι ἀναθλοίωτοι ἐπί αἰῶνες, ἔξαιτίας τῆς ἀνθρώπινης κατάχρονσης καὶ ἀπλοπτίας κινδυνεύουν μέ ἀνατροπή τῆς φυσικῆς τάξης καὶ ἥδη μέ τὴν πέραν τοῦ προσδοκώμενου τίξην τους δημιουργοῦν καταστρεπτικές συνέπειες. Καὶ οἱ μέν καὶ οἱ δέ, ὑπό τίς ἀνάλογες συνθῆκες, πλειώνουν καὶ καταργοῦνται.

‘Ο πλόγος γιά τοὺς παγετῶνες πού οἱ κρύες ἀνθρώπινες καρδιές κατ’ ἔξοχήν παράγουν καὶ συντηροῦν, μέ συνέπειες βλαπτικές ὅχι μόνον γιά τὴν ἴδια τὴν καρδιά, ἀλλὰ καὶ γιά ὃσους τὴν προσεγγίζουν. Καὶ πῶς παγώνουν οἱ καρδιές;

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. ιβ' 6-14)



Tά xαρίσματα στή διακονία tῆς ἀγάπης

΄Αδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα κατά τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν, κατά τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως, εἴτε διακονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ μεταδιδόντος, ἐν ἀπλότητι, ὁ προϊστάμενος, ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν, ἐν ἵλαρότητι. Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. Ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ, τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστορογοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνησούσης, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαρούντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἀγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταράσθε.

«Διά τό πληθυνθῆναι τίν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. 24,12). «Οπου κυριαρχεῖ σωρευτικά ἡ ἀνομία καί περιφρονεῖται ἀκόμη καί ἡ ἀνθρώπινη, πολύ δέ περισσότερο ἡ θεία δικαιοσύνη, τότε παγώνουν οἱ καρδιές καθὼς καταργεῖται ἡ ἀγάπη.

Τί συμβαίνει τότε; Χρειάζεται ἄραγε νά τό περιγράψουμε; Δέν τό ζοῦμε ὅλοι στήν καθημερινότητά μας; Ποτέ ἄλλοτε δέν είχε καταγραφεῖ ἡ ήθική ἀποτυχία τόσο ἔντονα καί δραματικά στόν τόπο μας! Ποτέ ἄλλοτε ἡ χώρα καί ὁ Λαός της δέν είχαν ἐμφανίσει σημάδια τόσο προκεχωρημένης σήψης! Ποτέ ἄλλοτε ἡ πατρίδα μας, ἡ Ὁρθόδοξη Ἐλλάδα, δέν είχε προσδιορισθεῖ ως «πρωταθλήτρια τῆς διαφθορᾶς» ἀπό ὅσους ἀρθρώνουν δημόσιο ἡ εἰδικό ἐπιστημονικό πόλογο. Ἡ αύτονόμηση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό-Πατέρα του, τό ἐγωιστικό πρόταγμα τοῦ ἔαυτοῦ μας, ἡ ιδιοτελής ἀναστροφή καί ἀντιμετώπιση τῆς κοινωνίας μας, ὅλα αύτά σημασιοδοτοῦν τήν κατάργηση τοῦ νόμου τῆς ἀγάπης καί τό πάγωμα τῶν καρδιῶν. Κι αύτός ὁ παγετός δέν πειώνει μέ ἀνθρώπινες μεθοδεύσεις, ιδεοληψίεις καί θεωρήσεις.

Ἡ φωτιά τοῦ Πνεύματος

Τό μόνο πού κατανικᾶ τόν πνευματικό παγετό στόν ἀνθρωπο, εἶναι τό πῦρ τῆς Θεότητος. Δέν εἶναι τυχαῖο τό ὅτι κατά τίν Πεντηκοστή, τό Πνεῦμα τό Ἀγιο ἐπιφοιτᾶ «ἐν εἴδει πυρίνων γηλωσσῶν». Ἡ φωτιά τοῦ Πνεύματος πυρπολεῖ τόν κάθε Ἀπόστολο καί τόν κάνει διαπρύσιο κήρυκα τῆς Ἀποκεκαλυμμένης Ἀλήθειας. Κι ἔτσι, ὁ ἴδιος ἀνθρωπος πού πρίν ἐμφανίζόταν φοβισμένος, δειπλός, μίζερος, μετά παρουσιάζεται ως «πλέων πνέων πῦρ»!

Τί είχε προσδιορίσει ὁ Κύριός μας ως ἀποστολή του; «Πῦρ ἥλθον βαλεῖν ἐπί τήν γῆν» (Λουκ. 12,49). Ἡλθα νά βάλω φωτιά στή γῆ, ν' ἀνάψω τήν πυρκα-

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, ἔχοντες χαρίσματα διαφορετικά, σύμφωνα μέ τίν χάριν πού μᾶς ἐδόθηκε, ἃς τά χρονιμοποιήσωμεν, ἔάν προφητείαν, ἀνάλογα μέ τίν πίστιν μας, ἔάν ύπηρεσίαν, εἰς τό ἔργον της ύπηρεσίας, ὁ διδάσκαλος, εἰς τίν διδασκαλίαν, ἐκεῖνος πού παρηγορεῖ, εἰς τίν παρηγορίαν, ἐκεῖνος πού δίνει κάτι, ἃς τό κάνῃ μέ γενναιοδωρίαν, ἐκεῖνος πού εἶναι προϊστάμενος, ἃς ἐργάζεται μέ ζῆλον, ἐκεῖνος πού ἐλεεῖ, ἃς ἐλεῖ μέ χαράν. Ἡ ἀγάπη νά εἶναι εἰλικρινής. Μισεῖτε τό κακόν καί προσκολλᾶσθε εἰς τό καλόν. Ὡς πρός τίν ἀδελφικήν ἀγάπην, νά εἴσθε γεμάτοι στοργήν ὁ ἔνας πρός τόν ἄλλον· ως πρός τίν ἀμοιβαίαν ἐκτίμησιν, ὁ ἔνας νά ξεπερνᾷ τόν ἄλλον· νά μή εἴσθε ὄκνηροί ως πρός τόν ζῆλον, νά είσθε κατά τό πνεῦμα θερμοί, νά ύπηρετη τόν Κύριον, νά χαιρετε διά τίν ἐλπίδα σας, νά ἔχετε ύπομονήν εἰς τίν Θλῖψιν, νά ἐπιμένετε εἰς τίν προσευχήν, νά συμμετέχετε εἰς τάς ἀνάγκας τῶν χριστιανῶν, τίν φιλοξενίαν νά ἐπιδιώκετε. Εὐλογεῖτε ἐκεῖνους πού σάς διώκουν, εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

γιά μέσα στίς καλοπροσαίρετες καρδιές γιά νά δημιουργηθεῖ φλογερή ἀγάπη καί ζῆλος γιά τόν Θεό καί τόν ἀδελφό! Γ' αύτό καί ὁ ἀπόστολός του Παῦλος, ρωτά παραγγέλλει: «τῷ πνεύματι ζέοντες». «Οσοι θέλετε νά είστε κι ὅχι μόνο νά πλέγεστε χριστιανοί, πρέπει νά καίγεστε ἀπό τή φωτιά τοῦ Πνεύματος, ὡστε οἱ ἐσωτερικές σας δυνάμεις νά κινοῦνται ἀπό τή θερμή ἀφοσίωση πού καλπίεργει ἡ πίστη καί ἐπομένως, τά κίνητρα της ὅποιας ἐνέργειας, της ὅποιας ἀπόφασης, της ὅποιας ἐπιθυμίας νά εἶναι κατά Θεόν, ἀποτύπωση καί ἐκφορά τοῦ θείου θελήματος, χαρακτηρισμένα ἀπό τήν ἔμπνευση τοῦ Πνεύματος.

Πῶς ἀνάβει μέσα μας αὐτή ἡ φωτιά; Ἀνάβει κατά τό Βάπτισμα καί τό Χρίσμα, ὥποτε μέ τά Μυστήρια αὐτά ὁ ἄνθρωπος παίρνει τόν χιτώνα ἀμόλιντο, τίν παρακαταθήκη ἀκέραιον καί τή σφραγίδα ἄθραυστη. Ἡ πρόκληση εἶναι νά διατηρηθοῦν αὐτά καί νά μήν ἀπεμπολίθωσην στό ὄνομα της κοσμικότητας καί τῆς ἐγκοσμιοκρατίας. Νά συνειδητοποιήσει ὁ ἄνθρωπος τί δωρεά τοῦ κάνει ἡ Ἑκκλησία, πόσο ψηλά τόν ἀνεβάζει, ἀληθά καί τί εύθύνη τοῦ ἀναθέτει καθώντας τον νά σταθεῖ σέ αύτό τό ὑψο! Γιατί τή φωτιά τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, τίν ὅποια δέν μπορεῖ νά καταργήσει καί νά νικήσει τίποτε τό κοσμικό καί πρόσκαιρο, μπορεῖ νά τίν καταπλύσει καί νά τή σβήσει τό ἀνθρώπινο θέλημα, ὅταν διαφοροποιηθεῖ ἀπό τό Θεῖο. "Οταν ὁ ἄνθρωπος χαράξει δρόμο διαφορετικό ἀπό τήν ὄδο τοῦ Κυρίου καί Τοῦ στρέψει τά νῶτα!

Πῶς συντηρεῖται μέσα μας αὐτή ἡ φωτιά; Μέ Μυστήρια ἄναψε, μέ Μυστήρια συντηρεῖται! Έξομολόγηση καί Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν γιά νά φουντώνει ἡ φωτιά, νά τινάζεται ἡ στάχτη καί νά μήν καταπνίγει τή φλόγα, νά ἐνι-

12 Ιουλίου 2015: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Πρόκλου καὶ Τλαρίου τῶν μαρτύρων (β' αι.).

Τέχνος: πλ. α' – Ἐωθινόν: ΣΤ' – Ἀπόστολος: Ρωμ. 1β' 6 - 14 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ' 1 - 8.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 19 Ιουλίου, Ζ' Ματθαίου.

Ἀπόστολος: Τίτ. γ' 8-15 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ε' 14-19.

σχύεται τό πῦρ τό καταναπλίσκον τίν κάθε μας στιγμή, ώστε νά είναι κατά Θεόν
νά ὅλη ζωή μας. Ἀλλά καί μέ σσα ή ἀσκητική τῆς Ὁρθοδοξίας μας χρησιμοποιεῖ
ώς ἄλλα ξύλα τά όποια ρίχνονται στή φωτιά γιά νά τίν κρατήσουν ἀναμμένη.
Ἡ Ἑκκλησία ἔχει ὅλα τά μέσα στή διάθεσή μας. Σέ μᾶς ἐναπόκειται ή ἀπόφαση
τοῦ τί τελικά θά είμαστε μέσα μας!

Ἄρχιμ. Ι. Ν.

Νέα ἔκδοση τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 8^{ης} ΗΜΕΡΑΣ

Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἐσχατολογία.

Μπτρ. Ἀχελώου Εύθυμού (Κ. Στύλιου).

Τό θέμα τῆς Χριστιανικῆς Ἐσχατολογίας δέν είναι οὕτε ο Ἀντίχριστος
οὔτε ή Κόλαση, ἀλλά ο Χριστός καὶ ή θριαμβευτική ὄριστική Νίκη του κατά
τοῦ Κακοῦ καὶ ή αἰώνια Βασιλεία του.

Ἡ σοβαρή, ποιόν καὶ ἐνδελεχής μελέτη καὶ ἀναφορά στό θέμα τῶν
ἐσχάτων είναι ἐπιβεβλημένη, ἀφ' ἐνός, γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας,
ώς πρός τά θέματα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῆς Κοιλάσεως, ἀφ' ἑτέρου, γιά τήν
ἀνάδειξη τῆς σημασίας τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλπίδος στόν Χριστό, τό κοσμο-
σωτήριο ἔργο τοῦ Ὁποίου ὀλοκληρώνεται καὶ τελειώνεται μέν κατά τούς
ἔσχατους καιρούς, ὄριστικοποιεῖται δέ μέ τήν ἐναρξην τῆς 8^{ης} ἀχρονς Ἡμέ-
ρας τῆς αἰώνιας Βασιλείας του.



Παρακαλούθηστε τό Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (www.ecclesia.gr)

«ΦΩΝΗ ΚΥΠΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν
διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΠΙΟΥ» σ' δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr