



ΕΤΟΣ 63ον

26 Ιουλίου 2015

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 30 (3243)

Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Στόν έορτασμό της μνήμης της Ἀγίας Παρασκευῆς, ἡ Ἐκκλησία μας τιμώντας τὴν «ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Κυρίου χοροβατοῦσα σεμνήν», παραθέτει ἔνα ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, τὸ ὅποιο ἀναφέρεται μέσα σέ λίγες σειρές στόν τρόπο μέ τὸν ὅποιο ἐνήργησε ὁ Θεός τῇ σωτηρίᾳ μας καὶ τί τελικά μᾶς χάρισε. Καὶ παρατίθεται αὐτό τὸ ἀποστολικό ἀνάγνωσμα γιά νά καταδειχθεῖ ὁ τρόπος πού ἐνεργεῖ ἡ Χάρις καὶ καθιστᾶ μιά ἀδύναμη γυναίκα ικανή, ὅχι μόνον νά ἀντέξει τὸ μαρτύριο, ἀλλὰ νά προχωρήσει πρός αὐτό συνειδοτά, ἀρνούμενη νά προδώσει ὅχι κάποια ιδέα ἢ ἔνα πρόσωπο, ἀλλὰ τὸν ᾔδιο της τὸν ἑαυτό, στόν ὅποιο ἔχει «μορφωθεῖ» ὁ Χριστός.

Ἡ μεταβολή

“Οταν ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ θέλησε νά περιγράψει τό τί θά συμβεῖ στούς ἀνθρώπους μέ τὸν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ φανέρωσή Του στὴ γῆ, ἔγραψε τὸ ἔξης: «καί δῶσω αὐτοῖς καρδίαν ἐτέραν καὶ πνεῦμα καινόν δώσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκσπάσω τὴν καρδίαν τῶν πιθίνων ἐκ τῆς σαρκός αὐτῶν καὶ δῶσω αὐτοῖς καρδίαν σαρκίνων». Στὴν ἐποκή τῆς Χάριτος, ὁ Θεός-Πατέρας σπάει τὴν πέτρινη καρδιά καὶ μᾶς δίνει καρδιά εὐαίσθητη καὶ τρυφερή στὸν πρός Αὐτόν καὶ τὸν πλησίον ἀγάπη. Δέν ἔχουμε κάποια οὐσιαστική ἀλλαγή. Ἔχουμε ἀλλαγή ούσιας! Δημιουργεῖται μιά νέα πραγματικότητα, μέ τὸν Θέον νά παύει νά εἶναι «ὁ φοβερός καὶ κολαστικός τοῖς παραβαίνουσι» καὶ νά καθίσταται οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, χροστός καὶ ἐπιεικής, ὄντως «Πατήρ ἡμῶν». Ἡ παθιαί, τυπική σχέση καταργεῖται καὶ οἱ χριστιανοί γινόμαστε ἀληθινά τέκνα Θεοῦ. Πραγματοποιεῖται μιά μοναδική καὶ πρωτοφανέρωτη στόν καθένα μας μέ τὸ Βάπτισμα Υιοθεσία, ἡ ὁποία μᾶς κάνει «θείας κοινωνούς φύσεως». Δημιουργεῖται μιά νέα, ἀγία ἀνθρωπότητα, τῆς ὁποίας ἡ ζωή καὶ τὸ ποιλίτευμα δέν σταματᾷ στὰ φθαρτά ὅρια τοῦ παρόντος κόσμου, ἀλλὰ ἔκτείνεται στό ἀτελεύτητο τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. γ' 23 - δ' 5)



Κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ

΄Αδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμου ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. “Ωστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγὸν ἔσμεν. Πάντες γὰρ νιοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δούλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἰς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραάμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ’ ἐπαγγείαν κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ’ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὁν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἡμενὶν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἥμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ ἤλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τὸν νιόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμου, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμου ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν νίοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

΄Ο ἀπόστολος Παῦλος τοποθετεῖ μέ τί σημερινή περικοπή τίνιν υἱοθεσία μας ἀπό τὸν Πατέρα, στὸ σχέδιο τῆς παγκόσμιας ιστορίας. Παρ’ ὅλη τὴν πτώσην καὶ τὴν ἔξαχρείωσην τῆς ἀνθρωπότητας, παρ’ ὅλους τούς παρερχόμενους αἰῶνες καὶ τίς διαδοχικές γενεές, ὁ Θεός-Πατέρας δέν ξέχασε τὸ σχέδιο Του γιά τὴν υἱοθεσία μας, οὔτε ἀτόνησε ὁ ἐξ ἀρχῆς πόθος Του γιά τὴν ἐφαρμογή του. Καὶ ὅταν ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ ἔκρινε ὅτι οἱ ἀνθρωποι θά μποροῦσαν νά ἀνταποκριθοῦν στὸν ἀγάπη Του, ἔγινε ἔργο τὸ μέγια καὶ προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ «Λόγος ἐσαρκώθη». Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας, φανερώνει τὸ σημεῖο ἐκεῖνο τῆς ιστορίας πού κατά τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τὸ πιλήρωμα τοῦ χρόνου. Τὸ σημεῖο ἀπό τὸ ὄποιο καὶ μετά ὁ Θεός δέν μᾶς προσκαλεῖ «τῷ φόβῳ τῆς κοιλάσεως τῆς παρούσης», «οὐδέ ἐπαγγέλλεται γῆν ρέουσαν μέλι καὶ γάλα», δηλαδή δέν μᾶς καλεῖ κοντά Του μέ τὸν φόβο τῆς κοιλάσεως, οὔτε ὑποσχόμενος εύδαιμονία καὶ ἀνταπόδοση. Ἀπῆλως προβάλλει τὴν ἀγάπη Του καὶ περιμένει τὴν ἀνταπόκρισή μας.

΄Η ἀπολαβή

Γιά ποιό λόγο πλέει ὁ Ἀπόστολος ὅτι «ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τὸν νιόν αὐτοῦ»; «΄Ινα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». Μή βιαστεῖ κανείς νά ἐρμηνεύσει: «γιά νά ἀπολαύσουμε τὴν υἱοθεσία». Τό «ἀπολαμβάνειν» σημαίνει «λαμβάνειν τὰ ὄφειλόμενα». Γι’ αὐτό καὶ ὁ Οἰκουμένιος ἐρμηνεύει: πλέγοντας «ἀπολάβωμεν» ἔδειξε ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι ἡ υἱοθεσία εἶναι «ἄνωθεν καὶ ἐξ ἐπαγγελίας, ἡμῖν κεχρεωστημένη». Ή αρά, «γιά νά λάβουμε τὴν υἱοθεσία πού ὁ Θεός μᾶς χρωστοῦσε». Ή υἱοθεσία μας ἀπό τὸν ἴδιο τὸν Θεό δέν ἐμφανίζεται ως δωρεά Του ἡ χάρη Του πρός ἡμᾶς. Πιάρουσιάζεται ως χρέος Του πρός ἡμᾶς, ἐπειδή ὁ ἴδιος ὁ

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, προτοῦ ἔλθῃ ἡ πίστις, ἐφρουρούμεθα κλεισμένοι κάτω ἀπό τὸν νόμον, μέχρι ὅτου ἀποκαλυφθῇ ἡ πίστις. Ὡστε ὁ νόμος ἦτο παιδαγωγός μας ἕως ὅτου ἔλθῃ ὁ Χριστός, διά νά δικαιωθοῦμε διά της πίστεως. Τώρα δέ, πού ἔλθεν ἡ πίστις, δέν εἴμεθα πλέον ὑπό παιδαγωγόν, διότι διά της πίστεως εἰσθε ὅλοι υἱοί Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διότι ὅσοι ἐβαπτισθήκατε εἰς τὸν Χριστόν, ἔχετε ἐνδυθῆ τὸν Χριστόν. Δέν ὑπάρχει Ἰουδαῖος οὕτε Ἑλλην, δέν ὑπάρχει δοῦλος οὕτε ἐλεύθερος, δέν ὑπάρχει ἄρρεν καὶ θῆλυ, διότι ὅλοι σεῖς εἰσθε ἔνας ἀνθρωπος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἐάν δέ εἰσθε τοῦ Χριστοῦ, ἄρα εἰσθε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, καὶ κληρονόμοι βάσει ὑποσχέσεως. Ἔκεīνο πού ἔννοω ἔίναι ὅτι, ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος ἔίναι ἀνήλικος, δέν διαφέρει καθόλου ἀπό τὸν δοῦλον, ἀν καὶ εἴναι κύριος ὅλης της περιουσίας, ἀλλά εἴναι ὑπὸ τὴν ἔξουσίαν ἐπιτρόπων καὶ διαχειριστῶν μέχρι της προθεσμίας, τὴν ὥποιαν ὥρισε ὁ πατέρας. Ἔτοι καὶ ἐμεῖς, ὅταν ἥμαστε ἀνήλικοι, ἥμαστε ὑποδουλωμένοι κάτω ἀπό τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου. Ὁταν ὅμως συμπληρώθηκε ὁ χρόνος, τότε ἔστειλε ὁ Θεός τὸν Υἱόν του, ὁ οποῖος ἐγεννήθηκε ἀπό γυναῖκα καὶ διετέλεσε ὑπό τὸν νόμον, διά νά ἔξαγοράσῃ ἐκείνους, οι ὅποιοι ἔσαν δοῦλοι κάτω ἀπό τὸν νόμον, διά νά πάρωμεν τὴν υἱοθεσίαν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Πατέρας μᾶς τό ύποσχέθηκε. Οὕτε μέσω μιᾶς ἡθικῆς ύποχρέωσης δέν προσπαθεῖ ὁ Θεός-Πατέρας νά μᾶς πιέσει ἐλκύοντας πρός τὸν ἑαυτό Του. Ἐμφανίζει τό γεγονός της σωτηρίας μας ὡς ύποχρέωσή Του, ὡς χρέος Του πρός ἐμᾶς...

“Ολ’ αὐτά κατατείνουν σ’ ἔνα σημεῖο. Νά ἀναδείξουν τὴν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός ἐμᾶς. Νά Τὸν ἀποδείξουν Θεό-Πατέρα. Νά δικαιοιογήσουν τὸν ἀλόγο τοῦ Χριστοῦ μας πρός τούς μαθητές Του: «πατέρα μή καλέσοτε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἰς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 23,9). Ἀλλά συνάμα καὶ ν’ ἀποδείξουν τὸν ἀπόλιτο σεβασμό Του πρός τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία. Ό, τιδήποτε, ἔστω καὶ κατά τὸ ἐλάχιστο, μπορεῖ νά ύποχρεώσει τὸν ἀνθρωπο νά πορευθεῖ πρός τὸν Θεό, ἀποβάλλεται καὶ καταργεῖται. Ό Θεός διεκδικεῖ τὸν κάθε ἀνθρωπο, ἀλλά ζητᾷ νά ἀνταποκριθεῖ στὸν ἀγάπη Του μέ μόνο κίνητρο τὸν ἀγάπη, χωρίς ύποχρέωση ἢ πειθαναγκασμό.

Γιά τοῦτο αὐτός ὁ θεϊκός τρόπος σκέψης παράγει Ἅγιους καὶ Μάρτυρες. Ο “Ἄγιος δέν στρατεύεται μέ φανατισμό σέ μιά ἰδεολογία, ἀλλά ἀκολουθεῖ τὴν καρδιά του, ἡ ὁποία φλέγεται ἀπό ἀγάπη γιά τὸν Θεό-Πατέρα. «Ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμο, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Πατρός ἐν αὐτῷ» (Α΄ Ἰωάν. 2,15). Ή ἱκανοποίηση της ψυχῆς του δέν είναι τὰ ἐπίγεια καὶ ὑπερικά, ἀλλά ἡ προσευχή, ἡ νύψη, ἡ ισχυρή παράκληση καὶ χαρά της θείας θεωρίας. «Ἐγώ δέ εύφρανθήσομαι ἐπί τῷ Κυρίῳ» (Ψαλμ. 103,34). Ἐμπιστεύεται ἀπόλιτα τὸν Πατέρα καὶ

26 Ιουλίου 2015: KYPIAKH H' MATTHAIOS

† Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος (β' αι.), Ἐρμολάου ἱερομάρτυρος († 305).

*Hxos: βαρύς – Ἔωθινόν: Η' – Ἀπόστολος: Γαλ. γ' 23 - δ' 5 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 14-22.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 2 Αύγουστου, Θ' Ματθαίου.

Ἀπόστολος: Α' Κορ. γ' 9-17 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 22-34.

ξέαρτα ὄλοκληρη τὸν ὑπαρξήν του ἀπό Αὔτόν. Δέν μπορεῖ νά Τὸν ἀρνηθεῖ γιατί εἶναι σάν ν' ἀρνεῖται τὸν ἴδιο του τὸν ἐαυτό. Τελικά, πεθαίνει ἀρνούμενος τὸν θάνατο γιά νά ζήσει τὸν ἐν Χριστῷ ἔλευθερία στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός.

'Αρχιμ. Ι. Ν.

Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Οι ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ μνῆμες τῶν Ἅγιων δέν εἶναι ιστορικές ἐπέτειοι, δέν ἑορτάζομε ιστορικά μέ τὴ μνήμην καὶ τὴ φαντασία μας τὰ πρόσωπα καὶ τὰ γεγονότα τῆς πίστεώς μας. Ἄλλα κάθε φορά τὰ πρόσωπα εἶναι παρόντα μεταξύ μας καὶ τὰ γεγονότα συνεχίζονται στὸν χρόνο καὶ τὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἔνα αἰώνιο παρόν. "Αν εἶναι νά μεταποιοῦμε ἀπ' αὐτό τὸ παρόν, μεταποιώμαστε πρὸς τὰ ἐμπρός καὶ ὅχι πρὸς τὰ πίσω, πρὸς τὰ τέλη τῶν αἰώνων, ὅπου μᾶς ὀδηγεῖ ἡ προσδοκία κι ἡ ἐλπίδα τῆς πίστεώς μας. Ἡ ἀγία Παρασκευή καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι δέν εἶναι ιστορικά παραδείγματα, πού πρέπει νά γυρίσουμε πίσω γιά νά τὰ δοῦμε, ἀλλ' εἰν' ἐκεῖνα πού περιμένουν στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν καὶ ἐπομένως πορευόμαστε ἐμπρός καὶ βλέπομε τὰ γελαστά πρόσωπά τους νά μᾶς καλοῦν ἐκεῖ πού ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ θά βροῦμε τὴν ζωὴν τοῦ «μέλλοντος αἰῶνος».

'Από τὸν ἔκδοσην τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας: Διονυσίου Ψαριανοῦ
(Μπιρ. Κοζάνης, †), 'Ο λόγος τοῦ Θεοῦ, τόμ. Α', σελ. 247-48.



Παρακαλούνθηστε τὸ Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (www.ecclesia.gr)

«ΦΩΝΗ KYPIOY», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθίνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἵερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ KYPIOY» σ' δλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr