



ΕΤΟΣ 63ον

20 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 38 (3251)

«ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΖΩ»

„Αν καὶ ἡ ἑορτὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἡμερολογιακά παρῆλθε, ἡ Ἐκκλησία ἐπιμένει νά ζει στὸν ἀπόνχο της. Καὶ τοῦτο διότι ὁ Τίμιος Σταυρός δέν εἶναι ἔνα ὅποιοδήποτε Σύμβολο, ἀλλὰ τὸ Σύμβολο. Γί’ αὐτό καὶ ὁ Σταυρός δέν σταματᾷ ποτέ νά προβάλλεται, καθώς εἶναι ἡ καθημερινότητά μας, ἡ διαρκής ἀπαντοχή μας καὶ τό ὄπλο μας. „Ετσι, κάνουμε τὸν Σταυρό μας, ὅχι τυπικά καὶ βιαστικά, ἀλλὰ μέ συναίσθηση καὶ προσευχητική διάθεση τὴν κάθε στιγμή τῆς ἡμέρας, ιδίως ὅταν προσευχόμαστε, καθώς φεύγουμε ἀπό τὸ σπίτι μας τὸ πρωί, καθώς περνᾶμε ἔξω ἀπό Ὁρθόδοξο Ναό, κάθε στιγμή πού θέλουμε νά ἐπικαλεστοῦμε τὸν Κύριο τῆς Δόξης. Ἀλλὰ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, κηρύσσοντας τὸ ισχυρό καὶ ψυχωφελές τοῦ Συμβόλου, ὅχι μόνο ἔχει θεσπίσει τίς ειδικές μέσα στὸ ἔτος ἑορτές, τῆς Παγκοσμίου Υψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἢ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἀλλὰ συνεχῶς προβάλλει τὸν Τίμιο Σταυρό σὲ συνάρτηση μέ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας, τόσο κατά τὴν Μεγάλην Πέμπτη, τὴν Μεγάλην Παρασκευήν καὶ τὴν Ἀναστάσιμην περίοδο, ἀλλὰ καὶ κάθε Τετάρτη καὶ Παρασκευή, ὅπότε ἡ ὑμνολογία βρίθει εἰδικῶν ἀναφορῶν στὸ τρισμακάριστο Ξύλο.

Τά ἔργα τοῦ Νόμου

Μόλις τίν προηγούμενη Κυριακή διαπιστώσαμε ἀπό τὸ ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὅτι ὁ Τίμιος Σταυρός προβάλλεται ἀπό τίν Ἐκκλησία μας ὡς τρόπος ζωῆς. Προβάλλεται χωρίς τὸν Χριστό μας, ὡς ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεώς Του καὶ ὡς πρόσκληση νά ἀνεβοῦμε κι ἐμεῖς στὸ ὕψος τοῦ Σταυροῦ, ὥστε συσταυρούμενοι νά συναναστηθοῦμε μέ τὸν Λυτρωτή μας. Καὶ σήμερα βλέπουμε τὸν ἀπόστολο Παῦλο νά κάνει μιά διαπίστωση, καθώς ἀντιπαραθέτει τὸ τί ζοῦσε πρίν, ὡς ζητωτής ιουδαῖος, καὶ τί ζεῖ τώρα, ὡς συσταυρωμένος μέ τὸν Χριστό χριστιανός.

Ποιά εἶναι ἡ διαπίστωση; «Οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου». Δέν

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β' 16-20)



Σωτηρία ἐν Χριστῷ

Ἄδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἀμαρτωλοί, ἂρα Χριστὸς ἀμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γάρ ἂν κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γάρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκὶ, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ νίου τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

σώζεται ὁ ἄνθρωπος μέ τίν τήρηση τῶν τυπικῶν διατάξεων τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου. Γιατί; Γιατί δέν ἔχουν σκοπό τόν ἔξαγιασμό τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τίν καταπίεσή του στίν ἀποφυγή παραβατικῶν συμπεριφορῶν. Ἀλλὰ καὶ γιατί εἶναι τόσο περίπλοκες καὶ τόσο σκληρές, ὥστε εἶναι ἀδύνατο νά τηρηθοῦν καὶ μάλιστα συνδυαζόμενες μέ ἀπειλές θανάτου τοῦ τυχόν παραβάτη τους.

Ἄν δέν εἶναι εὔκολο νά τηρηθοῦν τά νομικά παραγγέλματα, τότε γιατί δόθηκαν; Δόθηκαν γιά νά προετοιμάσουν τή ζωή τῆς χάριτος! Δόθηκαν γιά νά ὀδηγήσουν στόν ἑλιαφρύ ζυγό τοῦ Χριστοῦ! Δόθηκαν γιά νά νιώσει ὁ ἄνθρωπος πόσο θάνατο κρύβουν μέσα τους οἱ ἐπιπλογές του στήν αὐτόνομη πορεία ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀνατροπή πού κάνει ὁ Θεός προσφέροντάς του τή ζωήν! Δόθηκαν γιά νά τά ἀπορρίψει ὁ ἄνθρωπος καὶ νά κάνει τή ρήξη του μέ τόν καθωσπρεπισμό καὶ τίν ἐκνομίκευση, συναισθανόμενος σέ τί μεγαλεῖο τόν καθεῖ ὁ Θεός!

«Χριστῷ συνεσταύρωμαι»

Νεκρός ώς πρός τόν Νόμο, ἀλλὰ καί νεκρός ώς πρός τόν κόσμο, ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔρχεται νά μᾶς ἀποδείξει πώς δέν φορᾶ τόν Σταυρό ώς κόσμημα ἐπάνω στό στῆθος, ἀλλὰ τόν φέρει ώς φρόνημα μέσα στό στῆθος, στήν καρδιά του. Συσταυρώνεται μέ τόν Χριστό, γιά νά νεκρωθεῖ ώς πρός τόν κόσμο. Νεκρός γιά τά πάθη, νεκρός γιά τήν ἀμαρτία, νεκρός γιά τίς κοσμικές ἐπιδιώξεις, νεκρός γιά τίς ἐγκοσμιοκρατικές προοπτικές, νεκρός γιά ὅσα ἐγκλωβίζουν στά στενά ὄρια τῆς ζωῆς αὐτῆς, τῆς γῆς αὐτῆς, τῆς κενῆς ἀπάτης πού μᾶς ὑποχρεώνουν νά ζοῦμε.

Ζωντανός ὅμως! Ούσιαστικά ζωντανός! Μέ μνηματα ζωῆς! Μέ βιώματα ζωῆς! Μέ τήν αἰωνιότητα τῆς ζωῆς! Γιατί ζώντας ἐν πίστει, ὅδη ζεῖ ἀπό τή γῆ αὐτή τήν ἐμπειρία τῆς ἀτεμεύτητης ζωῆς τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ζεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ ἄληπου κόσμου, τήν ἀπαρχή τῆς ἄληπης αἰωνίου βιοτῆς, τό ἀπεριγραπτο καὶ ἀπεριόριστο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί μου, γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἀνθρωπος δέν δικαιώνεται ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου ἀλλά διά τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπιστέψαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὸν Χριστόν Ἰησοῦν, διά νά δικαιωθοῦμε διά τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν καὶ ὅχι ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου, διότι ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου κανείς ἀνθρωπος δέν θά δικαιωθῇ. Ἄλλ' ἐάν ἐμεῖς πού ἔζηπήσαμε νά δικαιωθοῦμε διά τοῦ Χριστοῦ, εὐρεθήκαμε καὶ ἐμεῖς ἀμαρτωλοί, ἄραγε ὁ Χριστός ἔξυπηρετεῖ τὸν ἀμαρτίαν; Μή γένοιτο! Ἐάν ὅμως οἰκοδομῶ πάλιν, ἐκεῖνα πού ἐγκρέμισα, ἀποδεικνύω τὸν ἑαυτόν μου παραβάτην. Διότι ἐγώ διά τοῦ νόμου ἐπέθανα ως πρός τὸν νόμον, διά νά ζήσω ως πρός τὸν Θεόν. Ἐκω σταυρωθῇ μαζί μέ τὸν Χριστόν. Δέν ζῶ πλέον ἐγώ, ἀλλά ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός, τὸν ζωήν δέ τὴν ὅποιαν τώρα ζῶ εἰς τὸ σῶμα, τὸν ζῶ μέ πίστιν εἰς τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὅποιος μέ ἀγάπησε καὶ παρέδωκε τὸν ἑαυτόν του πρός τὰ χάριν μου.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθῆκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

“Αν τὸν προηγούμενην Κυριακήν ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς προσκάλεσε ν' ἀνεβοῦμε κι ἐμεῖς στὸν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ὥστε συσταυρούμενοι νά συναστηθοῦμε, σήμερα μᾶς δείχνει τίς ὑπέροχες καὶ εὐλογημένες συνέπειες τῆς ἀποδοχῆς τῆς προσκλήσεως αὐτῆς. Δέν μᾶς δεσμεύουν νομικές διατάξεις, οὔτε ὑποχρεωτικά τυπικά ἢ ἀσφυκτικοί κανόνες προσαρμοσμένοι συμπεριφορᾶς. Μᾶς δεσμεύει μόνον ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀνταπόκρισή μας στὴν ἀγάπην αὐτήν καὶ ὁ ἀγώνας νά μή κάσουμε αὐτή τὴν προοπτική ἀπό τὴν ζωήν μας.

«Ἐν πίστει ζῶ», θά δηλώσει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁμοιογώντας τὴν μεταμορφωμένη, τὴν πρωτόγνωρη ζωήν πού βιώνει στὴν κοινωνίᾳ τῆς πίστεως, τὴν ὅποια καὶ δέν μπορεῖ νά χορτάσει. Μπορεῖ ἔξωτερικά νά ὑπῆρχε ἡ ὅμοιότητα τῆς βιολογικῆς συνυπάρξεως μὲ τοὺς λοιπούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του, ὁ Παῦλος ὅμως, δέν ζοῦσε κατά τὴν σάρκα. Ζοῦσε κατά τὴν ἀρχήν ἐκείνη πού ὑπέτασσε τὴν σάρκα του καὶ τὴν καθιναγωγοῦσε, τὴν ἀρχήν τῆς πίστεως! Καί ἡ πίστη αὐτή κατεύθυνε καὶ προσήλωνε τὸ νοῦ, τὴν καρδιά, τὸν ὅπλο Παῦλο στὴ θεωρία, στὴ βίωση τῶν θαυμασίων τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ πού προπορεύθηκε στὸν Σταυρό γιά ν' ἀνοίξει δρόμο γιά τὸν Παῦλο, καρίζοντάς του τὴν σωτηρία, τὸν ἀγιασμό, τὴν κάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Ἄδελφοί μου, αὐτά ὅμια δέν εἶναι πλόγια. Εἶναι τὸ ἀποτυπωμένο, ἐμπειρικό καὶ ζωντανό βίωμα τῆς Ἐκκλησίας μας πού τὸ κοινωνεῖ σέ ὅποιον ἀνθρωπο ἀκολουθεῖ τὸν Χριστό στὸν Σταυρό. Κι ὁ Παῦλος ἀποτελεῖ τὴν ζωντανή ἀπόδειξη τῶν ἀψεύδῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Χριστοῦ μας καὶ συνάμα τὴν διαχρονική πρόσκληση στὸν ἴδιο τρόπο ζωῆς.

Ἀρχιμ. Ἡ. Ν.

20 Σεπτεμβρίου 2015: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ.
Εύσταθίου μεγαλομάρτυρος καί τῆς συνοδείας αύτοῦ († 118).

Τλαρίωνος Κρητός νεομάρτυρος († 1804).

* Ήχος: βαρύς – Έωθινόν: Ε΄ – Απόστολος: Γαλ. β' 16-20 – Εύαγγελιον: Μάρκ. π' 34-θ' 1.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 27 Σεπτεμβρίου, Α΄ Λουκᾶ.

Απόστολος: Β΄ Κορ. στ' 16-ζ' 1 – Εύαγγελιον: Λουκ. ε' 1-11.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την περίοδο πολληπλῶν ιδεολογικῶν, πνευματικῶν καί κοινωνικῶν συγχύσεων, ή πειτουργία τοῦ Φροντιστηρίου 'Υποψηφίων Κατηχητῶν' ἔρχεται νά προσφέρει στούς νέους πού ποθοῦν νά διακονήσουν τὴν Ἐκκλησία μέσα ἀπό τό ἔργο τῶν Κατήχησης τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων, τή δυνατότητα νά καταρτιστοῦν πρακτικά ἀλλά καί βιωματικά καί συγχρόνως νά τούς καταστήσει μετόχους πρωτίστως ἀνάληψης εὐθυνῶν γιά τίν ἀξιόπιστη μαρτυρία τῆς πίστεως, τῆς πειτουργικῆς ζωῆς καί τοῦ Εὐάγγελικοῦ Λόγου.

Ἡ διάρκεια τῶν σπουδῶν εἶναι διετής. Τά μαθήματα τοῦ Α΄ ἔτους πραγματοποιοῦνται κάθε Σάββατο 4:00 ἔως 6:30 μ.μ., καί τοῦ Β΄ ἔτους τήν ἡδια ὥρα 7:00 ἔως 9:30 μ.μ.

■ Προϋποθέσεις:

Γίνονται δεκτοί σπουδαστές καί τῶν δύο φύλων, ἡλικίας 18 - 40 ἔτῶν, ἀφοῦ προσκομίσουν: α. Ἀποδεικτικό σπουδῶν (τουμάχιστον Ἀπολυτήριο Λυκείου), καί β. μία πρόσφατη φωτογραφία.

■ Πληροφορίες:

Γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται: α. στό Γραφεῖο Κατηχήσεως καί Νεότητος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272347-348 (καθημερινά 8 π.μ.-2 μ.μ. ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς) β. στό ἡλεκτρονικό ταχυδρομεῖο: katixisi@apostoliki-diakonia.gr καί γ. νά λαμβάνουν πληροφορίες στήν ίστοσελίδα τοῦ ὄργανησμοῦ, www.apostoliki-diakonia.gr στήν ἐνότητα ποιοί είμαστε – Τομέας Κατηχήσεως καί ὄρθιδού Μαρτυρίας, στήν όποια περιγράφονται ἀναλυτικά ὅπεις οἱ ἐκπαιδευτικές-κατηχητικές δραστηριότητες τοῦ Γραφείου Κατηχήσεως.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίοκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὅποιον τινῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr
