



ΕΤΟΣ 64ον

12 Ιουνίου 2016

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 24 (3289)

Η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ

Καθώς πορευόμαστε άπο τίν έορτή της Ἀναπλήψεως στήν έορτή της Πεντηκοστῆς, ούσιαστικά καθώς περνᾶμε άπο τήν έορτή της δόξας της ἀνθρώπινης φύσεως στήν έορτή τοῦ φωτισμοῦ της, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία μας νά παρεμβάλει στή σημερινή Κυριακή τή μνήμη τῶν Ἅγιών Πατέρων πού συγκρότησαν τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο στή Νίκαια της Βιθυνίας, μιά έορτή πού ἔχει κατεξοχήν νά κάνει μέ τήν ἀλήθεια της πίστεως. Ὁ οἶμως μέ τήν πίστη ώς ιδεολόγημα, ώς θεωρητικό ἀνάπτυγμα πού τό προσεγγίζει καί τό διαχειρίζεται ὁ ἐγκέφαλος μέ τή πιογική ἥ μέ τήν ἀπομνημόνευση. Μέ τήν πίστη στήν πραγματική της διάσταση, στήν ούσιαστική της ύπόσταση, τήν ὄντως ἀλήθεια.

Ἡ αἰώνια ζωὴ ως γνώση

Ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή ἀποτελεῖ τό ἐναρκτήριο ἀπόσπασμα της ἀρχιερατικῆς προσευχῆς τοῦ Κυρίου μας. Ὁ Χριστός μας ἐτοιμάζεται γιά τήν ἐκούσια σταυρική του θυσία καί προσεύχεται. Χαρακτηριστική ἡ ἐναρκτήρια προσευχῆς του: «ἐλθῆτε οὐθενὸς ἡ ὥρα». Ἐφθασε ἡ ὥρα γιά τήν ὁποία συντελέστηκε ἡ σάρκωσή του. Πολλούς σκοπούς ἔξυπηρέτησε ἡ ἐπί γῆς φανέρωση τοῦ Κυρίου. Ὁ σπουδαιότερος ὅμως ἀπό οὓς ήταν αὐτός, τό νά ἀνέλθει στό ὑψος τοῦ Σταυροῦ καί νά ἐκκύσει τό Τίμιο Αἷμα του ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἀμαρτωλῶν. Ὁ Χριστός ἐνανθρώπισε γιά νά γευθεῖ τόν θάνατο, γι' αὐτό καί ποιύ χαρακτηριστικά στήν εἰκόνα της Γεννήσεως Του ἀπεικονίζεται ώς βρέφος τυλιγμένο ὥχι μέ σπάργανα, ἀληθά νεκρικές πιωρίδες, ἐνῶ καί ἡ φάτνη, πού κανονικά εἶναι ξύλινη, ἀγιογραφεῖται μαρμάρινη, προσσομοιάζουσα περισσότερο σέ μνῆμα.

Καί ἐνῷ «ἐλθῆτε οὐθενὸς ἡ ὥρα» της μοναδικῆς θυσίας, ὁ Χριστός μας προσεύχεται ὥχι γιά τόν ἐαυτό του, ἀληθά γιά τήν Ἐκκλησία του, γιά τόν κάθε δικό του ἀνθρωπο, γιά τόν κάθε πιστό. Καί ἐνῷ πορεύεται πρός τόν θάνατο, προσεύχε-

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ιωάν. Ις' 1-13)



«Ἴνα ὡσιν ἔν, καθώς ἡμεῖς»

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, εἶπε· Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν Υἱόν, ἵνα καὶ ὁ Υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν διδέωκας αὐτῷ δῶσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς· τὸ ἔργον ἐτελείωσα, διδέωκας μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ἣ εἶχον πρὸ τοῦ κόσμου εἶναι παρὰ σοι. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς διδέωκας μοι ἐκ τοῦ κόσμου· σοὶ ἡσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς διδέωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὄσα διδέωκας μοι, παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ὄγκατα ἀδιδέωκας μοι διδέωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστενσαν ὅτι σὺ με ἀπέστειλας. Ἐγώ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὃν διδέωκας μοι, ὅτι σοι εἰσι. Καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σα ἐστι, καὶ τὰ σα ἐμά, καὶ διδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσὶ, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἐρχομαι. Πάτερ ἄγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὄνόματί σου φιλέδοκάς μοι, ἵνα ὅσιν ἐν καθὼς ἡμεῖς. Ὄτε ἡμην μετ' αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὄνόματί σου· οὓς διδέωκας μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰμὴ δινίστης ἀπωλείας, ἵνα ἡ Γραφὴ πληρωθῇ. Νῦν δὲ πρὸς σὲ ἐρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς.

ται γιά τόν ἐπίγειο ἐν Πνεύματι τρόπο οὐπάρξεως ὄλων μας, μέ κύρια προοπτική τήν αἰώνια ζωήν. Πρίν γευθεί τόν θάνατο ὁ Κύριος τῶν πάντων, μᾶς προσανατολίζει πρός τήν αἰώνια ζωή, χωρίς νά κηρύξτει ἡ ἀπλῶς νά μιλᾶ γι' αὐτήν. Μόνο προσεύχεται γι' αὐτή ώς τόν μοναδικό σκοπό τῆς ζωῆς μας. Ἡ πρώτη φορά πού ὁ Χριστός ἀναφέρεται μέ τόση σαφήνεια καί πόθο στήν αἰώνια ζωή είναι ἡ ἀρχιερατική προσευχή του!

Κι ἐκεῖ ὥριζει τήν αἰώνια ζωή ώς γνώση! «Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή ἵνα γινώσκωσί σε...». Ο Κύριος Αλεξανδρείας θά ἐρμηνεύσει: «Ζωή γάρ ἡ γνώσης ώς ὄλην ὡδίνουσα τοῦ μυστηρίου τήν δύναμιν καί εἰσκομίζουσα τῆς μυστικῆς θεολογίας τήν μέθεξιν, δι' ἣς τῷ ζῶντι καί ζωοποιῷ προσοικειούμεθα Λόγῳ». Προσδιορίζεται ἡ γνώση ὄχι ώς κάτι τό στυγνά διανοοτικό, τό ψυχρά λογικό ἢ πληροφοριακό στοιχεῖο. Ἀληθά ώς βίωμα, συνειδοτή ἐπικοινωνία καί μυστηριακή συνάντηση μέ τόν Θεό ώς πηγή τῆς ζωῆς! Γι' αὐτό καί ἡ γνώση ταυτίζεται κατά μία ἔννοια μέ τήν πίστη! Μάλιστα χρησιμοποιεῖται ὡς ἐνεστώτας «γινώσκωση» γιά νά φανεῖ τό διαρκῶς αὐξητικό τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ὅπως ἄπειρος είναι ὁ Θεός καί αἰώνια είναι ἡ ζωή μαζί του, ἔτσι διαρκῶς αὔξανόμενη χωρίς νά φθάνει σέ ὅρια θά είναι καί ἡ γνώση του.

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Τόν καιρόν ἐκεῖνον, ἀφοῦ ἐσήκωσε ὁ Ἰησοῦς τά μάτια του εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπε, «Πατέρα, ἥλθε ἡ ὥρα· δόξασε τὸν Υἱόν σου, διὰ νὰ σέ δοξάσῃ καὶ ὁ Υἱός σου, σύμφωνα μὲ τὴν ἔξουσίαν πού τοῦ ἔδωκες ἐπί ὅλων τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ δώσῃ ζωὴν αἰώνιον εἰς τὸν καθένα ἀπό ἐκείνους πού τοῦ ἔδωκες. Αὐτὸν εἶναι ἡ αἰώνιος ζωὴ: τὸ νὰ γνωρίζουν σέ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν καὶ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ὄποιον ἔστειλες. Ἐγὼ σὲ ἐδόξασα ἐπί τῆς γῆς, ἐτελείωσα τὸ ἔργον πού μοῦ ἔδωκες νὰ κάνω, καὶ τώρα δόξασέ με σύ, Πατέρα, πλησίον σου μὲ τὸν δόξαν πού είχα μαζί σου πρὶν νὰ ύπαρξῃ ὁ κόσμος. Ἐφανέρωσα τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ὄποιους μοῦ ἔδωκες ἀπό τὸν κόσμον. Δικοί σου ἦσαν καὶ τοὺς ἔδωκες σ' ἐμένα, καὶ τὸν λόγον σου ἔχουν τηρήσει. Τώρα κατάλαβαν ὅτι ὅλα ὅσα μοῦ ἔδωκες, εἶναι ἀπό σένα, διότι τὰ λόγια πού μοῦ ἔδωκες, τοὺς τὰ ἔδωκα καὶ αὐτοί τὰ ἐδέχθησαν καὶ ἐγνώρισαν ἀληθινά ὅτι ἐβγῆκα ἀπό σένα καὶ ἐπίστεψαν ὅτι σύ μὲ ἔστειλες. Ἐγὼ γι' αὐτούς παρακαλῶ, δέν παρακαλῶ γιά τὸν κόσμο, ἀλλά γιά ἐκείνους πού μοῦ ἔδωκες, ἐπειδή εἶναι δικοί σου καὶ ὅλα τὰ δικά μου εἶναι δικά σου καὶ τὰ δικά σου εἶναι δικά μου, καὶ ἔχω δοξασθῆναι αὐτῶν. Δέν θά είμαι πλέον εἰς τὸν κόσμον, ἐνῷ αὐτοί θά εἶναι εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἐγώ ἔρχομαι σ' ἐσένα. Πατέρα ἄγιε, φύλαξέ τους μὲ τὸν δύναμιν τοῦ ὄντος σου πού μοῦ ἔδωκες, διὰ νὰ εἶναι ἔνα ὅπως εἰμεθα ἐμεῖς. "Οταν ἦμουν μαζί τους εἰς τὸν κόσμον, ἐγώ τοὺς ἐφύλαττα μὲ τὸν δύναμιν τοῦ ὄντος σου· ἐκείνους πού μοῦ ἔδωκες τοὺς ἐφύλαξα καὶ κανένας ἀπ' αὐτούς δέν ἐχάθηκε παρά ὁ οὐρανὸς τῆς ἀπωλείας, διὰ νὰ ἐκπληρωθῇ ἡ γραφή. Ἀλλά τώρα ἔρχομαι σ' ἐσένα, καὶ αὐτά τὰ λέγω ἐνῷ είμαι ἀκόμη εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ ἔχουν τὴν χαράν μου μέσα τους τελείαν».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Αρχιμ. Εύ. Αντωνιάδου, Ἀριθμ. Αμπελίζατου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἡ «γνώση» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ποίου πράγματος γνώση προσφέρει ἡ αἰώνια ζωὴ; Ὁχι πράγματος, ἀφοῦ δέν ἔχει νά κάνει μέθεωρήσεις καὶ παραδοχές, ἀλλὰ προσώπου! «Ἄυτη δέ ἔστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν καὶ ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰω. 17,3). Ἡ γνώση τῆς αἰώνιας ζωῆς περνᾶ ἀπό τὸ βίωμα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ γνώση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸ χωρίο αὐτό ἐμφανίζεται ροτά καὶ ἀπερίφραστα ὡς ἵστη μέ το νά γνωρίζεις τὸν Θεό. Ἡ ἀκόμη καλύτερα, ἡ γνωριμία καὶ κοινωνία μέ τὸν Θεό φαίνεται νά ἐπιτυγχάνεται μέσω τῆς γνωριμίας καὶ κοινωνίας μέ τὸν Χριστό, ὡς ἀπαραίτητης καὶ ἀναγκαίας προϋποθέσεως. Γι' αὐτό καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι τόσο κομβικό στήν Ἐκκλησίᾳ!

Γι' αὐτό καὶ ἡ συγκεκριμένη εὐαγγελική περικοπή ἐπιλέγεται ν' ἀναγνωσθεῖ σήμερα, πού γίνεται ἀναφορά στούς Πατέρες καὶ τῆς Χριστολογίας τῆς Α΄ Οἰκου-

12 Ιουνίου 2016: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Ζ' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«Τῶν ἀγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325 μ.Χ.)».

‘Ονουφρίου δούλου (δ΄ αι.). Πέτρου τοῦ ἐν Ἀθῷ († 734).

‘Ηχος: πλ. β΄ – Ἐωθινόν: Ι΄ – Ἀπόστ.: Πράξ. κ΄ 16-18, 28-36. – Εὐαγγ.: Ἰω. ιζ΄ 1-13.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 19 Ιουνίου, τῆς Πεντηκοστῆς.

Ἀπόστολος: Πράξ. β΄ 1-11 – Εὐαγγέλιον: Ἰω. ζ΄ 37-52, π΄ 12.

μενικῆς Συνόδου, γιά νά καταφανεῖ ὅτι τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὄχι ἀπλῶς ύψιστης σημασίας γιά τήν Ἐκκλησία, ἀλλά ἡ μοναδική ὁδός πού ού δόγματι στόν Θεό Πατέρα, τήν πληρότητα τῆς γνώσεως, τήν πληρότητα τῆς κοινωνίας Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τήν αἰώνια ζωήν! Κάθε ἀληθιότητα τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, κάθε ἀνθρώπινη διαστρέβλωση καί παραχάραξη, ἀκυρώνει αὐτή τήν ὁδό, αὐτό τό βίωμα, αὐτή τή γνώση. «Ἄιρεσον» σημαίνει προτίμηση καί σημασιοδοτεῖ τήν προτίμηση τοῦ ἀνθρώπου σ' ἔναν ἀληθιό δρόμο, ὄχι ἀληθινό, ὄχι σωτήριο, ὄχι τοῦ Χριστοῦ. Γι' αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία ἔχει εὐαισθησία στό θέμα τῶν αἱρέσεων, γιατί ἀφενός ἀκυρώνουν τόν μοναδικό δρόμο σωτηρίας πού κατοχύρωσε ὑπέρ τοῦ ἀνθρώπινου γένους τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἀφετέρου προσπαθοῦν νά «πλασάρουν» τό ἀνθρώπινο πίστευμα καί κατασκεύασμα, σάν ἐκ Θεοῦ, κοροϊδεύοντας Θεό καί παραπλανώντας ἀνθρώπους.

Πολλοί, ἀσχολούμενοι μέ τήν Ὁρθόδοξην Ἐκκλησία καί τίς ἐπί γῆς ἐκφάνσεις της, ἀποροῦν μέ τήν ἐλλειψην κάποιου ὄρατοῦ κέντρου, κάποιας ὄρατης ἀρχῆς πού νά συντονίζει καί νά διοικεῖ. Δέν είμαστε παπικοί γιά νά ἔχουμε μονάρχη τόν Πάπα, οὕτε προτεστάντες γιά νά ἔχουμε ἀναρχία καί χάος. Ἔχουμε τήν ἀλήθεια τῆς Ὁρθόδοξης Πίστεως, ἡ ὁποία γνωρίζει ὡς μόνο κέντρο καί ἀρχή τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τόν ἀοράτως παρόντα, τήν κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, τόν Ἀρχηγό τῆς σωτηρίας ἡμῶν.

‘Αρχιμ. Ι. Ν.



Παρακαλούθηστε τό Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (www.ecclesia.gr)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἀγίας Εἰρήνης (όδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ, στήν ὁποία περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά δημιλεῖ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαίο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἵερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δῆλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr