



ΕΤΟΣ 65ον

14 Μαΐου 2017

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 20 (3337)

ΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΥΙΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ

Στό σημερινό άπόσπασμα ἀπό τίς Πράξεις, ἀγαπητοί ἀδελφοί, περιγράφεται ὡς ιεραποστολική δράση ἀρκετῶν χριστιανῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, οἱ ὅποιοι, μετά τὸν πλιθοβολισμό τοῦ Στεφάνου καὶ τὸν ἐκεῖ προκληθέντα διώγμό, κατέβηκαν πρός τὴν Ἀντιόχεια. Ἡ Αἱλοὶ ἔφθασαν μέχρι τῆς Φοινίκης καὶ τὴν Κύπρο καί, καθὼς κάποιοι ἀπό αὐτούς, ἔχοντας γεννηθεῖ στὴν Κύπρο ἢ τὴν Κυρηναϊκή, γνώριζαν τὰ ἑλληνικά, δίδασκαν τὸ Εὐαγγέλιο στοὺς Ιουδαίους τῆς Ἀντιόχειας πού εἶχαν ἀπομάθει τὰ ἑβραϊκά, στὴν ἑλληνική γλώσσα. Ἀκολούθως περιγράφεται καὶ ἡ δράση τῶν ἀποστόλων Βαρνάβα καὶ Παύλου στὴν Ἀντιόχεια.

«Διεθνοποίηση» τοῦ Εὐαγγελίου

Ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου στὴ διεθνή γλώσσα τῆς ἐποχῆς, πού εἶναι ἡ Ἑλληνική, εἶναι ἔνα μεγάλο πνευματικό καὶ πολιτισμικό γεγονός, διότι ὁ τότε γνωστός κόσμος σὲ μερικά χρόνια πληροφορεῖται, κατηχεῖται στὴ γλώσσα του τὰ πιστεύτεα, ὅσα δηλαδή πρέπει νά πιστεύει, καὶ τὰ πρακτέα, ὅσα πρέπει νά

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Κυριακή 14 Μαΐου 2017, ώρα 6:30 μ.μ. μπροστά στό Δημαρχεῖο τοῦ Αιγάλεω (Λεωφ. Ίερᾶς Ὄδοῦ), ύπο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάστος Ἑλλάδος κ.κ. Ίερωνύμου Β'.

Τό Ιερό Σκήνωμα καὶ τό Τίμιο Ξύλο θά παραμείνουν στό Ιερό Προσκύνημα Ἁγίας Βαρβάρας ὁμωνύμου Δήμου Ἀττικῆς (κοντά στό Αιγάλεω) ἀπό 14 Μαΐου ἕως 15 Ιουνίου 2017.

Γιά περισσότερη ἐνημέρωση ἐπισκεφθεῖτε τὸν ιστότοπο: www.agiaeleni.gr

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ια' 19-30)



Οι Απόστολοι εύαγγελίζονται τὸν Χριστό

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διασπαρέντες οἱ ἀπόστολοι ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἔως Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Ἀντιοχείας, μηδὲν λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. Ἡσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπροι καὶ Κυρηναῖοι, οἵτινες εἰσελθόντες εἰς Ἀντιοχειαν ἐλάλουν πρὸς τοὺς Ἑλληνιστάς, εὐαγγελιζόμενοι τὸν Κύριον Ἰησοῦν. Καὶ ἦν χείρ Κυρίου μετ' αὐτῶν, πολύς τε ἀριθμὸς πιστεύσας ἐπέστρεψεν ἐπὶ τὸν Κύριον. Ἡκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὅτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν Τεροσολύμοις περὶ αὐτῶν, καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἔως Ἀντιοχείας· δις παραγενόμενος καὶ ἴδων τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ προθέσει τῆς καρδίας προσομένειν τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ πίστεως· καὶ προσετέθη ὅχλος ἵκανός τῷ Κυρίῳ. Ἐξῆλθε δὲ εἰς Ταρσὸν δὲ Βαρνάβας ἀναζητήσας Σαῦλον, καὶ εὑρὼν αὐτὸν ἥγαγεν αὐτὸν εἰς Ἀντιοχειαν. Ἐγένετο δὲ αὐτὸν ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἵκανόν, χρηματίσαι τε πρῶτον ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς. Ἐν ταῖς δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Τεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιοχειαν ἀναστὰς δὲ εἰς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἀγαθος ἐσῆμανε διὰ τοῦ Πνεύματος λιμὸν μέγαν μελλεῖν ἔσεοθαι ἐφ' ὅλην τὴν οἰκουμένην ὅστις καὶ ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. Τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς ηὔπορεῖτο τις, ὥρισαν ἔκαστος αὐτῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς· διὰ τοῦ οἰκουμένην ἀποστείλαντες πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου.

πράττει γιά νά σωθεῖ ἀκολουθώντας τὸν Χριστό τῆς Ἔκκλησίας. Ἡ θεία Πρόνοια χρησιμοποιεῖ ὡς ὄχημα, ὡς γηλωσσικό ἔνδυμα τῶν θείων ἀληθειῶν τὴν ἐλληνιστική κοινή γηλώσσα, πού τότε μιλιόταν στά πέρατα τῆς οἰκουμένης. Βέβαια εἶχε προηγηθεῖ γιά δυόμισι αἰώνες πρίν ἡ μετάφραση «τῶν Ἐβδομήκοντα», ἐβδομήντα δύο –ἀρχικά –ἐλληνιστῶν Ἰουδαίων, ἀλλὰ καὶ ἄλλων περισσότερων μεταφραστῶν, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στὴν ἐλληνική τῆς ἐποχῆς, πού σημαίνει ὅτι ὑπῆρχε ἡδη ἐλληνοποιημένη ἡ Παλαιά Διαθήκη, καί ὅσοι καλοπροάρετοι τὴν μελετοῦσαν, κατενόησαν ὅτι οἱ προφητεῖς τῶν κειμένων πραγματοποιήθηκαν στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί, μόλις ἀκουγαν τὸ κήρυγμα τῶν ἀποστόλων γίνονταν χριστιανοί. Γ' αὐτό καὶ οἱ Ἐβραῖοι «μίσσοσαν» τὸ κείμενο τῶν Ἐβδομήκοντα καί ἐκπόνησαν δικές τους ἐσφαλμένες μεταφράσεις.

Δύναμη Κυρίου μαζί τους

Μόλις ξεκίνησαν τὸ κήρυγμα οἱ ἐλληνιστές χριστιανοί τῶν Ἱεροσολύμων στὴν Ἀντιοχεια, πλῆθος πλαοῦ ἀρχισαν νά πιστεύουν καὶ «ἐπέστρεψαν στὸν Κύριο», ὅπως χαρακτηριστικά πλέι το κείμενο. Ἡ φήμη τῆς ἐπιτυχίας αὐτῆς ἔφθασε στὴν Ἔκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, καί οἱ ἐκεῖ χριστιανοί ἀποφάσισαν νά στείλουν τὸν Βαρνάβα στὴν Ἀντιοχεια. Ὁ Βαρνάβας εἶδε τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καί

τό πλήθος ὄσων πίστεψαν, χάρηκε πολύ καί τούς προέτρεψε νά ἀγωνίζονται πνευματικά, ὥστε νά μένουν προσκολλημένοι στόν Κύριο. Τό κείμενο μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἦταν ἄνθρωπος ἀγαθὸς προαιρέσος καί γεμάτος ἀπό τὸν παρουσία τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, στὴν ζωή καί τὰ ἔργα του, γιά τοῦτο καί μποροῦσε νά στηρίζει τούς ἄλλους. Πῆγε μάλιστα καί στὸν Ταρσό γιά νά φέρει τὸν Παῦλο, ὥστε νά τὸν βοηθήσει στὸ ἔργο τῆς διαποίμανσης τῶν χριστιανῶν τῆς Ἀντιόχειας. Ἐπί ἔνα ἔτος καί οἱ δύο μαζὶ δίδαξαν πολύ μεγάλο πλήθος στὶς συνάξεις τῆς τοπικῆς Ἑκκλησίας. Ἐδῶ γιά πρώτη φορά οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου ὄνομά στηκαν χριστιανοί.

Στό μεταξύ, κάποιος χριστιανός ὀνόματι Ὅσιος Αγαθός, ἀπό τὸν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, μέχρισμα προφητικό, ἥρθε στὸν Ἀντιόχεια καί προειδοποίησε τὸν κόσμο γιά μεγάλη πείνα πού θά πλήξει τὸν οἰκουμένη, γεγονός πού πραγματοποιήθηκε ἐπί Κλαυδίου Καίσαρος. Τότε, συγκεντρώθηκε καί στάλθηκε βοήθεια ἀπό τοὺς πιστούς τῆς Ἀντιόχειας γιά τοὺς πιστούς τῶν Ἱεροσολύμων, τὴν ὁποία ὁ Βαρνάβας καί ὁ Παῦλος παρέδωσαν στοὺς ποιμένες τῶν Ἱεροσολύμων.

Ο ἀπόστολος Βαρνάβας

Ἡδη, στοιχεῖα ἀπό τὸ συναξάρι τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα μᾶς δίνει ἡ ἴδια ἡ Καινὴ Διαθήκη καί στὴ σημερινή περικοπή. «Βαρνάβας» στά ἀραμαϊκά σημαίνει «uiós παρακλήσεως», παρηγορίας καί στηριγμοῦ. Ἡταν Ἰουδαῖος Λευΐτης, κάτοικος προπονούμενως τῆς Κύπρου, μέχρικό ὄνομα Ἰωσῆς. Ὑπῆρξε διαπεπτός ἔργατης τοῦ Εὐαγγελίου μέχρισμα πρός ὄλους τὸν ὑποδειγματικό του βίο, ταπεινόφρων καί γηρυκύλαλος, ἵλαρός κήρυκας.

Ο ἄγιος Κλήμης ὁ Ἀθηνανδρέας γράφει ὅτι ἀνῆκε στὸν εὐρύτερο κύκλῳ τῶν ἔβδομάντα Μαθητῶν καί γρήγορα κατέστη σημαντικό στέλεχος τῆς Ἑκκλησίας μέχρισμα καί ἔργων πού ἔχει τελεῖσαν. Ἡταν ἐκεῖνος πού μετά τὴ μεταστροφή τοῦ Παύλου τὸν ἔφερε στὸν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων. Ο Παῦλος συνάντησε τὸν Χριστό μέσα στὸ ἐκτυφλωτικό θάμβος πού τὸν περιέστραψε στὸν πορεία πρός τὴ Δαμασκό: τυφλώθηκε γιά νά ἀποκτήσει τὴν ὄντως ὄραση. Βρῆκε ὅμως τὴν ὄντως ἀληθεία, τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί ἀποτέλεσε ὄντως «σκεῦος ἐκπλογῆς», ὅπως ὄνομάσθηκε ἀπό τὸν Χριστό. Δέν ἦταν πλέον ὁ φοβερός διώκτης, ἀλλίλα ὁ αἰχμάλωτος τῆς χάρης καί τοῦ ἔρωτος τοῦ Χριστοῦ, πού θά βάσταζε τὸ βάρος τοῦ ὄνομάτου του, ἐνώπιον πάντων τῶν ἐθνῶν, βασιλέων καί ἔξουσιῶν.

Ἡταν ὅμως δύσκολο νά πεισθοῦν οἱ χριστιανοί τῆς Ἱερουσαλήμ, διότι πολλά εἶχαν ὑποφέρει ἀπό τὸν μέχρι πρό ὄλιγου φανατικό διώκτη τους. Ἐδῶ ἔρχεται νά προστεθεῖ χαριτωμένα ἡ συνεισφορά τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα, ὁ ὄποιος μέ τρόπο γηρυκό, «ταῖς γηρυκείαις προσρήσεσι», ὅπως ἄλλοτε ὁ Χριστός τὴ Σα-

14 Μαΐου 2017: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Ε' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
«Ἡ τῆς Σαμαρείτιδος ἔօρτι, ἐν ᾧ ὁ Χριστός μεσσίαν ἐαυτὸν ὡμολόγει». Ισιδώρου μάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ († 251). Θεράποντος ιερομάρτυρος, Λεοντίου ἀρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων (912-929). Ἦχος: δ' – Ἐωθινόν: Ζ' – Ἀπόστολος: Πράξ. ια' 19-30 – Εὐαγγέλιον: Ἰω. δ' 5-42. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 21 Μαΐου, τοῦ Τυφλοῦ. Ἀπόστολος: Πράξ. κοτ' 1, 12-20 – Εὐαγγέλιον: Ἰω. θ' 1-38.

μαρείτιδα, μαλακώνει τήν καρδιά τῶν δικαιολογημένα σκανδαλισμένων Ιεροσοιλιμιτῶν καὶ τούς παρουσιάζει τόν τώρα αἰχμάλωτο τοῦ Θεοῦ, τόν μετανόμενό γόνο τῆς Ταρσοῦ, ὁ ὅποῖος ἀκολουθεῖ ὑπακούοντας τόν χειραγωγό του.

Ο Βαρνάβας συνόδευσε τόν Παῦλο στήν πρώτη του περιοδεία στήν Κύπρο, ἀφήνοντας ἐκεῖ τόν ἀνιψιό του Μάρκο, τόν κατόπιν Εὐαγγελιστή, γιά βοηθό τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἑθνῶν. Ἀργότερα πῆγε πάλι στήν Κύπρο, στερεώνοντας καὶ δυναμώνοντας τήν Ἐκκλησία. Ἐκεῖ τελείωσε καὶ τή ζωή του στεφανώνοντάς την μέ τό μαρτύριο ἀπό τούς Ιουδαίους τῆς Κύπρου, οἱ ὅποιοι δέν ἀντεκαν νά βλέπουν τή Μεγαλόνησο λαμπρυνόμενη ἀπό τόν πυρσό τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, τόν ἀπόστολο Βαρνάβα. Νά τόν παρακαλέσουμε, ἀδελφοί, νά μᾶς δίνει τήν καλή παρροσία τῆς ὄμοιογίας, ὅταν καὶ ὅπου χρειαστεῖ.

Ἄρχιμ. Ἐ. Τ.

Τήν Κυριακή 21η Μαΐου 2017, ἐօρτή τῶν Ἅγιων Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης,

ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσος Ἐλλάδος κ.κ. Ιερώνυμος θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία στό Ιερό Προσκύνημα Ἅγιας Βαρβάρας, ὁμωνύμου Δήμου Ἀττικῆς (κοντά στό Αιγάλεω), ὅπου φυλάσσονται γιά προσκύνηση, ἔως τήν 15η Ιουνίου 2017, τό Τίμιο Ξύλο καὶ τό Ιερό Σκήνωμα τῆς Ἅγιας Ἐλένης. Γιά περισσότερη ἐνημέρωση ἐπισκεφθεῖτε τόν ιστότοπο:

www.agiaeleni.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», οτόν Ι. Ναό Ἅγιας Εἰρήνης (όδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἢ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ, στήν ὅποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὅμιλεῖ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἅγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr