



ΕΤΟΣ 66ον

18 Μαρτίου 2018

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 11 (3381)

ΠΡΟΣΘΕΣ ΗΜΙΝ ΠΙΣΤΙΝ!

Ο άποστολος Παῦλος στήν έπιστολή του πρός Ρωμαίους κάνει τήν ποθύ λογική παρατήρηση ότι δέν είναι δυνατόν νά πιστέψεις σέ κάποιον –έν προκειμένω στόν Χριστό– ἂν πρώτα δέν ἔχεις ἀκούσει τί ἔχει νά σοῦ πεῖ καί νά σοῦ προσφέρει· καί ἂν δχι τόν ὸτιο, τουλάχιστον νά ἔχεις ἀκούσει ἄλλους νά μιλάνε γι' Αὐτόν· νά τόν κηρύσσουν (Ρωμ. 10,13). Μόνο ἀπό μιά τέτοια ἐμπειρία προσωπικῆς ἐπαφῆς, ᾖ ἔστω μαρτυρία αὐτόπτη ᾖ αὐτήκουου μάρτυρα, μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ ἔνα κλίμα ἐμπιστοσύνης πρός τόν κηρυττόμενο. Καί τότε ἀρχίζει ὁ ἀνθρωπος νά στηρίζεται ψυχικά, ἀρχίζει νά πιστεύει στόν Χριστό. Πίστη σημαίνει ἐμπιστοσύνη. Ἡ πίστη αὐτή στά πρώτα της στάδια λέγεται εἰσαγωγική καί ἀπέχει πάρα ποθύ ἀπό τήν τέλεια πίστη, πού περιμένει ὁ Χριστός νά ἀποκτήσουμε πρός τό πρόσωπό του.

Άνοχή μέ σημαία

Μέ μιά εἰσαγωγική καί ποθύ ἀσθενική πίστη πῆγε κι ἔνας ταλαιπωρος πατέρας τόν δαιμονισμένο γιό του στόν Χριστό καί τοῦ λέει: «Τό παιδί μου ὑποφέρει. Ἐν μπορεῖς, κάνε κάτι». Ὁ Χριστός, ἀκούγοντας ότι προηγουμένως εἶχε πάει τό παιδί του στούς μαθητές του καί δέν μπόρεσαν νά τό θεραπεύσουν, ἔξεφρασε –γιά πρώτη φορά μέ τόσο ἐντονο τρόπο– τήν ἀγανάκτησή του μέ τά λόγια: « Ὡ, γενεά ἀπιστη! Μέχρι πότε θά είμαι μαζί σας; Μέχρι πότε θά σᾶς ἀνέχομαι;». Ὁ Χριστός δέν ἀγανακτεῖ μόνο μέ τόν πατέρα τοῦ δαιμονισμένου παιδιοῦ καί τούς μαθητές του, ἀλλά –ὅπως ἐπισημαίνει ὁ ἄγιος Θεοφύλακτος– «ὅλων τῶν ἰουδαίων ὄνειδίζει τήν ἀπιστίαν»· καί προφανῶς ὅλων μας στηριζεύει τή κληιαρή ἔως ἀνύπαρκτη πίστη.

Αύτό τό διπλό «μέχρι πότε;» τοῦ Χριστοῦ δείχνει ἑκάθαρα ότι ἡ μακροθυμία του ἔχει ἡμερομηνία λήξεως. Καί ἀλίμονο ἂν ἀφήνουμε τόν –ἄγνωστης διάρκειας– χρόνο τῆς ζωῆς μας νά περνάει χωρίς καλλιέργεια γνήσιας καί στα-

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. θ' 17-31)



Γενεά ἀπίστων;

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προοιῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονιπετῶν αὐτῷ, καὶ λέγων· Διδάσκαλε, ἡγεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον· καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, δήσσει αὐτόν, καὶ ἀφοίξει, καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς Μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸν ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἰσχυ-
σαν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· Ὡ γενεὰ ἀπιστος, ἡως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἡως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. Καὶ ἡγεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. Καὶ ἴδων αὐτόν, εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφοίζων. Καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· Πόσος χρόνος ἐστὶν ὁς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; Ὁ δὲ εἶπε· παιδιόθεν. Καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἐβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ’ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ’ ὑμᾶς. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τό· Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. Καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παι-
δίου, μετὰ δακρύων ἔλεγε· Πιστεύω, Κύριε βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς, ὅτι ἐπισυντρέχει ὁ ὄχλος, ἐπειήμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, λέγων αὐτῷ· Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἔγω σοι ἐπιτάσσω· Ἐξελθε ἐξ αὐτοῦ, καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Καὶ κράξαν, καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτόν, ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρός, ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον, οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ’ ἴδιαν· ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἡδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες, παρε-
πορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἥθελεν ἵνα τις γνῷ. Ἐδίδασκε γάρ τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· Ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθείς, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

Θερῆς πίστης πρός τὸν Χριστό. “Ἐνα τροπάριο ἀπό τὴν Ὀκτώηκο ἀντηκεῖ τὸ δι-
πλό «μέχρι πότε» τοῦ Χριστοῦ, καθὼντας τὴν ψυχή μας νά ξυπνήσει καὶ νά
ἀφήσει τὶς ὄλεθριες ἀναβολές: «Ἐως πότε, ψυχή μου, ἐπιμένεις τοῖς πταίσμα-
σιν; Ἐως τίνος πλαμβάνεις μετανοίας ὑπέρθεσιν (ἀναβολή);».»

Τί τρέφει τὴν πίστην;

Κατ’ ἔρχοντας δηλαδή διαρκοῦς στροφῆς καὶ ἐπαναφορᾶς ψυχῆς καὶ σώματος πρός τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, εἴναι ἡ προσευχή καὶ ἡ νη-
στεία. Χωρὶς αὐτές τὶς ἀσκήσεις, ή πίστη μας παραμένει –στὸν καλύτερον περί-
πτωση– εἰσαγωγική καὶ ἀσθενέστατη, ἀν δέν σβήσει τελείωσ. Γιά νά δυναμώ-
σει, χρειάζεται συνεχές πότισμα καὶ λίπασμα. Χρειάζεται πολλή τροφή καὶ
καληλιέργεια, γιά νά θεριέψει καὶ νά μᾶς κάνει «ἰσχυρούς ἐν ποιέμω» (Ἑβρ.
11,34).

Τό εἶπε καὶ ὁ Χριστός στούς μαθητές του, ὅταν τὸν ρώτησαν γιατί δέν μπό-
ρεσαν νά θεραπεύσουν τὸ παιδί: Γιά νά μπορεῖ κάποιος νά κάνει τὸ κορυφαῖο

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, κάποιος ἄνθρωπος προσῆλθε εἰς τὸν Ἰησοῦν καὶ προσπίπτων εἰς τὰ πόδια του, τοῦ λέει: “Διδάσκαλε, σοῦ ἔφερα τὸν υἱόν μου, πού ἔχει πνεῦμα ἄλαλον. Ὁπου τὸν πιάσῃ, τὸν ρίχνει κάτω καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τὰ δόντια καὶ γίνεται ξερός. Καὶ εἶπα εἰς τούς μαθητάς σου νά το βγάλουν ἀλλά δέν μπόρεσαν”. Αὐτός δέ ἀπεκρίθη, “Ὥα γενεά ἀπιστη, ἔως πότε θά εἶμαι μαζί σας, ἔως πότε θά σας ἀνέχουμαι; Φέρετε τον σ' ἐμέ”. Καὶ τοῦ τὸν ἔφεραν. Καί μόλις τὸ πνεῦμα τὸν εἶδε, ἀμέσως τὸν συνετάραξε καὶ ἔπεσε εἰς τὴν γῆν καὶ ἐκυλιότανε καὶ ἀφρίζε. Καὶ ἐρώτησε τὸν πατέρα του, “Πόσος καιρός είναι ἀπό τότε πού τοῦ συνέβη αὐτό;”. Αὐτός δέ εἶπε, “Ἄπο παιδικῆς ἡλικίας. Πολλές φορές καὶ στήν φωτιά τὸν ἔρριξε καὶ στὰ νερά, διά νά τὸν ἔξολοθρεύσῃ. Ἄλλ' ἂν μπορῆς νά κάνης τίποτε βοήθησέ μας, σπλαγχνίσου μας”. Ὁ δέ Ἰησοῦς τοῦ εἶπε, “Εάν μπορῆς νά πιστέψης, ὅλα είναι δυνατά εἰς ἐκεῖνον πού πιστεύει”. Τότε ἐφώναξε ἀμέσως ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ καὶ μέ δάκρυα εἶπε, “Πιστεύω, Κύριε, βοήθησε τὸν ἀπιστίαν μου”. Ὁταν δέ ὁ Ἰησοῦς εἶδε ὅτι μαζεύεται κόσμος, ἐπέπληξε τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ τοῦ εἶπε, “Τό ἄλαλον καὶ κωφόν πνεῦμα, ἔγω σέ διατάσσω, ἔβγα ἀπό αὐτὸν καὶ νά μή μπῆς ποτέ πλέον μέσα του”. Αὐτό, ἀφοῦ ἐφώναξε καὶ τὸν ἐσπάραξε δυνατά, ἔβγήκε, τό δέ παιδί ἔγινε σάν νεκρός, ὥστε πολλοί νά λέγουν ὅτι πέθανε. Ἄλλ' ὁ Ἰησοῦς τὸν ἐπιασε ἀπό τὸ χέρι, τὸν ἐσπίκωσε καὶ ἐστάθηκε ὅρθιος. Καί ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἐμπήκε στὸ σπίτι, τὸν ἐρώτησαν οἱ μαθηταί του ιδιαιτέρως, “Γιατί ἐμεῖς δέν μπορέσαμε νά το βγάλωμε;”. Καὶ αὐτός τούς εἶπε, “Τό γένος αὐτό δέν είναι δυνατόν νά βγῃ μέ κανένα ἄλλο μέσον παρά μέ προσευχήν καὶ νποτείαν”. Καί ὅταν ἐφυγαν ἀπό ἐκεῖ, ἐπερνοῦσαν διά τῆς Γαλιλαίας καὶ ὁ Ἰησοῦς δέν ἔθελε νά μάθῃ κανείς τίποτε, διότι ἐδίδασκε τούς μαθητάς του καὶ τούς ἔλεγε ὅτι ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου θά παραδοθῇ εἰς τὰ χέρια ἀνθρώπων καὶ θά τὸν θανατώσουν καὶ ἀφοῦ θανατωθῇ, τὸν τρίτην ἡμέραν θά ἀναστηθῇ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

ἔργο πίστης, τό νά ἀντιπαραταχθεῖ δηλαδή καὶ νά νικήσει «τούς κοσμοκράτορες τοῦ σκότους, τά πνεύματα τῆς πονηρίας» (Ἐφεσ. 6,12), χρειάζεται θερμή προσευχή καὶ σωστή νηστεία. Κυρίως τά ἔργα τῆς προσευχῆς καὶ τῆς νηστείας τρέφουν τὸν πίστη μας καὶ τὸν αὐξάνουν, ἀφοῦ φυσικά ἐνδυναμωθοῦν μέ τὴ σταθερήν καὶ χορταστική μεθετί τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Πῶς θά τὸν ἐπικαλεστοῦμε μέ δυνατήν πίστη, ἀν δέν τὸν ἀφήσουμε πρῶτα Ἐκεῖνον νά μιλήσει ἀρκετά στήν καρδιά μας;

Παντοδυναμία ἡ πίστη

Μέ τέτοια τροφοδοσία ἡ πίστη μας μπορεῖ τόσο πολύ νά δυναμώσει, ὥστε ὅλα νά είναι δυνατά γι' αὐτή. «Πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι», ἀπάντησε ὁ Χρι-

18 Μαρτίου 2018: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ)

Ίωάννου δύοις συγγραφέως της Κλίμακος. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων
(† 386). Τροφίμου, Εὐκαρπίων καὶ τῶν σύν αὐτοῖς μαρτύρων († 300).

*Hxos: πλ. δ΄ – Ἐωθινόν: Η΄ – Ἀπόστολος: Ἐβρ. ζ΄ 13-20 – Εὐαγγέλιον: Μρ. θ΄ 17-31.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 25 Μαρτίου, ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου.

Ἀπόστολος: Ἐβρ. β΄ 11-18 – Εὐαγγέλιον: Λκ. α΄ 24-38.

στός στόν ὄλιγόπιστο πατέρα, ἀνατρέποντας τό δικό του μίζερο αἴτημα. Κατά τόν χρυσορρήμονα Ἰωάννη, ὁ Χριστός ἔθελε νά τοῦ πεῖ: «Τόση δύναμι μοῦ περισσεύει, ὅστε –ἄν πιστεύεις ὅπως πρέπει– μπορῶ νά σέ κάνω, ἐσύ ὁ ἕδιος νά θεραπεύσεις, ὅχι μόνο τό παιδί σου ἀλλά καὶ πολλούς ἀλλούς». Ἡ «τοσαύτη τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ περιουσία» φανερώνεται στή ζωή καὶ στά θαύματα τῶν Ἅγιων τῆς Ἑκκλησίας μας.

Φανερώθηκε καί στόν αἰώνα μας στή θαυμαστή περίπτωση, ὅχι πιστοῦ γονέως πού προσευχήθηκε γιά τή θεραπεία τοῦ ἄρρωστου παιδιοῦ του, ἀλλά ἐτοιμοθάνατου παιδιοῦ, πού θεράπευσε τή μπτέρα του ἀπό τή θανατηφόρα ἀπιστία. Ἡ συγκεκριμένη μπτέρα, μπολιασμένη ἀπό τά φοιτητικά της χρόνια μέ τά κηρύγματα περί «τοῦ θανάτου τοῦ Θεοῦ», ἔχασε καὶ τά λίγα ψίχουλα πίστης της, ὅταν γέννησε παιδί μέ σοβαρότατο πρόβλημα ύγειας. Φυσική συνέπεια ὅταν νά ἀφήσει τό παιδί της ἀβάπτιστο μέχρι τά δεκατρία του χρόνια, ὅταν τό ἕδιο τῆς ζήτησε νά βαπτιστεῖ. Λίγο μετά τή βάπτισή του ἡ ύγεια του χειροτέρεψε ραγδαῖα. Καί ἐνῶ, τίνι τελευταίᾳ του μαρτυρική νύχτα, ἡ μπτέρα του φώναζε «ποῦ εἶναι ὁ Θεός; δέν ύπάρχει Θεός», τό παιδί –πριν ζεψυχήσει– τῆς ἀπάντησε: «Μανούλα, ύπάρχει Θεός». Μέ αὐτή τήν τόσο λίτην ἀλλήλα καὶ τόσο συγκλονιστική ὄμοιογιά πίστης ἔνα δεκατετράχρονο παιδί πεθαίνοντας «ἀνάστηση» τή μπτέρα του ἀπό τόν τάφο τῆς ἀπιστίας. Καί τήν ὄδηγησε σέ συνειδητή ἔνταξη στό σῶμα τῆς Ἑκκλησίας, στή χώρα τῶν ζώντων. Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα!

Ἀρχιμ. Β.Λ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἅγιας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ, στίν όποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὅμιλεῖ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, πλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, πλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἵερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

*Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr