



ΕΤΟΣ 72ον

11 Φεβρουαρίου 2024

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 6 (3689)

## ΤΑΛΑΝΤΑ, Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Τά τάλαντα ἡ τά ταλέντα εἶναι λέξεις πού ὄλους μᾶς ἐνδιαφέρουν γιά νά τά ἀποκτήσουμε. "Οπως μᾶς βεβαιώνει στή σημερινή εύαγγελική περιοπή ὁ Χριστός, τά τάλαντα δέν εἶναι ἀπόκτηση μόνο προνομιούχων ἡ ἀγίων, ἀλλά δόθηκαν καί δίνονται σέ ὄλους τούς ἀνθρώπους ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις, τίς ίκανότητες, πού ἔχει ὁ καθένας, γιά νά τά ἀξιοποίησει καί νά τά πολλαπλασιάσει. Ὁ Κύριος εἶναι γενναιόδωρος πρός ὄλους μας, περιμένει ὅμως τή δική μας συμμετοχή καί ἀνταπόκριση.

Ωστόσο, ἀμέσως μετά τήν ἀνάγνωση τής παραβολῆς γεννάται μέσα μας ἓνα ἐρώτημα: Ποιόν σκοπό ἔξυπηρετοῦν τά τάλαντα καί οι ίκανότητες πού μᾶς δίνει ὁ Θεός; Βλέπουμε πώς ἄλλους τούς καλλιεργοῦν πνευματικά καί ἄλλους τούς ζημιώνουν.

### Ἡ ἀξία τῶν ταλάντων

Σήμερα ζοῦμε σέ μία κοινωνία πού τά τάλαντα ἡ ταλέντα πού χαρίζει ὁ Θεός, ὁδηγοῦν τούς περισσότερους ἀνθρώπους στήν ἀπόκτηση πλούτου, ἔξουσίας καί δημοσιότητας. Αύτός ὁ πολλαπλασιασμός τῶν ταλάντων ὁδηγεῖ σέ πνευματικό θάνατο μέσω τής ἀλαζονείας καί τής ἐπαρσης. Δίχως τόν Χριστό τά τάλαντα, δηλαδή οι δυνατότητες καί οι ίκανότητες πού διαθέτουμε, ἔχουν ώς ἀποτέλεσμα τήν κενοδοξία καί τό ὑπαρξιακό κενό. Μόλις αύτά χαθοῦν, στήν πρώτη δοκιμασία, ὅλοι ἀπομακρύνονται καί οι ταλαντούχοι ἐγωιστές μένουν μόνοι καί ζοῦν στή δυστυχία τής ἀνασφάλειας. Βέβαια δέν σημαίνει ὅτι δέν θά ἀποδεχτοῦμε τή δωρεά τοῦ Θεοῦ καί δέν θά ἀγωνιστοῦμε νά πολλαπλασιάσουμε τά χαρίσματα πού μᾶς ἔδωσε. Αύτό θά εἶναι ἀχαριστία καί ραθυμία.

"Ἄς σκεφτοῦμε τό ἐνδεχόμενο νά μήν καλλιεργοῦσαν τά τάλαντά τους οι ἄγιοι Τρεῖς Ιεράρχες. "Ἄν ἔμεναν ὄκνηροί οι μεγάλοι ἀσκητές,

## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. κε' 14-30)



### Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων

Ἐπεν ὁ Κύριος τίν παραβολήν ταύτην· Ἀνθρωπός τις ἀποδημῶν ἐκάλεσε μὲν ιδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, καὶ φῶ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, φῶ δὲ δύο, φῶ δὲ ἓν, ἐκάστῳ κατὰ τὴν ιδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. Πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα. Ωσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. Ὁ δὲ τὸ ἐν λαβὼν ἀπελθὼν ὅρνξεν ἐν τῇ γῇ καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Μετὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει μετ' αὐτῶν λόγον. Καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἵδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ' αὐτοῖς. Ἐφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὗ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ δὲ λίγα ἡς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαβὼν εἶπε· κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἵδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ' αὐτοῖς. Ἐφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὗ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ δὲ λίγα ἡς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἐν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε· κύριε· ἔγων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἀνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἐκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἵδε ἔχεις τὸ σόν. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ· ἥδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα· ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριον μουν τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἀν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. Ἄρατε οὖν ἀπ' αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. Τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὁ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ. Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἔξωτερον· ἔκει ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὁδόντων. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὅτα ἀκούειν, ἀκονέτω.

ὅπως οἱ ἄγιοι Ἀντώνιος καὶ Σάββας. "Ἄν δέν ἔγραφαν ὕμνους καὶ θεολογικά κείμενα οἱ ἄγιοι Δαμασκηνός καὶ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. "Ἄν δέν ὑπέμεναν τά μαρτύρια οἱ μεγαλομάρτυρες ἄγιοι Δημήτριος καὶ Γεώργιος.

### Ἡ διαχείριση τῶν ταλάντων

"Ομως ὑπάρχει μία διαφορά στή διαχείριση καὶ ἄσκηση τῶν ταλάντων. Ὁ χριστιανός τά δῶρα τοῦ Θεοῦ τά χρησιμοποιεῖ καὶ τά πολλαπλασιάζει μόνο γιά νά δοξάζει τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Γνωρίζει ὅτι ὅλα δίνονται ἀπό αὐτόν καὶ χωρίς Χριστό μπορεῖ νά χάσει τά πάντα ἀπό τή μία

## Μετάφραση τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Εἶπε ὁ Κύριος τὴν ἔχης παραβολήν· "Ἐνας ἄνθρωπος, ὅταν ἔφευγε γιά ταξίδι, κάλεσε τοὺς δούλους του καὶ τοὺς παρέδωσε τά ὑπάρχοντά του, καὶ σέ ἄλλον μὲν ἔδωσε πέντε τάλαντα, σέ ἄλλον δύο, σέ ἄλλον ἕνα, σέ καθέναν ἀνάλογα μέ τὴν ἰκανότητά του, καὶ ἔφυγε ἀμέσως γιά ταξίδι. Ἐκεῖνος πού πῆρε τά πέντε τάλαντα, πῆγε καὶ τά ἐκμεταλλεύτηκε καὶ κέρδισε ἄλλα πέντε τάλαντα. Τό ἵδιο καὶ ἐκεῖνος πού πῆρε τά δύο, κέρδισε καὶ αὐτός ἄλλα δύο. Ἐκεῖνος πού πῆρε τό ἔνα, πῆγε καὶ ἔσκαψε στὴ γῆ καὶ ἔκρυψε τὸ νόμισμα τοῦ κυρίου του. Μετά ἀπό πολὺ χρόνο ἔρχεται ὁ κύριος ἐκείνων τῶν δούλων καὶ κάνει λογαριασμό μαζί τους. Καὶ ἀφοῦ πλησίασε ἐκεῖνος πού πῆρε τά πέντε τάλαντα, ἔφερε ἄλλα πέντε τάλαντα καὶ εἶπε: Κύριε, μοῦ παρέδωσες πέντε τάλαντα· νά, κέρδισα ἄλλα πέντε τάλαντα μέ αὐτά. Τοῦ εἶπε ὁ κύριός του: Εὗγε, καλέ καὶ πιστέ δοῦλε! Στά λίγα ὑπῆρξες ἔμπιστος, στά πολλά δά σε ἐγκαταστήσω· εἴσελθε στή χαρά τοῦ κυρίου σου. "Οταν ἥλθε ἐκεῖνος πού πῆρε τά δύο τάλαντα, εἶπε: Κύριε, μοῦ παρέδωσες δύο τάλαντα· νά, κέρδισα ἄλλα δύο τάλαντα μέ αὐτά. Εἶπε σε αὐτόν ὁ κύριός του: Εὗγε, ἀγαθέ καὶ πιστέ δοῦλε! Σέ λίγα ὑπῆρξες ἔμπιστος, σε πολλά δά σε ἐγκαταστήσω· εἴσελθε στή χαρά τοῦ κυρίου σου. Ἀφοῦ πλησίασε καὶ ἐκεῖνος ὁ ὄποιος εἶχε πάρει τό ἔνα τάλαντο, εἶπε: Κύριε, σέ γνώριζα ὅτι εἶσαι σκληρός ἄνθρωπος, καδόσον δερίζεις ἐκεῖ ὅπου δέν ἔσπειρες καὶ μαζεύεις ἀπό ὅπου δέν σκόρπισες· καὶ ἐπειδή φοβήθηκα, πῆγα καὶ ἔκρυψα τό τάλαντό σου στή γῆ· νά, ἔχεις τό δικό σου. Ἀφοῦ ἀποκρίθηκε ὁ κύριός του, τοῦ εἶπε: Δοῦλε πονηρέ καὶ ὀκνηρέ! Γνώριζες ὅτι δερίζω ὅπου δέν ἔσπειρα καὶ μαζεύω ἀπό ὅπου δέν σκόρπισα! "Ἐπρεπε τότε νά βάλεις τό χρῆμα μου στήν τράπεζα, καὶ ὅταν δά ἐπέστρεφα δά ἔπαιρνα τό δικό μου μέ τόκο. Πάρτε λοιπόν τό τάλαντο ἀπό αὐτόν καὶ δῶστε το σέ ἐκεῖνον πού ἔχει τά δέκα τάλαντα. Γιατί σέ κάδε ἔναν πού ἔχει δά τοῦ δοδεῖ καὶ δά τοῦ περισσεύσει, ἐνῶ ἀπό ἐκεῖνον πού δέν ἔχει, καὶ ἐκεῖνο ἀκόμη πού ἔχει δά τοῦ ἀφαιρεῖται. Καὶ τόν ἄχρηστο δοῦλο νά τόν πετάξετε ἔξω στό σκοτάδι· ἐκεῖ δά εἶναι ὁ κλαυθμός καὶ τό τρίξιμο τῶν δοντιῶν. Ἀφοῦ τά εἶπε δλα αὐτά, πρόσθεσε μέ ἔμφαση: "Οποιος ἔχει αὐτιά γιά νά ἀκούει, ἄς τά ἀκούει.

(Από τή νέα ἔκδοση: Ή Καινή Διαδήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική ἀπόδοση τοῦ ὄμοτ. καθηγ. Χρ. Βούλγαρη, ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

στιγμή στήν ἄλλη. "Ολα εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ σέ αὐτόν πρέπει νά γυρίσουν. Ό ἄνθρωπος πού πιστεύει πώς τά τάλαντα εἶναι τά χαρίσματα πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός καὶ πρέπει νά τά διαχειριστεῖ σωστά, δέν ἐπιδιώκει δημοσιότητα ἡ πλούτο. Δέν μάχεται τούς ἀνθρώπους γιά νά ἀνελιχθεῖ. Δέν θέλει κούφιους ἐπαίνους καὶ χειροκροτήματα. Καλλιεργεῖ τά τάλαντα, ώστε νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τά πάθη, νά βρεῖ λύση στά ἀδιέξοδα τῆς ζωῆς του, γιά νά δοξάσει τόν Θεό καὶ νά ὑπηρετήσει τούς ἀνθρώπους.

11 Φεβρουαρίου 2024: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ  
Βλασίου ιερομάρτυρος († 316). Θεοδώρας Αύγούστας († 867) της  
στερεωσάσης τήν Όρθοδοξίαν.

Ὕχος: γ' – Ἐωθινόν: Γ' – Ἀπόστ.: Β' Κορ. στ' 1-10 – Εὐαγ.: Ματθ. κε' 14-30.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 18 Φεβρουαρίου, ΙΖ' Ματθαίου.

Ἀπόστολος: Β' Κορ. στ' 16 - ζ' 1 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιε' 21-28.

## Περισσότερα τάλαντα, μεγαλύτερη καί ἡ εύθύνη

"Ἄν δέν ἀποδώσουμε τά τάλαντά μας στή διακονία τῶν ἀδελφῶν μας, πού μᾶς ἔχουν ἀνάγκη, τότε θά εἴμαστε σάν τόν δοῦλο πού ἔθαψε τό τάλαντο, γιά νά τό παραδώσει στόν Κύριό του. Θά ἔχουμε τήν πορεία του, δηλαδή θά ζοῦμε στό σκοτάδι τῆς δυστυχίας. "Οσο περισσότερα χαρίσματα ἔχουμε, τόσο μεγαλύτερη ἡ ἀγωνία μας καί ἡ εύθύνη μας γιά νά υπηρετήσουμε τούς ἀδελφούς μας.

Τά χαρίσματα τά λάβαμε δωρεάν ἀπό τόν Δημιουργό καί πρέπει νά τά προσφέρουμε δωρεάν στούς ἀνθρώπους. Τότε αύτά πολλαπλασιάζονται στό ἐκατονταπλάσιο ἀπό τόν Θεό καί γίνονται ἀστείρευτη πηγή προσφορᾶς καί ἀγάπης πρός τόν ἄνθρωπο. Τό μεγαλύτερο τάλαντο εἶναι ἡ προσφορά μας στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους. Στόν Θεό προσφέρουμε τή λατρεία καί τήν προσευχή καί στούς ἀνθρώπους τήν ἔμπρακτη ἀγάπη. Χρειάζεται ἀπό ἐμάς προσοχή, ἐπιμέλεια, ἐργατικότητα καί δραστηριότητα, γιά νά ἔρθει ἡ εύλογία τοῦ Χριστοῦ, πού θά γεμίσει τή ζωή μας χαρά, προκοπή καί εύτυχία.

Ἀρχιμ. Ε. Λ.



Παρακολουθήστε τό Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ  
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ([www.ecclesia.gr](http://www.ecclesia.gr))

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Αγίας Ειρήνης (δδ. Αιόλου), Αθήνα.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαίο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Μητροπολίτης Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

ΤΗ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)