

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (18 Οκτωβρίου)
(Για την Κυριακή 13.10.2019)

Ο Άγιος Λουκάς που εορτάζει η Εκκλησία μας την 18η Οκτωβρίου, είναι μία λαμπρά φυσιογνωμία της Εκκλησίας.

Ο Άγιος Λουκάς ήταν ελληνικής καταγωγής από την Μεγάλη Αντιόχεια της Συρίας (σημερινή Αντάκκα). Ήταν ιατρός και είχε το ταλέντο του ζωγράφου. Κατά την Παράδοση, ο Λουκάς γνώρισε την Παναγία Μητέρα του Κυρίου, και αυτός ζωγράφησε τις πρώτες εικόνες της Θεοτόκου. Μία από αυτές είναι η εικόνα της Παναγίας του Κύκκου της Κύπρου, αντίγραφο της οποίας φυλάσσεται στην Αττάλεια.

Ο Λουκάς ελκύστηκε στην χριστιανική πίστη από τον Απόστολο Παύλο. Όταν ο μέγας Απόστολος, κατά την Β' Αποστολική Περιοδεία του, αναχωρούσε από την Τρωάδα για την Μακεδονία, ο Λουκάς ήταν εκεί και τον ακολούθησε. Από τότε έγινε πολύτιμος Συνεργός του Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος του ανέθετε διάφορες αποστολές για την εδραίωση της χριστιανικής πίστης στα έθνη και ο Λουκάς με επιτυχία τις εκτελούσε. Ο Λουκάς εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιταλία, Γαλλία, Λιβύη, Αίγυπτο, Δαλματία, Αχαΐα και Βοιωτία της Ελλάδος, όπου υπάρχει και ο τάφος του. Πάντοτε όμως επιδίωκε να βρίσκεται στο πλευρό του φιλάσθενου Παύλου, να του συμπαρίσταται σε δύσκολες ημέρες και να του προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες. Με πνεύμα θυσίας προθυμοποιήθηκε να συνοδεύσει τον Παύλο, όταν από τη φυλακή της Καισαρείας της Παλαιστίνης οι ρωμαίοι στρατιώτες μετέφεραν τον Απόστολο με πλοίο στη Ρώμη, για να δικαστεί από τον Καίσαρα. Υπέστη, μαζί με τον Παύλο, και ο Λουκάς όλες τις ταλαιπωρίες από την τρομερή τρικυμία στα νότια της Κρήτης και το ναυάγιο που τους συνέβη πλησιάζοντας το νησί Μελίτη. Με μεγάλο κίνδυνο εγκατέλειψαν το σπασμένο πλοίο τους, έπεσαν στη θάλασσα, και κατόρθωσαν κρατημένοι σε σανίδες να φθάσουν στη στεριά. Αλλά και κατά τη δεύτερη φυλάκιση του Παύλου στη Ρώμη, ο Λουκάς συμπαραστάθηκε στον φυλακισμένο Απόστολο με πολλή αφοσίωση. Με ευγνωμοσύνη ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο: "Μόνο ο Λουκάς είναι μαζί μου" (Β' Τιμ. 11)· ενώ κάποιοι συνεργάτες του Παύλου τον είχαν εγκαταλείψει. Και έμεινε ο Λουκάς κοντά στον φυλακισμένο Παύλο μέχρι την καταδίκη και τον μαρτυρικό θάνατο του Κορυφαίου Αποστόλου. Μετά, ο Άγιος Λουκάς αφοσιώθηκε στο έργο της ιεραποστολής, μέχρι την ηλικία των 84 ετών.

Είμαστε ευγνώμονες στον Ευαγγελιστή Λουκά, διότι μόνον αυτός, συγκέντρωσε πληροφορίες από την Παναγία Μητέρα του Κυρίου και τους Αγίους Αποστόλους, για γεγονότα από τη ζωή του Ιησού, που στα άλλα τρία Ευαγγέλια δεν αναφέρονται. Καθώς επίσης και γεγονότα από την επέκταση της Εκκλησίας σε έθνη μακρυνά, με τη δράση των Αγίων Αποστόλων. Όλα αυτά τα κατέγραψε στο ιερό Ευαγγέλιο, που φέρει το όνομά του και στο βιβλίο του "Πράξεις τῶν Αποστόλων"

Ο Λουκάς είχε γεννηθεί και σπουδάσει ιατρική, στην Μεγάλη Αντιόχεια, μια μεγαλούπολη φημισμένη για την ανάπτυξη των επιστημών, της φιλοσοφίας και των γραμμάτων. Αλλά η κοσμική δόξα και τα πλούτη, που μπορούσε να αποκτήσει, ως επιτυχημένος ιατρός της εποχής εκείνης, δεν τον προσείλκυσαν.

Αρχικά ο Λουκάς ήταν ειδωλολάτρης. Από τη στιγμή όμως που γνώρισε τον αληθινό Θεό, πίστεψε στον Ιησού Χριστό, που διήλθε τη ζωή Του "εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας" (Λουκ. 6,19), και η ζωή του μεταμορφώθηκε. Θέλησε να μιμηθεί τον Χριστό στη ζωή του. Θυσίασε την καριέρα του ως ιατρού, για να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό και την μετάδοση της χριστιανικής πίστης στους ειδωλολάτρες. Παράλληλα προσέφερε τις πολύτιμες ιατρικές του υπηρεσίες στον φιλάσθενο Απόστολο Παύλο. Ποιός ξέρει αν ο Παύλος μετά τις σκληρές μαστιγώσεις, ραβδισμούς και λιθοβολισμούς και τις συχνές του αρρώστιες θα μπορούσε να επιβιώσει από τις πληγές του, αν

δεν τον θεράπευε ο Λουκάς! Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τον ονομάζει: "Λουκάς ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός" (Κολοσ. 4,114).

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, με την ευκαιρία της Εορτής του Ευαγγελιστού Λουκά, ας του εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για το Άγιον Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων που μας παρέδωσε και τα οποία ιερά αυτά βιβλία περιέχονται στην Αγία Γραφή. Ας τα μελετήσουμε ὅλοι προσεκτικά για να μάθουμε επακριβώς τη ζωή, τα έργα, και τη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων Του, καθώς και την ανάπτυξη της αγίας μας Εκκλησίας, και με τα λόγια του υμνωδού ας τον ικετεύσουμε:

Ἀπόστολε Χριστοῦ Λουκά, τῶν δογμάτων τῆς πίστεως συγγραφέα, τῆς Ἐκκλησίας τό στήριγμα. Σύ, που ὅσους βυθίστηκαν στά σκοτεινά βάθη τῆς ἀγνωσίας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ τους εἴλκυες καί ἀπό τόν σάλο τῆς τρικυμίας τούς ἔσωσες...πρέσβευε στόν Σωτήρα Χριστόν καί Θεόν, νά μᾶς χαρίζει εἰρήνην, πνευματικὴν ζωὴν, τόν θεῖον φωτισμόν Του καί πλούσια τήν χάρη Του. Ἀμήν.