

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ

14.6.2020

Σήμερα γη και Ουρανός πανηγυρίζουν, υμνούν και δοξάζουν το αμέτρητο πλήθος των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού. Εορτή όλων των Αγίων που ευαρέστησαν στο Θεό, από όλες τις χώρες της γης και στη διάρκεια όλων των αιώνων.

Πολλών εξ αυτών γνωρίζουμε τα ονόματα και τους τιμούμε την ημέρα της εορτής τους, κάθε χρόνο. Των περισσότερων όμως δεν γνωρίζουμε τα ονόματα, γι' αυτό η Εκκλησία μας καθιέρωσε να τους τιμούμε όλους μαζί σήμερα. Επέλεξε δε η Εκκλησία να εορτάζονται όλοι οι Άγιοι την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, γιατί με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος έφθασαν στην κατάσταση της αγιότητας.

Ειδικότερα, όπως αναγράφει το Συναξάριον της Εορτής, εορτάζουμε σήμερα όσους αγίασε το Άγιον Πνεύμα: Τα Εννέα Τάγματα του Αγγελικού κόσμου, τους Προπάτορες του Κυρίου, Πατριάρχες και Προφήτες, που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη· τους Αγίους Αποστόλους· τους Μάρτυρες· τους Ιεράρχες· τους Ιερομάρτυρες και Οσιομάρτυρες· τους Οσίους και Δικαίους και όλους τους άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που αγίασαν και τα ονόματά τους παραμένουν άγνωστα σε μας. Υπεράνω δε όλων των Αγίων τιμούμε την Υπεραγίαν Θεοτόκον Μαρίαν.

Το Συναξάριον επίσης γράφει ότι, ένας ακόμη λόγος που καθιερώθηκε η σημερινή εορτή των Αγίων Πάντων είναι να ερεθιστούμε κι εμείς να αναλάβουμε παρόμοιον αγώνα με τους Αγίους, ανάλογα βέβαια με τις συνθήκες στις οποίες ζει καθένας, αλλά με τον ίδιον ζήλον και προθυμία, για να αποκτήσουμε την αγιότητα.

Κάποιοι, όταν ακούσουν ότι πρέπει να αγωνιστούμε να γίνουμε άγιοι τρομάζουν: Εγώ ένας αμαρτωλός άνθρωπος μπορώ να γίνω άγιος! Νομίζουν ότι καλούνται να γίνουν Άγιοι σαν τον Άγιο Νικόλαο ή τους άλλους περίφημους Αγίους, που κάνουν θαύματα. Η προτροπή να γίνουμε άγιοι δεν σημαίνει να γίνουμε θαυματουργοί άγιοι! Αλλά να απομακρυνθούμε από τον σατανά και τα έργα του και να συνδεθούμε με τον Χριστό (Οι μεγάλοι Άγιοι έλαβαν από τον Θεό το χάρισμα των Θαυμάτων ως καρπόν των μεγάλων πνευματικών αγώνων τους, ώστε να βοηθούν κι εμάς).

Αδελφοί μου, πρέπει να διεκρινίσουμε, ότι όταν ο Θεός μας λέγει "Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ ἅγιός εἰμι» (Λευϊτ. 20,7· Α' Πέτρ. 1,16) μας καλεί να κόψουμε κάθε σχέση με τον διάβολο και την αμαρτία και να συνδεθούμε με πίστη, αγάπη και αφοσίωση με τον Θεό και να αγωνιζόμαστε να τηρούμε το θέλημά Του. Δεν μας καλεί από μόνονι μας να γίνουμε άγιοι.

Ο μόνος Άγιος είναι ο Θεός. Όποιος βρίσκεται σε κοινωνία με τον Θεό, ενώνεται με τον Θεό μετέχει της αγιότητος του Θεού. Το είπε ο Θεός: "Εγώ Κύριος ὁ αγιάζων ὑμᾶς" (Λευϊτ. 20,8).

Μπορεί κάποιος να μιλάει θαυμάσια για τον Χριστό, να κάνει πολλές ελεημοσύνες, μεγάλες δωρεές στις εκκλησίες, να μη λείπει από καμμία θ.Λειτουργία ή Ιερά Ακολουθία, ακόμη και θαύματα να κάνει. Αλλά, αν με αυτά επιδιώκει να τον επαινούν οι άνθρωποι, και να τον θεωρούν άγιο, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι, και δεν τα κάνει για τη δόξα του Θεού, ο Θεός τον αγνοεί τελείως. Το είπε ο Κύριος: Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πουν: "Κύριε, Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά σου; Δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου; Δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου;" Και τότε θα τους πω κι εγώ: "ποτέ δεν σας ήξερα· φύγετε μακριά μου σεις που αντιστρατεύεστε στο νόμο του Θεού" (Ματθ. 7,22-23). Αλλοίμονο σ' εκείνον, που ακούγοντας τους επαινούς των ανθρώπων, θα πιστέψει ότι έγινε άγιος!

Ο πραγματικά αγιασμένος άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι είναι αμαρτωλός. Ας θυμηθούμε τον Μεγάλο Απόστολο των εθνών Παύλο, που στα τελευταία της ζωής του έγραφε ότι είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου. (βλ. Α' Τιμ. 1,16) Και ο σύγχρονός μας Άγιος Πορφύριος, όταν τον επαινούσαν οι άλλοι έλεγε: "είμαι ένας παλιοτενεκές" !

Αδελφοί μου, ακριβώς αυτή τη συναίσθηση πρέπει να έχουμε όλοι· ότι είμαστε αμαρτωλοί. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει στη γη άνθρωπος αναμάρτητος. Και οι Άγιοι, που

γιορταζουμε σήμερα, δεν έζησαν στη γη αυτή χωρίς αμαρτίες. Κάποιοι μάλιστα και κάποιες έζησαν πολύ βρώμικη ζωή και στην κοινωνία ήταν γνωστοί για την αμαρτωλότητά τους. Αλλά μετανόησαν ειλικρινά. Αγωνίστηκαν, θεραπεύτηκαν, καθαρίστηκαν με τα αγιαστικά Μυστήρια της Εκκλησίας, φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα και έφθασαν στη θέωση, και σήμερα τους τιμούμε και τους προσκυνούμε ως Αγίους.

Μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι σε όποια κοινωνική, μορφωτική, η ηθική κατάσταση και αν βρισκόμαστε μπορούμε, αν το θελήσουμε, να αγωνιστούμε να φθάσουμε στην αγιότητα. Η αγιότητα βιώνεται με την ενέργεια και τη Χάρη του Θεού και με την συνεργεία του ανθρώπου. Η αγιαστική Χάρη του Θεού είναι δεδομένη. Μας το βεβαιώνει ο λόγος του Θεού: "Το θέλημα του Θεού είναι να γίνετε άγιοι" (Α' Θεσ. 4,3). Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Εκκλησία, ώστε με τα αγιαστικά Μυστήρια, την διδαχή, την ποιμαντική μέριμνα των Ποιμένων της και με όλα τα άλλα μέσα που χρησιμοποιεί να μας καταστήσει αγίους. Ο Θεός λοιπόν το θέλει. Πρέπει να το θελήσουμε κι εμείς. Γι' αυτό πάλι μας προτρέπει ο λόγος του Θεού: "Να επιδιώκετε την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δεν θ' αντικρύσει τον Κύριο" (Εβρ. 12,14).

Ας εμπνευσθούμε από τους Αγίους μας που γιορτάζουμε σήμερα και, με τις πρεσβείες τους, ας προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα βήματά τους. Αμήν.