

**ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΣΙΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΥ**  
**ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ**  
(Α΄ έκδ., σχήμα 17X24 εκατ., σελ. 40, τιμή 6 €)



Μια νέα έκδοση στα παιδικά εικονογραφημένα κυκλοφορήθηκε από την Αποστολική Διακονία: Ο Μέγας Αντώνιος, ο κάτοικος της ερήμου.

Ο Μέγας Αντώνιος είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας, και δεν έχει κερδίσει καθόλου τυχαία ή εύκολα τον τίτλο «Μέγας». Πρόκειται για τον παλαιότερο ερημίτη που γνωρίζουμε και τον θεμελιωτή του Αναχωρητισμού και του ασκητικού Μοναχισμού. Όλη του τη ζωή την

πέρασε με προσευχή, νηστεία, απομόνωση και στέρηση. Κατάφερε έτσι να επιβληθεί στα πάθη του σώματος και να αποκτήσει μεγάλες αρετές αλλά και σπάνια χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος έλαβε μεγάλη εξουσία να πολεμά και να νικά ορατούς και αοράτους εχθρούς, και απέκτησε την αρετή της ταπεινοφροσύνης σε τέτοιο βαθμό, ώστε να γίνεται σημείο αναφοράς.

*Η εικονογράφηση έγινε από τη Χριστίνα Παπαθέου-Δουληγέρη  
και το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού σχολείου.*

## Απόσπασμα από το βιβλίο....

Φεύγοντας από την πατρική γη, ο Αντώνιος προχώρησε βαθιά μέσα στην έρημο, όπου έζησε τελειώς μόνος. Για είκοσι ολόκληρα χρόνια έτρωγε μόνο ψωμί, αλάτι και νερό, μια φορά το εικοσιτετράωρο. Κάποιοι γνωστός του τού προμήθευε ψωμί μια φορά το εξάμηνο.

Παράλληλα, ο Άγιος προσευχόταν αδιάλειπτα στον Θεό για να του δίνει δύναμη και ευλογία να αντέχει τη δύσκολη αυτή ζωή, που ο ίδιος επέλεξε προκειμένου να υποδουλώσει τα πάθη του και να αποκτήσει μεγάλες αρετές.

Σε αυτήν την τρομακτική για έναν κοινό άνθρωπο απομόνωση έζησε ο Μέγας Αντώνιος για είκοσι χρόνια σμιλεύοντας τις αρετές της ψυχής του με νηστεία, προσευχή και πολυπόικιλο αγώνα. Όλον αυτόν τον καιρό έδωσε σκληρές μάχες με τα αόρατα πονηρά πνεύματα και τα νίκησε με τη βοήθεια του Θεού και την αρετή της ταπεινώσης που είναι ανίκητη. Συνήθιζε να λέει στον μισόκαλο διάβολο: «Ό,τι και αν κάνεις, δεν θα με χωρίσεις από την αγάπη του Θεού».

Μετά από αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα της απόλυτης μοναξιάς και της απόλυτης αφοσίωσης στον Θεό, ο Μέγας Αντώνιος αποφάσισε να εμφανιστεί στους ανθρώπους και τότε άρχισε να συρρέει πλήθος κόσμου για να τον δει. Άλλοι ήθελαν να δούνε τον άνθρωπο που ξεπέρασε την ανθρώπινη φύση καταπονώντας το σώμα του, άλλοι ζητούσαν ένα θαύμα, άλλοι ήθελαν να ακούσουν τη σοφή διδασκαλία του, που ήταν καρπός ενός πλούσιου αγώνα...

