

Όσιος Λουκάς ο Στειριώτης

Συγγραφέας: Ζωή Κανάβα

Εικονογράφηση: Γιαννούλης Λυμπερόπουλος

(Σελ.: 72, Διαστ.: 22 x 28 Κωδ.: 99.14.062)

Η βραβευμένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων αφηγείται με τον ξεχωριστό της τρόπο στους μικρούς μας φίλους το βίο του Οσίου μπήκε από πολύ μικρός στο της Αγιότητας. Και τον επίγειας ζωής του, με



Λουκά του Στειριώτη, ο οποίος δύσκολο και πανέμορφο δρόμο περπάτησε, ως το τέλος της συνέπεια.



Σημείωμα συγγραφέως: Αφορμή ν' Λουκά, ήταν μια εικόνα που είδα του Ελικώνα, καλυμμένη με χαμηλή συστάδες θάμνων, και σε πρώτο μ' έναν καλόγερο μπροστά, καθισμένο Οσίου. Γύρω του υπήρχαν αρκετοί Όσιο, ανάμεσά τους κι η αδερφή του, η κατάθετε ό,τι θυμόταν από αυτή τη



ασχοληθώ με τη ζωή του Οσίου πρόσφατα: Έδειχνε τη δυτική πλαγιά βλάστηση, πού και πού κάποιες πλάνο, το μοναστήρι του Οσίου Λουκά κατάχαμα, να συγγράφει το βίο του άνθρωποι, που είχαν συνδεθεί με τον μοναχή Καλή, και ο καθείς τους σχέση τους.

Το θεώρησα πρόκληση. Δε συναντάς ψηφί ψηφί, από τα βιώματα πολλών ανθρώπων. Κι αυτή η εκτίμηση δεν ήταν αυθαίρετη. Διότι είναι αποδεδειγμένο, πως οι άνθρωποι και όταν ζουν το ίδιο γεγονός, δεν το ζει καθένας τους με τον ίδιο τρόπο και βεβαίως με την ίδια ένταση. Συμβαίνει ό,τι και με την ανάγνωση ενός βιβλίου. Διαφέρουν όχι μόνο τα μηνύματα που εισπράττει ο κάθε αναγνώστης. Αλλά και οι εικόνες που καταγράφονται μέσα του.

Λοιπόν, αυτές τις εικόνες προσπάθησα να ζωντανέψω με το δικό μου λόγο, όπως καταγράφηκαν μέσα μου, διαβάζοντας το βίο του Οσίου.