

**Συναξάρι τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Ἀγγελῆ, τοῦ Χρυσοχόου, τοῦ ἐκ
Κωνσταντινουπόλεως, + 1 Σεπτεμβρίου.**



Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀγγελῆς καταγόταν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀσκούσε τὴν τέχνη τοῦ χρυσοχόου, καὶ ἦταν ἕγγαμος μὲ ἕξι τέκνα. Κατὰ τὴν Ἀπόδοση τῆς ἐορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὰ Φλωρία, πλησίον τοῦ χωρίου τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, σενεόρταζε στὴν πανήγυρη μετὰ τῶν λοιπῶν Χριστιανῶν. Παρευρέθησαν καὶ συνέτριψαν μετὰ τῶν Χριστιανῶν καὶ μερικοὶ ἐξωμότες τῆς πίστεως. Ἐλθόντες εἰς εὐθυμίαν χριστιανοὶ καὶ ἐξωμότες ἔπαιζαν καὶ ἐχόρευαν ἀνταλλάσσοντες τὰ καλύμματα τῶν κεφαλῶν τους.

Τὴν ἐπόμενη ἡμέρα οἱ ἐξωμότες ἀπαίτησαν ἀπὸ τὸν Ἀγγελῆ νὰ γίνεи μουσουλμάνος, ἐφ' ὅσον τὴν προτεραιὰ ἐφόρεσε τὸ μουσουλμανικὸ κάλυμμα. Ὁ Νεομάρτυρας ἐδήλωσε ὅτι οὐδέποτε ἔγινε μουσουλμάνος καὶ ὁμολόγησε τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Ἐκεῖνοι τὸν συνέλαβον καὶ ἔφεραν στὸν Κριτὴ καὶ ἐκεῖνος ἀπέστειλε τὸν Ἅγιο στὸν βεζύρη. Ἐνώπιον τῶν δικαστῶν ὁ κλεινὸς μάρτυς Ἀγγελῆς ἀρνήθηκε τὴν κατηγορία ὅτι ἐξωμότησε καὶ ἐδήλωσε ὅτι ἀντὶ πάσης θυσίας θὰ παραμείνει Χριστιανός. Ὁ Βεζύρης ἐνέκλεισε στὴ φυλακὴ τὸν Ἅγιο καὶ ἔδωσε ἐντολή νὰ βασανίζεται ἀνηλεῶς ἐκεῖ.

Εἰς γείτων τοῦ Μάρτυρος ἄνθρωπος ἰσχυρός, Μπέης κατὰ τὸ ἀξίωμα, συνέστησεν εἰς αὐτὸν νὰ ἐξομῶσιν καὶ εἶτα νὰ ἀπομακρυνθῆν ἐκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ νὰ πολιτεύηται ἐλευθέρως ὡς χριστιανός. Ὁ ἔραστής τοῦ Χριστοῦ ἐδήλωσεν ὅτι οὐδέποτε θὰ ἀρνηθῆ τὸν Ἐσταυρωμένον Κύριόν του καὶ ὅτι διὰ τὸν Χριστόν εἶναι ἕτοιμος νὰ ἀποθάνῃ.

Οί Άγαρηνοί ἔπεμψαν τή σύζυγό του, γιά νά πείσει τόν Άγιο νά ἀλλαξοπιστήσῃ. Στούς γοερούς κλαυθμούς καί τίς ἀντίθεες παραινέσεις αὐτῆς ὁ Άγιος ἀντιστάθηκε γενναία καί μέ πνευματικές νουθεσίες τήν στερέωσε στήν πίστη καί τήν ἀποδοχήν τοῦ μαρτυρίου του.

Τήν ἐπομένη προσήχθη ὁ θαυμαστός Άγγελῆς ἐκ νέου στό Βεζύρην καί ἐπειδή δέν ἠδυνήθη νά μεταβάλῃ τήν γνώμη του, ἐκδόθηκε ἀπόφαση ἀποκεφαλισμοῦ. Χαίρων ὁ Μάρτυς ἔσπευδε στό μαρτύριο καί πρό τοῦ παλατιοῦ, πλησίον τῆς Αγίας Σοφίας, ὁ δήμιος ἀπεκεφάλισε αὐτόν, καί ἔτσι ἔνδοξα εἰσῆλθε στήν Ἄνω Ἱερουσαλήμ. Κατά τό μεσονύκτιο, Χριστιανοί καί Άγαρηνοί εἶδαν θεϊκό φῶς, ὡς πύρινο στῦλο, νά κατέρχεται καί νά ἴσταται ἐπί ὥρα πολλή ἄνωθεν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Άγίου Άγγελῆ. Ἀπό τή μουσουλμανική ἀρχήν δόθηκε ἐντολή νά ριφθεῖ τό σῶμα τοῦ Άγίου στή θάλασσα. Πιστοί ὅμως Χριστιανοί ἐπέτυχαν, διά χρημάτων, νά λάβουν τό λείψανο καί μετά πολλῆς εὐλαβείας καί τιμῆς νά τό ἐνταφιάσουν ἀντίπερα στό Μοναστήρι, τό εὐρισκόμενο στή νῆσο Πρώτη.

Οί ὑπεύθυνοι γιά τόν θάνατο τοῦ Άγίου ἄρχοντες ἀσθένησαν καί δέν ἔβγαινε ἡ ψυχή τους. Ἐφώναζαν δέ· Άγγελῆ ὦ Άγγελῆ! Καί οὕτως βασανίζονταν ἐπί πολλές ἡμέρας. Προσεκάλεσαν τότε τή σύζυγο τοῦ Άγίου, ἐζήτησαν συγγνώμη καί ἔτσι ξεψύχησαν. Τά τέκνα τοῦ Μάρτυρος μετέβησαν στή Βλαχία. Ἐκεῖ ἐτιμήθησαν ὑπό τῶν αὐθεντῶν καί ἐγένοντο ἄρχοντες.