

τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου

Ἦχος πλ. β'

11. Κύριε τῶν Δυνάμεων, μεθ' ἡμῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθόν, ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν. Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς.

12. (Ὁ Κατηχητής): Παναγία, Δέσποινα Θεοτόκε*

(Οἱ Μαθητές): πρέσβευε* ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν.

(K): Πᾶσαι* αἱ οὐράνιαι Δυνάμεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, καὶ Ἀρχαγγέλων.

(M): πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν.

(K): Ἄγιε Ἰωάννη, Προφήτα καὶ Πρόδρομε, καὶ Βαπτιστὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

(M): πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν.

(K): Ἄγιοι Ἐνδοξοὶ Ἀπόστολοι*, Προφῆται*, καὶ Μάρτυρες* καὶ πάντες Ἄγιοι,

(M): πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν.

(K): Ὅσοι Θεοφόροι* Πατέρες ἡμῶν, Ποιμένες, καὶ Διδάσκαλοι τῆς Οἰκουμένης,

(M): πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν.

(K): Ἡ ἀήττητος, καὶ ἀκατάλυτος, καὶ θεία δύναμις τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ,

(M): μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς.

(K): Ὁ Θεός, ἰλάσθητι ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς

(M): καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.

11. Κύριε, σὺ πού κυβερνᾷς τίς Ἀγγελικὲς Δυνάμεις, ἔλα μαζί μας. Διότι ἄλλον βοηθόν ἐκτός ἀπὸ σένα στίς θλίψεις μας δέν ἔχομε. Κύριε, τῶν Οὐρανίων Δυνάμεων Ἀρχηγέ, ἐλέησέ μας.

12. (Ὁ Κατηχητής): Παναγία, Βασίλισσα, Θεοτόκε.

(Οἱ Μαθητές): ἰκέτευε (τό Θεό) γιά μᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς.

(K): Ὅλες οἱ ἐπουράνιες δυνάμεις τῶν ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων,

(M): ἰκετεύσατε θερμά (τό Θεό) γιά μᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς.

(K): Ἄγιε Ἰωάννη, προφήτη, πού ἐτοιμάσες τό δρόμο γιά νά ἔλθει ὁ Χριστός καὶ βάπτισες τόν Κυριό μας Ἰησοῦ Χριστό,

(M): ἰκέτευε θερμά (τό Θεό) γιά μᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς.

(K): Ἄγιοι, δοξασμένοι Ἀπόστολοι, Προφῆτες, Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅλοι οἱ Ἄγιοι,

(M): ἰκετεύσατε θερμά τό Θεό...

(K): Ὅσοι θεοφόροι Πατέρες μας, Ἐπίσκοποι καὶ Διδάσκαλοι (ὅλων τῶν ἀνθρώπων) τῆς οἰκουμένης,

(M): ἰκετεύσατε...

(K): Τίμιε καὶ ζωοπάροχε Σταυρέ (τοῦ Χριστοῦ) πού ἔχεις ἀήττητη, καὶ ἀσύλληπτη θεϊκή δύναμη,

(M): μὴν ἐγκαταλείπεις ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς.

(K): Θεέ, συγχώρεσε ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλοὺς

(M): καὶ ἐλέησέ μας.