

8 Νοεμβρίου
Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
και όλων των Αγγελικών τάξεων

Απολυτίκιο

Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεν ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα ταῖς ὑμῶν δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπη τῶν πτερύγων, τῆς αὐλοῦ ὑμῶν δόξης, φρουροῦντες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτενῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.

Μετάφραση

Αρχιστράτηγοι τῶν Ουρανίων Στρατιῶν, σας ικετεύουμε εμεῖς οἱ ἀνάξιοι, νὰ μας περιφρουρήσετε με τὶς προσευχῆς σας καὶ με τὴν προστασία τῶν φτερῶν τῆς αὐλῆς δόξας σας, φρουρώνοντας ἐμᾶς ποὺ υποκλινόμαστε με σεβασμὸ μπροστὰ σας καὶ φωνάζουμε: Λυτρώστε μας ἀπὸ τοὺς κινδύνους ὡς Ταξιάρχες τῶν Ουρανίων Δυνάμεων.

Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι

Ὁ Δημιουργὸς τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ορατὸ καὶ υλικὸ κόσμο, δημιούργησε καὶ τὸν ἀόρατο, τὸν αγγελικὸ κόσμο.

Οἱ Ἄγγελοι εἶναι ἀσώματοι καὶ ἀυλοὶ, πλασμένοι νὰ διακονοῦν καὶ νὰ δοξολογοῦν τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ νὰ υπηρετοῦν, νὰ βοηθοῦν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐκτελοῦν τὸ θεῖο θέλημα, νὰ κάνουν τὸ καλό.

Ἐννέα εἶναι τὰ Τάγματα τῶν Ἀγγέλων: Ἀρχάγγελοι, Ἄγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Ἀρχές, Εξουσίες, Δυνάμεις, Χερουβεὶμ καὶ Σεραφεὶμ.

Τους επικεφαλής των Αγγελικών δυνάμεων, Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, τους αποκαλούμε Ταξιάρχες, διότι είναι οι Αρχηγοί των Ταγμάτων.

Ο επικεφαλής του δεκάτου τάγματος, Εωσφόρος, εξέπεσε από τον Ουρανό στα καταχθόνια, στον Άδη και έγινε ο αντίπαλος και πολέμιος της σωτηρίας των ανθρώπων, επειδή υπερηφανεύθηκε κατά του Θεού θέλοντας να Τον ξεπεράσει. Η φωνή του αρχαγγέλου Μιχαήλ: «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού» (σταθείτε γερά, σταθείτε με σεβασμό στον Θεό) προς τις μυριάδες των άλλων Αγγέλων συντάραξε το Σύμπαν. Και αμέσως οι φωτεινοί - άγιοι Άγγελοι στάθηκαν πιστοί προς τον Θεό και δεν ακολούθησαν το τάγμα του διαβόλου.

Στην Αγία Γραφή πάρα πολλές φορές αναφέρονται οι άγιοι Άγγελοι. Επίσης τους αναφέρουμε συχνά στη Θεία Λειτουργία και στις προσευχές μας, γιατί τους θεωρούμε προστάτες μας.

Να έχουμε τη Σκέπη τους!

Περιγραφή της εικόνας Η Σύναξη των Αρχαγγέλων

Οι Άγγελοι έχουν συνήθως σγουρά μαλλιά, δεμένα με μια κορδέλα, που συμβολίζει το καθαρό τους μυαλό, την τέλεια αγνότητα και τη συγκέντρωσή τους γύρω από τα Θεία. Ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ και ο Ραφαήλ απεικονίζονται κρατώντας σε μια σφαίρα τον Ιησού Χριστό.



Σύναξη:

Συνάθροιση των πιστών προκειμένου να τιμήσουν ιδιαίτερα τη μνήμη Αγίων

Προσώπων.