

ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΓΑΠΗ

«και υμείς έσεσθέ μοι εις υιούς και θυγατέρας»

Κατά τη διάρκεια της θείας Λειτουργίας ζητούμε από τον Θεό να δείξει για μιά ακόμη φορά την άφατη μακροθυμία του στις αδυναμίες και τις ελλείψεις μας, έτσι ώστε να μας καταστήσει αξίους και ικανούς να επικαλούμαστε τον Θεό Πατέρα: " Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρησίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσθαι σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν". Στο αίτημά μας αυτό συνηγορεί η δωρεά που μας έχει παρασχεθεί από την Εκκλησία "τέκνα Θεού γενέσθαι" (Ιωάν.α' 12), καθώς στο ιερό Μυστήριο του Βαπτίσματος γινόμαστε "υιοί φωτός" και λαμβάνουμε "το της υιοθεσίας χάρισμα".

Πατρική αγάπη

Ως "τέκνα Θεού" απολαμβάνουμε όλα τα δωρήματα της απέραντης πατρικής αγάπης από την οποία "μείζονα αγάπην ουδείς έχει". Η αγάπη αυτή εκφράζεται εναργώς στη θαυμάσια εκείνη παραβολή του Ασώτου υιού, στην οποία κύριο πρόσωπο, δρών, ενεργούν των γεγονότων, είναι ο φιλεύσπλαχνος Πατέρας. Εκείνος περιμένει διαρκώς το παιδί του, εκείνου η ενθύμηση κινεί σε μετάνοια και σε επιστροφή τον απομακρυσθέντα υιό. Εκείνος στη θέα της επιστροφής του Ασώτου τρέχει πρώτος και εναγκαλίζεται το παιδί του, εκείνος ετοιμάζει για χάρη του τη λαμπρή εορτή. Αν, λοιπόν, έχει τόσο μεγαλείο η αγάπη του Θεού Πατέρα προς όλους εμάς, τα παιδιά Του, ανάλογη, σχετικώς, πρέπει να είναι και η δική μας φροντίδα για τα δικά μας παιδιά, τα δώρα αυτά του Θεού στη ζωή μας, τις ανθρώπινες αυτές υπάρξεις των οποίων ο Κύριος μας εμπιστεύθηκε την αγωγή και την φροντίδα.

Γονική μέριμνα

Το κάθε παιδί είναι ένας άγνωστος κόσμος. Γιαυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο της αγωγής του και στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Η σύγχρονη ψυχολογία αποδίδει μεγάλη σημασία στη βρεφική ηλικία και στους βασικότερους παράγοντες διαπαιδαγωγήσεως κατ' αυτή. Σ' αυτή την ηλικιακή περίοδο τίθενται τα θεμέλια της διαμορφώσεως και της αναπτύξεως του ανθρώπινου χαρακτήρα. Όσοι έχουν ορθή διαπαιδαγωγήση σ' αυτή την ηλικία, προχωρούν κανονικά και στις άλλες βαθμίδες της αναπτύξεώς τους. Όσοι δεν παιδαγωγούνται ορθά, τα αποτελέσματα αυτής της αγωγής θα δημιουργήσουν θλιβερά προβλήματα στην εφηβική ηλικία και δυσχερείς καταστάσεις στην ωρίμανση. Βασικοί τομείς στους οποίους πρέπει, κυρίως, να εστιασθεί η γονική παιδαγωγική μέριμνα είναι η ζωή του παιδιού και η υγεία του, η ένδυση και η διατροφή του, η μόρφωση και η ψυχαγωγία του. Τα παιδιά δικαιούνται κάθε κοινωνική προστασία, ηθική συμπαράσταση, αγάπη και συνδρομή για τη σωματική, ηθική και πνευματική τους ανάπτυξη.

Χριστιανική αγωγή

Ειδικότερα, για εμάς τους χριστιανούς, η αγωγή αυτή συνίσταται στην καλλιέργεια μέσα στην παιδική ψυχή της αγάπης για την αρετή, της ικανοποίησεως με το αγαθό της αποστροφής για κάθε κακία και αμαρτία. Μέσα στην αγνή και καθαρή ψυχή του παιδιού, πρέπει να εμφυτεύσουμε την αλήθεια της Εκκλησίας μας, ότι ο Χριστός είναι ο κύριος της Ιστορίας, ο χορηγός της ζωής, ο Αυτρωτής και ο καλύτερος φίλος του, που θα του χαρίσει την ευτυχία. Το παιδί, ακόμη, δικαιούται να συνηθίσει τη ζωή της Εκκλησίας

μας, η οποία, με το μυστηριακό στοιχείο και τη λειτουργική ζωή, θα ασκήσει επάνω του την πιο ευεργετική επίδραση για την αναζήτηση της ζωής.

Αν θέλουμε τα παιδιά μας, αυτοί "οι μικροί άγγελοι", να γίνουν στο μέλλον οι μεγάλοι Άγιοι, ας τα αναθρέψουμε "εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου" (Εφεσ. στ' 4), ας διαμορφώσουμε την προσωπικότητά τους "τοίς της ευσεβείας δόγμασι", θέτοντες ως στόχο τα υψηλά και ωραία ιδανικά της παρούσας ζωής και της βασιλείας του Θεού, η οποία, κατά το λόγο το Χριστού, τους ανήκει: "Αφετε τα παιδιά και μή κωλύετε αυτά ελθείν προς με των γάρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των ουρανών" (Ματθ. ιθ' 14).

Αρχιμ. Θ. Απ.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β' Κορ. στ' 16 - ζ' 1)

Ο ναός του ζωντανού Θεού

Αδελφοί, υμείς εστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός "ότι ενοικήσω εν αυτοίς και εμπεριπατήσω, και έσομαι αυτών Θεός, και αυτοί έσονταί μοι λαός. Διό εξέλθατε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μή άπτεσθε, καγώ εισδέξομαι υμάς, και έσομαι υμίν εις πατέρα, **και υμείς έσεσθέ μοι εις υιούς και θυγατέρας**, λέγει Κύριος παντοκράτωρ". Ταύτας ούν έχοντες τας επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίζωμεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού.

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής

Αδέλφια, εσείς είστε ναός του Θεού του ζωντανού, καθώς είπε ο Θεός, θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω μεταξύ τους και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό φύγετε από μέσα απ' αυτούς και χωρισθείτε, λέγει ο Κύριος, μην αγγίζετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ, και θα είμαι Πατέρας σας **και σεις θα είστε υιοί μου και θυγατέρες**, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτωρ. Επειδή, λοιπόν, έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος, τελειοποιούμενοι στην αγιωσύνη με φόβο Θεού.