

## ΣΤΑΥΡΟΣ: ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

«Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ειμή εν τω Σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού»

Υπάρχει ένας ικανός αριθμός ανθρώπων οι οποίοι καυχώνται για τα σωματικά τους χαρίσματα, την νεότητα, την δύναμη, την εμφάνιση. Η Αγία Γραφή δίνει απάντηση σ' αυτό «άνθρωπος ωσει χόρτος αι ημέραι αυτού, ωσει άνθος του αργού ούτως εξανθήσει» (Ψαλμ. Ρβ' 15). Η παρακολούθηση της πορείας ενός λουλουδιού θα μας δώσει την εικόνα της καταλήξεώς μας.

Η ανθρώπινη καύχηση.

Άλλοι καυχώνται για τα πλούτη τους, είτε τα απέκτησαν τυχαία, είτε ασυνείδητα, είτε με τον τίμιο κόπο τους. Η αξία όμως του ανθρώπου δεν έγκειται στα άφθονα υλικά αγαθά που διαθέτει, αλλά στην αρετή, τον χαρακτήρα και το ήθος του. Ειδικώς για τα χρήματα είναι πολύ μεγάλη η ηθική ευθύνη όσων τα κατέχουν. Τα απέκτησαν με τον τίμιο ιδρώτα τους; Τα μεταχειρίζονται ευεργετικά; Ποιος είναι βέβαιος ότι θα τα διατηρεί ασφαλή σ' όλη του τη ζωή; Πρέπει να έχει κανείς επιπολαιότητα για να καυχάται για τα πλούτη του.

Πολλοί καυχώνται για την πολλή σοφία, την παιδεία, τις γνώσεις που κατέχουν, άλλοι γιατί ανέβηκαν σε μεγάλα αξιώματα, άλλοι γιατί διαθέτουν δύναμη και κυβερνούν τον κόσμο. Αξίζει άραγε, να καυχάται κανείς γι' αυτά τα πράγματα;

Η Αγία Γραφή μας διδάσκει γι' αυτό το θέμα: «Μη καυχάσθε» (Α' Βασ. β' 3) «Μη καυχάσθω ο πλούσιος εν τω πλούτῳ αυτού, μη καυχάσθω ο δυνατός εν τη δυνάμει αυτού» (Α' Βασ. β' 10) «Μη καυχάσθω ο σοφός εν τη σοφία αυτού» (Ιερ. θ' 23).

Τους λόγους αυτούς επιβεβαιώνει και η Παναγία μας στον ύμνο της στο Θεό τον οποίο δοξολογεί διότι «καθείλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλεν κενούς» (Λουκ. α' 51-52).

Το καύχημα του Σταυρού

Παρό' όλα αυτά ο απόστολος Παύλος προέβη σε μια ιδιαίτερη καύχηση, μια καύχηση πίστεως, μια καύχηση ασθενείας για το φρόνημα του κόσμου, μια καύχηση δυνάμεως για το θέλημα του Θεού: Το καύχημα του Σταυρού.

Ο Σταυρός είναι η ενανθρώπιση, η διδασκαλία, η ζωή και το σωτήριο πάθος του Χριστού μας. Είναι ο θάνατος της αμαρτίας και η θύρα της ζωής. Είναι η νέκρωση των παθών και ο δρόμος προς την Ανάσταση. Είναι η θλίψη που μέσα στον κόσμο απεργάζεται την ηθική τελείωση και την αγιότητα του ανθρώπου, είναι το αίμα των Αγίων Μαρτύρων, τα δάκρυα της μετανοίας των Οσίων, ο ιδρώτας του κόπου των Ασκητών.

Τι είναι ακριβώς ο Σταυρός του Χριστού το γνωρίζουν καλά εκείνοι που τον σηκώνουν. Οι χριστιανοί της εποχής μας θέλουν μια πίστη χωρίς Σταυρό, χωρίς θλίψη. Δε θέλουν να «σταυρωθούν», να αγωνιστούν, να στερηθούν, να μετανοήσουν, να κλαύσουν. ΑΛΛ' όμως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι πουθενά αλλού – «ιδού ὡδε ο Χριστός ή ὡδε...» – παρά μόνο στο Σταυρό, μετέωρος μεταξύ ουρανού και γης, σηκωμένος ψηλά και εμφανής, για να τον βλέπουν οι άνθρωποι που ζητούν τη σωτηρία τους, που άκουσαν τη φωνή Του, που σηκώνουν το σταυρό τους, που προσδοκούν «ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνας».

Αδελφοί μου,

αυτός ο Σταυρός του Χριστού μας είναι η δύναμη και το καύχημα μας, το όπλο μας και η ειρήνη μας, η αλήθεια και η ζωή μας. Απομένει πια σε μας να τον προσκυνήσουμε, δηλ. να τον αποδεχθούμε ως τρόπο ζωής μας και να τον σηκώσουμε. Αμήν.

Αρχιμ. Θ. Απ

### **Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. στ' 11-18)**

Το καύχημα των Χριστιανών

Αδελφοί, ιδέτε πηλίκους υμίν γράμμασιν έγγραφα τη εμή χειρί. Όσοι θέλουσιν ευπροσώπησαι εν σαρκί, ούτοι αναγκάζουσιν υμάς περιτέμεσθαι, μόνον ίνα μη τω σταυρώ του Χριστού διώκωνται. Ουδέ γαρ οι περιτετμημένοι αυτοί νόμον φυλάσσουν, αλλά θέλουσιν υμάς περιτέμεσθαι, ίνα εν τη υμετέρα σαρκί καυχήσωνται. Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω Σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι' ου εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω. Εν γαρ Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή τι ισχύει ούτε ακροβυστία, αλλά καινή κτίσις. Και όσοι τω κανόνι τούτω στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μοι μηδείς παρεχέτω εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν τω σώματί μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του πνεύματος υμών, αδελφοί. Αμήν.

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής

Αδελφοί, κοιτάξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγγραφα με το χέρι μου. Όσοι θέλουν να φανούν ευάρεστοι με μέσα εξωτερικά, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμεστε, απλώς και μόνο για να μην καταδιώκονται για το κήρυγμα περί του σταυρού του Χριστού. Διότι ούτε αυτοί που περιτέμνονται, φυλάσσουν το νόμο, αλλά θέλουν να περιτέμεστε σεις, για να καυχηθούν για τη συμμόρφωσή σας σ' έναν εξωτερικό τύπο. Σε μένα ας μη γίνει να καυχηθώ για τίποτε άλλο, παρά για το σταυρό του Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος είναι σταυρωμένος ως προς εμένα, και εγώ είμαι σταυρωμένος ως προς τον κόσμο. Διότι εν Χριστώ Ιησού ούτε η περιτομή ούτε η ακροβυστία έχουν αξία, αλλά η νέα δημιουργία. Και όσοι βαδίσουν σύμφωνα με τον κανόνα αυτό, ειρήνη ας έλθει σ' αυτούς και έλεος, και στον Ισραήλ του Θεού. Στο εξής ας μη με ενοχλεί κανείς, διότι εγώ βαστάζω στο σώμα μου τα σημάδια του Κυρίου Ιησού. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι με το πνεύμα σας, αδελφοί. Αμήν.