

ΟΙ ΜΕΘΟΔΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ

«ότι αι ημέραι πονηραί εισί»

Ο άνθρωπος απολαμβάνει σε αρκετά σημεία της γης το ανεκτίμητο αγαθό της ειρήνης. Όμως η απειλή ενός πολέμου δεν παύει να πλανάται πάνω από εμάς. Πιθανόν η επόμενη ημέρα να είναι ημέρα οδύνης και συμφοράς.

Αν η απειλή ενός πολέμου είναι αιτία τόσων δεινών για τον άνθρωπο, μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουμε από έναν άλλο πόλεμο, έναν αόρατο πόλεμο που ή πάλη «ουκ έστιν ημίν προς αίμα και σάρκα αλλά ... προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνας τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις» (Έφεσ. στ' 12). Βαλλόμαστε από έναν αντίπαλο αδυσώπητο και αδίστακτο με καταχθόνιες μεθόδους, τον πονηρό που θέλει να επικρατήσει στις μέρες μας.

Πως ενεργεί ο πονηρός

Κάθε φορά που ενεργεί, λογίζεται το κακό και αποβλέπει στην απώλεια του ανθρώπου και τη δυσφήμιση του ονόματος του Θεού. Ο πονηρός χαρακτήρας του εκδηλώνεται στη συμπεριφορά του. Αποφεύγει να φαίνεται, για να ενεργήσει ανενόχλητος. Κινεί τα νήματα εκ του ασφαλούς ή βάζει άλλους να ενεργούν για λογαριασμό του. Κρύπτεται πίσω από προσωπείο για να μην αναγνωρίζεται. «Πολλοίς ενδύμασι καλύπτειτην πονηρίαν». Επειδή δεν είναι αγαπητός και μόλις φανεί όλοι τον πολεμούν, γι' αυτό κρύβει και σκεπάζει το πραγματικό του πρόσωπο.

Επίσης μεθοδεύει το χρόνο της δράσης του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή και αιφνιδιάζει. Όταν είμαστε απρόσεκτοι και έχουμε λησμονήσει το ενδεχόμενο της πονηρής επιθέσεως του, τότε επιτίθεται με σφοδρότητα για να μας πανικοβάλλει, να κάμψει το ηθικό μας και να μας υποχρεώσει να παραδοθούμε χωρίς αντίσταση. «Υποχωρούσιν οι δαίμονες εκουσίως, αμεριμνήσαι ημάς παρασκευάζοντες και αιφνίδιον την αθλίαν υμών ψυχήν συναρπάζοντες» (άγ. Ιωάννης της Κλίμακος).

Παραπλανά τους ανθρώπους

Ανακατεύει την αλήθεια με το ψέμα. «Βουλόμενος απατήσαι μείγνυσι τω ψεύδει ως δέλεαρ αλήθειάν τινα». Χρησιμοποιεί προλήψεις και δεισιδαιμονίες για να εξαπατήσει πολλούς αφελείς και προκαλεί σύγχυση στο μυαλό μας για να μας παρασύρει πιο εύκολα στο κακό: «Πολλάκις βάλλουσι εις τον νουν ημών καλά και αγαθά νοήματα και μας παρακινούσι να τα πράττωμε, και πάλιν οι ίδιοι (οι πονηροί) εναντιούνται τω λογισμώ ημών δια να προσενώσιν ημίν μεγάλην ενόχλησιν και σύγχυσιν, ώστε να μη αφήσωσιν ημάς να προκόψωμεν» (άγ. Ιωάννης της Κλίμακος).

Τέλος, μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός (Β' Κορ. ια' 14) με σκοπό να παραπλανήσει τον άνθρωπο.

Αδελφοί μου,

οι μεθοδείες του πονηρού και στις ημέρες μας είναι τόσες πολλές ώστε να χαρακτηρίζουν την εποχή μας. Οφείλουμε, λοιπόν, να αγωνιζόμαστε για να αποφύγουμε αυτές τις παγίδες. «Πρόσχωμεν. Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου». Αμήν.

Αρχιμ. Θ. Απ.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έφεσ. ε' 8-19)

«Ως τέκνα φωτός περιπατείτε»

Αδελφοί, ως τέκνα φωτός περιπατείτε. – ο γαρ καρπός του Πνεύματος εν πάση αγαθωσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία – δοκιμάζοντες τι εστιν ευάρεστον τω Κυρίω.

Και μη συγκοινωνείτε τοις ἔργοις τοις ἀκάρποις του σκότους, μάλλον δε και ἐλέγχετε, τα γαρ κρυφή γινόμενα ὑπ' αὐτῶν αἰσχρὸν ἔστι και λέγειν, τα δε πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ του φωτός φανερούται, παν γαρ το φανερούμενον φως ἔστι. Διὸ λέγει. Ἐγείραι ο καθεύδων και ἀνάστα ἐκ των νεκρῶν, και ἐπιφαύσει σοι ο Χριστός. Βλέπετε οὖν πως ακριβῶς περιπατεῖτε, μη ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τον καιρὸν, ὅτι αι ημέραι πονηραὶ εἰσι. Δια τούτο μη γίνεσθε ἀφρονες, ἀλλά συνιέντες τι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεσθε οἴνω, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλά πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες εαυτοῖς ψαλμοῖς και ὕμνοις και ὠδαῖς πνευματικαῖς, ἄδοντες και ψάλλοντες ἐν τη καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ.

Μετάφραση της Αποστολικῆς περικοπῆς

Ἀδελφοί, ἦσαστε κάποτε σκοτάδι, ἀλλά τώρα εἰσθε φως ἐν Κυρίῳ. να φέρεσθε σαν παιδιά του φωτός – διότι ο καρπὸς του Πνεύματος φανερῶνεται με κάθε καλοσύνη, δικαιοσύνη και ἀλήθεια – να ἐξετάζετε τι εἶναι εὐάρεστο στον Κύριο, και μην ἔχετε σχέση με τα ἔργα τα ἀκαρπα του σκότους, μάλλον δε και να τα ἐλέγχετε, διότι ἐκεῖνα που γίνονται ἀπ' αὐτοῦς κρυφά εἶναι ντροπή και να τα ἀναφέρει κανείς. Ἀλλά καθετί που ἀποκαλύπτεται ἀπὸ το φως γίνεται φανερό, και καθετί που φανερῶνεται εἶναι φωτεινό. Για τούτο λέγει: Σήκω ἐπάνω συ που κοιμάσαι και ἀναστήσου ἀπὸ τους νεκρούς και ο Χριστός θα σε φωτίσει. Προσέχετε λοιπὸν πως ακριβῶς φέρεσθε, ὄχι ὡς ἀσύνετοι ἀλλ' ὡς συνετοί, ἐπωφελοῦμενοι του χρόνου, διότι οι ημέρες εἶναι πονηρές. Για τούτο μη γίνεσθε ἀφρονες ἀλλά να κατανοεῖτε ποιο εἶναι το θέλημα του Κυρίου. Και να μη μεθάτε με κρασί, πράγμα που εἶναι ἀσωτία, ἀλλά να γεμίζετε ἀπὸ Πνεῦμα και να μιλάτε μεταξύ σας με ψαλμούς, ὕμνους και ἄσματα πνευματικά, και να ἄδετε και ψάλλετε με την καρδιά σας στον Κύριο