

## Η ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ: Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«διά πίστεως επέτυχον επαγγελιών»

Ο Θεός βλέποντας την πίστη την οποία έδειξε ο δίκαιος Αβραάμ, ο γενάρχης του έθνους των Εβραίων, υποσχέθηκε να τον οδηγήσει και να προχωρήσει ως κληρονομία σ' αυτόν και τους απογόνους του τη γη της επαγγελίας, τη γη Χαναάν. Ο Αβραάμ πίστευε στην υπόσχεση του Θεού και έζησε μ' αυτή την πίστη παρά τις πολλές δοκιμασίες.

Το γεγονός αυτό αποτελεί παράδειγμα πίστεως για εμάς τους χριστιανούς, οι οποίοι λάβαμε από το Θεό μεγάλες και υψηλές υποσχέσεις. Και σε μας υποσχέθηκε ο Θεός άλλη γη ως αιώνια κληρονομία. Ποιά πίστη, όμως, πρέπει να δείξουμε σ' όσα μας υπόσχεται ο Θεός για να αξιωθούμε να γευθούμε τη χαρά της επαγγελίας Του;

### Οι υποσχέσεις του Θεού

Οι υποσχέσεις του Θεού είναι μεγάλες και υψηλές. Ο ουράνιος Πατέρας μας προσκαλεί όχι σε χώρα επίγεια, όχι στη Χαναάν, αλλά στη Βασιλεία των ουρανών. Το Ευαγγέλιο Χριστού είναι «Ευαγγέλιον της Βασιλείας των ουρανών». Ανακηρύσσει μακαρίους και ευτυχείς τους ταπεινούς και τους εναρέτους, γιατί «αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών». (Ματθ. ε'3). Αυτή, λοιπόν, είναι για μας τους χριστιανούς η γη της επαγγελίας, η παντοτινή, η παντοτινή κατοικία την οποία μας υπόσχεται ο Θεός. Είναι η πόλη της οποίας «τεχνίτης και δημιουργός» είναι ο Θεός. Είναι η πόλη του Βασιλέως του μεγάλου της οποίας η δόξα είναι αθάνατη και η οποία συγκεντρώνει όλα τα πνευματικά και αιώνια αγαθά.

Για να γίνουμε κληρονόμοι αυτής της Βασιλείας πρέπει να πιστεύουμε μ' όλη τη δύναμη της ψυχής μας σ' αυτή την υπόσχεση του Θεού. Είναι απαραίτητη αυτή η πίστη γιατί τη Βασιλεία του Θεού δεν τη βλέπουμε με τα μάτια μας. Πολλοί, που πιστεύουν μόνον σ' ότι βλέπουν, αμφιβάλλουν για τη Βασιλεία του Θεού, βλασφημούντες έτσι την αξιοπιστία και τη φιλαλήθεια του Θεού.

### Ακλόνητη και εδραία πίστη

Ακολουθώντας, οφείλουμε να ζήσουμε αυτή την πίστη. Όπως ο Αβραάμ αποχωρίστηκε από την πατρίδα του και τους ειδωλολάτρες συγγενείς του για να κερδίσει τη γη της επαγγελίας, έτσι και εμείς πρέπει να αρνηθούμε την αμαρτία και την ματαιότητα της παρούσας ζωής. Και όπως εκείνος ήλθε και κατοίκησε στη γη της επαγγελίας, πρέπει και εμείς με την προαίρεση της ψυχής μας να κατοικήσουμε από τώρα στη Βασιλεία των ουρανών. Οφείλουμε δηλαδή να μεταφέρουμε σ' αυτήν τους πόθους μας, τις ελπίδες μας, ολόκληρη την καρδιά μας, ακόμη και τα υλικά αγαθά μας με την καλή χρήση τους, που γίνεται με την αγαθοεργία και την φιλανθρωπία. Και όπως ο Αβραάμ δοκίμασε τόσους πειρασμούς και κράτησε σταθερή την πίστη του μέχρι τέλους, έτσι και εμείς πρέπει να τη φυλάξουμε βέβαιη και σταθερή για να μη βρεθούμε ανάξιοι της Βασιλείας των ουρανών και αποκλεισθούμε απ' αυτήν.

Αδελφοί μου,

η μεγάλη υπόσχεση του Θεού είναι η Βασιλεία των ουρανών. Το μεγάλο όπλο για να την κερδίσουμε είναι η πίστη μας. Ας αγωνισθούμε μ' αυτή για να γίνει η επαγγελία του Θεού περιεχόμενο της ζωής μας. Αμήν.

Αρχιμ. Θ. Απ.

### Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ια' 9-10, 32-40)

Η επαγγελία του Θεού

Αδελφοί, πίστει παρώκησεν Αβραάμ εις την γην της επαγγελίας ως αλλοτρίαν, εν σκηναίς κατοικήσας με τα Ισαάκ κα Ιακώβ των συγκληρονόμων της επαγγελίας της αυτής. Εξεδέχετο γαρ την τους θεμελίους έχουσαν πόλιν, ής τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Και τι έτι λέγω; Επιλείπει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος περί Γεδεών, Βαράκ τε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαυίδ τε και Σαμουήλ και των προφητών, οί δια της πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ειργάσαντο δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγενήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλιναν αλλοτρίων έλαβον γυναίκες εξ αναστάσεως τους νεκρούς αυτών άλλοι δε ετυμπανίσθησαν, ου προσδεξάμενοιτην απολύτρωσιν, ίνα κρείττονος αναστάσεως τύχωσιν έτεροι δε εμπαιγμών και μαστίγων πείραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν, εν φόνω μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μηλωταίς, εν αιγείοις δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ών ουκ ήν άξιος ο κόσμος, εν ερημίαις πλανώμενοι και όρεσι και σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης. Και ούτοι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν, του Θεού περί ημών κρείττόν τι προβλεψαμένου, ίνα μη χωρίς ημών τελειωθώσι.

### **Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής**

Αδελφοί, με την πίστη κατοίκησε ο Αβραάμ στη γη της επαγγελίας σαν ξένος σε μια ξένη χώρα, ζώντας σε σκηνές, μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, οι οποίοι ήταν συγκληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως, διότι περιέμενε την πόλη, η οποία έχει στερεά θεμέλια και της οποίας αρχιτέκτων και δημιουργός είναι ο Θεός. Και τι ακόμη να πώ; Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να σας διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαμψών, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ και Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι με την πίστη ανέτρεψαν βασιλεια, έκανε έργα δικαιοσύνης, επέτυχαν την πραγματοποίηση υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν την δύναμη φωτιάς, διέφυγαν την σφαγή, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί, έγιναν ισχυροί σε καιρό πολέμου, έτρεψαν σε φυγή παρατάξεις των εχθρών. Γυναίκες έλαβαν τους νεκρούς τους δι' αναστάσεως, άλλοι βασανίσθηκαν και δεν δέχθηκαν να αφεθούν ελεύθεροι, για να επιτύχουν μια άλλη καλύτερη ανάσταση. Άλλοι δοκιμάσθηκαν με εμπαιγμούς και μαστίγωση, ακόμη δε και με δεσμά και φυλακή. Λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, υπέστησαν πολλές δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρια, περιπλανήθηκαν φορούντες δέρματα προβάτων και δέρματα αιγών, στερήθηκαν, υπέφεραν θλίψεις και κακουχίες (άνθρωποι για τους οποίους δεν ήταν άξιος ο κόσμος), πλανήθηκαν σε ερήμους και βουνά, σε σπήλαια και σε τρύπες της γης. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλή μαρτυρία για την πίστη τους, δεν έλαβαν ό, τι είχε υποσχεθεί ο Θεός, διότι είχε ο Θεός προβλέψει κάτι καλύτερο αναφορικώς μ' εμάς, για να μη φθάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς.