

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

"Των δε δώδεκα αποστόλων τα ονόματα εστίν ταύτα"

Η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τη σύναξη των δώδεκα Αποστόλων: του Σίμωνος, του λεγομένου Πέτρου, και του Ανδρέα του αδελφού του, του Ιακώβου και Ιωάννη, των υιών Ζεβεδαίου, Φιλίππου και Βαρθολομαίου, Θωμά και Ματθαίου του τελώνη, Ιακώβου του Αλφαιού και Θαδδαίου, και Σίμωνα του Κανανίτη. Στη θέση του Ιούδα μπήκε ο Ματθίας. "Ας δούμε πώς έγινε η κλήση τους.

Πώς έγινε η εκλογή των δώδεκα Αποστόλων

Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο ο Χριστός ξεχώρισε από το πολύ πλήθος τους δώδεκα μαθητές, που ονόμασε Αποστόλους. Ο Λουκάς μας λέγει πως η εκλογή έγινε μετά από ολονύκτια προσευχή που έκανε μόνος Του ο Κύριος (Λουκ.6,12): "και ότε έγένητο ημέρα, προσεφώνησεν τους μαθητάς αυτού, και έκλεξάμενος απ' αυτών δώδεκα, ούς και αποστόλους ώνόμασεν" (όπ. π. στίχ.13). Ήθελε να εκλεγούν οι άριστοι. Επίσης ήθελε να διδάξει τους ανθρώπους να αναθέτουμε στο Θεό πρώτα κάθε εργασία που πρόκειται να κάνουμε. Ο άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας τονίζει πως "πνευματικής πολιτείας εικόνα τρόπον τινά τα καθ' εαυτόν αναθείς", δηλ. μας δίνει μια εικόνα της πνευματικής ζωής προβάλλοντας τον εαυτό Του. Η εκλογή των Αποστόλων από τον Κύριο δείχνει και τη γνησιότητα του αξιώματός Του. Δεν το πήραν μόνοι τους, αλλά κλήθηκαν σ' αυτό από το Χριστό. Στη διάρκεια των αιώνων πολλοί προσπάθησαν να αποκτήσουν τον τίτλο αυτό με δόλια μέσα. "Οι γαρ τοιούτοι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού" (Β' Κορ.11,13), επεξηγεί ο απόστολος Παύλος.

ΟΙ εξουσίες των Αποστόλων

Τους έδωσε εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων και τη δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες (Ματθ. 10,1). Όχι μόνον ο ίδιος είχε αυτήν την εξουσία, αλλά την χάρισε και στους μαθητές Του. Ο Μεσσίας δε διαθέτει μόνο ο ίδιος πλησμονή και περίσσεια υπέρμετρης δύναμης, αλλά είναι σε θέση να τη μεταγγίζει πανίσχυρη και στους Αποστόλους του. Η κυριαρχία επί των πονηρών πνευμάτων και η κατάλυση της σκοτεινής δυναστείας τους είναι αποκλειστικό και απόλυτο έργο του Θεού, θα μας πει ένας σοφός Επίσκοπος. Αυτό το εξαιρετικό προνόμιο το έδωσε και στους Αποστόλους. Ακόμη τους απέστειλε να κηρύξουν το λόγο του Θεού στις ιουδαϊκές πόλεις. Να αναγγέλλουν την έλευση της Βασιλείας του Θεού, να κάνουν θαύματα. Όλα αυτά δωρεάν. "Δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε" (Ματθ. 10,8). Τα θαύματα που έκαναν οί Απόστολοι, δεν ήταν αποτέλεσμα της δικής τους ικανότητας ούτε ήταν χαρίσματα δικά τους για τους ανθρώπους. Τα θαύματα ήταν δώρο του Θεού στους έχοντες ανάγκη. Οι Απόστολοι δεν κοπίασαν για να τα αποκτήσουν. Όλα ήταν δώρα του θεού. Το "θείον είναι άπρατον", δηλ. δεν πωλείται, γράφει ένας άγιος. Η αποστολή αυτή των Δώδεκα είναι περιορισμένη. Ο Κύριος ήθελε να τους δείξει πώς θα είναι αργότερα ή μεγάλη αποστολή τους. Μετά την Ανάσταση Του τους έστειλε σ' όλο τον κόσμο: "Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη" (όπ. Π.28,19). Το θαυμαστό είναι ότι άνθρωποι αγράμματοι, ιδιώτες τώ λόγω, αλιείς, πτωχοί, τελώνες και χωρίς επιφανή καταγωγή διαχειρίστηκαν τη χάρη του Θεού κι έγιναν κήρυκες της Βασιλείας Του.

Η Εκκλησία ταμιούχος της χάριτος

Εκείνος που μετέχει στη χάρη του Θεού, είναι χρεώστης να τη μεταδώσει και στους άλλους. Η Εκκλησία του Χριστού συνεχίζουσα το έργο των Αποστόλων είναι ταμιούχος

της θείας χάριτος. Είναι το άμισθο ιατρείο που θεραπεύει τις ψυχικές ασθένειες και τα σωματικά πάθη. Στην εποχή του Χριστού πολλοί άνθρωποι Τον κατηγορούσαν ότι είναι φίλος των αμαρτωλών Τον θεωρούσαν πλάνο, φάγο, οίνοπότη και δαιμονισμένο. Παρ' όλα αυτά ο Χριστός δεν παρέλειψε να στείλει τους μαθητές Του και δωρεάν να χαρίσουν στους ασθενείς την ίαση ψυχής και σώματος.

Αδελφοί μου,

Ἡ Εκκλησία στίς ἡμέρες μας εἶναι ἀντικείμενο ὕβρεων καὶ υποτιμητικῶν σχολίων, ὅμως δὲν παραλείπει νὰ ευεργετῆ καὶ νὰ θεραπεύει τίς ἀσθένειες τῶν παιδιῶν τῆς με πολλή ἀγάπη προσφέρουσα δωρεάν τὸ μεγάλο φάρμακο τῆς Ευχαριστίας τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης σιτίζει τοὺς πάντες με τὰ θρηπτικά σπέρματα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ· κηρύσσει τὸ Χριστό καὶ θεραπεύει τίς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, δηλ. κάνει τὸ ἔργο τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Γι' αὐτὸ ἀς παρακαλέσουμε τὸν Κύριο νὰ ὀρίζει διαδόχους τῶν Ἀποστόλων μέσα στὴν Εκκλησία Του ἀξιὺς ἀνθρώπους ποὺ θὰ ἐκπληροῦν καθημερινὰ με πνεῦμα θυσίας καὶ ἀνταπαρνήσεως τὸ θέλημα Του.

Αρχιμ. Ι.Δ.Φ.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. Θ' 36 – ι' 8)

Δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε

Τὴν καιρὸν ἐκεῖνον, ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους, ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμένοι ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ, καὶ θεραπεύειν πάσαν νόσον καὶ πάσαν μαλακίαν. **Τῶν δε δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματα ἐστὶ ταῦτα** πρῶτος, Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος, καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ· Φίλιππος, καὶ Βαρθολομαῖος· Θωμᾶς, καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης· Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαιῦ, καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, ὁ καὶ παραδούς αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς, παραγγείλας αὐτοῖς, λέγων Ἐἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε. Πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραὴλ. Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε, λέγοντες· Ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε.

Μετάφραση τῆς Ευαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρὸν, ὅταν εἶδε ὁ Ἰησοῦς τὸν πολὺ κόσμον, τοὺς σπλαχνίστηκε, διότι ἦταν κατακουρασμένοι καὶ παρατημένοι ὡς πρόβατα ποὺ δὲν ἔχουν βοσκὸν. Τότε λέγει τοὺς μαθητὰς του: “Ὁ μὲν θερισμὸς εἶναι πολὺς, οἱ ἐργάτες λίγοι. Παρακαλέστε λοιπὸν τὸν Κύριο τοῦ θερισμοῦ γιὰ νὰ στείλει ἐργάτες στὸ θερισμὸν του”. Καὶ ἀφοῦ προσκάλεσε τοὺς δώδεκα μαθητὰς του, τοὺς ἔδωσε ἐξουσία ἐπάνω στα ἀκάθαρτα πνεύματα, νὰ τὰ βγάζουν καὶ νὰ θεραπεύουν κάθε ἀσθένεια καὶ κάθε ἀδυναμία. **Τῶν δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματα εἶναι τα** ἐξῆς: Πρῶτος ὁ Σίμων, ὁ ὁποῖος ὀνομάζεται Πέτρος, καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς του καὶ Ἰάκωβος ὁ υἱὸς τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς τοῦ Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ υἱὸς τοῦ Ἀλφαιῦ καὶ Λεββαῖος, ὁ ὁποῖος ὀνομάστηκε Θαδδαῖος, Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν παρέδωσε. Αὐτούς τοὺς δώδεκα ἔστειλε ὁ Ἰησοῦς καὶ τοὺς παραγγείλας τα ἐξῆς: “Πρὸς τοὺς ἐθνικοὺς μὴ πηγαίνετε καὶ σὲ πόλιν τῶν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέρχεσθε, ἀλλὰ πηγαίνετε μᾶλλον στα χαμένα πρόβατα τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραὴλ”. “Καθὼς πηγαίνετε, νὰ κηρύττετε καὶ νὰ λέγετε ὅτι πλησίασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενεῖς νὰ θεραπεύετε, νεκρούς νὰ ἀνασταίνετε, λεπρούς νὰ καθαρίζετε, δαιμόνια νὰ διώχνετε. Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώσατε”.