

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

«Ανείλε πάντας τούς παίδας τούς έν Βηθλεέμ»

Όπως είναι γνωστό, όταν οι μάγοι έφθασαν στα Ιεροσόλυμα, αναζήτησαν τον τεχθέντα Βασιλέα των Ιουδαίων. Ο Ηρώδης ταράχθηκε πάρα πολύ «καί πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού» (Ματθ. 2,2). Κάλεσε τους μάγους και τους είπε να πάνε στη Βηθλεέμ να Τον προσκυνήσουν «έπán δέ εύρητε απαγγείλατέ μοι, όπως κάγώ έλθών προσκυνήσω αύτώ» (όπ.π. 2,8). Αφού προσκύνησαν, άγγελος Κυρίου τους υπέδειξε να φύγουν από άλλο δρόμο «εις τήν χώραν αυτών» (Ματθ. 2,12). Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Ιωσήφ μαζί με την Παναγία και τον Ιησού έφυγαν στην Αίγυπτο. Ο Ηρώδης κατόπιν διέταξε να σφαγούν τα νήπια της Βηθλεέμ.

«Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, και ούκ ήθελε παρακληθήναι»

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος θυμάται τα λόγια του προφήτου Ιερεμίου (κεφ. 38,15) και βάζει τη Ραχήλ να οδύρεται για τα νήπια της Βηθλεέμ. Ας δούμε τα λόγια του Ιερεμίου. Η Ραχήλ είναι μητέρα του Ιωσήφ και του Βενιαμίν, Η Ραμά είναι χωριό πού σημαίνει υψηλή (τόπος υψηλός), κατά τον άγιο Θεοφύλακτο. Παλαιότερα ονομαζόταν Αρμαθαίμ (Α' Βασ. 1,19), όπου ο Σαμουήλ κατέστη περίφημος με τη μακρά εκεί παραμονή του. Είναι λίγα χιλιόμετρα βορειώς της Ιερουσαλήμ. Όταν πέθανε ή Ραχήλ, την έθαψαν πλησίον του χωριού αυτού που άνήκε στον υιο της Βενιαμίν. Άλλη παράδοση λέγει πως την έθαψαν πλησίον της Βηθλεέμ. Ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί την παράδοση της Βηθλεέμ. Γιατί όμως η Ραχήλ κλαίει τα τέκνα της; Όταν οι Εβραίοι οδηγούνταν στη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, ο προφήτης Ιερεμίας βάζει συμβολικά τη Ραχήλ να σηκώνεται άπ' τον τάφο και να κλαίει για τα παιδιά της που σύρονται αιχμάλωτα στη Βαβυλώνα. Μεταφορικά το χωριό αυτό του Ιερεμίας εφαρμόζεται- και στη σφαγή των νηπίων.

Ας δούμε ακόμη και ποιός ήταν ο Ηρώδης ο μέγας, ήταν υιός του Ίδουμαίου Αντιπάτρου και χρημάτισε το 47 π.Χ. τετράρχης της Γαλιλαίας, έπειτα κυβερνήτης της Κοίλης Συρίας και τέλος, επί Αντωνίνου, βασιλιάς της Ιουδαίας. Δαπάνησε τεράστια ποσά για την ανοικοδόμηση του Ναού, χωρίς όμως να τον αποπερατώσει. Ήταν φιλόδοξος, ακόλαστος, αδίστακτος σε κάθε έγκλημα, προκειμένου μάλιστα να εξασφαλίσει την εξουσία του. Έσφαξε τα νήπια της Βηθλεέμ (Ματθ. 2,16-18), τη σύζυγό του, τρία από τα παιδιά του, τον πεθερό του και πολλούς άλλους αθώους. Πέθανε όχι πολύ χρόνο μετά από τη σφαγή των νηπίων, κατόπιν φρικτής και οδυνηρότατης ασθένειας. Ο άγιος Θεοφύλακτος αναφέρει πώς «πικράν τελευτήν έσχεν ο Ηρώδης».

Το έγκλημα των νηπίων Το έγκλημα των νηπίων οφείλεται στην ωμότητα του αιμοσταγούς Ηρώδη. Βέβαια η Εκκλησία μας τα τιμά ως Αγίους. Οι Ιεροί υμνογράφοι εγκωμιάζουν τα μικρά παιδιά ως εξής: Οι «νεομάρτυρες» αυτοί (δηλ. νέοι μάρτυρες ως προς την ηλικία) χαίρονται μέσα στους κόλπους του Αβραάμ «εις μονάς άειζώους». Είναι εύθαλή άνθη. χορός θεόλεκτος βρεφών, μάρτυρες που πρόσφεραν τον εαυτό τους θυσία «μυστική» «δια σφαγής μαρτυρίου και θείας αθλήσεως». Τα βρέφη «καί των θείων βραβείων έτυχον». Είναι μαζί με τους άλλους μάρτυρες και ζητούν του Ηρώδη «την ένδικον καταδίκην και τον όλεθρον». Με την αναίρεσή τους κατήσχυνον τον Ηρώδη. Όπως βλέπουμε, την παιδοκτονία του Ηρώδη η Εκκλησία μας κάπως αλλιώς την αξιοποιεί. Ο θάνατός τους είναι άθληση για το Χριστό και τα νήπια ευφραίνονται στους κόλπους του Αβραάμ. Ο Ιερός Θεοφύλακτος πάλι σημειώνει: «Άκουε τοίνυν, ότι ούκ ήδικήθησαν, αλλά στεφάνων ήξιώθησαν», δηλ. ας ακούσουμε πως δεν αδικήθηκαν, αλλά αξιώθηκαν στεφάνων.

Οι σύγχρονοι Ηρώδες Υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που μιμούνται τον Ηρώδη. Είναι όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν την έκτρωση ή, όπως πιο ευγενικά λέγεται την άμβλωση ή

τη διακοπή κυήσεως, για να σκοτώσουν τα κυοφορούμενα βρέφη. Εκατοντάδες χιλιάδες βρέφη σ' όλο τον κόσμο και μάλιστα και στην πατρίδα μας, πριν δουν το φως του ηλίου φονεύονται. Πολλοί βρίσκουν φτηνές δικαιολογίες, όπως π.χ. οικονομικές δυσκολίες ή λένε πως αυξάνεται επικίνδυνα ο πληθυσμός της γης ή λένε (συνήθως οι γυναίκες) πως διαχειριστής του σώματός του είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ακόμη οι γυναίκες διατείνονται πως κινδυνεύει η υγεία τους από τις συνεχείς κυοφορίες. Έχουν βρει συμμάχους και διάφορους ιατρούς. Ευτυχώς που υπάρχουν και υγιείς αντιδράσεις για τους φόνους των εκτρώσεων και από απλούς ανθρώπους κι από επιστήμονες.

Αδελφοί μου,

Η έκτρωση είναι μεγάλη αμαρτία και οι Πατέρες και οι Ιεροί Κανόνες καταδικάζουν αυστηρά αυτόν που χρησιμοποιεί την άμβλωση, για να σκοτώσει τα κυοφορούμενα. Ας φοβηθούμε την κρίση του Θεού. Ας πολιτευόμαστε σωστά και σύμφωνα με τη διδασκαλία των Πατέρων και της Εκκλησίας μας, για να έχουμε τη συνείδηση μας ήσυχη μπροστά στο Θεό.

Αρχιμ.Ι.Δ.Φ.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. Β' 13-23)

Πρώτοι μάρτυρες, χάριν του Ιησού

Αναχωρησάντων των Μάγων, ιδού Άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' όναρ τώ Ιωσήφ, λέγων Εγερθείς παράλαβε το Παιδίον και την Μητέρα αυτού, και φεύγε εις Αίγυπτον και ίσθι εκεί, έως αν είπω σοι μέλλει γάρ Ηρώδης ζητείν το Παιδίον, τού άπολέσαι αυτό. Ο δέ εγερθείς, παρέλαβε το Παιδίον και την Μητέρα αυτού νυκτός, και άνεχώρησεν εις Αίγυπτον και ήν εκεί έως τής τελευτής Ηρώδου ίνα πληρωθή τό ρηθέν υπό τού Κυρίου διά τού Προφήτου, λέγοντος· Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υίόν μου. Τότε Ηρώδης, ιδών ότι ένεπαίχθη υπό τών Μάγων, έθυμώθη λίαν και άποστείλας άνείλε πάντας τούς παίδας τούς έν Βηθλεέμ και έν πάσι τοίς όριοις αυτής, από διετούς και κατωτέρω, κατά τον χρόνον όν ήκρίβωσε παρά τών Μάγων. Τότε έπληρώθη τό ρηθέν υπό Ιερεμίου τού προφήτου, λέγοντος· Φωνή εν Ραμά ήκούσθη, θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς, Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αύτης και ούκ ήθελε παρακληθήναι, ότι ούκ είσί. Τελευτήσαντος δέ τού Ηρώδου, ιδού, Άγγελος Κυρίου κατ' όναρ φαίνεται τώ Ιωσήφ, έν Αίγύπτω, λέγων Εγερθείς παράλαβε τό Παιδίον, και τήν Μητέρα αυτού, και πορεύου εις γήν Ισραήλ· τεθνήκασι γάρ οί ζητούντες την ψυχήν τού Παιδιού. Ο δέ εγερθείς, παρέλαβε τό Παιδίον και τήν Μητέρα αυτού, και ήλθεν εις γήν Ισραήλ. Ακούσας δέ ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί τής Ιουδαίας, αντί Ηρώδου τού πατρός αυτού, έφοβήθη εκεί άπελθείν χρηματισθείς δέ κατ' όναρ, άνεχώρησεν εις τά μέρη τής Γαλιλαίας, και έλθών κατώκησεν εις πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· όπως πληρωθή τό ρηθέν διά τών Προφητών, ότι Ναζωραίος κληθήσεται.

Μετάφραση της Ευαγγελικής περικοπής

Όταν οι Μάγοι άνεχώρησαν, άγγελος Κυρίου εμφανίζεται στον Ιωσήφ σε όνειρο και του λέγει: «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί, έως ότου σου πω, γιατί ο Ηρώδης σκοπεύει να αναζητήσει το παιδί για να το σκοτώσει». Όταν ο Ιωσήφ ξύπνησε, πήρε νύχτα το παιδί και τη μητέρα του και άνεχώρησε στην Αίγυπτο και έμεινε εκεί μέχρι το θάνατο του Ηρώδη, για να εκπληρωθεί εκείνο που λέχθηκε από τον Κύριο διαμέσου του προφήτη: Από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου. Τότε ο Ηρώδης, επειδή είδε ότι εξαπατήθηκε από τους μάγους, θυμώσε πάρα πολύ και έστειλε και σκότωσε όλα τα παιδιά στη Βηθλεέμ και σε όλα τα περιχώρα της από δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο, τον όποιο εξακρίβωσε από τους μάγους. Τότε εκπληρώθηκε εκείνο που λέχθηκε διαμέσου του Ιερεμιά του προφήτη: Φωνή ακούσθηκε στη Ραμά, θρήνος, κλάμα και μέγας οδυρμός. Ήταν ή Ραχήλ που έκλαιγε τα παιδιά της και δεν

ήθελε να παρηγορηθεί, γιατί δεν υπάρχουν πλέον. Μετά το θάνατο του Ηρώδη, άγγελος Κυρίου εμφανίζεται σε όνειρο στον Ιωσήφ, όταν ήταν στην Αίγυπτο και του λέγει: Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη γη του Ισραήλ, γιατί έχουν πεθάνει εκείνοι, που ζητούσαν τη ζωή του παιδιού. Αυτός όταν ξύπνησε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και ήλθε στη γη του Ισραήλ. Επειδή όμως άκουσε ότι ο Αρχέλαος ήταν βασιλιάς της Ιουδαίας αντί του πατέρα του Ηρώδη, φοβήθηκε να μεταβεί εκεί. Σε όνειρο καθοδηγήθηκε από τον Θεό και έφυγε στα μέρη της Γαλιλαίας. Και όταν έφθασε, έμεινε σε πόλη, που ονομαζόταν Ναζαρέτ, για να εκπληρωθεί εκείνο, το οποίο λέχθηκε από τους προφήτες, ότι δηλαδή θα ονομασθεί Ναζωραίος.