

## Η ΑΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΔΟΞΑΣ

«Όταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή ημών,  
τότε και υμείς φανερωθήσεσθε εν δόξη»

Στην κολυμβήθρα της Εκκλησίας συντελείται μυστηριακά το μεγάλο γεγονός της εν Χριστώ αναγεννήσεώς μας. Η κολυμβήθρα είναι η μήτρα της Εκκλησίας, γιατί από αυτή γεννιούνται τα τέκνα της. Επιγραμματικά ο ιερός Καβάσιλας γράφει ότι το Βάπτισμα είναι «αυτό το κατά Χριστόν γεννηθήναι». Ταυτόχρονα το νερό της κολυμβήθρας είναι σύμβολο του ζωοδόχου τάφου, μέσα σ' αυτό το «συνθαπτόμεθα και συνανιστάμεθα» με το Χριστό. Αφαιρούμε από επάνω μας όλα τα ενδύματα της αμαρτίας, τον παλαιό άνθρωπο, και ενδυόμαστε το Χριστό. Αυτή η ένδυση είναι η νέα –και μη παλαιούμενη– ζωή της Χάριτος, είναι η εν Χριστώ ζωή, η οποία, βέβαια, δεν εξαντλείται στο Βάπτισμα, αλλά από αυτό αρχίζει. Η εν τω Χριστώ ζωή» είναι «αυτό το συναφθήναι Χριστώ» (Καβάσιλας) και η σύναψη (η ένωση) με το Χριστό είναι «οδός τεθλιμμένη», γιατί διέρχεται μέσα από πυκνές ενέδρες του παλαιού ανθρώπου, οι οποίες στήνονται μέσα μας, αλλά και έξω από εμάς. Στήνονται στους διαλογισμούς και τις επιθυμίες της καρδιάς μας, αλλά και στις καθημερινές δραστηριότητες και σχέσεις μας. Η σύναψή μας με το Χριστό μας πλουτίζει με την ελπίδα και τη ζωή της αναστάσεως, αλλά στον παρόντα αιώνα είναι συνδεδεμένη με την απόρριψη από μέρους του κόσμου. Οι άνθρωποι που δεν έχουν υπερβεί τις απαιτήσεις των σαρκικών παθών και δεν έχουν ανοίξει παράθυρο στον άπειρο στον άπειρο χώρο που βρίσκεται πέρα από τις αναγκαιότητες της τυπικής λογικής, δεν μπορούν να κατανοήσουν το πώς δρα το πνεύμα του Θεού μέσα στους αγίους. Γι' αυτό η εν Χριστώ ζωή γεύεται αποδοκιμασίες, προδοσίες, εμπαιγμούς, σταυρώσεις.

### Ζωή κρυμμένη

Ο Χριστός έφυγε από τον κόσμο αυτό με τον πιο ατιμωτικό θάνατο. Αναστήθηκε, αλλά κρατά κρυμμένη τη δόξα Του από αυτούς που δεν τον δέχονται, από αυτούς που αρνούνται το πρόσωπό Του ή διαστρεβλώνουν την αλήθεια για τις φύσεις και την υπόστασή Του ή απορρίπτουν το πνεύμα των εντολών Του. Η δόξα Του αποκαλύπτεται μόνο σ' αυτούς που είναι ικανοί να τη δεχθούν. Στους υπόλοιπους είναι άγνωστη. Γι' αυτό με μεγάλη άνεση αρνούνται τη Θεότητά Του. Τον θεωρούν απλό άνθρωπο, κάποιον φιλόσοφο ή κοινωνικό επαναστάτη, γι' αυτό, επίσης, κάποιοι από αυτούς, ξεπερνώντας κάθε όριο θρασύτητας, μπορούν να διακωμωδούν τα έργα και τα λόγια Του.

Ο Χριστός και σήμερα δέχεται από πολλούς ως αντίδωρο την απόρριψη, χωρίς να στέλνει εναντίον τους λεγεώνες τιμωρών αγγέλων. Θυμίζει μόνο μέσω του απ. Παύλου, ότι, όπως η δόξα Του είναι κρυμμένη από τον κόσμο, έτσι και η δόξα της ζωής αυτών που έχουν συνδεθεί μαζί Του είναι άγνωστη για τους ανθρώπους που έχουν κοσμικό φρόνιμα. Είναι κρυμμένη μαζί με το Χριστό μέσα στο Θεό. Και συμπληρώνει ο Απόστολος ότι «όταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή ημών, τότε και υμείς συν αυτώ φανερωθήσεσθε εν δόξη». Τα ενεργά μέλη της Εκκλησίας ζουν τη δόξα της εν Χριστώ ζωής αφανώς μέσα στην ύπαρξή τους. Αυτή η δόξα θα φανερωθεί σε όλους κατά τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Μέχρι τότε τα πιστά μέλη της Εκκλησίας δεν πρέπει να ζητούν καλύτερη μεταχείριση από αυτή που δέχθηκε ο Χριστός στην επί γης παρουσία Του. Κάθε προσπάθεια να επιβάλουμε την αξία μας στον κόσμο είναι κίνημα του πάθους της υπερηφάνειας, που έχει ως συνέπεια την εκκοσμίκευση.

### **Ελευθερία από την ιδιοτέλεια**

Ο Χριστιανός είναι νεκρός για τον κόσμο. Στην κολυμβήθρα του δόθηκε μυστηριακά ως δώρο αυτή η νέκρωση. Χρειάζεται, όμως, αυτό το δώρο να ενεργοποιηθεί με τη συνέργεια της ανθρώπινης θέλησης. Χρειάζεται ο πιστός συνεργώντας με τη χάρη του Βαπτίσματος να νικήσει όλα τα σαρκικά και ψυχικά πάθη, να απεκδυθεί «τον παλαιόν άνθρωπον συν ταις πράξεσιν αυτού». Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει αποστροφή των ανθρώπων, αδιαφορία για τα προβλήματα του κόσμου, μη συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα. Η νέκρωση για την οποία μιλά ο απ. Παύλος είναι μια θετική κατάσταση. Είναι ελευθερία από την ιδιοτέλεια, ελευθερία από τη νοοτροπία και τη γνώμη του κόσμου. Αυτός που έχει αυτή την ελευθερία αγαπά χωρίς προϋποθέσεις, δρα χωρίς να περιμένει ανταπόδοση, ευεργετεί χωρίς να θέλει να φαίνεται, μισεί τις φαρισαϊκές επιδείξεις της αρετής. Έχει αφομοιώσει το πνεύμα της ταπείνωσης του Χριστού.

Αυτό το πνεύμα θέλει ο απ. Παύλος να αποκτήσουμε νεκρώνοντας «τα μέλη [ημών] τα επί της γης».

π. Θ.Α.Β.

### **Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Κολ. γ' 4-11)**

#### **Ο Χριστός, η αληθινή ζωή μας**

Αδελφοί, **όταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή ημών, τότε και υμείς συν αυτό φανερωθήσεσθε εν δόξη.** Νεκρώσατε ουν τα μέλη υμών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, και την πλεονεξίαν, ήτις εστίν ειδωλολατρία, δι' ἣν ἔρχεται ἡ οργή του Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, ἐν οἷς καὶ υμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζήτε ἐν αυτοῖς νυνὶ δε ἀπόθεσθε καὶ υμεῖς τὰ πάντα, οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος υμῶν μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον συν ταις πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, ὅπου ἐνὶ Ἑλλήν καὶ Ἰουδαίος, περιτομή καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πάσι Χριστός.

#### **Μετάφραση της Αποστολικής περικοπής**

Αδελφοί, **όταν ο Χριστός, που είναι η ζωή μας, φανερωθεί, τότε και σεις θα φανερωθείτε μαζί Του δοξασμένοι.** Νεκρώστε λοιπόν ό,τι γήινο είναι μέσα σας, δηλαδή την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλολατρία, εξαιτίας των οποίων έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους απειθείς ανθρώπους. Αυτά ακολουθούσατε και σεις κάποτε, όταν ζούσατε αυτή τη ζωή. Αλλά τώρα αποβάλλετε και σεις όλα αυτά, την οργή, το θυμό, την κακία, τη δυσφήμιση, την αισχρολογία του στόματος. Μην λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον, αφού έχετε αποβάλει τον παλαιό άνθρωπο με τις πράξεις του και έχετε ενδυθεί τον νέον, ο οποίος ανανεώνει προς την επίγνωσιν σύμφωνα με την εικόνα του Δημιουργού του. Τώρα δεν υπάρχει πλέον Έλληνας και Ιουδαίος, περιτιμημένος και απεριτιμητος, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά ο Χριστός είναι όλα και σε όλους