

## Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Τό σώμα ού τή πορνεία αλλά τώ Κυρίω»

Το ευαγγέλιο του Άσώτου συνοδεύεται από αποστολικό ανάγνωσμα παρμένο από την Α' προς Κορινθίους επιστολή του απ. Παύλου, στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο αμάρτημα της πορνείας. Η ασωτία, στην οποία αναφέρεται το ευαγγελικό ανάγνωσμα, συγκεκριμενοποιείται από τον Απόστολο στην παράχρηση του σώματος, στο χωρισμό από το Χριστό μελών Του για να γίνουν «πόρνης μέλη».

Ο απ. Παύλος δε στέκεται στα φαινόμενα. Ανατέμνει τα πάθη με την ευαισθησία του θεολόγου. Δεν εξαντλεί το λόγο του στη στηλίτευση του ηθικού κακού, διότι το αμάρτημα της πορνείας δεν το βλέπει απλώς σαν ένα ηθικό κακό. Βλέπει τις εκκλησιαστικές του συνέπειες, το ανάγει στο σώμα της Εκκλησίας. Το ζητούμενο είναι να ζούμε κατά το λόγο της υπάρξεως μας, σε κοινωνία με το αρχέτυπο μας, το Χριστό, χωρίς να βεβηλώνουμε με κατώτερα πάθη το ναό του σώματος μας.

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τρία σημεία του αποστολικού αναγνώσματος, τα όποια πρέπει να προσεχθούν, ώστε να μην κυριαρχήσουν επάνω μας πάθη, πού θα μας αποσπάσουν από το σώμα του Χριστού.

### Ελευθερία και δουλεία

Ο απ. Παύλος ξεκινά από την περιφρούρηση της ελευθερίας. «Πάντα μοι έξεστιν, άλλ' ού πάντα συμφέρει». Όλα έχω εξουσία να τα πράττω, αλλά δε συμφέρουν όλα. Η ελευθερία, πολλές φορές, παίρνει περιεργες μορφές στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Ο εξαρτημένος, για παράδειγμα, από το ποτό θεωρεί ότι καταργείται ή ελευθερία του, όταν τον εμποδίζουν να πίνει υπερβολικά. Το ίδιο αισθάνονται όλοι οι εξαρτημένοι από ουσίες ή πάθη, όταν τους επιβάλλεται περιορισμός στις καταστροφικές συνήθειές τους. Απαιτούν μια ελευθερία ψευδώνυμη, ή οποία στην πραγματικότητα είναι δουλεία. Γι' αυτό ο απ. Παύλος συμπληρώνει: «πάντα μοι έξεστιν, άλλ' ούκ εγώ έξουσιασθήσομαι υπό τίνος». Τίποτε το κτιστό δεν πρέπει να μας εξουσιάζει. Όταν ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας είναι φοβερή αμαρτία να δουλώνουμε τον εαυτό μας σε στοιχεία της φύσεως.

Η κακή χρήση της ελευθερίας βρίσκεται στη ρίζα όλων των παθών, τα οποία έχουν μεταξύ τους περίπλοκες σχέσεις.

### Κοιλία και σώμα

Ένα νευραλγικό σημείο του αποστολικού αναγνώσματος είναι η διαφορετική αντιμετώπιση της «κοιλίας» και του «σώματος». Πολύ ρεαλιστικά ο απ. Παύλος γράφει: «τά βρώματα τή κοιλία καί ή κοιλία τοις βρώμασι ό δέ Θεός καί ταύτην καί ταύτα καταργήσει». Δεν αρνείται την ανάγκη των φαγητών. Δεν κατηγορεί την «μετά ευχαριστίας» απόλαυσή τους. Υπογραμμίζει μόνο την περιορισμένη δύναμή τους, για να μην υπερεκτιμήσουμε την αξία τους και αιχμαλωτισθούμε από την ηδονή τους. Ο Χριστός θα τα καταργήσει μαζί με την «κοιλία». Στο μέλλοντα αιώνα δε θα μας απασχολεί η υλική τροφή, ούτε θα έχουμε ανάγκη από το πεπτικό μας σύστημα, θα έχουμε, όμως, σώμα «ενδεδυμένο αφθαρσία». Αυτό το σώμα από τώρα μπορεί να γεύεται τα μέλλοντα. Μας προτρέπει μάλιστα ο Απόστολος να ενεργοποιήσουμε τα αισθητήρια της ψυχής μας, ώστε να καταλάβουμε τη μεγάλη δωρεά που μας δόθηκε, να είναι τα σώματά μας ναοί του Αγίου Πνεύματος.

### Προοπτική του σώματος καί άσκηση

Αυτή η προοπτική του σώματος οφείλει να ρυθμίζει την παρούσα ζωή του.

«Τό δέ σώμα ού τή πορνεία, αλλά τώ Κυρίω, καί ό Κύριος τώ σώματι». Προσδοκούμε ανάσταση των σωμάτων με τη δύναμη του Θεού. Το σώμα έχει πλασθεί για να συμμετάσχει στη δόξα της θεότητας. Η πνευματική πορεία, βέβαια, του σώματος είναι «οδός τεθλιμμένη». Έχει κόπους και στερήσεις. Δεν είναι εύκολο ο «πηλός» να ακολουθεί την ψυχή. Η διαδικασία μεταστοιχείωσής του από σαρκικό σε πνευματικό είναι επώδυνη. Ο πόλεμος του πνεύματος της πορνείας, που τρέφεται από τη λίπανση του σώματος με πολλές και απολαυστικές τροφές, επιδιώκει να αποσπάσει από το Χριστό τα μέλη του, τα οποία ενώθηκαν μαζί Του σε «ένα πνεύμα». Όμως, η δόξα του σώματος είναι η ζωή του Χριστού μέσα του.

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαία μια παρατήρηση. Ο απ. Παύλος, ακολουθώντας το Χριστό, γράφει ότι το «ένα σώμα» πραγματοποιείται με τη σαρκική σχέση ανδρός και γυναικός είτε αυτή είναι νόμιμη είτε παράνομη. Αυτό σημαίνει ότι ο σκοπός του χριστιανικού γάμου δεν περιορίζεται στο να γίνουν απλώς οι δύο «σάρκα μία». Με το μυστήριο του γάμου αυτή η θνητή βιολογική σχέση εντάσσεται στο σώμα της Εκκλησίας προκειμένου να αναχθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Όταν εξαντλείται στη μονοδιάστατη σωματική κοινωνία ακυρώνει το θεολογικό και ασκητικό περιεχόμενο του γάμου. Πρωταρχικός σκοπός του γάμου είναι η υπέρβαση του «ιδίου θελήματος» και η απόκτηση της ανιδιοτελούς αγάπης αθλήματα στα οποία μπορούμε να νικήσουμε μόνον όταν ο Χριστός κατοικήσει αισθητώς μέσα μας.

π. Θ.Α.Β.

## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α' Κορ. ς 12-20)

### Η αληθινή ελευθερία

Αδελφοί, πάντα μοι έξεστιν, άλλ' ού πάντα συμφέρει· πάντα μοι έξεστιν, άλλ' ούκ εγώ έξουσιασθήσομαι υπό τίνος. Τά βρώματα τή κοιλία καί ή κοιλία τοίς βρώμασιν ό δέ Θεός καί ταύτην καί ταύτα καταργήσει. Τό δέ σώμα ού τή πορνεία, αλλά τώ Κυρίω, καί ό Κύριος τώ σώματι ό δέ Θεός καί τόν Κύριον ήγειρε καί ημάς έξεγερεί διά τής δυνάμεως αυτού. Ούκ οίδατε ότι τά σώματα υμών μέλη Χριστού εστί; Αράς ούν τά μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μή γένοιτο. Η ούκ οίδατε ότι ό κολλώμενος τή πόρνη έν σώμα εστί;

«Έσονται» γάρ, φησίν, «οί δύο εις σάρκα μίαν»· ό δέ κολλώμενος τώ Κυρίω έν πνεύμα εστί. Φεύγετε τήν πορνείαν. Πάν αμάρτημα ό εάν ποίηση άνθρωπος εκτός τού σώματος εστί, ό δέ πορνεύων, εις το ίδιον σώμα άμαρτάνει. Η ούκ οίδατε ότι τό σώμα υμών ναός τού έν ύμίν Αγίου Πνεύματος εστί, ού έχετε από Θεού, καί ούκ έστέ εαυτών; Ηγοράσθητε γάρ τιμή· δοξάσατε δή τόν Θεόν έν τώ σώματι ύμών καί έν τώ πνεύματι υμών, άτινά εστί τού Θεού.

### Μετάφραση τής Αποστολικής περικοπής

Αδελφοί, όλα μου επιτρέπονται, απλά δε συμφέρουν όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δε θα αφήσω τον εαυτό μου να εξουσιαστεί από τίποτε. Τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά· ο Θεός θα καταργήσει και αυτή και εκείνα. Άλλα το σώμα δεν είναι για την πορνεία· είναι για τον Κύριο και ο Κύριος για το σώμα. Ο Θεός και τον Κύριο ανέστησε και έμάς θα αναστήσει με τη δύναμή του. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού; Να πάρω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης; Ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρετε ότι εκείνος που προσκολλάται στην πόρνη είναι ένα σώμα με αυτή; «Γιατί θα γίνουν», λέει, «οι δύο μία σάρκα». Εκείνος δε που προσκολλάται στον Κύριο είναι ένα πνεύμα με αυτόν. Αποφεύγετε την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα πού κάνει ο άνθρωπος είναι έξω από το σώμα, εκείνος όμως που πορνεύει, αμαρτάνει προς το ίδιο του το σώμα. Η δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας, και το οποίο έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε

στους εαυτούς σας; Έχετε αγορασθεί αντί τιμήματος. Δοξάστε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας και το πνεύμα σας, τα οποία ανήκουν στο Θεό.