



ΕΤΟΣ 53ον

14 Αύγουστου 2005

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 33 (2724)

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

«Μεμέρισται ὁ Χριστός;»

Στό σημερινό άποστολικό άνάγνωσμα ό Παῦλος ἐλέγχει τούς Κορινθίους, γιατί είχαν κάνει σχίσματα και όμαδες στήν Έκκλησία. Στή ζωή μας ἔχουμε πολλούς φίλους και ἀρκετούς ἔχθρους, γράφει ἔνας σύγχρονος κληρικός. Αύτό τό ἔχουν διαπιστώσει και μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας μας, ἀλλά ἀπό πνευματικῆς πλευρᾶς. Λέγει π.χ. ὁ Ἱερός Χρυσόστομος· «ποίει φίλους διά τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔχθρους διά τὸν Ἰησοῦν», δηλ. κάνε φίλους γιά τό Χριστό και ἔχθρους γιά τό Χριστό. Πράγματι ἔχουμε και ἔχθρους και φίλους. "As πούμε σήμερα γιά ἔνα φίλο μας, πού συγχρόνως είναι και ἔχθρός μας. Ο ἔλεγχος, ποιπόν, είναι ὁ φίλος μας και ὁ ἔχθρός μας. Ἀνάλογα πῶς ἐνεργεῖ μέσα μας. "As πούμε λίγα λόγια γ' αὐτόν.

Ο ἔλεγχος μετά τήν πτώση

Ο ἔλεγχος, μετά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, ἔχει καταστεῖ στή ζωή μας ἀναπόφευκτη πραγματικότητα. Συνεδέθη μέ τήν ἀμαρτωλότητα και τήν ἀτέπεια μας. "Ἐνα παράδειγμα είναι ὁ ἔλεγχος πού ἔκανε ὁ Θεός στόν Ἀδάμ, ὅταν ἐπεσε στήν ἀμαρτία. «Τί τούτο ἐποίησας;» (Γεν. 3,13). Τό ᾧδιο καί ὁ Κάιν, ὁ ὄποιος ἀντιμετώπισε τόν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεως και ἦταν «στένων καὶ τρέμων ἐπὶ τῆς γῆς» (Γεν. 4, 12-13). "Αλλό παράδειγμα ἐλέγχου ἦταν τά φοβερά «ούδαι», πού ἔξαπέλυσε ὁ Κύριος ἐναντίον τῶν Γραμματέων και Φαρισαίων. «Ούδαι δέ ύμῖν, γραμματεῖς και Φαρισαῖοι ύποκριταί, ὅτι κλείετε τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν...» (Ματθ. 23, 14). Σπουδαῖος ἔλεγχος ἦταν και αύτός πού ἔκανε ὁ Πρόδρομος στόν Ἡρώδην. Μᾶς λέγει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς πῶς ὁ Ἡρώδης ἦταν «ἔλεγχό-μενος ὑπ' αὐτοῦ περί Ἡρωδιάδος τῆς γυναικός τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ και περί πάντων ὃν ἐποίησεν πονηρῶν» (κεφ. 3, 19).

Βέβαια οι ἄγιοι Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας μας κάνουν πολλά σχόλια πάνω στόν ἔλεγχο, π.χ. ὁ ἄγιος Μάρκος ὁ ἀσκητής γράφει· «Ρίζα αἰσχρᾶς ἐπιθυμίας, ἀνθρώπινος ἐπαινος, ὡσπερ και σωφροσύνης, ὁ περί κακίας ἔλεγχος», δηλ.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α' Κορ. α' 10-17)



Ἐνότητα ἐν Χριστῷ

Ἄδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ὑμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἡ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἵτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῦ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἔκαστος ὑμῶν λέγει· Ἔγὼ μέν εἰμι Παύλος, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. **Μεμέρισται ὁ Χριστός;** Μή Παύλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; Ἡ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάιον, ἵνα μὴ τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. Οὐ γάρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ ἐναγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

βάσιον κάθε αἰσχρῆς ἐπιθυμίας στόν ἄνθρωπο εἶναι ὁ ἔπαινος τῶν συνανθρώπων μας καὶ ρίζα τῆς σωφροσύνης ὁ ἔλεγχος τῶν κακιῶν μας. Ὁ ἔλεγχος εἶναι ὠφέλιμος ὅχι μόνο νά τὸν ἀκοῦμε, ἀλλ ὅταν τὸν παραδεχόμαστε σάν σωστό καὶ προσπαθοῦμε νά διορθωθοῦμε. Πολλές φορές ἡ κατάκριση καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν ἄλλων εἶναι σωτήρια γιά τὸν ψυχή μας. Ὁ έαυτός μας ἔχει τίν τάσον νά βλέπει ὅποι τούς ἄλλους καὶ ποτέ τὸν ἴδιο· «τὸν ἄλλην βλέπων ὁ ὄφθαλμός, έαυτόν οὐ βλέπει», θά πεῖ ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.

Εὔεργετικά ἀποτελέσματα τοῦ ἔλεγχου

Ο ἔλεγχος θεωρεῖται ἀπό τούς ἀνθρώπους ἀφόρητο κακό καὶ κάνουμε τό πᾶν νά τὸν ἀποφύγουμε. Ἀντίθετα στήν πνευματική ζωή εἶναι πάρα ποιὺ ὠφέλιμος καὶ φίλος τοῦ ἀνθρώπου γιά νά διορθωθεῖ. Θεωρεῖται δύναμη πού τὸν προφυλάσσει ἀπό τὸν παρανομία, φρένο πού τοῦ ἀναστέλλει τὸν αὐθαιρεσία καὶ ἀσυδοσία, μοχλός πού τὸν ἀνεβάζει πνευματικά καὶ ἡθικά καὶ πού τὸν βοηθεῖ «πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὸν ἐν δικαιοσύνῃ» (Β' Τιμ. 3,16), ὅπως θέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Γ' αὐτό καὶ τὸ βιβλίο τῶν Παροιμῶν γράφει· «ὁ μισῶν ἔλέγχους ἄφρων» (12,1).

Ἀποφεύγουν οἱ ἄνθρωποι τὸν ἔλεγχο

Τί εἶναι προτιμότερο, νά ἔλέγχουμε ἢ νά ἔλεγχόμαστε; Ἀσφαλῶς τό νά ἔλεγχόμαστε, γιατί γιά νά ἔλεγχουμε τὸν ἄλλο χρειάζονται ὄρισμένες προϋποθέσεις. Βέβαια δέν θέλουμε νά μᾶς ἔλέγχουν οἱ ἄλλοι. Θέλουμε νά εἴμαστε ἀνεξέλεγκτοι. Ο ἔλεγχος μᾶς προκαλεῖ πονοκέφαλο. Γιατί δέν θέλουμε νά μᾶς ἔλέγχουν; «Ἐνα βασικό αἴτιο, πού ἀποφεύγουμε τὸν ἔλεγχο, εἶναι ἡ φιλαυτία μας. Ὅπερεκτιμοῦμε τίς ικανότητές μας καὶ ἔχουμε ὑπεροψία γιά τά ἐπιτεύγματά μας. Πιστεύουμε πώς εἴμαστε τέλειοι. Μερικοί μάλιστα τό πλένε κιόλας· «ἐγώ εἴμαι τέ-

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά πλέγετε ὅλοι τό ᾯδιο καί νά μή ὑπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ σας, ἀλλὰ νά εῖσθε ἐνωμένοι μέ τό ᾯδιο πνεῦμα καί τήν ᾯδια γνώμην. Διότι ἐπληροφορήθηκα γιά σᾶς, ἀδελφοί μου, ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς Χλόντος, ὅτι ὑπάρχουν ἔριδες μεταξύ σας. Ἐννοῶ τοῦτο: καθένας ἀπό σᾶς λέγει, Ἐγώ εἶμαι τοῦ Παύλου, Ἐγώ τοῦ Ἀπολλῆνος, Ἐγώ τοῦ Κηφᾶ, Ἐγώ τοῦ Χριστοῦ. **Μήπως ἔχει μοιρασθῆ ὁ Χριστός;** Μήπως ὁ Παῦλος ἔσται υρώθηκε γιά σᾶς; Ὅτι μάρτιος ἐβαπτισθήκατε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Παύλου; Εὐχαριστῶ τὸν Θεόν πού δέν ἐβάπτισα κανένα ἀπό σᾶς παρά τὸν Κρίσπον καί τὸν Γάϊον, διά νά μή μπορῇ νά πη κανείς ὅτι ἐβαπτισθήκατε εἰς τὸ δικό μου ὄνομα. ἐβάπτισα ἐπίσης καί τήν οἰκογένειαν τοῦ Στεφανᾶ. Ἐκτός ἀπ' αὐτούς δέν γνωρίζω ἐάν ἐβάπτισα κανένα ἄλλον. Ὁ Χριστός δέν με ἔστειλε νά βαπτίζω, ἀλλὰ νά κηρύξω τό εὐαγγέλιον, ὅχι μέ σοφίαν ρητορικήν, διά νά μή χάσῃ τήν δύναμίν του ὁ σταυρικός θάνατος τοῦ Χριστοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Πειος γιατρός», «ἐγώ εἶμαι τέλειος τεχνίτης», «ἐγώ εἶμαι τέλειος παπάς». Εἶναι εύνότο πώς ὅσοι ἀνθρωποι ἔχουν μεγάλην ιδέα γιά τόν ἑαυτό τους καί τόν θεωροῦν τέλειο, νά μή θέλουν τόν ἐλεγχο. Βέβαια τό μεγαλύτερο πρόβλημα τό παρουσιάζει ὁ ἀνθρωπος πού θά κάνει τόν ἐλεγχο. Ἐάν εἶναι πρόσωπο ἀναξιόπιστο καί διαβεβηλημένο, δέν μπορεῖ νά κάνει ἐλεγχο στούς ἄλλους, ἔστω κι ἂν εἶναι σωστός, ἀφοῦ δέν θά ἔχει σωστά ἀποτελέσματα. Θά τοῦ πεῖ αὐτός πού δέχεται τόν ἐλεγχό του· «καί ποιός εἶσαι ἐσύ πού θά μοῦ κάνεις ἐλεγχο». Θά πρέπει νά εἶμαστε προσεκτικοί, ἔάν ἐπιχειρήσουμε νά κάνουμε ἐλεγχο στούς ἄλλους γιά παραπτώματα πού ἔχουμε ἐμεῖς οἱ ᾯδιοι. Δέν θά ἔχει βαρύτητα ὁ λόγος μας καί θά πέσει στό κενό. Ἐπίσης σημασία ἔχει καί ὁ τρόπος μέ τόν ὄποιο ἔξασκοῦμε τόν ἐλεγχο. Δέν ἐλέγχουμε γιά νά πλήξουμε τόν ἄλλο, ἀλλά γιά νά τόν διορθώσουμε καί νά τόν βοηθήσουμε νά βρεῖ τόν ἑαυτό του.

Αύτόν τόν σωτήριο γιά τήν ψυχή μας ἐλεγχο ἔστι τόν δεχθοῦμε, γιά νά γίνουμε ἀνθρωποι τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.

† Ο Ἐδέσ. Ἰω.

14 Αύγούστου 2005: KYRIAKH H' MATTHAIOS

Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Υπεραγίας Θεοτόκου, Μιχαίου τοῦ προφήτου (π' π.Χ. αἱ.).
Τίχος: βαρύς – Εωθινόν: Η' – Απόστολος: Α' Κορ. α' 10-17 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 14-22.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYRIAKH: 21 Αύγούστου, Θ' Ματθαίου.

Απόστολος: Α' Κορ. γ' 9-17 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 22-34.

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Πόσο έκπληκτικό! Η Μπτέρα της ζωῆς, τό σκήνωμα της δόξης τοῦ Θεοῦ, ἡ μεγαλώνυμη Θεοτόκος, δέχεται νέκρωση!

Άλλα, γιατί ἡ Κοίμηση της Θεοτόκου νά εἶναι ἄξια καὶ ἀφορμή ἀπορίας; Ἐάν ὁ Κύριος Ἰησοῦς, πού ἔγινε ἄνθρωπος, γεύθηκε τό ποτήριο τοῦ θανάτου, πῶς νά μή τό γευθεῖ ἡ Κόρη της Ναζαρέτ, πού ὑπῆρξε γυναίκα θνητή; «Ὑπάρχει κανεὶς ἄνθρωπος, ὁ ὅποιος θά ζήσει ἐπάνω στή γῆ καὶ δέν θά πεθάνει;» ἀναρωτιέται ὁ Προφήτης. Καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς βεβαιώνει: «Ἐπιφυλάσσεται σέ κάθε ἄνθρωπο νά πεθάνει μία φορά».

Ἐξαιτίας τῶν παραπάνω λόγων καὶ ἡ Παναγία γεύθηκε τόν πικρό θάνατο. Διότι, ὅπως σημειώνει ὁ ἄγιος Ἀνδρέας Κρήτης: «Ἐάν δέν ὑπάρχει, κατά τό λόγιο, ἄνθρωπος, ὁ ὅποιος ἔζησε καὶ δέν δοκίμασε θάνατο· ἄνθρωπος δέ, καὶ τοῦ ἄνθρωπου πέρα, καὶ ἡ ὑμνουμένη τώρα Παναγία, ἔχει δειχθεῖ βεβαίως τρανῶς ὅτι καὶ Αὐτή ξεπλήρωσε τό ἴδιο μέ μᾶς νόμο της φύσεως, ἐάν ὅχι ἵσα μέ μᾶς, ἀλλά πάνω ἀπό μᾶς».

Ἀναντίρρητα, ὁ θάνατος εἶναι σκληρός. Ἄλλα ἀπό τή σημηνή πού ὁ Χριστός νίκησε τό θάνατο καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ θάνατος ἔπαισε νά προκαλεῖ τή φρίκη καὶ τήν ἀπόγνωση στούς ἄνθρωπους. Πολύ περισσότερο, ὁ θάνατος τῶν ἀγίων δέν εἶναι γεγονός θλιβερό. Εἶναι χαρά καὶ ἀγαλλίαση, διότι καταργήθηκε πλέον τό κράτος τοῦ θανάτου καὶ ἡ ἄνθρωπινη φύση ντύθηκε τήν ἀθανασία. «Ἐγώ ὁ ἄνθρωπος θεώθηκα», γράφει ὁ ιερός Δαμασκηνός, «ἀπαθανατίσθηκα ἐγώ ὁ θνητός.. διότι ξεντύθηκα τό ἔνδυμα της φθορᾶς καὶ φόρεσα τήν ἀφθαρσία, καθώς τυλίχθηκα τήν ἀλουργίδα της Θεότητας».

Ἀπό τά παραπάνω γίνεται ἀντιληπτό γιατί ὁ θάνατος της «Ζωαρχικῆς Μπτέρας» τοῦ Κυρίου ὑπερβαίνει τήν ἔννοια τοῦ θανάτου, ὡστε νά μήν ὀνομάζεται καν θάνατος, ἀλλά «κοίμηση» καὶ «θεία μετάσταση» καὶ «έκδημία» ἢ «ένδημία» πρός τόν Κύριο. Καὶ ἐάν ἀκόμη λεχθεῖ «θάνατος», ὅμως εἶναι θάνατος ζωοφόρος καὶ «ἄρχη δευτέρας ὑπάρξεως», της αἰώνιου, κατά τόν ιερό Δαμασκηνό.

(Από τό βιβλίο τῶν ἐκδόσεών μας Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΗΤΩΡ)

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαίο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς της «Ἀποστολικῆς Διακονίας της Ἑκκλησίας της Ἑλλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου της Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόν κόσμο μέσω Ιντερνετ: <http://www.apostoliki-diakonia.gr>