



ΕΤΟΣ 55ον

4 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 9 (2805)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ

Στό σημερινό άποστολικό άνάγνωσμα ό. ἀπό. Παῦλος ἀπό τὸν πρὸς Ἐβραίους ἐπιστολὴν του παρουσιάζει τὸν προφητάνακτα Δαβίδ νά ὁμιλεῖ πρὸς τὸν Σωτῆρα καὶ Λυτρωτὴν τοῦ κόσμου, τὸν Χριστό, καὶ νά τοῦ λέγει: «Ἐσύ εἶσαι ἀσυγκρίτως ἀνώτερος τῶν ἀγγέλων, οἱ ὄποιοι ὡς "Ἄειτουργικά πνεύματα" δέν ἐνεργοῦν ἀπό δική τους πρωτοβουλία ἀλλὰ ἀποστέλλονται ἀπό τὸν Θεό σέ ὑπηρεσίες γιά ἐκείνους πού μέλει νά κληρονομήσουν τὴν αἰώνια ζωὴν». Καὶ βέβαια δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού γίνεται λόγος στὸν Ἀγία Γραφή γιά τούς ἀγγέλους. Ἀπό τὸ πρῶτο βιβλίο, τὴν Γένεσιν, μέχρι τὸ τελευταῖο, τὴν Ἀποκάλυψην, πολλές εἶναι οἱ ἀναφορές γι' αὐτά τὰ λειτουργικά πνεύματα, τούς ἀγίους ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ. «Ἄν καὶ δέν γνωρίζουμε ἐπακριβῶς τὸν χρόνο τῆς δημιουργίας τῶν ἀγγέλων, κατά τούς θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας οἱ ἄγγελοι, πού δέν ἔχουν ὑλικό σῶμα καὶ δέν ὑπάγονται στούς φυσικούς νόμους καὶ εἶναι νοερές δυνάμεις, δημιουργήθηκαν πρὸ τῆς δημιουργίας τοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Σημαντική εἶναι ἡ μαρτυρία πού βρίσκεται στὸν Ἰώβ, ὅπου ἀναφέρεται: «὾τε ἐγενήθησαν ἄστρα ἥνεσάν με πάντες ἄγγελοί μου» (Ἰώβ 38,7) ἀλλὰ καὶ τοῦ Μ. Βασιλείου ἡ γνώμη ὅτι ὑπῆρχε «πρεσβυτέρα τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως κατάστασις», τὴν ὁποία καὶ σηματοδοτεῖ ὡς «ὑπέρχρονον». Πνεύματα, λοιπόν, οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ. Ἐλεύθεροι ἀλλὰ καὶ «δυσκίνητοι» πρὸς τὸ κακό, παγιωμένοι τρόπον τινά στό ἀγαθό.

Τό ἔργο τῶν ἀγγέλων

Ἀξίζει, ὅμως, νά γνωρίζουμε ποιό εἶναι τό ἔργο τῶν ἀγγέλων. Καί πρίν παρουσιάσουμε τό ἔργο τους, πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι τό πλῆθος τους εἶναι μεγάλο (Ματθ. 26,53 καὶ Ἐβρ. 12,22) καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος ὁμιλεῖ «περὶ ἀρχῆς καὶ ἔξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος» (Ἐφ. 1,21), «περὶ θρόνων κυριοτήτων,

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (‘Εβρ. α’ 10 - β’ 3)



“Αγγελοι· τά λειτουργικά πνεύματα

Κατ’ ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις καὶ πάντες ὡς ἴματιον παλαιωθήσονται, καὶ ὥσει περιβόλαιον ἐλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἰρηκέ ποτε· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἔως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; Οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικά πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυνῶμεν. Εἰ γὰρ ὁ δὲ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαντής ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἡτις ἀρχὴν λαβούσσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη.

ἀρχῶν, ἔξουσιῶν» (Κοιλ. 1,16) «περί ἀγγέλων» (Ρωμ. 8,38) καὶ «περί ἀρχαγγέλων» (Α΄ Θεο. 4,16). Ὄνομαστικῶς ἀναφέρονται στήν Ἀγία Γραφή οἱ ἄγγελοι Μιχαὴλ, Γαβριὴλ καὶ Ραφαὴλ. Τό κύριο ἔργο τῶν ἀγγέλων εἶναι ἡ δοξολογία καὶ ἡ αἴνεση τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἐπιτέληση τῶν ἐντολῶν Του, ιδιαίτερα ὅτι ἔχει σχέση μὲ τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Τά λειτουργικά αὐτά πνεύματα ἀποστέλλονται «εἰς διακονίαν» καὶ προφυλάσσουν τούς ἀνθρώπους ἀπό κάθε κίνδυνο. Οἱ ἄγγελοι μᾶς παρακολουθοῦν νυχθυμερόν καὶ στέκονται δίπλα μας μὲ ἀγάπη. Τό ἔργο ὅμως αὐτό τό κάνουν συνεχῶς μὲ ὅλη τους τή δύναμι καὶ μέριμνα καὶ προστασία γιά μᾶς. “Ἐνας ἐκκλησιαστικός συγγραφέας τοῦ Σου αἱ., ὁ Ἀθηναγόρας, πλέγει ὅτι: «ὅπως ὁ κυβερνήτης ἐνός πλοίου ἔχει τούς πάντες γιά τίς πιό μικρές ὑπορεσίες, ἔτσι καὶ ὁ Θεός ἔχει τούς ἀγγέλους». Αὐτός ὁ Παντοδύναμος καὶ Κυβερνήτης κατευθύνει καὶ κυβερνᾷ ὅλη τή Δημιουργία. Ἐχει ὅμως ἀναθέσει μερικότερες ὑπορεσίες στά λειτουργικά πνεύματα, τούς ἀγγέλους Του, γιά τό ἀνθρώπινο γένος.

“Αγγελοι στή Θεία Λειτουργία

Αὐτός ὁ ὑπέροχος ἄγγελικός κόσμος κατέχει ιδιαίτερη θέση στή Θ. Λειτουργία. Ή παρουσία τῶν ἀύλων αὐτῶν νοερῶν δυνάμεων κατά τήν τέλεσην τῆς ἀναιμάτου Θείας Εὐχαριστίας εἶναι πλίαν χαρακτηριστική. Κάθε φορά πού τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία κατέρχονται οι ἄγιοι ἄγγελοι, εἶναι συναγμένοι κύκλῳ θεοῦ Ἀγίας Τραπέζης καὶ βλέπουν καὶ συμπαρίστανται καὶ συνδοξολογοῦν. Οἱ δικές μας δεήσεις καὶ ἐκφωνήσεις ἐνώνονται μὲ τίς δικές τους χιλιάδες καὶ μυριάδες ἄγγελικές φωνές καὶ δοξολογίες. Ό Τρισάγιος “Υμνος «Ἄγιος ὁ Θεός» εἶναι τό ἄσμα τους καὶ τό «Ἀληθινούια» εἶναι ὁ ὑπερκόσμιος ὑμνος τους. Έκεῖ στή Θεία

Μετάφραση της Άποστολικής περικοπῆς

Σύ Κύριε εἰς τίν άρχήν τίν γῆν ἔθεμελίωσες καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἶναι οι οὐρανοί. Αύτοί θά καταστραφοῦν, ἀλλά σύ παραμένεις· δόλοι θά παλπώσουν σάν ενδυμα, σάν μανδύαν θά τούς τυλίξῃς καὶ θά ἀλλαγοῦν. Σύ ὅμως εἶσαι οἱ ἕδιοι καὶ τά ἔτη σου δέν θά τελειώσουν. Σέ ποιόν δέ ἀπό τούς ἀγγέλους εἴπε ποτέ ὁ Θεός, Κάθησε εἰς τά δεξιά μου, ἔως ὅτου κάνω τούς ἔχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδιῶν σου; Δέν εἶναι δόλοι πνεύματα πού ύπηρετοῦν καὶ ἀποστέλλονται δι’ ύπηρεσίαν χάριν ἐκείνων, πού μέλλουν νά κληρονομήσουν σωτηρίαν; Διά τοῦτο πρέπει ἐμεῖς νά προσέχωμεν περισσότερον εἰς ὅσα ἀκούσαμε, μή τυχόν ἀπομακρυνθοῦμε ἀπ’ αὐτά. Διότι ἐάν οἱ λόγοι, οἱ ὁποῖος ἐκπρύθηκε δι’ ἀγγέλων, είχε κύρος καὶ κάθε παράβασις καὶ παρακοή ἐλαβε δικαίαν ἀνταπόδοσιν, πῶς θά ξεφύγωμεν ἐμεῖς, ἐάν δείξωμεν ἀμέλειαν διά μίαν τόσον μεγάλην σωτηρίαν; Ή σωτηρία αὐτή ἄρχισε νά κηρύττεται ἀπό τὸν Κύριον, ἔπειτα μᾶς ἐβεβαιώθηκε ἀπό ἐκείνους πού τὴν ἄκουσαν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Αρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀμλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Λειτουργία ὅπου ο Πατέρω εὔλογεῖ, ο Υἱός θυσιάζεται, τό Ἀγιον Πνεῦμα ἀγιάζει καὶ οἱ Ἀγγελοι παρίστανται, ο Ἱερεύς εὔχεται μέ αύτά τά μυσταγωγικά πλόγια: «Εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ ὑπέρ τῆς πειτουργίας ταύτης, ἦν ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν δέξασθαι κατηξίωσας, καίτοι σοι παρεστήκασι χιλιάδες ἀρχαγγέλων καὶ μυριάδες ἀγγέλων, τά Χερουβίμ καὶ τά Σεραφίμ, ἔξαπτέρυγα, πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά, τόν ἐπινίκιον ὑμνον, ἁδοντα, βιώντα, κεκραγότα καὶ πλέγοντα». Πρόκειται, θά πλέγαμε, γιά ἔνα θριαμβευτικό «πνευματικό συμπλείτουργο» ιερέων, πιστῶν καὶ ἀγγέλων. Κάθε φορά, λοιπόν, πού ἀκούγεται ἡ δέοση « Ὁ Αγγελον είρηντος πιστόν ὄδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν», ἃς προσευχόμεθα νά γίνεται τό αἴτημα τοῦτο πραγματικότητα. Ιδιαίτερα σέ μια ἀντιπνευματική ἐποχή, ὅπου ο σύγχρονος ἀνθρωπος ἐγκλωβίζεται μεταξύ ὑπηρησης καὶ μυχανῆς, ή παρουσία τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἔχει μεγάλη ἀξία καὶ βαθιά σημασία.

Αρχιμ. Χ. Π.

4 Μαρτίου 2007: KYPIAKH B' TQN NHSTEIQN
«Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεοσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ».

Γερασίμου δοσίου τοῦ ἐν Τορδάνῃ († 475),

Παύλου καὶ Ιουλιανῆς τῶν μαρτύρων († 273).

ΤΗΧΟΣ: πλ. α΄ – Έωθινόν: Ε΄ – Απόστολος: Έβρ. α΄ 10 - β΄ 3 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. β΄ 1-12.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 11 Μαρτίου, Γ' τῶν Νηστειῶν (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως).

Απόστολος: Έβρ. δ΄ 14-ε΄ 6 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. π΄ 34-θ΄ 1.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ

Ἡ Θεωρία καὶ ἡ πράξη

Οι χριστιανοί πολύ συχνά ἀναζητοῦμε τόν Χριστό μέσα στό μυαλό μας. Θέτουμε πολύπλοκα ζητήματα, θεωρητικά ἔρωτήματα, ἐπιχειροῦμε διανοητικές ἀκροβασίες καί καθιστοῦμε ἔτσι τόν Θεό «ἀντικείμενο» ἀδιέξοδων στοχασμῶν. Ὁμως, στό σημερινό εὐαγγέλιο, ὁ Χριστός ἀπέναντι στό θεωρητικό δίλημμα («ἴ εἶναι πιό εὔκολο νά πᾶ: “σοῦ συγχωροῦνται οἱ ἄμαρτίες;” ἢ “πάρε τό κρεβάτι σου καί περπάτα;”» –Μάρκ. 2, 9) ἀντί ἄλλης ἀπάντησης, προσφέρει στόν παραλυτικό τή θεραπεία του. Καί μοιάζει ἔτσι νά λοιδορεῖ τό θεωρητικό ἔρώτημα, ἀφήνοντάς το μετέωρο. Στά λόγια τῆς ἀπορίας δίνει ἔργα σωτηρίας. Στή θεωρία ἀπαντᾶ μέ πράξην. Οι Φαρισαῖοι τόν ἀναζητοῦν σέ θεωρητικούς διαλογισμούς, ἐνῶ ὁ Χριστός εἶναι ἐκεῖ μπροστά τους καί ἀνταποκρίνεται στήν ἀνάγκη τῆς ζωῆς τοῦ παραλυτικοῦ. Καί ἔτσι συμβαίνει πάντα: ὁ Χριστός ἀρνεῖται νά γίνει ἄγονος στοχασμός τοῦ μυαλοῦ μας καί προτιμᾶ νά μᾶς συναντᾶ στό κύλισμα τῆς καθημερινότητας, νά ἀνταποκρίνεται στίς ζωτικές μας ἀνάγκες, νά ἐπενεργεῖ χαρισματικά στόν τρόπο τοῦ βίου μας.



**Άκουστε τό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ΤΩΡΑ καί ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ**

Γιά περισσότερες Πληροφορίες: 210 72 98 222

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἀγίας Εἰρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπεριοῦ, στήν ὅποια περιτασικῶς θά χοροσταῖται ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὅμιλει. 2) Κάθε Δευτέρα καί ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἱ. Προοκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καί ὅμιλει ἔνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖ φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὅπο τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm