



ΕΤΟΣ 55ον

15 Απριλίου 2007

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 15 (2811)

«ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ... ΛΑΛΕΙΤΕ»

Τή σημερινή Κυριακή τοῦ «Ἀντίπασχα» ὅπως πλέγεται, ἡ τοῦ Θωμᾶ, στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα βρίσκουμε μιά σπουδαιότατη προτροπή τοῦ Ἀγγέλου τοῦ Κυρίου πρός τούς Ἀποστόλους. "Οταν οἱ ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Ἰωάννης φυλακίσθηκαν ἀπό φθόνο καὶ κακία τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως στὸν Ἀναστάτα Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ Ἀγγελος Κυρίου πού τούς ἐπισκέφθηκε τὴν νύκτα καὶ τούς ἀνοιχε τή θύρα τῆς φυλακῆς τούς εἶπε: «Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἵερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ρήματα τῆς ζωῆς ταύτης» (Πράξ. 5,20). Δηλαδή προχωρήσατε, πηγαίνετε ἀμέσως καὶ σταθεῖτε μέθαρρος καὶ διδάξατε σ' ὅλο τὸν λαό τά λόγια τῆς ἀληθινῆς καὶ οὐσιαστικῆς ζωῆς, τὴν ὁποία σᾶς μετέδωσε ὁ Χριστός, ὁ Αἰώνιος Διδάσκαλος καὶ μόνος Καθηγητής, ὁ Ἀναστάς Κύριος πού ἔχετε ἀκούσει καὶ δεῖ μέ τά μάτια σας καὶ μιλήσατε γι' αὐτή τή γνήσια ζωή ἀπό τίς δικές σας ἐμπειρίες πού ἔχετε γνωρίσει κοντά στὸν Χριστό. Ἐδῶ βλέπουμε νά ἐπεμβαίνει θαυματουργικῶς ὁ Θεός μέ τὸν Ἀγγελό του, νά ἀπελευθερώνει τούς Ἀποστόλους ἀπό τήν φυλακή, νά τούς ἐνδυναμώνει καὶ νά τούς δίδει τίνη ἐντολή νά ἐργασθοῦν ιεραποστολικῶς γιά τή διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπόστολοι συνεχιστές τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ

Ἡ παραπάνω θεῖκή προτροπή «πορεύεσθε... λαλεῖτε» εἶναι παρόμοια μέ ἐκείνην πού εἶχε πεῖ ὁ Κύριος μετά τήν Ἀνάστασή Του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αύτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υιοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28,19). Καί οι Ἀπόστολοι «ἐπορεύθησαν» σ' ὅλο τὸν κόσμο καὶ κήρυξαν τό χαρμόσυνο μήνυμα, τό Εὐαγγέλιο τῆς διδασκαλίας Του «πάσῃ τῇ κτίσει». Ἔγιναν οἱ ἀναμορφωτές τῆς Οἰκουμένης, οἱ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Πράξ. ε' 12-20)



Πορεύεσθε... καὶ λαλεῖτε!

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἄπαντες ἐν τῇ στοᾶ Σολομῶντος· τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλάσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κανὸν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς Ἱερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὄχλους μένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἄπαντες. Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὸν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἷρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλους καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. Ἀγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε· Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἴερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ὄγκατα τῆς ζωῆς ταύτης.

πρῶτοι φορεῖς τοῦ ἀληθινοῦ πνευματικοῦ ποιητισμοῦ τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ ἀποστολή τους βέβαια δέν ἦταν εὔκολη. Συνάντησαν δυσκολίες, ἀντίξεις συνθῆκες ζωῆς, διαβολές καὶ συκοφαντίες, φυλακίσεις, ἐχθρικές ἐπιθέσεις, κακουχίες, ἀσθένειες. Ήστάσο τίποτε δέν ζήτησαν γιά τὸν ἑαυτό τους. Ὄλα γιά τὸν Χριστό. Καὶ ὁ ἀγώνας τους κοπιώδης ἀλλήλα συνεχής γιά τὴν ἰδρυσην Ἐκκλησιῶν καὶ τὴν στερέωσην τῆς πίστεως. Ἔδωσαν τελικά καὶ τὴν ἕδια τους τὴν ζωὴν γιά τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄγιοι Ἀπόστολοι θεμελίωσαν καὶ διέδωσαν τὸν Χριστιανισμό σ' ὅλο τὸν κόσμο. Γι' αὐτό καὶ εἴναι «οἱ πιό μεγάλοι ἀπό τοὺς μεγάλους τῆς ἱστορίας». Καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στήν τέταρτη ἰδιότητά της, ὅπως ὁμοιογοῦμε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, εἴναι «Ἀποστολική» γιατί εἴναι «κτισμένη ἐπάνω στούς δώδεκα Λίθους», τούς Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου.

Καὶ ἐμεῖς συνεργοί στὸ ἔργο τῆς ἀποστολῆς

Μέ τὴν ἀδιάκοπη ἀποστολική διαδοχή οἱ κληρικοί μας ἔχουν ἀναπλάβει τό βαρύ καὶ εὐθυνοφόρο ἔργο τῆς ιερῆς αὐτῆς ἀποστολῆς, τῆς μεταδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου στὸν κόσμο. Εἴναι τό ὑψιστο χρέος. Γι' αὐτό καὶ ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ θεῖος Παῦλος πλέγει μέ συνοχή καρδίας: «Ἐλληποίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί» (Ρωμ. 1,14). Ἀλλὰ δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἐφόσον είμαστε μέλη τῆς «Μιᾶς, Ἅγιας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας» ὀφείλουμε νά στεκόμαστε συμπαραστάτες καὶ συνεργοί στὸ ἔργο τῆς ἀποστολῆς καὶ ιεραποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἴναι χρέος μας νά κρατάμε ζωντανή τὴν ἀποστολικότητα τῆς διδασκαλίας, ἃσβεστο τό φῶς τοῦ

Μετάφραση της ἀποστολικῆς περικοπῆς

Κατά τὰς ἡμέρας ἔκείνας μὲ τὰ χέρια τῶν ἀποστόλων ἐγίνοντο πολλά θαύματα καὶ τέρατα μεταξὺ τοῦ λαοῦ· καὶ ἐσυνείθιζαν νά συγκεντρώνωνται ὄλοι μὲ μιά ψυχή εἰς τὸν στοάν τοῦ Σολομῶντος. Ἀπό τούς ἄλλους κανεῖς δέν ἐτολμοῦσε νά προσκολληθῇ εἰς αὐτούς, ὁ λαός δῆμως τούς ἔτρεφε μεγάλην ὑπόληψιν· ἀκόμη δέ περισσότερον, προσετίθεντο πλάθη ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν πού ἐπίστευαν εἰς τὸν Κύριον. Ἀκόμη καὶ τούς ἀσθενεῖς ἔφερναν στὶς πλατεῖες καὶ τούς ἔβαζαν σε κρεββάτια καὶ φορεῖα ὥστε, διὰν θά περνοῦσε ὁ Πέτρος, νά πέσῃ ἐστω καὶ ἡ σκιά του σε κάποιον ἀπό αὐτούς. Μαζευότανε καὶ κόσμος ἀπό τὰς πέριξ πόλεις εἰς τὸν Ἱερουσαλήμ καὶ ἔφερναν τούς ἀσθενεῖς καὶ ὄσους ἔβασαν ἕζοντο ἀπό πνεύματα ἀκάθαρτα, καὶ ὄλοι ἐθεραπεύοντο. Τότε ἐσπάσθηκε ὁ ἀρχιερεὺς καὶ ὄλοι ὄσοι ἦσαν μαζὶ του, δηλαδὴ τὸ κόμμα τῶν Σαδδουκαίων, καὶ γεμάτοι ἀπό φθόνον ἔβαλαν τὰ χέρια τους ἐπάνω εἰς τούς ἀποστόλους καὶ τούς ἔφυλάκισαν δημοσίᾳ. Ἀλλά ἄγγελος Κυρίου ἀνοικεῖ τὸν νύχτα τίς πόρτες τῆς φυλακῆς, τούς ἔβγαλε ἔξω καὶ εἶπε, “Πηγαίνετε, σταθῆτε εἰς τὸν ναόν καὶ μιλήστε εἰς τὸν λαόν διά τὴν νέαν αὐτῆν ζωῆν”.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀμβριζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἄνασταντος στὸν σύγχρονο κόσμο. Ὅτι ἀληθωστε τό αἴτημα ἐπανευαγγελισμοῦ τῆς κοινωνίας μας εἶναι ίτιαν ἐπίκαιρο καὶ ἐπείγον μὲ τούς συνετούς συνεργούς τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν πλέον κατάληπτη μεθοδολογία καὶ προσιτή γήώσσα. Ὁ πνευματικά διψασμένος σύγχρονος ἀνθρωπος περιμένει «τὰ ρήματα ζωῆς», ὅπως μᾶς εἶπε σόμερα ὁ Ἀπόστολος, καὶ ὁ Ἰ. Χρυσόστομος θά τονίσει ποιὺ χαρακτηριστικά ὅτι: «οὐδένψιν ψυχρότερον χριστιανοῦ ἐτέρους μή σώζοντος». Ἀλλά τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι: Θά κρατήσουμε αὐτά «τὰ ρήματα ζωῆς» μονάχα γιά τὸν ἑαυτό μας; Ὅχι βέβαια. Κάθε πιστός καλεῖται νά «μαρτυρήσει» τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ πού ὁ ἴδιος ἔχει γευθεῖ. Καλεῖται νά γίνει μεταδοτικός πομπός. Λοιπόν, ἃς προχωρήσουμε σε βήματα συνεργασίας στὸ ἀποστολικό ἔργο τῆς μάνας μας Ἐκκλησίας.

Ἀρχιμ. Χ. Π.

15 Απριλίου 2007: ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ).

Τά ἐγκαίνια τῆς (καθ' ἐβδομάδα ἀνακυκλουμένης) ἑορτῆς τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναστάσεως καὶ ἡ τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ σωτήριος ὁμολογία. Κρίσκεντος μάρτυρος,
Λεωνίδου μάρτυρος (ἐπισκόπου Αθηνῶν).

Τίκτων: — — Έωθινόν: Α΄ – Ἀπόστολος: Πράξ. ε΄ 12-20 – Εὐαγγέλιον: Ιω. κ΄ 19-31.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 22 Απριλίου, Γ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα.

Ἀπόστολος: Πράξ. ζ΄ 1-7 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. ιε΄ 43-ις΄ 8.

ΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΩΝ ΚΕΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ

«Ειρήνη ύμιν», είναι τό πρώτο πράγμα πού ό αναστημένος Χριστός λέει στούς μαθητές του όταν τούς συναντά μετά τήν Ανάσταση «κεκλειομένων τῶν θυρῶν». Ομως ό Χριστός δέν είναι άπλα ό κομιστής τῆς εἰρήνης. Είναι ό κομιστής πού είσερχεται «κεκλειομένων τῶν θυρῶν» - είσερχεται όταν νομίζουμε τή ζωή μας στεγανά περιτειχισμένη άπό τίς οδύνες τοῦ βίου, όταν αισθανόμαστε τή θλίψη νά μᾶς ξεπερνᾶ, όταν ή μοναξιά μοιάζει νά συνθλίβει τόν έσωτερικό μας κώρο, περισσότερο άπ' ό, τι οι τέσσερις τοίχοι περιορίζουν τόν έξωτερικό. Τότε έρχεται ό Κύριος. Όταν δέν Τόν περιμένουμε, όταν νομίζουμε πώς δέν μᾶς θυμᾶται, όταν δέν έχουμε συναίσθηση τῆς έτοιμότητάς μας, όταν ό όριζοντάς μας συναντά παντοῦ θύρες κεκλειομένες. Καί ό έρχομός του είναι έρχομός εἰρήνης.

ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ: Δραγασάνιου 2, Πλατ. Κλαυθμῶνος, Τ.Κ. 105 59, Τηλ. 210-3310.977, 210-3228.637 (και Fax), Θεολογική Σχολή Αθηνῶν (Ε.Κ.Π.Α) Πανεπιστημιόπολη-Ζωγράφου, Τηλ. 210-7275.853, Κεντρική διάθεση, Ιασίου 1, Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-7272.381, Fax 210-7272380.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εθνικῆς Άμυνς 9α και Τσιμισκῆ, Τ.Κ. 546 21, Τηλ. 2310-275.126, Fax 2310-278.559.

ΠΑΤΡΑ: Ρ.Φεραίου 143 και Φιλοποίμενος 24, Τ.Κ. 262 21, Τηλ. και Fax 2610-223.110.



Άκουστε στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τής Έκκλησίας τής Ελλάδος
«Πνευματική ζωή», μέ τόν π. Ματθαίο Χάλαρη
Κάθε Παρασκευή στίς 17.05

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο και ώρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Αγίας Ειρήνης (δδ. Αιόλου) Αθήνα. Προηγεῖται ή Άκολουθία τοῦ Εσοερινοῦ, σύνιν όποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος καί θά δημιλεῖ. 2) Κάθε Δευτέρα και ώρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προοκυνηματικό Ναό Αγίας Βαρβάρας στόν δρόμωνο Δηρού Αττικῆς. Προηγεῖται ή Παράκληση τῆς Αγίας καί δημιλεῖ ένας άπο τούς Εφηπερίους τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», έβδομαδιαίτο φύλλο όρθιδού πίστεως καί ζωῆς τῆς «Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα. Έκδότης - Διευθυντής: Επίσκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Έκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diaconia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diaconia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm