



ΕΤΟΣ 55ον

17 Ιουνίου 2007

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 24 (2820)

ΟΙ ΘΛΙΨΕΙΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Οι θλίψεις άποτελούν τόν άνεπιθύμητο σύντροφο καί ἐπισκέπτη τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας. Ἀποτελοῦν μιά πραγματικότητα γιά κάθε ἄνθρωπο. Πιωχοί καί πιλούσιοι, μορφωμένοι καί πιγότερο ἔγγραμματοι, ἡλικιωμένοι καί νέοι, ἀξιωματοῦχοι καί ἀπλοϊκοί ἄνθρωποι, ὅλοι θά ἀντιμετωπίσουν τή θλίψη. Καί θλίψη πού ἄλλοτε προέρχεται ἀπό κάποια ἀρρώστεια, ἄλλοτε ἀπό φτώχεια, ἀδικία, συκοφαντία, ἀποτυχία καί ἄλλοτε ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Θανάτου. Ἀλλά καί θλίψη πού φέρνει τό ἄγχος, ἡ μοναξιά, ἡ διάψευση τῆς ἑλπίδος καί ἡ ἀνυπαρξία νοήματος στή ζωή. Καί ἔρχονται οι θλίψεις πολλήές φορές αἰφνιδιαστικά, γιά νά παραμείνουν, κατατρώγοντας τό ἐσωτερικό τοῦ ἄνθρωπου, ἃν δέν ἀντιμετωπίσθούν σωστά μέ τό φῶς, τή δύναμη καί διδαχή τοῦ Θεοῦ.

Τί πέγει ὁ Ἀπόστολος;

‘Ωστόσο γιά τήν ἀναπόφευκτη πραγματικότητα τῶν θλίψεων παράδοξη ἀποστολική ρήση ἀκοῦμε σήμερα ἀπό τό ἀνάγνωσμα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Θείου Παύλου πρός Ρωμαίους: «Καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν» (Ρωμ. 5,3) δηλ. αἰσθανόμαστε καύχοση γιά τίς θλίψεις τῆς ζωῆς. Τί ἀραγε ἐννοεῖ ὁ Ἀπόστολος μέ τή φράση του αὐτή; Ὁ ἕδιος ὅμως συνεχίζοντας τή συγγραφή τῆς θεολογικοτάτης αὐτῆς ἐπιστολῆς του ξεκαθαρίζει τό τοπίο. Γράφει: «Ἡ θλίψις ὑπομονήν κατεργάζεται, ἡ δέ ὑπομονή δοκιμήν, ἡ δέ δοκιμή ἑλπίδα, ἡ δέ ἑλπίς οὐ καταισχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διά Πνεύματος Ἀγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν» (Ρωμ. 5,3-5). Ἡ θλίψη λοιπόν φέρνει στή ψυχή τήν ὑπομονή, ἡ δέ ὑπομονή παράγει τή δοκιμασμένη πάνω στά πράγματα σταθερή ἀρετή καί τελικά ἡ ἀρετή αὐτή δίνει τήν ἑλπίδα. Θλίψη, ὑπομονή, «δοκιμή» καί ἑλπίδα, ἡ ὅποια δέν διαψεύδει αὐτόν πού τήν κατέχει καί δέν τόν ντροπιάζει οὕτε τόν ἀπογοητεύει, γιατί εἶναι μιά γηλυκειά ἑλπίδα τῆς ἀπόλαυσης τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωμ. ε' 1-10)



Ἡ συμφιλίωση μέτο Θεό

Ἄδελφοί, δικαιωθέντες ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ἥ ἐστήκαμεν, καὶ καυχώμεθα ἐπ’ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμὴ, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ κατασχύνει, ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχυται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἅγιον τοῦ δοθέντος ἡμῖν. Ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν κατὰ καιρὸν ὑπέρ ἀσεβῶν ἀπέθανε. Μόλις γάρ ὑπέρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾶ ἀποθανεῖν. Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἀμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε. Πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὁργῆς. Εἰ γὰρ ἔχθροι ὄντες κατηλλάγημεν τῷ Θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ νίού αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ.

καὶ δωρημάτων. Συμβαίνει αὐτό, γιατί πίσω ἀπ’ ὅδια αὐτά ὑπάρχει ἡ πλημμύρα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πού δέν ἐγκαταθείπει ποτέ τόν ἄνθρωπο. Εἶναι ἡ παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ διά τῶν θλίψεων, τίς ὁποῖες χρησιμοποιεῖ ὁ Θεός «εἰς τό μεταβιβεῖν τῆς ἀγιότητος αὐτοῦ».

Ἡ ἀντιμετώπιση

Ο πιστός χριστιανός ἔχει μάθει ἀπό τή θεία διδασκαλία ὅτι οἱ θλίψεις παραμένουν πλογικά ἀνεκήγοτες. Μόνο ὅταν δεῖ μέσα ἀπό τίς ποικίλες θλίψεις καὶ δοκιμασίες τόν δάκτυλο τῆς ἀγαθῆς πρόνοιας τοῦ Θεοῦ, τότε ἐρμηνεύει σωστά καὶ κατανοεῖ μά καὶ γνωρίζει νά ἀντιμετωπίζει τόν πόνο. «Οσο κι ἃν φαίνεται δύσκολο νά υιοθετηθεῖ, ἡ μεγάλη ἀληθεία εἶναι ὅτι οἱ θλίψεις εἶναι πρός ὠφέλεια τῶν ψυχῶν μας. Ο πιστός χριστιανός πού ἀντιμετωπίζει τίς θλίψεις τῆς ζωῆς μέ υπομονή, ἐγκαρτέρηση, αἰσιοδοξία καὶ ἐλπίδα, χωρίς γογγυσμό καὶ ἀγανάκτηση, μοιάζει μέ τό χρυσό καὶ τόν ἄργυρο πού ἔξερχεται ἀπό τό ἐργαστήριο καθαρός καὶ λαμπρός χωρίς καμία ἀποθύτως σκουριά. Γράφει ὁ Ι. Χρυσόστομος σχετικά: «Ο παρών βίος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι γυμναστήριον. Εἶναι ἔνα μεγάλο καὶ συνέχεις γύμνασμα καὶ ἀγώνισμα. Εἶναι χυτήριον, ὅπου λιώνουν τά μέταλλα, καὶ βαφεῖον ἀρετῆς... Αὐτό κάνει ὁ Θεός εἰς τήν ζωήν αὐτήν διά τήν ψυχήν τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπειδή δηλαδή ἐπιθυμεῖ νά μεταβάλῃ τήν ψυχήν τοῦ ἀνθρώπου καὶ νά τήν κάμη ἐνάρετον, διά τοῦτο καὶ τήν πιέζει καὶ τήν περνᾷ ἀπό τό χωνευτῆρι τῶν θλίψεων καὶ ἐπιτρέπει νά παραδίδεται εἰς τήν δοκιμασίαν τῶν πειρασμῶν. Μέ τόν σκοπόν τούς μέν ἀδιαφόρους καὶ χαλαρούς νά διεγείρῃ καὶ νευρώσῃ, τούς

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, ἀφοῦ ἐδικαιωθήκαμε διά τῆς πίστεως, ἔχομεν εἰρήνην μὲ τὸν Θεόν διά τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ ὁποίου ἔχομεν διά τῆς πίστεως καὶ τὴν εἰσοδον εἰς τὸν χάριν αὐτὸν, εἰς τὸν ὅποιαν στεκόμεθα, καὶ καυχώμεθα διά τὴν ἐλπίδα μας εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ὁ οἶνος αὐτός, ἀλλά καυχώμεθα καὶ διά τὰς θλίψεις, διότι γνωρίζομεν ὅτι ή θλῖψις παράγει ὑπομονήν, ἢ δέ ὑπομονή δοκιμασμένον χαρακτῆρα, ὃ δέ δοκιμασμένος χαρακτήρα ἐλπίδα, ἢ δέ ἐλπίς δέν ντροπιάζει, διότι ή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι χυμένη στὶς καρδιές μας διά τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἅγιου πού μᾶς ἐδόθηκε. Διότι ὅταν ἐμεῖς εἰμεθα ἀκόμη ἀδύνατοι, ὁ Χριστός ἐπέθανε κατά τὸν ὡρισμένον καιρὸν ὑπέρ τῶν ἀσεβῶν. Διότι μετά δυσκολίας θά πεθάνῃ κανεὶς δι' ἕνα δίκαιον· διά τὸν ἀγάθον ἵσως νά τολμήσῃ κανεὶς νά πεθάνῃ. Ὁ Θεός ὅμως ἀποδεικνύει τὴν ἀγάπην του σ' ἐμᾶς μέ το ὅτι, ἐνῷ ἐμεῖς εἰμεθα ἀκόμη ἀμαρτωλοί, ὁ Χριστός ἐπέθανε γιά μᾶς. Πολύ περισσότερον λοιπόν ἀφοῦ ἐδικαιωθήκαμε τώρα διά τοῦ αἵματός του, θά σωθοῦμε δι' αὐτοῦ ἀπό τὸν ὄργην. Διότι ἐάν, ὅταν εἰμεθα ἐχθροί, συμφιλιωθήκαμε μέ τὸν Θεόν διά τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ του, πολύ περισσότερον, ἀφοῦ συμφιλιωθήκαμε, θά σωθοῦμε διά τῆς ζωῆς του.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀπιθιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

δέ ἐκπλεκτούς νά κάμη νά γίνουν ἐκπλεκτότεροι καὶ ἀκατάβλητοι ἀπό τίς ἐπιβουλέες καὶ παγίδες τοῦ διαβόλου. Καὶ ὅλους αὐτούς νά τούς κάμη κατά πάντα ἀξίους νά δεχθοῦν καὶ ὑποδεχθοῦν τά μέλη τοντα ἀγαθά εἰς τούς οὐρανούς. Διότι πλέγει ἡ Ἅγια Γραφή: ἀπείραστος ἄνθρωπος (ἄνθρωπος πού δέν ἐδοκιμάσθη μέ πόνους καὶ θλίψεις), εἴναι ἀδόκιμος (ἀπόβλητος καὶ ἀπορρίψιμος). Σέ ὥρες θλίψεων δέν θά ἀφήσουμε συνεπῶς τὴν ψυχή μας νά σκεπασθεῖ ἀπό τὰ κύματα τῆς ἀπογνώσεως. Δέν εἴμαστε μόνοι. Δίπλα μας στέκεται ὁ Θεός, Πανάγαθος, Πάνσοφος, Παντοδύναμος, Φιλάνθρωπος. Τή θλιβομένη ψυχή δέν τή πισμονεῖ ὁ Πατέρας μας γιατί «τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεόν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν» (Ρωμ. 8,28). Είναι ὁ ἄνθρωπος «μυστικός δρόμος» τοῦ Θεοῦ γιά τή χαρά τῶν Οὐρανῶν.

Ἀρχιμ. Χ. Π.

17 Ιουνίου 2007: KYPIAKH Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ίσαύρου διακόνου, Βασιλείου καὶ Ἰννοκεντίου († γ' ai.), Σαμουήλ, Σαβέλ καὶ Ίσμαΐλ τῶν μαρτύρων († 362).

Ἡχος: πλ. β' – Ἐωθινόν: Γ' – Ἀπόστ.: Ρωμ. ε' 1-10 – Εὐαγγ.: Ματθ. ζ' 22-33.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 24 Ιουνίου, Τό γενέθλιον τοῦ βαπτιστοῦ Ιωάννου.

Ἀπόστολος: Ρωμ. ιγ' 11 - ιδ' 4 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. α' 1-25, 57-68, 76, 80.

«ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ·Η ΑΛΗΘΕΥΩ»

Τίποτα στήν χριστιανική μας πίστη και ζωή δέν μπορεῖ νά καταλήγει ή νά βρίσκει τό πλήρωμά του σέ άπρόσωπες ίδεες, εστω ἄψογες, σέ ήθικές άρχες, εστω τέλειες, σέ άτομικές άρετές, εστω ζηλευτές. Καθετή και τελικά όλόκληρος ούτε μας (σῶμα, ψυχή και πνεῦμα) βρίσκει τήν ἀξία, τό νόημα και τό πλήρωμά του στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Γ' αύτό και στόχος μας δέν είναι νά μοιάσουμε τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά νά γίνουμε Χριστός· νά συσσωματωθοῦμε μέ τή Σάρκα Του και νά συναιματωθοῦμε μέ τό Αἷμα Του, ώστε νά ἀναδυθεῖ μέσα ἀπό τό δικό μας πρόσωπο τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ· εἴτι καταπῶς τό μαρτυρεῖ κι ούτε πρόστολος Παῦλος: «ζῷ δέ οὐκέπι ἐγώ, ζεῖ δέ ἐν ἐμοί Χριστός». Επειδή άκριβῶς ή ἀλήθεια είναι ούτε Χριστός κι ούτι είναι σύστημα ἀριτια δομημένων ιδεῶν, κι ἐπειδή ή ἀλήθεια υπάρχει γιά νά κοινωνεῖται, ούτι μονομερῶς διανοτικά, μά άκομα και σωματικά, γ' αύτό και στό γλωσσάρι τῆς πίστης μας δέν λέμε «γνωρίζω τήν ἀλήθεια» ή «μαθαίνω τήν ἀλήθεια», ἀλλά «ἀληθεύω» – μετατρέπω ούτο μου τό είναι σέ ἀλήθεια, σέ Χριστό.

ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ: Δραγατσανίου 2, Πλατ. Κλαυθμῶνος, Τ.Κ. 105 59, Τηλ. 210-3310.977, 210-3228.637 (και Fax), Θεολογική Σχολή Αθηνῶν (Ε.Κ.Π.Α) Πανεπιστημιόπολη-Ζωγράφου, Τηλ. 210-7275.853, Κεντρική διάθεση, Ιασίου 1, Τ.Κ. 115 21, Τηλ. 210-7272.381, Fax 210-7272380.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Έθνικης Άρμυνς 9α και Τσιμισκῆ, Τ.Κ. 546 21, Τηλ. 2310-275.126, Fax 2310-278.559.

ΠΑΤΡΑ: Ρ.Φεραίου 143 και Φιλοποίμενος 24, Τ.Κ. 262 21, Τηλ. και Fax 2610-223.110.

Άκοῦστε στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

«Βυζαντινοί Διάλογοι»,

μέ τήν Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Καλλιόπη
Μπουρδάρα, κάθε Σάββατο στίς 15.00



«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖ φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως και ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής· Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἵερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

· Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ούτο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm