



ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ 55ον

9 Σεπτεμβρίου 2007

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 36 (2832)

Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η Εκκλησία μέ τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα μᾶς προετοιμάζει πνευματικά γιά νά ἔορτάσουμε τή μεγάλη ἡμέρα τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Μέ τό κείμενό του αύτό πρός τούς Γαλάτας, ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος ὅμιλει γιά τή σταυρική θυσία τοῦ Χριστοῦ, γιά τό «ξύπον τό ζωοποιόν», τό «εὐπλογημένον ξύπον», τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου. Ἐρχεται καί ύπενθυμίζει ὅτι μέ τόν σταυρικό Του θάνατο στόν Γολγοθᾶ ὁ Κύριος ἀπολύτρωσε τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τήν καταδίκη τῆς ἀμαρτίας, καί νίκησε τόν διάβολο καί τόν ἀφόπλισε πλέον καί συμφιλίωσε τόν ἀποστάτη ἀνθρωπο μέ τόν πανάγαθο Θεό Πατέρα. Γι' αύτό ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος ἀναπλογίζομενος τά μέγιστα καί σωτηριώδη ἀγαθά τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου διακηρύττει πρός τούς Γαλάτας: «Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι, εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6,14).

Τό μοναδικό καύχημά του

Γιά τόν ἀπ. Παῦλο, μοναδικό του καύχημα ἀποτελεῖ ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ. Αύτόν πρόβαλλε στά κηρύγματά του, γι' αύτόν φλογιζόταν ἡ ιεραποστολική καρδιά του καί αύτόν προσέφερε ὡς ιερό σύμβολο τῆς πέρα ἀπό τόν ιουδαϊσμό χριστιανικῆς ζωῆς καί διδασκαλίας. Καί ὁ μέγιστος αύτός Ἀπόστολος εἶχε πολλά χαρίσματα καί προσόντα γιά τά ὄποια θά μποροῦσε νά καυχηθεῖ στήν ἐποχή του: ἐπίσημη καταγωγή, μεγάλη μόρφωση, δεξιότητες καί ίκανότητες. «Ομως ἀπό τή στιγμή πού γνώρισε τόν Χριστό, ὅτα τά θεωρεῖ ἔνα τίποτα, «σκύβαλα» καί ἐντελῶς δευτερεύοντα. Καυχᾶται μόνο «ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου». Τί μεγαλεῖο, πόσο εἰδικρίνεια καί καθαρότητα σκέψεως, πόσο ἀγάπη πρός τήν Ἐσταυρωμένην Ἀγάπη! Πόσο ἀπέχουμε ἐν τῷ μεταξύ ἐμεῖς ἀπό μιά τέτοια στάση καί θεώρηση ζωῆς, ὅταν πρωτεύουν σέ μᾶς τόσες καί τόσες γήινες, παροδικές

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. στ' 11 - 18)



Ἡ καὶ κτίση

Ἄδελφοί, ἵδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. “Οσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκὶ, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμόμενοι αὐτὸι νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι’ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κάγω τῷ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὕτε περιτομή τι ἰσχύει οὕτε ἀκροβυντία, ἀλλὰ καὶνὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ’ αὐτὸὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. Ἡχάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ἡμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

καὶ φθαρτές καυχήσεις. Προσεγγίζοντας, πλοιόν, μέ iερό δέος τό καύκημα τοῦ Θείου Παύλου μήν ἀμφιβάλλουμε ὅτι τεπλικά ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ είναι καὶ ἡ δική μας δύναμη, ἡ iσχύς μας, τό στήριγμά μας καὶ ἡ ἐλπίδα τῆς σωτηρίας μας.

Ὁ Σταυρός καὶ οἱ νέοι

Ίδιαίτερα γιά τή νεότητα, τώρα μάθιστα μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς περιόδου, ὁ σταυρός είναι «ὅπλον ἀκαταμάχητον» κατά τῶν πειρασμῶν, στήριγμα τῆς ἀληθινῆς πίστης ἀπό τίς ποικίλες κακοδοξίες, βούθεια, παρηγοριά καὶ δύναμη μπροστά στίς μελαγχολίες, τίς ἀπογοητεύσεις, τά ἄγχη καὶ τίς δυσκολίες. Ὁ σταυρός καὶ ὁ ἀγιασμός μ’ Αὔτόν δέν είναι ἔνα τυπικό καθῆκον. Είναι ἡ φανέρωση τῆς «σοφίας καὶ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ» πρός δική μας βούθεια. Ὁ σταυρός δέν είναι ἔνα κόσμημα πού ἀπῆλως φαντάζει. Είναι γιά τόν καθένα πού τόν φέρει συνειδητά τό σύμβολο τῆς θυσίας, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς σωτηρίας του. Είναι τό κορυφαῖο καὶ iερό σύμβολο τῆς νίκης καὶ τῆς δόξας, ὁ θρίαμβος τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ Ἀναστημένου Χριστοῦ σέ κάθε θέα Του, στή σημαία, στό σπίτι, στό γραφεῖο, στό κατάστημα, στό σχολεῖο καὶ ὅπουδήποτε ἀληθοῦ. Δηλώνει τήν ιδιότητά μας καὶ τό πνευματικό καύκημά μας. Καὶ ἀκόμη γιά τόν καθένα πού κάνει τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ είναι εὐθογύία καὶ χάρη. Γιατί ἡ παρουσία Του είναι παρουσία Κυρίου πού δίνει περιεχόμενο, νόημα καὶ προοπτική στή ζωή.

Ἀρχιμ. Χ. Π.

Μετάφραση της Ἀποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, κυπάξτε μέ πόσον μεγάλα γράμματα σᾶς ἔγραψα μέ τό χέρι μου. “Οσοι θέλουν νά φανοῦν εὐάρεστοι μέ μέσα ἔξωτερικά, αύτοί σᾶς ἀναγκάζουν νά περιέμνεσθε, ἀπλῶς καὶ μόνον διά νά μή καταδιώκωνται διά τό κίρυγμα περί τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ. Διότι οὔτε αὐτοί πού περιέμνονται, φυλάττουν τόν νόμο, ἀλλά θέλουν νά περιέμνεσθε σεῖς, διά νά καυχηθοῦν διά τίν συμμόρφωσίν σας εἰς ἓνα ἔξωτερικόν τύπον. Εἰς ἐμέ δέ μή γένοιτο νά καυχηθῶ διά τίποτε ἄλλο παρά διά τόν σταυρόν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τοῦ ὅποιου ὁ κόσμος εἶναι σταυρωμένος ὡς πρός ἐμέ, καὶ ἐγώ εἶμαι σταυρωμένος ὡς πρός τόν κόσμον. Διότι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε ἡ περιτομή οὔτε ἡ ἀκροβυστία ἔχουν ἀξίαν, ἀλλά ἡ νέα δημιουργία. Καὶ οὅσι βαδίσουν σύμφωνα μέ τόν κανόνα τοῦτον, εἰρήνην ἃς ἐλθῇ εἰς αὐτούς καὶ ἔλεος, καὶ εἰς τόν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. Εἰς τό ἔχεις ἃς μή μέ ἐνοχλῇ κανείς, διότι ἐγώ βαστάζω εἰς τό σῶμά μου τά σημάδια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά είναι μέ τό πνεῦμά σας, ἀδελφοί. Ἀμήν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθῆκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ «ΚΑΘΟΔΟΥ»

«Ούδεις ἀναβέβηκεν εἰς τόν οὐρανόν εἰ μή ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς υἱός τοῦ ἀνθρώπου» (Ιωάν. 3,13). Ο προαιώνιος Θεός, ὁ δημιουργός τοῦ κόσμου, «κατῆλθε» σ’ αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο γιά νά γίνει ἔνας ἀπό μᾶς καὶ νά μᾶς σώσει. Αὐτή ἡ «κάθοδος» ἀποτελεῖ προαπαιτούμενο γιά τή μετάδοση τῆς ζωῆς. Γ’ αὐτό τόν πόλο, ἀν κι ἐμεῖς σκοπεύουμε νά γίνουμε μιμοτές τοῦ Χριστοῦ, αὐτή ἡ «κάθοδος» πρέπει νά είναι παρούσα καὶ στίς δικές μας ζωές. Είναι εὔκολο νά ἐπικοινωνοῦμε μέ κείνους πού ἔχουν ἵδιες παραστάσεις μ’ ἐμάς: καταθλιβαίνει ὁ ἔνας τόν ἄπλο, μιητάμε τήν ἵδια γηώσσα. Τό δύσκολο ὄμως είναι νά «κατέλθουμε» γιά νά πιλησάσουμε κάποιον πού ἔχει ἀδρανή πνευματική ζωή καὶ κρατᾷ στάση ἀδιαφορίας ἀπέναντι στήν Ἔκκλησία. Κι ώστόσο, αὐτή ἡ ίκανότητα είναι πού χαρακτηρίζει τούς ἀγίους – μέ αὐτή τους τήν πράξη ἐπαναλαμβάνουν τήν κάθοδο καὶ τήν ἄνοδο τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ἔκκλησία ἐκπληρώνει τήν ἀποστολή της, ὅταν βρίσκει τρόπους νά «κατέρχεται» πρός ἐκείνους πού δέν γνωρίζουν καὶ δέν ἐνδιαφέρονται γιά τήν ὑπαρξή τοῦ Θεοῦ.

9 Σεπτεμβρίου 2007: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
Ίωακείμ καὶ Ἀννης τῶν θεοπατόρων, Σεβηριανοῦ μάρτυρος·
μνήμην τῆς ἐν Ἐφέσῳ Γ’ Οἰκουμενικῆς συνόδου (431).

Ὕκοσ: πλ. β’ – Ἐωθινόν: Δ’ – Ἀπόστολος: Γαλ. c’ 11-18 – Εὐαγγέλιον: Ιω. γ’ 13-17.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 16 Σεπτεμβρίου, Μετά τίν “Ύψωσιν.
Ἀπόστολος: Γαλ. β’ 16-20 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. π’ 34 - θ’ 1.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Σημαντική δραστηριότητα του Τομέα Ιεραποστολικού και Μορφωτικού έργου της Αποστολικής Διακονίας άποτελεῖ ή λειτουργία της Διευθύνσεως Κατηχήσεως και Νεότητος.

”Εργο της είναι ή προσπάθεια της όσο τό δυνατόν καλύτερης καταρτίσεως τῶν στελεχῶν της Εκκλησίας στό έργο της Κατηχήσεως, σέ μιά έποχή ἔντονων θρησκευτικῶν ἀναζητήσεων, ζυμώσεων και ίδεολογικῶν ἀμφισβήτησεων. ”Εχει ως ἄκμεσσο στόχο νά βοηθήσει τήν ἐλληνική, ἀλλά και γενικότερα τήν ὁρθόδοξη νεολαία που ζει στήν πατρίδα μας νά βρετ τήν αὐθεντικότητα και τή γνησιότητα και νά μεταδώσει σ' αὐτήν τίς ἀλήθειες της πίστεώς μας.

”Τύπο τήν ἐποπτεία της Διευθύνσεως Κατηχήσεως και Νεότητος λειτουργοῦν:

- α. Φροντιστήριο Υποψηφίων Κατηχητῶν.
- β. Σεμινάριο Επιμορφώσεως Κατηχητῶν.
- γ. Σεμινάριο Εκμάθησης της Ελληνικῆς Νοηματικῆς Γλώσσας.

Πληροφορίες:

Γιά περισσότερες πληροφορίες οι ένδιαφερόμενοι δύνανται νά ἀπευθύνονται στό Γραφεῖο Κατηχήσεως και Νεότητος της Αποστολικής Διακονίας , τηλ. 210 7272.347-346-344 (καθημερινά 8 π.μ. - 2 μ.μ. πλήν Σαββάτου και Κυριακῆς).



Άκουστε στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, «Η γυναίκα του χθές, του σήμερα και του αύριο», μέ τήν Πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλληνού,
κάθε Δευτέρα στίς 16.00

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», έβδομαδιαίο φύλλο όρθιδοξου πίστεως και ζωῆς της Αποστολικῆς Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα. Έκδότης - Διευθυντής: Επίσκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Λιεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Έκ τοῦ Τυπογραφείου της Αποστολικῆς Διακονίας.

“Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gt_main/profile/oikotrofeion.htm