



ΕΤΟΣ 55ον

21 Όκτωβρίου 2007

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 42 (2838)

Η ΠΙΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Στή σημερινή άποστολική περιοπή ό διδάσκαλος της οικουμένης ἔχει μιά δύσκολη φράση, ἀλλιά μέ ποιητή ούσιαστικό καί βαθύτατο περιεχόμενο. Λέει πρός τούς Γαλιάτας: «Ὁ δέ νῦν ζῶ ἐν σαρκὶ, ἐν πίστει ζῶ» (Γαλ. 2, 20). Αὐτή τή ζωή, λέει ὁ ἀπ. Παῦλος, πού ζῶ μέσα στό σῶμα μου τώρα, τή ζῶ μέ τή δύναμη της πίστεως, της πίστεως στόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, ὁ ὅποιος μ' ἔχει ἀγαπήσει καί παρέδωκε τόν ἐαυτόν του στόν σταυρικό θάνατο γιά τή σωτηρία μου. Ἐδῶ ὁ ἀπόστολος χρησιμοποιεῖ τή φράση «ζῶ ἐν σαρκὶ» γιά νά δηλώσει καί νά χαρακτηρίσει τή ζωή πού βιώνει καί κάνει ὁ κάθε ἄνθρωπος στόν κόσμο αὐτό τή φυσική ζωή. Ἀλλά τό σπουδαῖο εἶναι ὅτι τήν «ἐν σαρκὶ» φυσική ζωή του ὁ Θεος Παῦλος τήν ζεῖ «ἐν πίστει». Δέν ζεῖ, δηλαδή, μέ τίς ἀπαιτήσεις της σαρκός, ἀλλά σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές της πίστης. Ζεῖ ως ἄνθρωπος, ως σάρκα φέρων, ἀλλά ἡ πίστη στόν Χριστό εἶναι ἐκείνη πού διαφεντεύει καί ρυθμίζει τήν ὅλην βιοτή του σέ τούτη τή γῆ. Ζεῖ μέν «ἐν σαρκὶ», ὅχι ὅμως σαρκική ἀλλά πνευματική κατά Χριστό ζωή. Καί ὅμως ζοῦσε ὁ ἀπ. Παῦλος «ἐν σαρκὶ», δέν ζοῦσε κατά τή σάρκα. Ἡ πίστη εἶναι τό νέο στοιχεῖο στήν «ἐν σαρκί ζωή». Ἐτσι, ζωή τοῦ ἄνθρωπου καί πίστη εἶναι ἀλληλοεξαρτώμενα, γιατί ἡ πίστη δέν εἶναι ἀπλῶς θεωρία. Συνάπτεται μέ τόν βίο τοῦ ἄνθρωπου καί εἶναι ἐνεργός καί πρακτική. Γι' αὐτό καί ἀναπόσπαστο στοιχεῖο της πίστης εἶναι τά ἔργα.

«Ἀλλό «ἐν σαρκὶ» καί ἀλλό σαρκικό φρόνημα

Σύμφωνα μέ τήν ὄρθοδοξη χριστιανική διδασκαλία ὁ ἄνθρωπος εἶναι διψής. Πλάστηκε ἀπό τόν Θεό ως δισύνθετο ὄν ἐκ ψυχῆς καί σώματος. Καί ἡ μέν ψυχή εἶναι ἄυπλος, πνευματική, τό δέ σῶμα εἶναι ὑπλικό. Γι' αὐτό καί ἀποτελεῖ τό κέντρο καί τήν κορωνίδα της θείας Δημιουργίας.

Τό βιβλίο της Γενέσεως τό λέει σαφέστατα: «Καί ἐπλασεν ὁ Θεός τόν ἄνθρω-



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β' 16-20)

Σωτηρία ἐν Χριστῷ

Ἄδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἀμαρτωλοί, ἂρα Χριστὸς ἀμαρτίας διάκονος; Μή γένοιτο. Εἴ γὰρ ἡ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οὐκοδομῶ, παραβάτην ἐμαντὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι: ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός: ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ νίοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

πον χοῦν ἀπό τῆς γῆς (ύπικόν στοιχείον) καί ἐνεφύσησεν εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ πνοήν ζωῆς (πνευματικόν στοιχείον) καί ἐγένετο ἄνθρωπος εἰς ψυχήν ζῶσαν» (Γεν. 2,1). Ὁ ί. Χρυσόστομος μάλιστα ύπογραμμίζει τόν ἄρρενο τούτο σύνδεσμο τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς προφυλάσσοντάς μας ἀπό τόν κίνδυνο ἐνός είδους ἀγγελισμοῦ. Ψυχή καί σῶμα συνιστοῦν τίν ἄνθρωπινη ὑπαρξη, ἔργο τῶν χειρῶν τοῦ Θεοῦ, τῆς πανσοφίας, παντοδυναμίας καί ἀγάπης Του.

Ἡ ύπική φύση τοῦ ἀνθρώπου διατυπώνεται ἄλλοτε μέ τή πλέξη «σῶμα» κι ἄλλοτε μέ τή πλέξη «σάρξ». Καί ἡ πλέξη «σάρξ» σημαίνει ὄρισμένες φορές ἀπλῶς τό σῶμα, ἄλλεις φορές ὅμως ἔχει καί τίν εννοια τῆς ζωῆς κατά τίς ἀμαρτωλές ἐπιθυμίες τῆς σαρκός. Εἶναι τό «φρόνημα τῆς σαρκός», ὅπως τό ἀποκαλεῖ ὁ ἀπ. Παῦλος, τό ἥθος πού ἀντιστρατεύεται τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἀσφαλῶς καί δέν εἶναι κακό νά ικανοποιεῖ ὁ ἄνθρωπος τίς πλεόμενες ἀδιάβλητες ύπικές ἀνάγκες, ὅπως εἶναι ἡ διατροφή, ἡ ἔνδυση, ἡ κατοικία, τά βιοτικά δηλαδή τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Κακό εἶναι ἡ διαστρέβλωση τῶν ἀγαθῶν καί δωρεῶν τοῦ Θεοῦ, ἡ διάπραξη τῆς ἀμαρτίας, τό φρόνημα τῆς σαρκός καί ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου. «Οπως πλέει ὁ ί. Χρυσόστομος «πάντων ἀπόλιτασσον, μόνον ἀμαρτίας ἀπόστηθι».

Καθοδήγηση ἀπό τούς πρώτους χριστιανούς

Ἐνα ύπέροχο ἀπολογητικό κείμενο τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας τοῦ Ιου αἰώνα, ἡ περίφημος «πρός Διόγυντον Ἐπιστολή», μᾶς φέρνει ἐνώπιόν μας τό παράδειγμα τῶν πρώτων χριστιανῶν. Καί ἐκεῖνοι ζοῦσαν «ἐν σαρκί», ὅχι ὅμως «κατά σάρκα». Οι χριστιανοί τίν ἴδια σάρκα καί φύση εἶχαν, τίς ἴδιες βιοτικές ἀνάγκες, ἄλλῃ ὅμως δέν συμπεριφέρονταν μέ σαρκικό φρόνημα. Ἰδού ἔνα μικρό ἀπόσπασμα τῆς σπουδαιότατης αὐτῆς Ἐπιστολῆς:

«Οἱ χριστιανοί –γράφει– δέν διαφέρουν ἀπό τούς ἄλλους ἀνθρώπους οὔτε στή γλώσσα οὔτε στά ἔθιμα οὔτε κατοικοῦν σέ ιδιαίτερες πόλεις... ἄλλά διαμέ-

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Άδελφοί, γνωρίζομεν ότι ο ἄνθρωπος δέν δικαιώνεται ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου ἀλλά διά τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπιστέψαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὸν Χριστόν Ἰησοῦν, διά νά δικαιωθοῦμε διά τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν καὶ ὅχι ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου, διότι ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου κανεὶς ἄνθρωπος δέν θά δικαιωθῇ. Ἀλλ' ἐάν ἐμεῖς πού ἔζητήσαμε νά δικαιωθοῦμε διά τοῦ Χριστοῦ, εὐρεθήκαμε καὶ ἐμεῖς ἀμαρτωλοί, ἀραγε ὁ Χριστός ἔξυπρετεῖ τὴν ἀμαρτίαν; Μή γένοιτο! Ἐάν ὅμως οἰκοδομῶ πάλιν, ἐκεῖνα πού ἔγκρέμισα, ἀποδεικνύω τὸν ἔαυτόν μου παραβάτην. Διότι ἐγώ διά τοῦ νόμου ἐπέθανα ως πρός τὸν νόμον, διά νά ζήσω ως πρός τὸν Θεόν. "Ἐχω σταυρωθῆ μαζί μέ τὸν Χριστόν. Δέν ζῶ πλέον ἔγώ, ἀλλά ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός· τὸν ζωάντα τὸν ζῶ εἰς τὸ σῶμα, τὸν ζῶ μέ πίστιν εἰς τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὅποιος μέ ἀγάπησε καὶ παρέδωκε τὸν ἔαυτόν του πρός χάριν μου.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβίζατου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

νουν καί σέ ἑληπηνικές καί σέ βάρβαρες πόλεις, ἀκολουθοῦν τά ἔγχωρια ἔθιμα καί ώς πρός τό ἔνδυμα καί τὸν τροφή... ἔρχονται σέ γάμο, ὅπως ὅλοι, τεκνογονοῦν, ἀλλά δέν πετοῦν στούς δρόμους τὰ παιδιά τους. "Ἐν σαρκὶ τυγχάνουσιν, ἀλλ' οὐ κατά σάρκα ζῶσιν. Ἐπί γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ' ἐν οὐρανῷ ποιητεύονται"».

Ἀρχιμ. Χ. Π.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ, ἐπιμέλεια Πρωτοπρ. Ηλία Μαρκαντώνη καὶ Εὐαγγ. Γ. Καρακοβιούνη, σχῆμα 12Χ17 ἑκατ., σσ. 368.

Μέ σκοπό νά προσφέρει στούς πιστούς «τὸν πιό ἀσφαλή ὄδηγό στή πειτουργική καί τὸν ιδιωτική προσευχή τῶν χριστιανῶν στὶς καθημερινές πρός τὸν Κύριο ἐντεύξεις τους», ἡ Ἀποστολική Διακονία ἔξεδωσε τὸ «Προσευχητάριον» αὐτό. Τό περιεχόμενό του ἀπαρτίζεται ἀπό 4 μέρη: Τό «Ἄνθολόγιο προσευχῶν», τίς «Ἱερές Ἀκολουθίες», τούς «Παρακλητικούς καὶ Ἰκετηρίους Κανόνες» καί τό «Πληροφοριακό παράρτημα» (μνονολόγιο, πασχάλια, νηστεῖες). Σέ δίχρωμη ἑκτύπωση, μέ χρυσόδετη βιβλιοδεσία.

21 Οκτωβρίου 2007: ΚΥΡΙΑΚΗ Σ' ΛΟΥΚΑ

Τλαρίώνος († 371), Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ, ὁσίων.

Τίκτων: δ' – Ἐωθινόν: Ι' – Ἀπόστολος: Γαλ. β' 16-20 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. π' 27-39.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 28 Οκτωβρίου, Της Ἀγίας Σκέπτης.

Ἀπόστολος: Ἐβρ. θ' 1-7 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. π' 41-56.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ

‘Ο Χριστός μέσα στά Εύαγγέλια συναντᾶ διαρκώς ἀνθρώπους ἄλλοτε ἔτοιμους νά Τόν δεχτοῦν στήν καρδιά τους, κι ἄλλοτε ἀνέτοιμους. Ἀνάμεσα στούς δεύτερους ἐντύπωσην μᾶς κάνουν οι κάτοικοι τῆς περιοχῆς τῶν Γαδάρων: εἰδαν μιά θαυμαστή πράξην Του –τή θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου συμπατριώτη τους– καί Τόν ἔδιωξαν ἀπό τόν τόπο τους γιατί «τούς ἔπιασε μεγάλος φόβος» (Λουκ. 8,37)! ‘Ο εύαγγελιστής Λουκᾶς, στήν ἀμέσως ἐπόμενην περικοπή τοῦ Εύαγγελίου του (8, 40-56), διηγεῖται τή συνάντησην τοῦ Ἰησοῦ μέ τήν αἰμορροούσα καί τόν Ἰάειρο. Ήταν καί οι δύο φοβισμένοι, ὅπως οι Γαδαρηνοί. Στήν πρώτην ὁ Χριστός λέει: «Θάρρος, κόρη μου, ή πίστη σου σέ ἔσωσε». Στόν δεύτερο λέει: «Μή φοβᾶσαι, μόνο πίστευε».

‘Ο φόβος μοιάζει νά είναι ή ἀναπόδραστη συνθήκη τῆς συνάντησής μας μέ τόν Κύριο – τρόμο καί δέος αἰσθανόμαστε μπροστά στόν ἀπόλυτο Θεό. ‘Αν ὅμως ὑπάρχει κάπι πού μπορεῖ νά μᾶς κάνει νά ξεπεράσουμε τόν φόβο καί νά δεχτοῦμε ἐντός μας τόν Σωτήρα, τότε αὐτό είναι ὅ, τι ὁ Ἰδιος τονίζει: ή πίστη. Καί πίστη δέν σημαίνει τίποτα ἄλλο ἀπό τήν τήρησην τῶν ἐντολῶν Του – «ἐάν ἀγαπᾶτε μέ, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσατε» (Ἰωάν. 14, 15). ‘Ο Κύριος ἔρχεται – μᾶς τό ύποσχέθηκε. Ή ἔσωτερήν ἔτοιμασία είναι τό δικό μας ἔργο ἀπέναντι στόν ἔρχομό Του.



Άκουστε στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, «Ορθόδοξα Αποστολικά Μηνύματα», μέ τόν Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, Ιεροκήρυκα τής Ιερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, κάθε Σάββατο στίς 20.30

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κάρψυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἀγίας Εἰρήνης (δό. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ή Ἀκολούθια τοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν ὅποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὅμιλει. 2) Κάθε Δευτέρα καί ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κάρψυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προσκυνηματικό Ναού Ἀγίας Βαρβάρας στόν ὅμώνυμο Δῆμο Ἀπικῆς. Προηγεῖται ή Παράκληση τῆς Ἀγίας καί ὅμιλει ἔνας ἀπό τούς Ἐφηβείρους τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δύο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm