



ΕΤΟΣ 55ον

2 Δεκεμβρίου 2007

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 48 (2844)

Η ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ

Πρωτοπόρος στούς πνευματικούς ἄγῶνες, φλογερός ἀγωνιστής τῆς πίστεως, «εὔτονος δρομεύς» τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, ὁ μέγας ἀπόστολος Παῦλος ἔρχεται καὶ στὸ σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα νά μᾶς ἀπευθύνει ἐγερτήρια σαπλίσματα. «Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ», καὶ πλίγο πιό κάτω, «ἀναπλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ». Προτρέπει καὶ νουθετεῖ τούς Ἐφεσίους νά εἶναι ἄγρυπνοι καὶ μαχητικοί καὶ ἐνδεδυμένοι τὰ πνευματικά ὅπλα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καὶ ὅλους μας πού ἔχουμε δεχθεῖ τό ἄγιο Βάπτισμα καὶ εἰμαστε μέλη τῆς ἁγίας Ἑκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Μπροστά στὸν πολυμήχανο καὶ δόλιο ἐχθρό τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, τὸν διάβολο, ὁ θειότατος Παῦλος ξέρει νά πολεμᾶ καὶ γ' αὐτό ως ἐμπειρος ἀγωνιστής γράφει γιά τὴν ἰσχυρή πανοπλία τοῦ ἀόρατου αὐτοῦ πολέμου.

Τά πνευματικά ὅπλα

Ἐχοντας ὑπόψη του ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὸν ὄπλισμό τοῦ Ρωμαίου στρατιώτου χρησιμοποιεῖ εἰκόνες καὶ παραστάσεις τῆς ἐποχῆς του, προκειμένου νά διδάξει τὴν πνευματική ἐγρήγορση, ὥστε νά παραμείνει ἀπόρθητο τὸ φρούριο τῆς ψυχῆς τοῦ ἀγωνιζόμενου χριστιανοῦ. Δίνει τά ὅπλα ὁ γενναῖος Ἀπόστολος. Τά πνευματικά ὅπλα γιά σθεναρή ἀντίσταση κατά τοῦ μισόκαθου ἄρχοντα τοῦ σκότους, πού ἀλλοιοτε βρυχᾶται «ώς πλέων ὠρυόμενος ζητῶν τίνα καταπίη», καί ἀλλοιοτε μετασχηματίζεται «εἰς ἄγγελον φωτός».

Τά πνευματικά αύτά ὅπλα εἶναι κατά τὸν Παῦλο: «Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὄσφύν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ» ('Ἐφεσ. 6,14). Ζωσθεῖτε τὴν ἀλήθεια σάν τη ζώνη πού σφίγγουν στὴ μέση τους οἱ πολεμιστές γιά νά εἶναι εύκινητοι. Ἡ ἀλήθεια, ποιοπόν, ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι τὸ πρῶτο καὶ βασικό ὅπλο. Ἐπειτα ως δεύτερο ἰσχυρό ὅπλο ἔρχεται ἡ δικαιοσύνη. «Ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης» ('Ἐφεσ. 6,14) συμβουλεύει ὁ Θεος Ἀπόστολος. «Φορέστε τὸν θώ-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Έφεσ. σ' 10-17)



Ἡ πανοπλία γιά τὸν ἄγωνα

Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἵσχύος αὐτοῦ. Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἔξουσίας, πρὸς τὸν κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἀπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὁσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἐτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν τῷ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πετυχωμένα σβέσαι· καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὃ ἐστιν ὁρίζομενοι Θεοῦ.

ρακα τῆς δικαιοσύνης· δηλαδή ἀποκτήσατε τὸ σύνοπλο τῶν ἀρετῶν». Καί ὅπως στό ἀνθρώπινο σῶμα ὁ θώρακας προστατεύει τὸν καρδιά, ἔτσι καὶ στὸν πνευματικὸν ἄγωνα εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νά θωρακισθεί ἡ καρδιά, τό κέντρο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, γιατί ἐκεῖ εἶναι τὸ δοκεῖο τῆς χάριτος ἀληθίας καὶ τῶν παθῶν. Ὁ θώρακας τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐνάρετης ζωῆς προφυλάσσει τὸν καρδιά, τὰ συναισθήματα καὶ τὴν βούλησην. Τό τρίτο ὅπλο εἶναι ἡ ἐτοιμότητα. «Καί ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἐτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης» (Έφεσ. 6,15). Ὁ ἀόρατος πόλεμος κατά τοῦ διαβόλου εἶναι περισσότερο καρποφόρος ὅταν ὁ χριστιανός βρίσκεται σὲ διαρκή ἐτοιμότητα για τὴν διάδοσην τοῦ Εὐαγγελίου, πού διώχνει τίς ἐσωτερικές καὶ ἔξωτερικές ταραχές καὶ φέρει τὴν εἰρήνην μέ τὸν Θεό.

Ἐπόμενο ὅπλο ἡ μεγάλη ἀσπίδα: ἡ πίστη. «Ἐπί πᾶσιν ἀναμβαύοντες τὸν θυρεόν τῆς πίστεως» (Έφεσ. 6,16). Μαζί μ' ὅλα τὰ ἄλλα ὅπλα προπαντός κρατήσατε σταθερά σάν ἄλλη ἀσπίδα τὴν πίστην, ὑπογραμμίζει ποιητή χαρακτηριστικά ὡς ἀπ. Παῦλος. Ξέρει ὅτι ὁ «θυρεός» αὐτός, πού κατέληπτε ὅπλο τὸ σῶμα τοῦ πολεμιστοῦ εἶναι τὸ πλέον ἀποτελεσματικό ὅπλο, ὅταν οἱ πειρασμοί ὡς βέλη πύρινα προσβάλλουν τὸν ἄγωνιζόμενο πιστό. Μ' αὐτὸν τὸν θυρεό τῆς πίστεως παραμένει, τελικά, ἀντιττος.

Ο ἀπόστολος Παῦλος ρεαθηστής καὶ θεόπνευστος δίνει ἀκόμη δύο ἄλλα ὅπλα για τὴν πνευματική προστασία. Τὴν περικεφαλαία τῆς σωτηρίας, δηλαδή τὴν πεποίθηση τῆς σωτηρίας ἀπό τὸν ἴδιο τὸν Χριστό, καὶ τὴν μάχαιρα τοῦ πόλεμου τοῦ Θεοῦ πού κόβει κάθε σάπιο καὶ ἀπομακρύνει τό κακό. «Καί τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὃ ἐστιν ρῆμα Θεοῦ» (Έφεσ. 6,17).

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Τέλος, ἀδελφοί μου, γίνεσθε δυνατοί διά τοῦ Κυρίου καὶ διά τοῦ κράτους τῆς δυνάμεως του. Ἐνδυθῆτε τὸν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ διά νά μπορέσετε νά ἀντισταθῆτε εἰς τὰ τεχνάσματα τοῦ διαβόλου, διότι δέν διεξάγομεν πάλιν μέ σάρκα καὶ αἷμα, ἀλλά μέ τὰς ἀρχάς, τὰς ἔξουσίας, τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκοτεινοῦ τούτου κόσμου, μέ τὰ πονηρά πνεύματα εἰς τούς οὐρανούς. Διά τοῦτο ἐνδυθῆτε τὸν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, διά νά μπορέσετε νά ἀντισταθῆτε κατά τὸν πονηράν ὥμεραν καί, ἀφοῦ ἐκτελέσετε ὅλα, νά σταθῆτε. Σταθῆτε ὄρθιοι λοιπόν, ἀφοῦ ζωσθῆτε τὸν μέσον σας μέ τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐνδυθῆτε τὸν θώρακα τῆς δικαιώσεως· εἰς τὰ πόδια σας ὑποδήματα διά νά εἴσθε ἔτοιμοι διά τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα τῆς εἰρήνης. Πάνω ἀπό ὅλ’ αὐτά νά πάρετε τὸν ἀσπίδα τῆς πίστεως, μέ τὸν ὄποιαν θά μπορέσετε νά σβήσετε ὅλα τὰ φλογερά βέλη τοῦ πονηροῦ, καί δεχθῆτε τὸν σωτηρίαν διά περικεφαλαίαν, καί τὸν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, δηλαδή τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Δίδαγμα ζωῆς: Ἄγωνας

Γιά τοὺς πνευματικούς ἄγῶνες τῆς ζωῆς μᾶς προετοιμάζει ποιπόν καί μᾶς νουθετεῖ ὁ Θεῖος Παῦλος. Νά χουμε, Θέλει, ὄρθανοικτα τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, ἄγρυπνοι καί πάντοτε ἔτοιμοι μέ τὸν πανοπλία τοῦ Θεοῦ μαζί μας. Καί εἶναι ἀλήθεια. Δέν μπορεῖ μπροστά στὶς ποικίλες μεθοδεῖες τοῦ πονηροῦ ἐμεῖς νά μένουμε ἂσποθοί, ἀργοί, μέ σκουριασμένα τὰ πνευματικά μας ὅπλα. Αύθεντική πνευματική ζωή σημαίνει συνεχής ἄγωνας. Οἱ ραγδαῖες μάλιστα ἀληθιαγές πού συντελοῦνται καθημερινά σήμερα, μᾶς ὀθωῦν σέ μιά οὐσιαστικότερη συνειδητοποίηση αὐτοῦ τοῦ «ἀόρατου πολέμου». Ἔνας ἄγιος γέροντας, ἀνθρωπος ὀλίγων γραμμάτων, ἀληθία μεγάλων χαρισμάτων, ὅταν ἔβγαινε ἀπό τὸ κεφαλή του καί ἐρχόταν καμιά φορά στὴν πρωτεύουσα, τὸν ρώταγαν: – Τί κάνεις, γέροντα; Ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε σταθερά: – «Ποιλεμάω»!...

Ἀρχιμ. Χ. Π.

Ἐπανεκδόθηκε ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία τό βιβλίο: ΑΙ ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Σχῆμα 8,5X12, σελ. 104

Τό μέσο τῆς ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τὸ Θεό εἶναι ἡ προσευχή. Αὐτή ἀνεβάζει τό νοῦ μας πρός τήν Τριαδική Θεότητα· αὐτή ἀποτελεῖ τό πευματικό ὀξυγόνο τοῦ ἀνθρώπου. Μέ τήν προσευχή εὐχαριστοῦμε, δοξολογοῦμε, παρακαλοῦμε καί ἰκετεύουμε τό Δημιουργό μας. Ἔτσι, ὁ ἀνθρωπος μετέχει τοῦ Θεοῦ καί ἡ καθημερινή μας ζωή ἐξαγιάζεται.

2 Δεκεμβρίου 2007: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

Άββακούμ προφήτου (700 π.Χ.), Θεοφίλου όσίου († 251), Μυρόπης μάρτυρος († δ' αι.).

Τίχος: β' – Εωθινόν: Ε' – Απόστολος: Έφεσ. ζ' 10-17 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιη' 35-43.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 9 Δεκεμβρίου, Ι' Λουκᾶ.

Απόστολος: Γαλ. δ' 22-27 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιγ' 10-17.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΙΣΗ

«Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἀπαντὰ κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Μάρκ. 16, 15). Μποροῦμε εύκολα νά κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν νά κηρύξουμε τή χαριμόσυνη ἀγγελία στούς ἀνθρώπους. «Ομως ποιό τό νόημα τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῆς κτίσης; Πῶς μπορεῖ κανείς νά κηρύξει τό εὐαγγέλιο στά φυτά, στά ζῶα καί στόν ὑπόλοιπο ὑλικό κόσμο;

«Εὐαγγέλιο» σημαίνει τήν ἐν Χριστῷ ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Κύριός μας είναι πλέον Ἐκεῖνος. Κι ὅσο Ἐκεῖνος κυριαρχεῖ στήν καρδιά μας, τόσο τά ἔργα μας, τό φρόνημά μας, οἱ σχέσεις μας μέ καθετί γίνονται ἔνα καθρέφτισμα τῆς Βασιλείας Του· ἔνα φανέρωμα τῆς δικῆς Του ἀγαθότητας καί μιά ἀπόδειξη τῆς δικῆς μας πιστότητας σ' αὐτήν. Κι ἔτσι, εὐαγγελιζόμαστε στήν κτίση ὅταν τά ἔργα τῶν χεριῶν μας παίρουν τόν ἄψυχο, ὑλικό κόσμο καί παράγουν ἀπ' αὐτόν ὄμορφιά. Κηρύττομε στά φυτά μέσα ἀπό τόν τρόπο πού τά καλλιεργοῦμε, στά ζῶα μέσα ἀπό τόν τρόπο πού τά μεταχειριζόμαστε. Εὐαγγελιζόμαστε στήν κτίση ὅταν ἐπιδεικνύουμε πρός αὐτή σεβασμό διακονίας, ὅταν σχετιζόμαστε μαζί της ἀκτινοβολώντας τό ἥθος τῆς ταπεινώσεως καί τό φρόνημα τῆς κένωσης τοῦ Χριστοῦ.



Άκουστε στό Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Εκκλησίας της Ελλάδος

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Μέ τή Σμαραγδή Καράγωργα. Άπο Δευτέρα ἔως Παρασκευή 13.00 – 14.00 μ.μ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κύριγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι'. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ή Ἀκολουθία τοῦ Ἐσοπεριοῦ, στήν όποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὅμιλετ. 2) Κάθε Λευέρα καί ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κύριγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι'. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν ὀδώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ή Παράκληση τῆς Ἀγίας καί ὅμιλετ ἔνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὅρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Αποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm