



ΕΤΟΣ 57ον

4 Οκτωβρίου 2009

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 40 (2940)

Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΘΕΟΥ

·Ο άπόστολος Παῦλος ἀποκαλεῖ τούς πιστούς τῆς Ἑκκλησίας τῆς Κορίνθου μέ τίν ἐκφραστοῦ «ὑμεῖς ναός Θεοῦ ἐστε ζῶντος» (Β' Κορ. 6,16), δηλ. ἐσεῖς οἱ πιστοὶ χριστιανοί εἶσαστε ναός τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Τόσο ἔκεινοι, ὅσο καί κάθε πιστό μέλος τῆς Ἑκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, πού ζεῖ μέσα στὸν κόσμο τῆς πλάνης καί τῆς ἀποστίας, μοιάζει μέ ἔμψυχο ἱερό ναό, ὅπου λατρεύεται ὁ ἀληθινός καί ζωντανός Θεός. Μέ ἄλλα λόγια, συμβαίνει τὸ νοερό τῆς ψυχῆς, δηλ. ὁ νοῦς πού συλληφθαί βαίνει ἔννοιες καί σκέπτεται καί διαλογίζεται, νά γίνεται ναός τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Διότι, ὅπως εἴπε ὁ Χριστός στή Σαμαρείτιδα, «πνεῦμα ὃ Θεός, καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ιωάν. 4,24).

·Η καθαρτική χάρη ως προϋπόθεση

Γιά νά καταστεῖ ὁ πιστός ἔμψυχος ναός χρειάζονται ὄρισμένες προϋποθέσεις. Ό Μέγας Βασίλειος διδάσκει ὅτι «γινόμαστε ναός τοῦ Θεοῦ ὅταν ἡ συνεχής μνήμη τοῦ Θεοῦ στό νοῦ μας δέν διακόπτεται ἀπό τίς γήινες μέριμνες, καί ὅταν ὁ νοῦς μας δέν ταράσσεται ἀπό τίς ὄρμές τῶν ἀπροσδόκητων παθῶν». Συνεπῶς, χρειάζεται συνεχής καί ἀδιάσπαστη προσευχή στόν Θεό καί ἡθική καθαρότητα.

Μέ ἄλλα λόγια ἡ ψυχική ἀγνότητα εἶναι προϋπόθεση γιά νά γίνει ὁ πιστός ναός τοῦ Θεοῦ, δηλ. χρειάζεται «ἡ καθαρότητα τῆς προτέρας ζωῆς μας» (ἄγ. Νικόδημος). Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, ὀφείλουμε νά διορθώσουμε τίς πέντε αἰσθήσεις τοῦ σώματος, ἀπό ὅπου ἡ ψυχή δέχεται τίς ἐμπαθεῖς ἐπιρροές (ἄγ. Νεϊλος). Καί μόνο μέ τά καυτά δάκρυα τῆς μετανοίας κατορθώνεται ἡ καθαρότητα τῶν αἰσθήσεων, ἐπισημαίνει ὁ ἄγ. Ιωάννης τῆς Κλίμακος.

Γιά αὐτή τήν καθαρτική χάρη εὔχεται ὁ Ἱερέας πρός τόν Κύριο: «Ἐλεευθέρωσε ὅλες τίς αἰσθήσεις μας ἀπό τήν ἐμπαθή νέκρωση· τό μάτι νά ἀπέχει ἀπό κάθε πονηρό βλέμμα, ἡ ἀκοή νά μή δέχεται βλάσφημα λόγια, κι ἡ γηώσσα νά 'vai



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β' Κορ. στ' 16-ζ' 1)

Ἡ καθαρότητα τῆς σαρκὸς καὶ τοῦ πνεύματος

Ἄδελφοί, ὑμεῖς ἔστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς «ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονται μοι λαός. Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἄπτεσθε, καγάριον δὲ οὐδὲν ἔσται ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθε μοι εἰς νίοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ». Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἀγιωσύνην ἐν φόρῳ Θεοῦ.

καθαρή ἀπό ἀσεβεῖς ἐκφράσεις· ἄγνισέ μας τά χείλη πού σέ ύμνουν, Κύριε· κάνε ὥστε τά χέρια μας νά ἀπέχουν ἀπό ἀμαρτωλής πράξεις καὶ νά ἐφαρμόζουν αὐτά πού σέ εύαρεστοῦν, καὶ ὅλα τά μέλη (τοῦ σώματος) καὶ τή διάνοιά μας νά τά ἀσφαλίσεις μέ τή χάρη Σου» (Α΄εύχη τῶν πιστῶν τῆς προηγιασμένης θ. Λειτουργίας).

Ἡ ἐνοίκηση τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή: Χάρη φωτιστική καὶ ἀγιαστική

“Αν συντρέχουν αὐτές οι πνευματικές προϋποθέσεις, τότε τό νοερό τῆς ψυχῆς μας εἶναι ἔτοιμο νά δεχθεῖ τίς θεῖς ἐνέργειες, τήν ἀγιαστική χάρη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἔρχεται ὁ Θεός καὶ μένει μέσα στό πνεῦμα μας, στήν ψυχή μας, «ἐνοικεῖ ἐν ἡμῖν» (Β' Κορ. 6,16). Κατά τρόπο ἀθέατο, ἀληθιά αἰσθητό διαχέει τή θεία χάρη του σ' ὅλο τόν ψυχικό μας κόσμο καὶ μεταφέρει τίς θεῖς δωρεές του στό νοῦ καὶ τήν καρδιά μας. Ό νοῦς τότε φωτίζεται καὶ εἰσέρχεται στά ἀπόρρητα μυστήρια τῆς θείας πρόνοιας καὶ κατανοεῖ τό θέλημα τοῦ ἀγίου Θεοῦ. Ή καρδιά ἀναπαύεται καὶ εἰρηνεύει, δροσίζεται ἀπό τόν ἀγιασμό του καὶ θερμαίνεται ἀπό τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ νιώθει ὅτι πιστεύει σέ Θεό ζώντα καὶ ἀληθινό.

Ο Θεός «ἐμπεριπατεῖ» στήν ψυχή: Τά πνευματικά χαρίσματα

‘Ο ἄγ. Νικόδημος ἐπεξηγεῖ τήν ἔννοια τῆς φράσης τοῦ ἀπ. Παύλου «καὶ ἐμπεριπατήσω» (Β' Κορ. 6,16) ὡς ἔξης: «Ο Θεός δείχνει μέ πνευματικές κινήσεις καὶ θεῖς ἐμπνεύσεις ὅτι ἡ χάρη του εἶναι ζωντανή καὶ ἐνεργή. Καὶ ὁ κοινός ὅλων τῶν ἀνθρώπων Θεός, γίνεται μέ ἔξαιρετο καὶ ξεχωριστό τρόπο Θεός προσωπικός τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου». Μιλᾶ στό νοῦ καὶ τό ποικιλό του σάν γνήσιος φίλος, τόν πλοιούτζει μέ χαρίσματα σοφίας, διακρίσεως, ἀντιλήψεως· τόν ἀξιώνει νά προβλέπει τίς ἐνέργειες τῆς θείας πρόνοιας· τοῦ ἐρμηνεύει τά νοήματα τοῦ Εὐαγγελίου· τόν κάνει θεόπνευστο· τοῦ δίνει τήν αἴσθησην τῆς αἰώνιας μακαριότητας· τόν κάνει μεταδοτικό τῆς θείας χάρης στούς συναν-

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, σεῖς εἶσθε ναός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωντανοῦ, καθώς εἴπεν ὁ Θεός, Θά κατοικήσω μέσα τους καὶ θά περπατήσω μεταξύ τους καὶ θά εἰμαι Θέος τους καὶ αὐτοί θά εἶναι λαός μου. Διά τοῦτο φύγετε ἀπό μέσα ἀπ' αὐτούς καὶ χωρισθῆτε, λέγει ὁ Κύριος, μή ἐγγί-
ζετε ἀκάθαρτον καὶ ἐγώ θά σᾶς δεχθῶ, καὶ θά εἰμαι Πατέρας σας καὶ σεῖς θά εἶσθε υἱοί μου καὶ θυγατέρες, λέγει ὁ Κύριος ὁ Παντοκράτωρ. Ἐπειδή λοιπόν ἔχομεν αὐτάς τὰς ὑποσχέσεις, ἀγαπητοί, ἂς καθαρίσωμεν τοὺς ἑαυτούς μας ἀπό κάθε μολυσμόν σαρκός καὶ πνεύματος, τελειοποιούμενοι εἰς τὸν ἀγιωσύνην μέ φόβον Θεοῦ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Θρώπους του καὶ μάρτυρα τῆς θείας του παρουσίας. Τέλος, τὸν κάνει μέτοχο τῆς δικῆς Του αἰώνιας ζωῆς.

Ο πιστός είσερχεται στή ζωή τοῦ Θεοῦ

Δέν ἔρχεται μόνο ὁ Θεός μέσα μας, ἀλλήλα καὶ ἐμεῖς γινόμαστε δεκτοί μέσα στή δική του ζωή. Ὁ ἀπ. Παῦλος μᾶς ἀναφέρει τίνη προφητική ρήση τοῦ Ἡσαΐα: «Μήν ἀγγίζετε καθετί ἀκάθαρτο, πού ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀμαρτίᾳ, καὶ τότε θά σᾶς δεχθῶ» (52,11· Β' Κορ. 6,17). Αὐτό σημαίνει ὅτι θά μᾶς κάνει δεκτούς στὸ θεϊκό του περιβάλλον, ὅπως καὶ ἐμεῖς τὸν δεκτήκαμε στὸ ἀνθρώπινο περιβάλλον μας. Ἐνῶ εἰμαστε κτίσματα, δημιουργήματα δικά του, μᾶς χαρίζει τὸ δικαίωμα νά μετέχουμε στή χωρίς ἀρχή καὶ τέλος αἰώνιότητά του. Μᾶς κάνει αἰώνιους! Δημιουργεῖται μεταξύ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων μιά τόσο στενή καὶ δυνατή πνευματική συγγένεια, ὅπως ἡ συγγένεια τοῦ πατέρα μὲ τὰ παιδιά του: «Καί θά εἴμαι γιά σᾶς Πατέρας καὶ ἐσεῖς θά εἰσαστε γιά μένα γιοί καὶ θυγατέρες» (στ. 18).

Ἄγαπητοί ἀδελφοί, Ἐκεῖνος εἶναι ὁ μεγάλος θησαυρός πού μπαίνει καὶ ζεῖ μέσα στήν ψυχή μας, ὁ ἀληθινός Θεός πού μᾶς ἀξιώνει νά ζοῦμε τήν ἐμπειρία τῆς παρουσίας του τόσο ζωντανά, χωρίς τήν ἀνάγκη πογικῶν ἀποδείξεων καὶ ἐπιχειρημάτων. Ἐκεῖνος μᾶς βεβαιώνει μὲ τή χάρη γιά τήν πατρική του ἀγάπη, καὶ μεῖς μὲ τή θερμή πίστη μας γιά τόν υἱικό σεβασμό μας στήν Τριαδική του παρουσία. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. Χ. Ν.

4 Οκτωβρίου 2009: KYRIAKH B' ΛΟΥΚΑ

Τεροθέου Ἀρεοπαγίτου, πρώτου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν (α' αι.).

Ηχος: πλ. δ' – Έωθινόν: ΣΤ' – Ἀπόστολος: Β' Κορ. στ' 16 - ζ' 1 – Εύαγγέλιον: Λουκ. στ' 31-36.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYRIAKH: 11 Οκτωβρίου, Δ' Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Τίτ. γ' 8-15 – Εύαγγέλιον: Λουκ. π' 5-15.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Μέ απόφαση της Ιερᾶς Συνόδου στήν 'Αποστολική Διακονία της Έκκλησίας της Ελλάδος λειτουργεῖ από τό 1960 τό Φροντιστήριο 'Υποψηφίων Κατηχητῶν. Μέσα στό πέρασμα τοῦ χρόνου μέ το ειδικά κατηρτισμένο πρόγραμμα μαθημάτων καί ἐκπαιδευτικῶν εὐκαιριῶν, προσφέρει στούς νέους, πού ἐπιθυμοῦν νά διακονίσουν τό Κατηχητικό ἔργο της Έκκλησίας, τήν εὐκαιρία νά καταρτισθοῦν θεωρητικά καί πρακτικά γιά τό τόσο υψηλό ἔργο τους.

Ἡ διάρκεια τῶν σπουδῶν εἶναι διετής. Τά μαθήματα τοῦ Α' ἔτους γίνονται κάθε Σάββατο 4:00 ἔως 6:30 μ.μ., καί τοῦ Β' ἔτους τήν ἕδια ὥμερα ἀπό 7:00 ἔως 9:30 μ.μ., στήν Αἴθουσα διαλέξεων τῆς 'Αποστολικῆς Διακονίας ('Ι. Γενναδίου 14, Μονή Πετράκη).

- **Προϋποθέσεις:** Γίνονται δεκτοί σπουδαστές καί τῶν δύο φύλων, ἡλικίας 18 - 40 ἔτῶν, ἀφοῦ προσκομίσουν: α. Ἀποδεικτικό σπουδῶν (τουλάχιστον Άπολυτήριο Λυκείου), καί β. Μία πρόσφατη φωτογραφία.
- **Ἐγγραφές:** Οι ἐγγραφές γίνονται καθημερινά μέχρι τήν 14 Νοεμβρίου 2009, στό Γραφεῖο Κατηχίσεως καί Νεότητος, καί κάθε Σάββατο τήν ὥρες λειτουργίας τοῦ Φροντιστηρίου.
- **Ἐναρξη μαθημάτων:** Τό Σάββατο 24 Ὁκτωβρίου, θά γίνει ὁ Ἅγιασμός κι ἡ ἐναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Φροντιστηρίου.
- **Πληροφορίες:** Γιά περισσότερες πληροφορίες οι ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται στό Γραφεῖο Κατηχίσεως καί Νεότητος τῆς 'Αποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272.347-346-344 (καθημερινά 8π.μ.-2μ.μ. ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς).

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ιεραποστολῆς)

Τό Σεμινάριο θά ἀρχίσει τό Σάββατο 10 Ὁκτωβρίου 2009, ὥρα 18.00 στό ίσογειο τοῦ κτιρίου τῆς 'Αποστολικῆς Διακονίας, ('Ι. Γενναδίου 14, Μονή Πετράκη).

Διδάσκονται τά ἀκόλουθα μαθήματα:

- **Σύγχρονη Ιεραποστολή • Κανονικό Δίκαιο Ιεραποστολῆς • Τριτοκοσμική Κοινωνιολογία • Θεολογία Ιεραποστολῆς • Ιεραποστολική Ἅγιολογία • Στοιχεῖα Τροπικῆς Νοσολογίας • Ἀφρικανική Ἐθνολογία • Ιεραποστολική Πρακτική καί Μεθοδολογία**

Εἶναι ἀνοικτό γιά ὄσους ἐνδιαφέρονται νά τό παρακολουθήσουν.

- **Πληροφορίες στά τηλέφωνα: 210 7272315-317**

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖς φύλλο ὄρθοδόξου πίστεος καί ζωῆς τῆς «Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Έκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθῆνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίοκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὅπό τῶν ιερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• **Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr**