



ΕΤΟΣ 57ον

11 Οκτωβρίου 2009

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 41 (2941)

ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

Ο ἀπόστολος Παῦλος κάνει ὄρισμένες νουθεσίες στὸν μαθητή του Τίτο σέ ὅ, τι ἀφορᾶ τούς αἱρετικούς, ἐκείνους πού ἔχουν παρασυρθεῖ στὴν πλάνη καὶ δέν μποροῦν νά σταθοῦν στὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ. Αἱρετικό ἄνθρωπο, τοῦ λέει, πού δέν πειθεται νά ἀληάξει, παρά τίς προσπάθειές σου νά τὸν συμβουλεύσεις μιά καὶ δυό φορές, μήν ἐπιμείνεις περισσότερο (Τίτ. 3,10).

Ἄν η πλάνη δέν εἶχε ὄπαδούς, ή ἀλήθεια θά ἐπικρατοῦσε χωρίς καμιά δυσκολία, ἀφοῦ δέν θά εἶχε ἀντίπαλο. Ἀπ' τὴν στιγμή ὅμως πού ὁ Ἱδιος ὁ Κύριος εἶδε τὸν Σατανᾶ νά πέφτει ἀπ' τὸν οὐρανό σάν ἀστραπή πάνω στὴ γῆ (Λουκ. 10,18), ή ἀλήθεια ἀπέκτησε ἀντίπαλο, τὸν ἀρχηγό τῆς ἀνταρσίας, τὸν πατέρα τοῦ ψεύδους. Ο Κύριος τὸ ἐπιβεβαιώνει λέγοντας: «“Οταν (ὁ διάβολος) λέει ψέματα, ἐκφράζει τὸν ἔαυτὸ του, γιατί εἶναι ψεύτης, κι εἶναι πατέρας τοῦ ψεύδους» (Ἰωάν. 8,44). Λόγια ἀπ' τὰ χείρι τοῦ Χριστοῦ, λόγια ἀποκαλυπτικά πού θεμελιώνουν τὸ ἀξίωμα ὅτι ὁ ἀντίπαλος τῆς ἀλήθειας, πού ἐκφράζεται στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ διάβολος, ὁ ἐμπνευστής τῆς πλάνης, ὁ ὅποιος πλανᾷ συνεχῶς τὴν οἰκουμένην.

Η διαστροφή εἶναι καρπός τῆς ἀσέβειας καὶ τῆς πλάνης

Ο Ἀπόστολος συμβούλευσε τὸν Τίτο νά μήν ἐπιμείνει περισσότερο στὴν προσπάθειά του νά ἀπαληάξει τὸν αἱρετικό ἀπό τὴν πλάνη του, γιατί «έξέστραπται ὁ τοιοῦτος» (Τίτ. 3,11), δηλαδή ἔχει διαστραφεῖ καὶ πλανᾶται. Αντί «νά βλέπει τὸν Θεό καὶ νά φωτίζεται ἀπό αὐτόν» (Μέγας Αθανασίος), ἀμαρτάνει καὶ διαστρέφεται (βλ. J. Larchet, Η θεραπευτική τῶν πνευματικῶν νοσημάτων).

Ο διάβολος κινούμενος ἀπό ἀλαζονεία πρός τὸν Θεό ἐπιθύμησε ισοθεῖα, ἀληλά τὸ ἀποτέλεσμα ᾔταν ἡ πνευματική του διαστροφή, ἡ μεταστροφή τῆς εὔσέβειας σὲ ἀσέβεια, τῆς ἀλήθειας σὲ πλάνη καὶ ψέμα, ὥστε νά καθύψει τὴν



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Τίτ. γ' 8-15)

«Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»

Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαι σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προϊστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὡφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὸς δὲ ἡητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιῆστασσο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετά μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἀμαρτάνει ὃν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σε ἡ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν ἐκεῖ γὰρ κένωνικα παραχειμάσσου. Ζηνῶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλών σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προϊστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὕσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονται σε οἱ μετ' ἐμοῦ πάντες. Ἀσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν.

πτώση του ἀπό τήν ἀγγελική καθαρότητα. Καί παρέσυρε μαζί του πλήθος λειτουργικῶν πνευμάτων.

Δέν ἀρκέσθηκε ὅμως στόν ἑαυτό του, ἀλλά θέλησε νά κάνει κοινωνούς στή διαστροφή του καί τούς ἀνθρώπους. Καί παρέσυρε μέ δόλο στήν ἀνυπακοή καί τήν πτώση τούς πρωτόπλιαστους. Ἀλλά καί πλήθη ἔθνῶν ὀδηγήθηκαν στήν «ποιλύθεο πλάνη» τῶν εἰδώλων, χωρίς νά ἀντιλαμβάνονται ὅτι «τίς ἀγέλεις τῶν δαιμόνων τιμούσαν», ἀναφέρει καί ὁ ἄγ. Κύριλλος Ἀπεξανδρείας. Καί γέμισε ὁ κόσμος μέ θροσκεῖς, δοξασίες καί φιλοσοφίες ἀσεβεῖς πρός τόν ἀληθινό Θεό. Ὅσοι ἐπιμένουν καί παραμένουν στήν πλάνη, ἀμαρτάνουν συνειδοτά καί καταδικάζουν τούς ἑαυτούς τους.

Ἡ ἀλήθεια ἐπιστρέφει καί ἀποκαθιστᾶ τόν ἄνθρωπο στήν εὔσέβεια

«Πιστός ὁ λόγος» τοῦ Θεοῦ, ἀληθινός, ἀξιόπιστος· γι' αὐτό καί μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτός. Ὅταν ή πλάνη καί ἡ ἀμαρτία εἶναι ἀποτέλεσμα ἄγνοιας «τῆς ἀγαθῆς αἰτίας τῶν ὄντων» (ἄγ. Μάξιμος), δημ. ἄγνοιας καί λήθης τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχουν μεγάλες δυνατότητες νά ἀναστραφεῖ καί νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἀλήθεια. Ἀρκεῖ νά ὑπάρχει ἀγαθή διάθεση καί πρόθεση. Ἐχουμε παραδείγματα μεγάλων Ἀγίων, οἱ ὄποιοι ἐπέστρεψαν ἀπό τήν πλάνη στήν ἀλήθεια μέ τή φωτεινή παρέμβαση τοῦ Θεοῦ. Γιά παράδειγμα ὁ ἀπ. Παῦλος, ὁ ὄποιος ἀπό διώκτης ἔγινε Ἀπόστολος τοῦ χριστιανισμοῦ στά ἔθνη. Ὁ ιερός Αύγουστίνος, ὁ ὄποιος ξέφυγε ἀπό τούς λαβύρινθους τῶν σοφισμάτων καί ἔγινε πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. «Ἀφήνοντας τό ψέμα, νά πέτε τήν ἀλήθεια», γράφει ὁ ἄγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός καί ἐπιβεβαιώνει ὅτι εἶναι δυνατή ἡ μεταστροφή στήν ἀλήθεια.

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Παιδί μου Τίτε, εἶναι ἀξιόπιστα τά λόγια αὐτά, καὶ αὐτά θέλω νά διαβεβαιώνης, ώστε νά φροντίζουν ἐκεῖνοι πού ἐπίστεψαν εἰς τὸν Θεόν νά εἶναι πρωτοπόροι καλῶν ἔργων. Αὐτά εἶναι τά καλά καὶ ὡφέλιμα διά τούς ἀνθρώπους, ἀλλ’ ἀπόφευγε μωράσ συζητήσεις, γενεαλογίας, ἔριδας καὶ φιλονεικίας διά τὸν νόμον, διότι εἶναι ἀνωφελεῖς καὶ μάταιαι. Αἱρετικὸν ἀνθρωπὸν μετά πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν, ἀφνέτον. Νά γνωρίζης ὅτι ἔνας τέτοιος ἔχει διαστραφῆ, ἀμαρτάνει καὶ ἔτσι καταδικάζει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτόν του. "Οταν θά στείλω τὸν Ἀριεμᾶν σ' ἐσέ νά τὸν Τυχικόν, φρόντισε νά ἔλθης σ' ἐμὲ εἰς τὸν Νικόπολιν, διότι ἐκεῖ ἀπεφάσισα νά περάσω τὸν χειμῶνα. Τὸν Ζννᾶν τὸν νομικόν, καὶ τὸν Ἀπολλώ κατευόδωσέ τους μέ νένδιαφέρον, διά νά μή τούς λείψῃ τίποτε. "Ας μαθαίνουν καὶ οἱ δικοί μας νά εἶναι πρωτοπόροι καλῶν ἔργων εἰς ἐπειγούσας ἀνάγκας, διά νά μήν εἶναι ἄκαρποι. Σέ χαιρετοῦν ὅλοι ὅσοι εἶναι μαζί μου. Χαιρέτησε ἐκείνους πού μᾶς ἀγαποῦν ἐν πίστει. Ή χάρις νά εἶναι μαζί μέ ὅλους σας. Αμήν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἅμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ πλάνη στήν ἐποχή μας

Μπορεῖ στή σημερινή μας ἐποχή νά εἴμαστε ἀλεύθεροι γιά νά πιστεύουμε καὶ γιά νά διδάσκουμε τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου. Ταυτόχρονα ὅμως οἱ ὄπαδοί της πλάνης ἔχουν ὅλα τά μέσα γιά νά διαδίδουν τή διαστροφή καὶ τό ψέμα καὶ γιά νά παρασέρνουν πολλούς, ιδιαίτερα νέους. Τά ἡλεκτρονικά μέσα ἐνημέρωσης καὶ τό διαδίκτυο εὔκολα μετατρέπονται σέ ἐργαλεῖα ἀπάτης, πού μπλέκουν στά δίχτυα τους τούς ἀνυποψίαστους νεαρούς χρῆστες.

Παλαιότερα, στήν ἐποχή τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἑκκλησίας, γινόταν μεγάλος ἀγώνας γιά τήν ἐπικράτηση τῆς ἀλήθειας ἀπέναντι στήν πλάνη καὶ τήν αἵρεσην. Μέ πολὺ κόπο καὶ πνευματικό φωτισμό οἱ Πατέρες συγκροτοῦσαν τής ἄγιες Οἰκουμενικές Συνόδους, γιά νά ἐδραιώσουν τήν ἀλήθεια καὶ νά στηρίξουν τους πιστούς. Στής ἡμέρες μας ἀμέτρητοι ἡλεκτρονικοί ίστοί μεταφέρουν ιδέες, γνῶμες, προτροπές καὶ ζωντανά εἰκονικά παραδείγματα ζεπεσμοῦ καὶ διαστροφῆς. Πῶς θά προστατευθοῦν οἱ νέοι ἄνθρωποι ἀπό αὐτό τόν παγκόσμιο ἡλεκτρονικό κίνδυνο;

Ἄγαπητοί ἀδελφοί, ἡ δύναμη τῆς Ἑκκλησίας εἶναι τό Πανάγιο Πνεῦμα, πού πνέει παντοῦ καὶ φωτίζει κάθε εύδιάθετο ἄνθρωπο στήν ἀλήθεια. Καὶ ἡ παρουσία του εἶναι παγκόσμια καὶ ὑπερκόσμια, ἀλλά καὶ ἡ δύναμή του εἶναι ισχυρή καὶ ἀκαταληπτη. Αὐτός ὁ Θεῖος ίστος πού προβάλλεται μέσα ἀπό τή μυστηριακή ζωή τῆς Ἑκκλησίας, μᾶς καλεῖ νά γίνουμε χρῆστες τῆς θείας χάριτος καὶ τῆς θείας γνώσεως πού ἄφθονα καὶ δωρεάν παρέχει. Αμήν.

Ἀρχιμ. Χ. Ν.

11 Όκτωβρίου 2009: ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ

«Τῶν Θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ ζ’ Οἰκουμ. συνόδου (787)». Φιλίππου ἀποστόλου ἐκ τῶν ἑπτὰ Θεοφάνους ὁμολογητοῦ τοῦ Γραπτοῦ, ἐπισκόπου Νικαίας († 850).

Τῆς: α΄ – Έωθινόν: Ζ΄ – Ἀπόστολος: Τίτ. γ΄ 8-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. π΄ 5-15.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 18 Όκτωβρίου, Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.

Ἀπόστολος: Κολ. δ΄ 5-11, 14-18 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ι΄ 16-21.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στίς δραστηριότητες τοῦ Ὁργανισμοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἐντάσσεται, καὶ τὸ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ὥστε οἱ Κληρικοί, οἱ Καποχπέτες καὶ οἱ Συνεργάτες τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἑκκλησίας μας, νά ἐπικοινωνοῦν μέσους ἀπό ἡμᾶς, ἔχουν ἄλλο τρόπο ἐκφράσεως καὶ ἐπικοινωνίας. Η διάρκεια τοῦ Σεμιναρίου είναι δύο ἔτη καὶ ἀκολουθεῖ ἕνα ἔτος ἐπιμορφώσεως.

- Ἐναρξη μαθημάτων: 22 Όκτωβρίου 2009.
- Πληροφορίες: Γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται στό Γραφεῖο Καποχπίσεως καὶ Νεότητος, τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272.347-346-344 (καθημερινά 8π.μ. – 2μ.μ. ἐκτός Σαββάτου καὶ Κυριακῆς).

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Μέ ἀπόφασην τῆς Ιερᾶς Συνόδου στήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λειτουργεῖ ἀπό τό 1960 τό Φροντιστήριο Υποψηφίων Καποχπίων. Μέσα στό πέρασμα τοῦ χρόνου μέτρια τοῦ εἰδικά καπητισμένο πρόγραμμα μαθημάτων καὶ ἐκπαιδευτικῶν εὐκαριῶν, προσφέρει στούς νέους, πού ἐπιθυμοῦν νά διακονίσουν τό Καποχπικό Ἐργο τῆς Ἑκκλησίας, τήν εύκαιρία νά καταρτισθοῦν θεωρητικά καὶ πρακτικά γιά τό τόσο ύψηλό ἔργο τους.

Η διάρκεια τῶν σπουδῶν είναι διετής. Τά μαθήματα τοῦ Α΄ ἔτους γίνονται κάθε Σάββατο 4:00 ἔως 6:30 μ.μ., καὶ τοῦ Β΄ ἔτους τήν ἵδια ὥμερα ἀπό τῆς 7:00 ἔως 9:30 μ.μ., στήν αἴθουσα διαλέξεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας (Γενναδίου 14, Μονή Πετράκη). Ἐναρξη μαθημάτων: 14 Νοεμβρίου 2009.

- Πληροφορίες: Γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται στό Γραφεῖο Καποχπίσεως καὶ Νεότητος, τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272.347-346-344 (καθημερινά 8π.μ. - 2μ.μ. ἐκτός Σαββάτου καὶ Κυριακῆς).

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖτο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ιασίου 1, 115 21 Ἀθῆνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δόλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr