



ΕΤΟΣ 60όν

4 Νοεμβρίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 45 (3101)

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Οι πτωχοί καί ταπεινοί

Τό σημερινό εύαγγελικό ἀνάγγνωσμα ἀναφέρεται στήν παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ πτωχοῦ Λαζάρου. Στήν παραβολή του αὐτή ὁ Χριστός μιλάει γιά δύο ἀνθρώπους: γιά τὸν πλούσιο καί γιά τὸν πτωχό Λάζαρο. Λέει ὅτι σέ αὐτή τή ζωή ὁ πλούσιος πέρασε μέ τρυφές καί ἀποθαύσεις ἀδιαφορώντας τελείως γιά τὸν πτωχό Λάζαρο πού ὑπέφερε ἄστεγος ἀπό τὴν πείνα καί τίς ἀσθένειες. Μετά τό θάνατο ὅμως τὰ πράγματα ἀλλάζουν ἐντελῶς. Ὁ Λάζαρος χαίρεται αἰώνιως στὸν κόλπο τοῦ Ἀβραάμ, ἐνῶ ὁ πλούσιος βασανίζεται ἀπό ἀτέρηιωτη καί φοβερή δίψα, χωρὶς νά ύπάρχει καμιά ἀπολύτως δυνατότητα νά πάθει τὴν παραμικρή παρηγοριά.

Ἡδη ἀπό τὴν ἀρχή τῆς παραβολῆς ὁ Χριστός μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ Θεός δέν βλέπει οὕτε κρίνει τοὺς ἀνθρώπους ὅπως ἡ πλειονότητα τοῦ κόσμου. Γι' αὐτό στὸν πτωχό δίνει συγκεκριμένο ὄνομα, τὸν ὄνομάζει Λάζαρο. Ὁ πλούσιος τῆς παραβολῆς δέν ἔχει ὄνομα. Στίς κοινωνίες καί στά ἔθνη ὅσοι ἔχουν πολλὰ χρήματα καί ἔξουσία, καθώς καί ὅσοι ἔχουν μεγάλες ἰκανότητες στήν ἐργασία ἡ καί σέ ὅποιονδήποτε ἀλλοί τομέα τῆς ζωῆς, αὐτοί εἶναι γνωστοί στὸν πολὺ κόσμο, βρίσκονται στό κέντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος, καί πολλοί ἀνθρωποι τούς ζητεύουν καί ἐπιθυμοῦν νά ἥταν στὴ θέση τους. Ὁ Θεός ὅμως δίνοντας ὄνομα στὸν Λάζαρο, φανερώνει –μιλώντας ἀνθρωποπαθῶς βέβαια– ὅτι σέ αὐτόν γνωστός εἶναι ὁ περιφρονημένος ἀπό τοὺς πολλούς Λάζαρος. Τό κέντρο ἐνδιαφέροντος θά λέγαμε τοῦ Θεοῦ πέφτει σέ αὐτούς πού διαφεύγουν τά βλέμματα τῶν πολλῶν. Τό μεγάλο αὐτό ἐνδιαφέρον καί τὴν οἰκειότητα του πρός τούς πτωχούς καί ταπεινούς, πρός τούς ἀνθρώπους γενικά πού ἡ κοινωνία τούς θέτει στό περιθώριο τό φανερώνει σέ πολλά σημεῖα τῆς Ἀγίας Γραφῆς.



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. σ' 19-31)

Η «δέσμευση» τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον, εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν λαμπρῶς. Πτωχὸς δέ τις ἦν, ὀνόματι Λάζαρος, δῆς ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἥλκωμένος, καὶ ἐπιθυμῶν χροτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψυχῶν τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου· ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἔχόμενοι ἀπέλειχον τὰ ἔλκη αὐτοῦ. Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχόν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον τοῦ Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος, καὶ ἐτάφη. Καὶ ἐν τῷ ἥδῃ ἐπάρας τοὺς ὄφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὅρᾳ τὸν Ἀβραάμ ἀπὸ μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε· Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με, καὶ πέμψον Λάζαρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὑδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλᾶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. Εἶπε δὲ Ἀβραάμ· Τέκνον, μνήσθητι ὅτι ἀπέλαβες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὅμοίως τὰ κακά· νῦν δὲ ὅδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις, μεταξὺν ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἐντεῦθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν πρὸς ὑμᾶς διαπερῶσιν. Εἶπε δέ· Ἐρωτᾶ οὖν σε, Πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἴκον τοῦ πατρός μου· ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἐλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. Λέγει αὐτῷ Ἀβραάμ· Ἐχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς Προφήτας· ἀκούσατοσαν αὐτῶν. Ὁ δὲ εἶπεν Οὐχί, Πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. Εἶπε δὲ αὐτῷ· Εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν Προφητῶν οὐκ ἀκούσουσιν, οὐδὲ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ, πεισθήσονται.

Συχνά στή Γραφή τονίζει ὅτι ἀγαπᾶ καὶ ὑπερασπίζεται τή χήρα, τὸν πτωχό καὶ τὸν ξένο, ἐνῶ στήν παραβολή τῆς κρίσεως οἰκειοποιοῦται στό πρόσωπό του καὶ καρακτηρίζει ὡς ἀδεμφό του τὸν πτωχό, ἀσθενή, ξένο καὶ φυλακισμένο. Ὅπως μιά σταγόνα ὕδατος δέν εἶναι τίποτε μπροστά σέ ἔναν ὡκεανό, ἔτσι, καὶ ἀμέτρητες φορές περισσότερο, αὐτή ἡ ζωή δέν εἶναι τίποτε σέ σύγκριση πρός τήν αἰώνιότητα. Ὁ ἑδῶ πτωχός καὶ ἄγνωστος στούς ποιῆσις Λάζαρος θά εἶναι αἰώνια γνωστός καὶ ἐπώνυμος στόν Θεό καὶ τούς ἀγίους, ἐνῶ ὁ σέ αὐτή τή ζωή περιώνυμος καὶ ζητευτός στόν ποιῆσις κόσμο πιλούσιος, μένει αἰώνια ξένος καὶ ἀνώνυμος στόν Θεό καὶ τούς ἀγίους.

Πλούσιοι καὶ πτωχοί

Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά διευκρινιστεῖ ὅτι οὕτε ὅλοι οἱ πλούσιοι εἶναι ἐκ τῶν προτέρων καταδικασμένοι, οὔτε καί ὅλοι οἱ πτωχοί εἶναι ἐκ τῶν προτέρων σωσμένοι. Ἡ ἀλήθεια αὐτή δηλώνεται ἕδη ἀπό τήν παρούσα παραβολή. Ὁ Λάζαρος ἀναφέρεται ὅτι πῆγε στόν κόλπο τοῦ Ἀβραάμ. Γνωρίζουμε ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ὅτι ὁ Ἀβραάμ ἦταν ποιῆσις πιλούσιος. Ὁ Χριστός ποιούν σκόπιμα δέν πέει ὅτι ὁ Λάζαρος κληρονόμησε τόν παράδεισο, ἀλλά ὅτι βρέθηκε

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Εἶπε ὁ Κύριος: «Κάποιες ὑπῆρχε ἔνας πλούσιος ἄνθρωπος, ὁ ὅποῖς ἐφοροῦσε πορφύραν καὶ λινά ἐνδύματα καὶ ἔζουσε καθημερινῶς μέσα σέ μεγάλην πολυτέλειαν. Κοντά εἰς τίνι πύλην του ἦτο ξαπλωμένος ἔνας πτωχός, ὃνομαζόμενος Λάζαρος, γεμάτος πληγές, ὁ ὅποῖς ἐπιθυμοῦσε νά χορτάσῃ ἀπό τὰ ψίχουλα πού ἔπεφταν ἀπό τὸ τραπέζι τοῦ πλουσίου. Ἄκομη καὶ τά σκυλιά ἐσυνείθιζαν νά ἔρχωνται καὶ νά γλύφουν τίς πληγές του. Συνέβη δέ νά πεθάνῃ ὁ πτωχός καὶ νά φερθῇ ἀπό τοὺς ἀγγέλους εἰς τὸν κόλπον τοῦ Ἀβραάμ. Ἐπέθανε δέ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἔταφη. Εἰς τὸν ἄδην, ὅπου ἐβασινίζετο, ἐσήκωσε τά μάτια του καὶ βλέπει ἀπό μακρύα τὸν Ἀβραάμ καὶ τὸν Λάζαρον εἰς τοὺς κόλπους του. Καὶ ἐφώναξε καὶ εἶπε, “Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησέ με καὶ στείλε τὸν Λάζαρον νά βουτίξῃ τίνι ἄκρη τοῦ δακτύλου του σέ νερό καὶ νά δροσίσῃ τὸν γλῶσσά μου, διότι ὑποφέρω μέσα σ' αὐτήν τὸν φλόγα”. Ἀλλ' ὁ Ἀβραάμ εἶπε, “Παιδί μου, θυμίσου ὅτι σύ ἀπῆλαυσες τά ἀγαθά σου εἰς τίνι ζωάν σου ὅπως καὶ ὁ Λάζαρος τά κακάτωρα ὅμως αὐτός ἐδῶ παρηγορεῖται καὶ σύ ὑποφέρεις. Καὶ ἐκτός ἀπό ὅλα αὐτά ὑπάρχει μεταξύ μας ἔνα μεγάλο χάσμα ὥστε νά μή μποροῦν νά περάσουν ἐκεῖνοι πού θέλουν νά διαβοῦν ἀπ' ἐδῶ σ' ἐσάς, οὔτε οἱ ἀπ' ἐκεῖ σ' ἐμᾶς”. Τότε εἶπε, “Σέ παρακαλῶ λοιπόν, πατέρα, νά τὸν στείλης στὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου, διότι ἔχω πέντε ἀδελφούς, νά τοὺς νουθετήσῃ, διά νά μή ἔλθουν καὶ αὐτοί εἰς τὸν τόπον αὐτόν τῶν βασάνων”. Λέγει εἰς αὐτόν ὁ Ἀβραάμ, “Ἐξουν τὸν Μωϋσῆν καὶ τοὺς προφήτας, ἃς τοὺς ἀκούσουν”. Αὐτός δέ εἶπε, “Οχι, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλ' ἔάν κάποιος ἀπό τοὺς νεκρούς πάν σ' αὐτούς, θά μετανοήσουν”. Ἀλλ' ὁ Ἀβραάμ τοῦ ἀπίντησε, “Ἐάν δέν ἀκοῦντε τὸν Μωϋσῆν καὶ τοὺς προφήτας, δέν θά πεισθοῦν καὶ ἀνάκομη ἀναστοθῇ κάποιος ἀπό τοὺς νεκρούς”.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἅμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

στὸν κόλπο τοῦ Ἀβραάμ, γιά νά ὑποδηλώσει μεταξύ ἄλλων ὅτι οὔτε ὁ Λάζαρος πῆγε στὸν παράδεισο μόνο γιά τὴν πτωχεία του, οὔτε ὁ πλούσιος καταδικάσθηκε στὸν ἄδη γιά τὸ ὅτι ἦταν πλούσιος. Ἔνας ἀπό τοὺς βασικότερους κατοίκους τοῦ παραδείσου, καὶ μάλιστα σύμβολο τοῦ παραδείσου, ἀποτελεῖ ὁ ποιλύ πλούσιος καὶ ἔακουστός σὲ αὐτή τὴν ζωήν Ἀβραάμ. Ὁ μέγας αὐτός ἄγιος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀγιάσθηκε, ἐπειδή ἔδειξε τέλεια πίστη καὶ ἀφοσίωση στὸν Θεό. Τὸν πλοῦτο του τὸν χρησιμοποιοῦσε, γιά νά βοηθάει τοὺς συνανθρώπους του καὶ νά φιλοξενεῖ τοὺς ὁδοιπόρους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

Ο πλούσιος ὅμως τῆς παραβολῆς δέν πίστευε στὸν Θεό καὶ χρησιμοποιοῦσε τὸν πλοῦτο του, γιά νά ἐνδύεται πλαμπρῶς καὶ νά ζεῖ μέ ἀπολαύσεις καὶ ποιλυτελή τραπέζια. Ἀδιαφοροῦσε γιά τὴν δυστυχία τοῦ διπλανοῦ του καὶ ἐνδιαφερόταν μόνον γιά τὸν ἔσωτό του. Η ἀσπλαχνία του ἀποτέλεσε τό ἄσβεστο προσάναμμα τῆς κολάσεως.

4 Νοεμβρίου 2012: KYPIAKH E' ΛΟΥΚΑ

Ίωαννικίου όσιου τοῦ μεγάλου († 846), Νικάνδρου καὶ Ἱρμαίου ἱερομαρτύρων.

Ίωάννου Βατάζη τοῦ Βασιλέως καὶ ἐλεήμονος.

Τίχος: πλ. α' – Ἐωθινόν: IA' – Ἀπόστολος: Γαλ. ζ' 11-18 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ις' 19-31.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 11 Νοεμβρίου, Η' Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Β' Κορ. δ' 6-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ι' 25-37.

΄Από τίν ἄλλη, ὁ Λάζαρος σώθηκε καὶ δικαιώθηκε γιά τούς καθούς ποιησμούς, τίν ὑπομονή καὶ τίν καρτερία του στούς ἀφόροτους πειρασμούς καὶ θλίψεις πού τοῦ δημιουργοῦσε ἡ πείνα, ἡ ἀσθένεια, ἡ περιφρόνηση καὶ ἡ ἀδιαφορία τῶν ἄλλων, καθὼς καὶ τό γεγονός ὅτι συνεχῶς διέμενε ἀπέναντι σέ ἀνθρώπο πού εὔημεροῦσε καὶ εύτυχοῦσε σέ ὅλη του τή ζωή, ἐνῶ αύτός βρισκόταν σέ ἔξαθλήσων. Οὔτε βλασφημο ποιησμό ἔκανε, οὔτε πόρο γειτονίας, οὔτε ἀπελπίσθηκε, οὔτε ἀγανάκτησε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ ἢ ἐναντίον ἀνθρώπου. Γ' αὐτό καὶ ὁ Θεός τόν τίμησε νά παραποθεῖ μετά θάνατον ἀπό ἀγγέλους καὶ νά τοποθετηῖ στήν καρδιά τοῦ παραδείσου. Οὔτε ποιόν ὅλοι οι πλούσιοι κοιλάζονται, ἄλλά ὅσοι δέν ἀρκοῦνται στά ἀναγκαῖα γιά τή ζωή καὶ χρησιμοποιοῦν τόν πιλοῦτο πρός ίδιον ὄφελος καὶ ἀδιαφοροῦν γιά τούς ἄλλους. Οὔτε πάλι ὅλοι οι πτωχοί σώζονται, ἄλλά μόνον ὅσοι πιστεύουν στόν Θεό, τηροῦν τίς ἐντολές του καὶ δέν γογγύζουν, οὔτε βλασφημοῦν.

΄As μή φοβόμαστε ποιόν οὔτε τή φτώχεια, οὔτε τίς ἀσθένειες, οὔτε τήν περιφρόνηση. Έπίστη, ἃς μή θαυμάζουμε τήν πλούσια καὶ τρυφηλή καὶ ἀνέμελη ζωή. Ήνα μόνο νά φοβόμαστε: μήν ἀποδειχθοῦμε ἀνάξιοι τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἔνα μόνο νά θαυμάζουμε: τήν εύσεβή καὶ ἐνάρετη ζωή, ἐπειδή αύτή μπορεῖ νά μᾶς ὀδηγήσει, ὅπως τόν πτωχό Λάζαρο, στούς κόλπους τοῦ δίκαιου Ἀβραάμ. Άμήν.

΄Αρχιμ. Π. Κ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (δδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Τεσπερινοῦ, στήν διπλανή περιστασιακῶς θά κοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά ὅμιλει. 2) Κάθε Παρασκευή καὶ ὥρα 5.30 μ.μ. γίνεται τό κίρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ι. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν δημόνυμο Δῆμο Αττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὅμιλει ἔνας ἀπό τούς Εφημερίους τοῦ ιεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὅρθιδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἱερῶν ταῦν διανέμεται δωρεάν. Έκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

΄Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr