



ΕΤΟΣ 61ον

3 Μαρτίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 9 (3118)

Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πολλοί έχουν παρεξηγήσει τή διδασκαλία της Ἑκκλησίας γιά τό άνθρωπινο σῶμα. Ἐπειδή τονίζεται συχνά ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς παραμελεῖται ἡ ἀλήθεια τῆς Ἑκκλησίας, ὅτι καὶ τό σῶμα συμμετέχει ἄμεσα στή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλωστε καὶ ἡ ἀσκητική θεολογία τῆς Ἑκκλησίας ἀναφέρεται τόσο στὸν ψυχή ὅσσο καὶ στό σῶμα.

Τό σῶμα δέν εἶναι φυλακή τῆς ψυχῆς ἀπ' ὅπου ἡ ψυχή θέμει νά δραπετεύσει, νά ἐλευθερωθεῖ. Ψυχή καὶ σῶμα εἶναι ἀρμονικά συνδεδεμένα. Εἶναι χαρακτηριστικά τά πλόγια τῆς συγχωρητικῆς εὐχῆς στή νεκρώσιμη ἀκοιλουθία: «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, φιλανθρώπως ἐκέλευσας τήν κρᾶσιν καὶ μῆιν ταύτην, καὶ τόν ἄρροντον τοῦτον δεσμόν». Ο Θεός, κινούμενος ἀπό φιλανθρωπία, μέ δική του ἐντολή ἔνωσε τήν ψυχή μέ τό σῶμα σέ ἐναν ἄρροντο καὶ ἀρμονικό δεσμό.

Γιά τό πλόγιο αύτό ἀλληλοεπηρεάζονται. Ὅταν ἀγιάζεται ἡ ψυχή, ἀγιάζεται καὶ τό σῶμα. Καὶ ὅταν ἀμαρτάνει τό σῶμα, συμμετέχει καὶ ἡ ψυχή. Εἶναι κοινή ἡ σωτηρία ψυχῆς καὶ σώματος, δηλ. ὅπου τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ συνιστᾶ βεβαίωση τῆς κοινῆς ἀναστάσεως

Ἡ ἀληθηλοεπίδραση σώματος καὶ ψυχῆς γίνεται κατανοητή ἀπό τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ ἡ ψυχή τῆς ἀνθρώπινής Του φύσης ἐνδύθηκε ἀθανασία, ἀλλά καὶ τό ἀνθρωπινό σῶμα Του ἐνδύθηκε ἀφθαρσία.

Οὕτε ἡ ψυχή Του, ὡς ἀνθρώπου, ἔμεινε στόν Ἀδη, οὕτε τό σῶμα Του ὑπέστη τή φθορά τοῦ θανάτου. Δηλ. ἀναστήθηκε μέ τήν ψυχή καὶ τό σῶμα. Εἶναι χαρακτηριστικά τά πλόγια τοῦ Χριστοῦ ὅταν οἱ μαθητές του ἀμφέβαλλαν γιά τήν Ἀνάστασή Του: «Κοιτάξτε τά χέρια μου καὶ τά πόδια μου, γιά νά βεβαιωθεῖτε ὅτι εἴμαι Ἐγώ ὁ Ἰδιος. Ψηλαφήσατέ με καὶ δεῖτε· πνεῦμα (δηλ. ἀσώματη ὑπαρξη) δέν ἔχει σάρκα καὶ ὄστά, ὅπως βλέπετε ἔμένα νά ἔχω· καὶ πῆρε καὶ ἐφαγε μπρο-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α' Κορ. 5' 12-20)



Ο σκανδαλισμός τῶν ἀδυνάτων

Ἄδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ’ οὐκ ἐγὼ ἔξουσιασθήσομαι ὑπό τυνος. Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἔγειρε καὶ ἡμᾶς ἔξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἔστιν; Ἀρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; Μὴ γένοιτο. Ἡ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἐν σῶμά ἔστιν; «Ἐσονται» γάρ, φρστίν, «οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν»· ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἐν πνεῦμα ἔστι. Φεύγετε τὴν πορνείαν. Πᾶν ἀμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἔστιν, ὁ δὲ πορνεύων, εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἀμαρτάνει. Ἡ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὶς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἅγιον Πνεύματός ἔστιν, οὐχ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἔστε ἑαυτῶν; Ἡγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἄπινά ἔστι τοῦ Θεοῦ.

στά τους» (Λκ. 24, 30-43). Ἄν καὶ τό ἀναστημένο σῶμα Του δέν εἶχε ἀνάγκη τροφῆς, ὅμως τό ἔκανε γιά νά πείσει τούς μαθητές του ὅτι καὶ τό σῶμα Του συμμετείχε στήν Ἀνάστασή Του.

Ο ἀπ. Παῦλος, βασιζόμενος στήν Ἀνάστασην τοῦ Χριστοῦ, ἐπιβεβαιώνει τό γεγονός τῆς κοινῆς ἀναστάσεως ὅπλων τῶν πιστῶν καὶ γράφει: «Δεῖ γάρ τό φθαρτόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρτίαν καὶ τό θνητόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν» (Α' Κορ. 15, 53). Ὁτι δηλ. πρέπει ὁ φθαρτός καὶ θνητός ἄνθρωπος νά ντυθεῖ τήν ἀφθαρτία καὶ τήν ἀθανασία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ώστε νά συμμετάσχει στήν κοινή ἀνάσταση «εἰς ἀνάστασιν ζωῆς» καὶ ὅχι «εἰς ἀνάστασιν κρίσεως».

Τό ἀνθρώπινο σῶμα ἔγινε γιά νά δοξάζεται ὁ Θεός

Ο ἀπ. Παῦλος γράφει ὅτι τό σῶμα μας ἔγινε γιά νά δοξάζουμε τόν Κύριο· «τό δέ σῶμα... τῷ Κυρίῳ». Τό ἀνθρώπινο σῶμα, μετά τήν κατάργηση τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου ἀπό τή θυσία τοῦ Θεανθρώπου, είναι δεκτικό χάριτος καὶ ἀγιασμοῦ. Μέ τή μετάληψη τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου στή θ. Λειτουργία, τό ἀνθρώπινο σῶμα μετέχει στή χάρη τῆς ἀναστάσεώς Του, διότι γίνεται μαζί με τήν ψυχή μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ό ἀπ. Παῦλος γράφει: «Δέν ξέρετε ὅτι τά σώματά σας είναι μέλη Χριστοῦ;» Καί ώς μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τό ἀνθρώπινο σῶμα γίνεται κατοικητήριο τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, πού ἀναπαύεται στόν Υἱό καὶ ἀγιάζει ὅπλα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτή τήν ἀλήθεια τήν ἐπιβεβαιώνει πάλι ὁ Ἀπόστολος: «Δέν ξέρετε ὅτι τό σῶμα σας είναι ναός μέσα στόν ὄποιο κατοικεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα;» Μέ τήν παρουσία τοῦ Ἅγιου Πνεύματος δοξάζουμε τόν Θεό μέσα στό σῶμα μας.

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, ὅλα μοῦ ἐπιτρέπονται, ἀλλά δέν συμφέρουν ὅλα. "Ολα μοῦ ἐπιτρέπονται, ἀλλά ἐγώ δέν θά ἀφίσω τὸν ἑαυτόν μου νά ἔχουσιασθῇ ἀπό τίποτε. Τὰ φαγητά εἶναι γιά τὴν κοιλιά, καὶ ν̄ κοιλιά γιά τὰ φαγητά· ὁ Θεός θά καταργήσῃ καὶ αὐτὸν καὶ ἐκεῖνα. Ἀλλά τὸ σῶμα δέν εἶναι διά τὴν πορνείαν· εἶναι διά τὸν Κύριον καὶ ὁ Κύριος διά τὸ σῶμα. Ὁ δέ Θεός καὶ τὸν Κύριον ἀνέστησε καὶ ἐμᾶς θά ἀναστῆσῃ διά τῆς δυνάμεώς του. Δέν ξέρετε ὅτι τὰ σώματά σας εἶναι μέλη τοῦ Χριστοῦ; Νά πάρω λοιπόν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ καὶ νά τὰ κάνω μέλη πόρνων; Μή γένοιτο. Δέν ξέρετε ὅτι ἐκεῖνος πού προσκολλάται εἰς τὸν πόρνην εἶναι ἔνα σῶμα μέρη αὐτῆν; Διότι θά γίνουν, λέγει, οἱ δύο μία σάρκα. Ἐκεῖνος δέ πού προσκολλάται εἰς τὸν Κύριον εἶναι ἔνα πνεῦμα μέρη αὐτῶν. Ἀποφεύγετε τὴν πορνείαν. Κάθε ἄλλο ἀμάρτιμα πού κάνει ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἔξω ἀπό τὸ σῶμα, ἐκεῖνος ὅμως πού πορνεύει, ἀμαρτάνει πρός τὸ ἴδιο του τὸ σῶμα. "Ἡ δέν ξέρετε ὅτι τὸ σῶμά σας εἶναι ναός τοῦ Ἅγιου Πνεύματος πού εἶναι μέσα σας, καὶ τὸ ὅποιον ἔχετε ἀπό τὸν Θεόν καὶ δέν ἀνήκετε εἰς τοὺς ἑαυτούς σας; "Ἐχετε ἀγορασθῇ ἀντί τημάτων. Δοξάσατε λοιπόν τὸν Θεόν διά τοῦ σώματός σας καὶ διά τοῦ πνεύματός σας, τὰ ὅποια ἀνίκουν εἰς τὸν Θεόν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ο Θεός μέ τη χάρη Του δοξάζει τό ἀνθρώπινο σῶμα

Δέν δοξάζουμε μόνο ἐμεῖς τὸν Θεό μέσα στὸ σῶμα μας, ἀλλά καὶ ὁ Θεός ὁ Ἰδιος δοξάζει τὸ σῶμα μας. Εἶναι χαρακτηριστικά τὰ πλόγια τοῦ Ἰησοῦ στήν Ἀρχιερατική Του προσευχή πρός τὸν Θεό Πατέρα Του, «τώρα πλοιόν, ἐσύ Πατέρα, δόξασε με κοντά σέ σένα μέ τὴ δόξα πού εἶχα κοντά σου προτοῦ νά γίνει ὁ κόσμος» (Ἰω. 17, 1). Ἀλλά καὶ στὸ αἴτημά Του, «Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα», ὁ ἄναρχος Πατέρας Του εἶπε: «Καί ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω» (Ἰω. 12, 28).

Εἶναι συγκλονιστικό τὸ πῶς ὁ Θεός δοξάζει τὸν ἑαυτό Του στὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Υἱοῦ Του. Ὁ Χριστός ἀνέβηκε στὸ Σταυρό καὶ τὸ ἀναμάρτιπτο σῶμα Του σταυρώθηκε γιά νά δοξασθεῖ ὁ οὐράνιος Πατέρας Του, νά γίνει τὸ θέλημά Του καὶ νά σωθεῖ ὁ κόσμος. Καὶ μέ τὴ θυσία αὐτή τοῦ Υἱοῦ δοξάσθηκε ἡ ἀνθρώπινη φύση. Διότι μετά τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριος καὶ μετά τὴν ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς κάθισε ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ, ὅχι μόνο ὡς Θεός ἀλλά καὶ ὡς ἄνθρωπος.

Καὶ ὅλοι ἐμεῖς προσδοκοῦμε, ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας, νά συμμετάσχουμε μέ τὴν ψυχή καὶ μέ τὸ σῶμα σ' αὐτή τὴ δόξα τοῦ Θεανθρώπου, ὥστε νά ἐπιβεβαιώνεται ὁ πλόγος τοῦ Ἀποστόλου ὅτι «ὁ Κύριος τῷ σώματι», δηλ. ὅτι καὶ ὁ Θεός θά δοξάσει τὸ σῶμα μας στή Βασιλεία Του.

3 Μαρτίου 2013: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ.

Εύτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου τῶν μαρτύρων, Θεοδωράτου ἱερομάρτυρος.

Τίχος: πλ. β' – Ἐωθινόν: ΣΤ' – Ἀπόστ.: Α' Κορ. στ' 12 - 20 – Εὐαγγέλιον: Λουκᾶ. τε' 11-32.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 10 Μαρτίου, τῆς Ἀπόκρεω.

Ἀπόστολος: Α' Κορ. π' 8 - θ' 2 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. κε' 31-46.

Σημεῖα στή γῆ γιά τή δόξα τοῦ σώματος

Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἄφησε ὄρισμένα σημεῖα ὥστε νά ἔχουμε ἐμφανή μαρτυρία γιά τή δόξα τοῦ ἀνθρώπινου σώματος ἀπό τὸν Θεό. Πρῶτο σημεῖο εἶναι τά θαύματα ἀπό τό ἄγγιγμα καὶ τή σκιά τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν ἀγίων ἐν ζωῇ. Δεύτερο σημεῖο εἶναι ἡ εὐώδια καὶ ἡ θαυματουργική ἐνέργεια τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν ἀγίων τῆς Ἑκκλησίας πού ἐκτίθενται σέ προσκύνηση στούς πιστούς.

Ἄντιθετα, ἡ συμμμετοχή τοῦ ἀνθρώπινου σώματος σέ πράξεις πού προσβάλουν τήν ἀγιότητα τοῦ Θεοῦ ταυτόχρονα ἀτιμάζουν καὶ τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου ὡς θείου δημιουργήματος. Ὁ ἀπ. Παῦλος λέει ὅτι «τιμῆς ἡγοράσθητε», δηλ. ἔξαγορασθήκαμε ἀπό τή δουλεία τῆς ἀμαρτίας μέ τήν τιμή τοῦ Τιμίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν δυστυχῶς μέ τίς πράξεις μας δέν ύποπλογίζουμε τήν ἀνεκτίμητη δωρεά τοῦ Κυρίου, τότε τό σῶμα μας συμμετέχει στή φθορά καὶ τό θάνατο χωρίς ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου.

Ἄρχιμ. Χ. Ν.

ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΤΣΑ, Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Λειτουργικά καὶ κατανυκτικά κείμενα

Δώδεκα κείμενα πού ἀναφέρονται στήν πνευματική προετοιμασία τοῦ πιστοῦ κατά τή Μεγ. Τεσσαρακοστή, τήν καρδιά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.

‘Από τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (δδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσοπεριοῦ, στήν ὁποία περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίκοπος καὶ θά ὅμιλει. 2) Κάθε Παρασκευή καὶ ὥρα 5.30 μ.μ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καὶ ὅμιλει ἔνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιατό φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος». Ίασιον 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὅπο τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr