



ΕΤΟΣ 61ον

30 Ιουνίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 26 (3135)

ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ἡ ἔօρτή τῶν ἀγίων Πάντων εἶναι ὁ ἐπίμοιχος τῶν κινητῶν ἔօρτῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους καὶ ὁ πλούσιος καρπός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἅγιου Πνεύματος τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Διότι ἡ ζωὴ τῶν Ἅγίων, τόσο τῆς Παλαιᾶς ὥστε καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης, εἶναι ἡ τρανή ἀπόδειξη τῆς παρουσίας τῆς χάριτος τοῦ Παρακλήτου στήν Ἐκκλησίᾳ.

Οι ἄγιοι Πάντες παράδειγμα πίστεως καὶ δυνάμεως

‘Ο πρῶτος καρπός τοῦ Ἅγιου Πνεύματος εἶναι ἡ πίστη. Μέ τί δύναμη αύτή τῆς πίστεως οἱ “Ἄγιοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πατριάρχες, προφῆτες, βασιλεῖς, δίκαιοι, «κατηγορίσαντο βασιλείας», δηλαδὴ ἀντιμετώπισαν ἀπολυταρχικά καθεστῶτα καὶ τά νίκησαν μὲ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ: π.χ. ὁ Μωυσῆς τούς Φαραὼ τῆς Αιγύπτου, οἱ τρεῖς παῖδες τούς Πέρσες, ὁ Γεδεών τούς Μαδιανίτες, ὁ Δαβίδ τούς ἐχθρούς τοῦ Ἰσραήλ κ.ἄ.

Μέ τό φωτισμό τῆς πίστεως ἐνήργησαν θαυμαστές δυνάμεις. “Οπως ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος: «εἰργάσαντο δικαιοσύνην», ἀπέδωσαν δικαιοσύνην καὶ ἐφάρμοσαν τή δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ στή ζωὴ τους. Τό αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης ᾔταν φανερό στό δίκαιο Ιώβ, στό δίκαιο Ἀβραάμ, στή δικαιοσύνη τοῦ Σολομώντα καὶ σέ ὅσους σεβονταν τὸν Θεό. Χαρακτηριστικά ὁ Δαβίδ ψάλλει «ὅπως ἄν δικαιωθῆς ἐν τοῖς λόγοις σου».

Μέ ζῶσα πίστη στόν ἀληθινό Θεό οἱ “Ἄγιοι «ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν», δηλαδὴ εἶδαν τήν ἐκπλήρωση τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ σ’ αὐτούς: π.χ. ὁ Ἀβραάμ διά τῆς πίστεως ἔγινε πατέρας ὀλόκληρου ἔθνους καὶ πνευματικός πατέρας ὅλων τῶν δικαίων. Ἀλλά καὶ οἱ προφῆτες εἶδαν τίς προφητεῖς τους νά ἐκπληρώνονται. Παράδειγμα Αὐτόν πού εἶδε ὁ Ἡσαΐας συμβολικά νά κάθεται σέ ύψηπλο θρόνο, δηλαδὴ τόν Θεό: «οὖν εἶδε Ἡσαΐας συμβολικῶς ἐν θρόνῳ ἐπηρμένω Θεόν», αὐτόν γέννησε ἡ Παρθένος Μαριάμ ὡς ἄνθρωπο.

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ('Εβρ. ια' 33 - ιβ' 2)



"Ἄστρεῖον μὲν ὑπομονὴ τὸ δρόμο τῆς ζωῆς

Ἄδελφοί, οἱ ἄγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγονίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων ἔλαβον γυναικες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν ἄλλοι δὲ ἐτυπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείτονος ἀναστάσεως τύχωσιν ἔτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς ἐλιθάσθησαν, ἐποίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἴγειοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὃν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὅρεις καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὁπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρείττον της προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὅγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἀμαρτίαν, δι’ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορᾶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν.

Ἡ πίστη τούς δυνάμωσε νά ἀντιμετωπίσουν ἀσθένειες (ὅπως ὁ Ἐζεκίας), ποικίλες ἀπειλές (ἀπό θηρία ὅπως ὁ Δανιήλ, ἀπό τό πῦρ ὅπως οἱ τρεῖς παῖδες, ἀπό τή σφαγή, ὅπως ὁ Δαβίδ ἀπό τὸν Σαούλ) καὶ πολλές φορές νά καταδιώξουν τούς ἐχθρούς τους (ὅπως ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναοῦ). Εἶδαν νεκρούς νά ἀναστανούνται, ὅπως ὁ προφήτης Ἡλίας πού ἀνέστησε τό γιό τῆς χήρας.

Οι ἄγιοι Πάντες παράδειγμα ὑπομονῆς καὶ μαρτυρικῆς ζωῆς

Δεύτερος καὶ οὐσιώδης καρπός τοῦ Παρακλήτου εἶναι ἡ ἐλπίδα. Ἡ ἐλπίδα ἀναβριύζει ἀπό τὴν ὑπομονὴ στὶς δοκιμασίες. "Οσο περισσότερο ἀντέχουμε στὶς δοκιμασίες καὶ θλίψεις πού παραχωρεῖ ἡ κάρη τοῦ Θεοῦ, τόσο αὐξάνεται καὶ ἡ ἐλπίδα τῆς ἀγιότητας καὶ τῆς αἰώνιας ζωῆς. Οἱ Ἀγιοι τῆς Ἐκκλησίας ὑπέμειναν διωγμούς, εὔτελησμούς, φυλακίσεις ('Εβρ. 11,35.36). 'Υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο (στ. 37) ἀλλά καὶ ἀναγκάστηκαν νά ζήσουν μέ στερήσεις ὥστε νά μή κάσουν τή μαρτυρία τῆς πίστεως στόν ἀληθινό Θεό «ἴνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν» (στ. 35). Δηλαδή νά συμμετάσχουν στήν κοινή ἀνάσταση τῶν νεκρών καὶ στήν ἀπό τοῦ Θεοῦ κοινή τιμή καὶ δόξα, ὅπως ἀρμόζει στούς Ἅγιους.

Προτροπή νά γίνουμε σύγχρονοι Ἀγιοι

Πολλές φορές ἀναρωτιόμαστε ἄν ἐμεῖς, οἱ χριστιανοί τῆς ἐποχῆς μας, μποροῦμε νά γίνουμε ἄγιοι καὶ νά συγκαταθεχθοῦμε στή κορεία τῶν Ἅγιων Πάντων. Διότι καὶ ὁ Ἰδιος ὁ Θεός μᾶς προτρέπει: «ἄγιοι γίνεσθε ὅτι ἐγώ ἄγιος εἰμί» (Α' Πέτρ. 1,16), ἀλλά καὶ ὁ ἀπ. Παῦλος μᾶς παρακινεῖ νά διεξάγουμε τόν πνευ-

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, οι Ἅγιοι Πάντες μέ τίν πίστιν ἀνέτρεψαν βασίλεια, ἔκαναν ἔργα δικαιοσύνης, ἐπέτυχαν τίν πραγματοποίησιν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβησαν τίν δύναμιν φωτιᾶς, διέφυγαν τίν σφαγήν, ἔγιναν ἀπό ἀδύνατοι δυνατοί, ἔγιναν ισχυροί σέ καιρόν πολέμου, ἔτρεψαν εἰς φυγήν παρατάξεις τῶν ἔχθρῶν. Γυναῖκες ἔλαβαν τούς νεκρούς των δι' ἀναστάσεως, ἄλλοι δέ ἔβασαν ισθησαν καὶ δέν ἔδειχθησαν νά ἀφεθοῦν ἐλεύθεροι, διά νά ἐπιτύχουν μίαν ἄλλην καλυτέραν ἀνάστασιν. Ἀλλοι ἔδοκιμάσθησαν μέ ἐμπαιγμούς καὶ μαστίγωσιν, ἀκόμη δέ καὶ μέ δεσμά καὶ φυλακήν. Ἐλιθοβολήθησαν, ἐπριονίσθησαν, ὑπέστησαν πολλάς δοκιμασίας, ἔθανατώθησαν μέ μάχαιραν, περιπλανῶντο φοροῦντες δέρματα προβάτων καὶ δέρματα αἴγων, ἐστεροῦντο, ὑπέφεραν θλίψεις καὶ κακουχίας, (ἄνθρωποι διά τούς ὅποιους δέν ήτο ἄξιος ὁ κόσμος), ἐπλανῶντο σέ ἐρήμους καὶ σέ βουνά, σέ σπίλαια καὶ σέ τρύπες τῆς γῆς. Ὄλοι αὐτοί, ἃν καὶ εἶχαν καλήν μαρτυρίαν διά τίν πίστιν τους, δέν ἔλαβαν ὅ,πι εἶχε ὑποσχεθῆ ὁ Θεός, διόπι εἶχε ὁ Θεός προβλέψει κάτι καλύτερον ἀναφορικῶς μ' ἐμᾶς διά νά μή φθάσουν ἐκεῖνοι εἰς τίν τελειότητα χωρίς ἐμᾶς. Ἐπομένως, ἀφοῦ ἔχομεν γύρω μας ἔνα τόσο μεγάλο σύννεφο ἀπό μάρτυρας, ἃς ἀποτινάξωμεν κάθε βάρος καὶ τίν ἀμαρτίαν, ἥ ὅποια εὔκολα μᾶς ἐμπλέκει, καὶ ἃς τρέχωμεν μέ ὑπομονήν τό ἀγώνισμα τοῦ δρόμου πού εἶναι ἐμπρός μας, μέ τούς ὄφθαλμούς μας προσπλωμένους πρός τόν ἀρκηγόν καὶ τελειωτήν τῆς πίστεώς μας, τόν Ἰησοῦν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ματικό μας ἀγώνα μέ ὑπομονή (Ἑβρ. 12,1). Ἡ πίστη μας στόν Χριστό θά κάνει τίν ἐλπίδα τοῦ ἀγιασμοῦ μας τόσο βέβαιην, ὅσο βέβαιο εἶναι ὅτι ὁ Χριστός κάθισε ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα Του γιά νά μᾶς διαβεβαιώσει ὅτι ὁ δρόμος τῆς ἀγιότητας εἶναι ἐφικτός καὶ ἀληθινός.

Κι ἃν ἐμεῖς δυσπιστοῦμε ἐπειδή δέν κάναμε θαύματα σάν τούς Ἅγιους, πάλι ὁ Κύριος μᾶς διώχνει αὐτόν τό δισταγμό λέγοντάς μας: «Μήν καίρεσθε ὅτι (μέ τίν ἐπίκληση τῆς δύναμής μου) ἀκόμη καὶ τά δαιμόνια ὑποτάσσονται σέ σᾶς· μᾶλλον νά καίρεστε πού τά ὄνόματά σας (ἐξαιτίας τῆς πίστεως καὶ ὑπομονῆς σας) ἔχουν γραφτεῖ στόν οὐρανό» (Λκ. 10,20).

Ἀρχιμ. Χ. Ν.

30 Ιουνίου 2013: KYRIAKH A' MATTHAIOU

«ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Σύναξις τῶν ἀγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων.

Τίχος: πλ. δ' – Εωθινόν: Α' – Απόστολος: Εβρ. ια' 33 - ιβ' 2 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. θ' 36, ι' 1-8.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYRIAKH: 7 Ιουλίου, Β' Ματθαίου.

Απόστολος: Γαλ. γ' 23 - δ' 5 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. δ' 18-23.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Οι θειότατοι Πατέρες θέσπισαν νά ἐπιτελοῦμε τήν παρούσα ἑορτή μετά τήν κάθιδο τοῦ παναγίου Πνεύματος, γιά νά δείξουν κατά κάποιον τρόπο ὅτι ἡ παρουσία τοῦ παναγίου Πνεύματος ἐνήργησε, διά τῶν ἀποστόλων, μεγάλα καὶ θαυμάσια: Ἀγίασε καὶ κόσμησε μέ σοφία τούς ἀπό τοῦ «ἡμετέρου φυράματος» συνανθρώπους μας, δηλαδή, καὶ ἀναπλήρωσε μέ αὐτούς τό κενό πού δημιουργήθηκε ἀπό ἐκεῖνο τό ἀγγελικό τάγμα πού ἀπό ἔπαρση ἐξέπεσε (μέ ἀρχηγό τόν Ἐωσφόρο) ἀπό τήν ἀγγελική του θέσῃ· καὶ παρέπεμψε αὐτούς στόν Θεό, διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄλλους μέ τό μαρτύριο καὶ τόν θάνατο καὶ ἄλλους μέ τήν ἐνάρετη πολιτεία καὶ διαγωγή πού παρουσίασαν κατά τόν ἐπίγειο βίο τους· καὶ ὅλα τά ὑπερφυή καὶ ὑπερθαύμαστα ἔργα ἐνεργεῖ.

Πρέπει νά ξέρουμε ὅτι κατά τήν παρούσα ἑορτή ἑορτάζουμε ὅσα ἀγαθοδότως τό Πνεῦμα τό Ἀγιο ἀγίασε, ἥτοι: τούς ὑψηλοτάτους καὶ ἀγιαστικούς «νόας», τά ἐννέα δηλαδή τάγματα τῶν Ἀγγέλων· τούς Προφῆτες καὶ τούς Ἱερούς Ἀποστόλους· τούς Μάρτυρες καὶ τούς Ιεράρχες· τούς Ιερομάρτυρες καὶ τούς Όσιομάρτυρες· τούς Όσίους, τούς Δικαίους καὶ ὅλες τίς χορεῖς τῶν ὁγίων Γυναικῶν· καὶ ὅλους τούς ἀνώνυμους Ἅγιους, μαζί μέ τούς ὄποιους ἃς συγκαταριθμηθοῦν καὶ ὅλοι οἱ Ἀγιοι πού θά ἀναδειχθοῦν στό μέλλον ἀπό τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ πρῶτα ἀπ' ὅλους, καὶ ἀνάμεσα σέ ὅλους, καὶ μαζί μέ ὅλους, ἑορτάζουμε τήν Ἅγια τῶν Ἅγιων, τήν ὑπεραγία καὶ ἀνώτερη ἀσυγκρίτως καὶ αὐτά τά ἀγγελικά τάγματα, τήν Κυρία μας καὶ Δέσποινά μας, Μαρία τή Θεοτόκο, τήν ἀειπάρθενο.

΄Από τό βιβλίο τοῦ Γ.Δ. Παπαδημητρόπουλου,
Μέ τούς Ἅγιους μας, Συναξάρια Τριωδίου καὶ
Πεντηκοσταρίου, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖ φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

΄Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr