



ΕΤΟΣ 61ον

13 Ὀκτωβρίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 41 (3150)

Η ΑΙΡΕΣΗ ΩΣ ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Στό σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα μᾶς συμβουλεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος νά μή χάνουμε τόν χρόνο μας ἀσχολούμενοι μέ τούς αἰρετικούς ἀνθρώπους, ὅταν αὐτοί ἐμμένουν στίς πλανερές τους δοξασίες καί δέν δείχνουν πρόθεση ἀλλαγῆς. Καί μᾶς δίνει ἔτσι τήν εὐκαιρία νά ἀναφερθοῦμε στό φλέγον ζήτημα τῶν αἱρέσεων.

Ἐπί τούς πρώτους ἀποστολικούς χρόνους παρουσιάστηκαν οἱ αἱρέσεις πού ἀπασχόλησαν καί ἀπασχολοῦν ἀκόμη τήν Ἐκκλησία. Αἱρέσεις ἰουδαϊζουσες, ἀγνωστικιστές καί γνωστικιστές, Μανιχαῖοι, Νικολαῖτες, Μοντανιστές κ.ἄ. εἶχαν ὡς σκοπό τή νόθευση καί διαστρέβλωση τῆς «ὕγιου διδασκαλίας» τοῦ Εὐαγγελίου (Τίτ. 2,8). Ἡ μεγάλη αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ καί οἱ αἱρέσεις τοῦ Νεστοριανισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ ἀπασχόλησαν καί βασάνισαν ἐπί μακρόν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, προσπαθώντας νά διαστρεβλώσουν τήν ὀρθόδοξη πίστη στόν Τριαδικό Θεό καί τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἄλλιά καί ἀργότερα αἰρετικές δοξασίες καί παρεμβάσεις στά θεόπνευστα δόγματα τῆς πίστεως καί τῆς λατρείας προκάλεσαν σχίσματα μέσα στό σῶμα τῆς μίας, ἁγίας Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού πολλὰ διατηροῦνται μέχρι καί σήμερα. Ἀπόστολοι καί Πατέρες, ὅσοι καί ὁμολογητές, διώχθηκαν καί ὑπέστησαν ποικίλες δοκιμασίες καί μαρτύρια γιά νά κρατήσουν ἀπληνή τήν ὀρθή διδασκαλία τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Καί μέ τή συγκρότηση τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων στερέωσαν τήν Ὀρθοδοξία πρὸς δόξαν τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί πρὸς φωτισμό τῶν πιστῶν.

Ἡ κύρια αἰτία τῶν αἱρέσεων

Ἡ αἵρεση εἶναι πλάνη, δηλαδή διαστρέβλωση τῆς περὶ τοῦ Θεοῦ ἀλήθειας, ὅπως αὐτή ἀποκαλύφθηκε καί διδάχθηκε ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως κηρύ-



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Τίτ. γ' 8-15)

Ἀποστολικές προτροπές

Τέκνον Τίτε, πιστός ὁ λόγος· καί περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιουῖσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις· μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιῖστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. Αἰρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὦν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμῖαν πρὸς σε ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρὸς με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζητῶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶ σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονται σε οἱ μετ' ἐμοῦ πάντες. Ἀσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἀμήν.

χθηκε καὶ καταγράφηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ Εὐαγγελιστές, ὅπως διατυπώθηκε καὶ παραδόθηκε ἀπὸ τοὺς θεοφόρους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὅπως ὁμολογεῖται ἀπὸ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Εἶναι χαρακτηριστικά τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας: «Βλέπετε μὴ τις ὑμᾶς πλανήσῃ» (Ματθ. 24,4). Νὰ προσέχουμε μήπως κάποιος μᾶς παραπλανήσῃ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός, καὶ μᾶς προβάλλῃ κάποιον ἄλλο «Χριστό» πού δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν ἴδιο. Διότι, ὅπως συνεχίζει ὁ Κύριος, «πολλοὶ ἐλεύσονται ἐν τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγὼ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι» (στ. 5). Θὰ χρησιμοποιήσουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ προβάλλουν καὶ νὰ στήσουν τὴν πλάνη.

Αὐτὴ τὴ μέθοδο χρησιμοποίησαν καὶ συνεχίζουν νὰ χρησιμοποιοῦν οἱ ἀντιχριστιανικὲς αἵρέσεις. Προβάλλουν τὸ ψεῦδος μὲ τὸ ἐπικάλυμμα τοῦ Χριστοῦ. Δηλαδή παρουσιάζουν τὸν Ἀντίχριστο μὲ τὴ μορφή τοῦ Χριστοῦ. Καὶ αὐτὴ ἡ μεθοδολογία τῶν αἰρετικῶν προδίδει τὴν πανουργία τοῦ διαβόλου. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση ὑπάρχει πάντα ὁ Σατανᾶς, ὁ πατέρας καὶ δημιουργὸς τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης. Ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μᾶς τὸ ἐπισημαίνει: «Τίς ἐστὶν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι ὁ Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός;» (Α' Ἰω. 2,22). Δηλαδή, ὅποιος ἀρνεῖται τὴ θεία καὶ τὴν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς ψεύδεται, ἔστω κι ἂν ἐπικαλεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὅπως πάλι ἔχει ὁ ἅγιος Ἰωάννης, «πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔστι» (4,3). Ὅποιος ἄνθρωπος ἢ καὶ ἄγγελος ἀκόμη δὲν ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Κύριος Ἰησοῦς ἦλθε στὴ γῆ καὶ πῆρε ἀνθρώπινη σάρκα (ἐγίνε ἀνθρώπος), αὐτὸς δὲν εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ παρακινεῖται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀντίχριστο. Ἐπειδὴ ἀρνεῖται τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, οὔτε καὶ τὸν Θεὸ Πατέρα πιστεύει (2,23). Αὐτὸ εἶναι

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Παιδί μου Τίτε, εἶναι ἀξιοπίστα τά λόγια αὐτά, καί αὐτά θέλω νά διαβεβαιώνης, ὥστε νά φροντίζουν ἐκεῖνοι πού ἐπίστεψαν εἰς τόν Θεόν νά εἶναι πρωτοπόροι καλῶν ἔργων. Αὐτά εἶναι τά καλά καί ὠφέλιμα διά τούς ἀνθρώπους, ἀλλ' ἀπόφυγε μωράς συζητήσεις, γενεαλογίας, ἔριδας καί φιλονεικίας διά τόν νόμον, διότι εἶναι ἀνωφελεῖς καί μάταιαι. Αἰρετικόν ἄνθρωπον μετά πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν, ἀφνέ τον. Νά γνωρίζης ὅτι ἕνας τέτοιος ἔχει διαστραφῆ, ἁμαρτάνει καί ἔτσι καταδικάζει ὁ ἴδιος τόν ἑαυτόν του. Ὅταν θά στείλω τόν Ἀρτεμῶν σ' ἐσέ ἢ τόν Τυχικόν, φρόντισε νά ἔλθῃς σ' ἐμέ εἰς τήν Νικόπολιν, διότι ἐκεῖ ἀπεφάσισα νά περάσω τόν χειμῶνα. Τόν Ζηνᾶν τόν νομικόν, καί τόν Ἀπολλῶ κατευδωσέ τους μέ ἐνδιαφέρον, διά νά μή τοὺς λείψῃ τίποτε. Ἄς μαθαίνουν καί οἱ δικοί μας νά εἶναι πρωτοπόροι καλῶν ἔργων εἰς ἐπείγουσας ἀνάγκας, διά νά μὴν εἶναι ἄκαρποι. Σέ χαιρετοῦν ὅλοι ὅσοι εἶναι μαζί μου. Χαιρέτησε ἐκείνους πού μᾶς ἀγαποῦν ἐν πίστει. Ἡ χάρις νά εἶναι μαζί μέ ὅλους σας. Ἀμήν.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

τό γνώρισμα τοῦ Ἀντιχρίστου πού πλῆνᾶ τούς ἀνθρώπους: «Οὗτός ἐστιν ὁ Ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν» (στ. 22).

Ἡ ἐμμονή στήν πλάνη σημεῖο τῆς παρουσίας τοῦ διαβόλου

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος πολὺ σοφᾶ συμβουλεύει τόν μαθητή του καί ἀπόστολο Τίτο νά μή χρονοτριβεῖ μέ τούς αἰρετικούς ἄν δέν ἔχουν πρόθεση ἀλλαγῆς. «Μετά πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» τοῦ ἐπισημαίνει. Ἀπό τή στιγμή πού καταβάλληθονται προσπάθειες ὥστε ὁ πλανεμένος αἰρετικός νά ἀντιληφθεῖ τήν πλάνη του καί νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια, ἀλλῆ ἐκεῖνος δέν ἀπαληθῆσεται ἀπό τήν πλάνη, τότε ἐκούσια ἔχει παρασυρθεῖ ἀπό δαιμόνιο πλάνης.

Ὁ ἀπ. Παῦλος στήν πρώτη ἐπιστολή του πρὸς τόν Τιμόθεο γράφει ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο λῆει ρητά καί ξεκάθαρα, ὅτι στοὺς ἔσχατους καιροὺς θά ἀποστατήσουν μερικοὶ ἀπό τήν πίστη καί θά δώσουν προσοχή σέ πνεύματα πλάνης καί σέ διδασκαλίες ὑπαγορευόμενες ἀπό τά δαιμόνια. Καί εἶναι σχεδόν ἀδύνατο νά ἀποστραφοῦν οἱ αἰρετικοὶ ἀπό τήν πλάνη τους. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ πατέρες τῆς ἐρήμου στό Γεροντικό, τά δαιμόνια τῆς πλάνης φέρνουν μεγάλη ἀντίσταση, ἔχουν πείσμα καί δέν ἀποδέχονται ὅποιονδήποτε πειστικὸν λόγον, ἄν καί τά ἴδια πιστεύουν καί φρίττουν στήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Δέν ἀφήνουν ὅμως τόν ἄνθρωπον πού ἐπηρεάζουν νά ἀνανήψῃ. Γιά τόν λόγο αὐτό καί ὁ ἀπ. Παῦλος στό σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα λῆει ὅτι «ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος, καί ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος», δηλαδή, ὁ ἀμετάπειστος αἰρετικὸς ἔχει διαστραφεῖ πνευματικά μέ τήν ἐπήρεια τῆς πλάνης τοῦ διαβόλου καί ἁμαρτάνει μέ δική του εὐθύνην καί καταδικάζει τόν ἑαυτό του στήν ἀπώλεια.

13 Ὀκτωβρίου 2013: ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ
«Τῶν Θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787)». Κάρπου,
Παπύλου, Ἀγαθοδώρου καί Ἀγαθονίκης μαρτύρων († 251).
Χρυσῆς νεομάρτυρος τῆς ἐκ Μογλενῶν († 1795). Μελετίου (Πηγᾶ) Ἀλεξανδρείας.
Ἦχος: βαρῦς – Ἑωθινόν: Ε΄ – Ἀπόστολος: Τίτ. γ΄ 8- 15– Εὐαγγέλιον: Λουκ. ν΄ 5-15.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 20 Ὀκτωβρίου, ΣΤ΄ Λουκᾶ.
Ἀπόστολος: Γαλ. ε΄ 22 - στ΄ 2 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ν΄ 27-39.

Ἡ ἐπιρροή ἀπὸ τίς σύγχρονες αἱρέσεις

Στὴν ἐποχὴ μας οἱ σύγχρονες αἱρέσεις παρουσιάζονται μὲ προσωπειό. Δέν παρουσιάζονται μὲ ἔντονο τὸ θρησκευτικὸ στοιχεῖο, ἀλλῆ ὡς ὀμάδες μὲ κοινωνικὸ χαρακτῆρα καί χριστιανικὸ ἐπικάλυμμα, χωρὶς ἐπιθετικὴ προβολή, ἢ καί μὲ ἔντονο παγανιστικὸ τρόπο προσέγγισης. Στοχεύουν στὴν ψυχολογικὴ ἐλευθερία τῶν νέων κυρίως ἀνθρώπων καί τοὺς παρουσιάζουν «ἡύσεις» στὰ ὑπαρξιακά τους ἀδιέξοδα ἢ τίς νεανικὲς τους ἀπορίες, κολλακεύοντας ἢ καί καθαγιάζοντας τίς ἀδυναμίες τους ὡς δῆθεν χαρίσματα καί ἀρετές. Βέβαια, αὐτὴ ἡ προσπάθεια παρέχει μιά ἐφήμερη ικανοποίηση, ἀλλῆ στὴ συνέχεια ὁδηγεῖ σὲ μονοπάτια πού τὰ ἀδιέξοδα εἶναι πλέον ἀξεπέραστα καί τὸ αἶσθημα τῆς ἀπελπίσεως καί ἀπόγνωσης πρὸ τῶν πυλῶν τῆς ὑπαρξίσεως τους.

Ἡ πνευματικὴ καί κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας προσφέρει πραγματικὰ στοὺς καλοπροαίρετους ἐκείνους νέους ἀνθρώπους πού ἀναζητοῦν νόημα, ἀλήθεια καί ποιότητα ζωῆς μέσα στὴ ζωὴ τους, ἀπλανῆ γνῶση τῆς Ἀλήθειας, βεβαιότητα πίστεως, κατανόηση, στοργὴ καί πατρότητα μὲ τὴ ζωοποιὸ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού συνεχῶς πνέει, φωτίζει καί ἀναπαύει μέσα ἀπὸ τίς ἱερὲς ἀκολουθίες καί τὸ μυστήριον τῆς θείας Λειτουργίας.

Ἄρχιμ. Χ. Ν.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς
Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τὸ Σεμινάριο θὰ ξεκινήσει τὸ Σάββατο 19 Ὀκτωβρίου ἐ.ε, ὥρα 18:00.
Εἶναι ἀνοικτὸ καί ἀπροϋπόθετο γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ παρακολουθήσουν.

• Πληροφορίες στὰ τηλέφωνα: 210 7272315-316

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασιῶν 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διευκρίτιση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπὸ τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ἡ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὄλο τὸν κόσμον μὲσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr