



ΕΤΟΣ 73ον

5 Ιανουαρίου 2025

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 1 (3736)

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Τό σημερινό άγιογραφικό ανάγνωσμα, άδελφοί μου, περιέχει Παύλειες συμβουλές για τή διευθέτηση του εύαγγελικού έργου. Καταλήγει δέ, μέ τήν άναγνώριση, έκ μέρους του Άποστόλου των Έθνων, ότι οδεύει προς τήν ολοκλήρωση τής ιεραποστολικής του διακονίας, τό μαρτυρικό τέλος είναι κοντά, γι' αυτό άναμένει, μέ λαχτάρα, τό στεφάνι τής δικαιοσύνης από τόν δίκαιο κριτή Ίησού. Πρόκειται για τή δίκαιη ανταμοιβή, πού περιμένει εκείνους πού έκδήλωσαν τήν άγάπη τους προς τόν Χριστό, όχι μέ λόγια, αλλά μέ συγκεκριμένους τρόπους, πού ο Παύλος περιγράφει καί συνιστούν άδιαμφισβήτητα τεκμήρια τής άγάπης προς τόν Θεό.

Άσκηση τής πνευματικής ζωής

Ό πρώτος είναι ή άσκηση του καλού άγώνος, πού άποτελεί βασικό πυλώνα τής Όρθόδοξης πνευματικής ζωής. Αυτή συνίσταται στην τήρηση των έντολων του Χριστού, στή βίωση των ιερών Μυστηρίων, στον πόλεμο κατά των παθών, στή διαρκή προσπάθεια νά μορφώνεται καί νά έγκαθίσταται μέσα μας ο Χριστός. Έκείνος πού άσκεΐται στην πνευματική ζωή είναι ο άληθινά πνευματικός άνθρωπος, όπως σημειώνει ο μακαριστός π. Αϊμιλιανός Σιμωνοπετρίτης: «Πνευματικός άνθρωπος, πραγματικός Χριστιανός, είναι εκείνος πού έχει δώσει, μέ τό Βάπτισμά του καί,

**ΟΛΟΨΥΧΑ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ 2025 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ,
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΕΛΠΙΔΟΣ, ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ,
ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΙΣΗ!**



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8)

Στεφάνι δικαιοσύνης από τόν δίκαιο κριτή

Ἔκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον ἔργον, ποιήσον εὐαγγελιστοῦ, τήν διακονίαν σου πληροφορήσον. Ἐγὼ γάρ ἤδη σπένδομαι, καί ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγωνίσαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειται μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καί πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

κατόπιν, ὅταν μεγάλωσε καί μέ τήν καρδιά του, ὄρκο στόν Θεό νά μένει πάντα κοντά Του καί μαζί Του. Πνευματικός ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἀθλητής πού ξεπήδησε μέσα ἀπό τή ζωή, πού ξεχωρίζει μέσα ἀπό τά πλήθη τῶν ἀνθρώπων καί τρέχει μέ ὅλη τήν ταχύτητα τῆς ψυχῆς του, γιά νά κατακτήσει τούς οὐρανοὺς... καί τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Δέν εἶναι ὁ καλός ἄνθρωπος. Ὁ πνευματικός ἄνθρωπος ξέρει ὅτι τοῦ χρειάζονται γερὰ φτερά, καί τά φτερά αὐτά εἶναι τά φτερά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Ἡ ἀγάπη πρὸς τόν Θεό

Ὁ ἐπόμενος τρόπος ἔκφρασης τῆς ἀγάπης πρὸς τόν Θεό εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς πορείας. Δέν ἀρκεῖ μόνο νά εἶναι κανεὶς μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Χρειάζεται νά φθάσει μέχρι τέλους, πιστός στήν ἀγάπη του πρὸς τόν Χριστό, ἀγωνιζόμενος, νά ἀρέσει στόν Θεό καί ὄχι στοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι πολλές, δυστυχῶς, οἱ περιπτώσεις τῶν Χριστιανῶν, πού ἐνῶ ξεκινοῦν καλά τήν πνευματικὴ ζωὴ, λοξοδρομοῦν στήν πορεία καί χάνονται. Ἡ πίστη τους δέν εἶναι ἐδραιωμένη στήν ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία, ἐνῶ ἄγονται καί φέρονται ἀπό τόν πειρασμό τῆς ἐκλογίκευσης τῶν πάντων. Οἱ ἄνθρωποι πού πελαγοδρομοῦν ἀνάμεσα στό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί τοῦ κόσμου δέν ὁλοκληρώνουν τὸν δρόμο τῆς ἀγάπης καί κινδυνεύουν νά χάσουν τὸν στέφανο τῆς δικαιοσύνης, πού δίδεται σ' ἐκείνους πού φθάνουν ἕως τέλους, παλεύοντας διαρκῶς μέ τόν κόσμο καί τόν ἑαυτό τους.

Ἡ τήρηση τῆς πίστες

Ὁ τρίτος δρόμος ἔκφρασης τῆς ἀγάπης πρὸς τόν Θεό εἶναι ἡ τήρηση τῆς πίστες. Ὁ πειρασμός τῆς προσαρμογῆς τῆς πίστες μας στά προσωπικά μας ὄρια καί δεδομένα εἶναι τρομερός στήν ἐποχὴ μας. Ὁ κίνδυνος ἀλλοιώσεώς της ἀπό ποικίλες αἰρετικές δοξασίες καί καινοφανεῖς ἰδεολογίες εἶναι ὑπαρκτός καί ὀδηγεῖ στόν καταστροφικὸ θρησκευτικὸ συγκρητισμό. Ἐκεῖνος πού πιστεύει ἀληθινά στόν Θεό καί κάνει τήν πίστη

Μετάφραση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Παιδί μου Τιμόθεε, νά εἶσαι ψύχραιμος σέ κάθε περίπτωση, κακοπάθησε, διάδωσε τό εὐαγγέλιο, διακήρυξε τό ἔργο σου. Γιά μένα ἦλθε πλέον ἡ ὥρα νά χύσω τό αἷμα μου καί ἔφτασε ὁ καιρός τοῦ τέλους μου. Ἔχω ἀγωνισθεῖ τόν καλόν ἀγώνα, ἔχω τελειώσει τόν δρόμο, ἔχω τηρήσει τήν πίστη. Τώρα πλέον μοῦ ἀπομένει τό στεφάνι τῆς δικαιοσύνης πού θά μοῦ ἀποδώσει ὁ Κύριος κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως, ὁ δίκαιος κριτής, καί ὄχι μόνον σέ μένα, ἀλλά καί σ' ὄλους ὅσοι θά ἔχουν ἀγαπήσει τή Δευτέρα Παρουσία του.

(Ἀπό τή νέα ἔκδοση: Ἡ Καινή Διαθήκη, τό πρωτότυπο κείμενο μέ νεοελληνική ἀπόδοση τοῦ ὁμοτ. καθηγ. Χρ. Βούλγαρη, ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

του τρόπο ζωῆς, ἔχει τή βεβαιότητα ὅτι «ὁ Θεός εἶναι ἡ μόνη καί μεγάλη του σταθερά. Δέν πιστεύει σέ τίποτα ἄλλο. Χωρίς Αὐτόν, δέν ἔχει ἐρμηνεία γιά τόν κόσμο. Χωρίς τήν ὕπαρξή Του, καταργεῖται κάθε λόγος δικῆς του ὕπαρξης. Χωρίς πίστη στόν Θεό, πνίγεται, βουλιάζει, καταρρέει, χάνεται. Ἡ πίστη σ' Αὐτόν τόν μεθάει, τόν ἀνασταίνει, τοῦ δίδει ζωή, αἴσθηση αἰωνιότητος, ὄραμα ἑτερότητος» (Μητρ. Μεσογαίας κ. Νικόλαος).

Ἀδελφοί μου, ὁ στέφανος τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ προορίζεται γιά ὄλους μας. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτάται ἂν θά τόν κατακτήσουμε. Ἐφόσον ἀποδείξουμε τήν ἀγάπη μας πρός τόν Θεό, μέ τήν ἄσκηση καί ὀλοκλήρωση τοῦ καλοῦ πνευματικοῦ ἀγώνος καί μέ τήν τήρηση ἀλώβητης τῆς Ὁρθοδόξου πίστεως, τότε θά μπορούμε δικαίως νά ἐπαναλάβουμε τούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου: «Τόν ἀγώνα τόν καλόν ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστην τετήρηκα· λοιπόν ἀπόκειται μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος»!

Ἄρχιμ. Ἐ. Οἰκ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ (Α' ἔκδ., σχήμα 14x21 ἑκατ., σελ. 104)

Ἡ Ἀποστολική Διακονία προχώρησε στήν ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ βιβλίου, στό ὁποῖο ἀναλύονται ἡ μοναξιά, ἡ σιωπή καί ἡ προσευχή ὡς ἐννοιες τῆς ὀρθόδοξης πνευματικότητας.

5 Ἰανουαρίου 2025: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ μαρτύρων († 305), Συγκλητικῆς ὁσίας († 350).
Ἦχος: γ´ – Ἑωθινόν: ΣΤ´ – Απόστ.: Β´ Τιμ. δ´ 5-8 – Εὐαγ.: Μάρκ. α´ 1-8.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 12 Ἰανουαρίου, μετὰ τὰ Φῶτα.
Ἀπόστολος: Ἐφес. δ´ 7-13 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. δ´ 12-17.

ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΤΗΡΙΑ 2025

Τὰ **ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ** περιέχουν τὶς εἰδικές τυπικές διατάξεις τοῦ μηνολογίου 2025, ἀφιερωμένα στὴν ἐπέτειο τῆς συμπληρώσεως 1.700 ἐτῶν ἀπὸ τῆς συγκλήσεως τῆς ἐν Νικαία Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Ὁ **ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ** περιέχει τὸ καθημερινὸ ἑορτολόγιο καὶ ἐπίκαιρα θεολογικά μηνύματα. Τὸ πλαίσιο κοσμεῖται μὲ τετράχρωμη περίτεχνη φορητὴ εἰκόνα τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὁρους.

Ἡ **ΕΠΕΤΗΡΙΑ** –ἡμερολόγιο τσέπης– περιέχει συνοπτικὸ καὶ ἀλφαβητικὸ ἑορτολόγιο, ἐβδομαδιαῖο ἡμερολόγιο - σημειωματάριο καὶ χρήσιμες πληροφορίες. Ἀφιερώνεται στὸν ἑορτασμό τῶν 1.700 ἐτῶν ἀπὸ τὴν σύγκληση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325-2025).

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Η Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ - 325 μ.Χ.
(Α΄ ἔκδ., σῆμα 14x24 ἑκατ., σελ. 160)

Στὸ πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν τῶν 1.700 ἐτῶν ἀπὸ τὴν σύγκληση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325-2025), παρουσιάζονται τὸ ἱστοριοδογματικὸ ἔργο καὶ ἡ προσφορά τῆς συγκεκριμένης Συνόδου, τόσο στὸ θεολογικὸ ἐπίπεδο, ὅσο καὶ στὴ σημασία της γιὰ θέματα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσασα μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ τὴν ἐνότητά Της στὴν πίστη.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τὸ κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίας Εἰρήνης (ὁδ. Αἰόλου), Ἀθήνα.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἐβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασιῶ 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Μητροπολίτης Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπὸ τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

Ἡ «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr