



ΕΤΟΣ 51ον

5 Οκτωβρίου 2003

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 40 (2627)

## ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

«Συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μή εἰς κενόν  
τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ύμᾶς»

Οι Άποστολοι ήταν συνεργάτες τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων. Μέ τό κήρυγμα καὶ τὸν συγκρότησην τοῦ «θεσμοῦ τῆς Ἑκκλησίας» ἔδωσαν τῇ δυνατότητᾳ νά ἀποκατασταθοῦν οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μὲ τό Θεό. Κατήργησαν τό «μεσότοιχο τοῦ φραγμοῦ» πού τούς χώριζε. Συνέχισαν τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ μέσα στὴν ἱστορία, τό ὅποιο ἔχει παγκόσμιες διαστάσεις –εἶναι ἡ ἀνακαίνιση ὅλης τῆς κτίσης– ἀλλὰ ἔχει καὶ ιδιαίτερη σημασία γιά κάθε ἀνθρωπο ξεχωριστά. “Οὐλη ἡ κτίση θά ἀνακαινίσθει, ἡ προαίρεσή μας ὅμως εἶναι κάτι πού δέν παραβιάζεται, δέν ἀνακαινίζεται ἀναγκαστικά. Γ’ αὐτό ἀπό αὐτήν ἔξαρταται ὁ παράδεισος καὶ ἡ κόλασή μας.

### ‘Ο φωτισμός τῆς προαίρεσης

Πρέπει νά ποῦμε ὅτι ἀπό τά πιό καθοριστικά σημεῖα τῆς πνευματικῆς μας πορείας εἶναι τό ξεκαθάρισμα τῶν προθέσεών μας, ὁ φωτισμός τοῦ αὐτεξουσίου μας. Διότι ἐκεῖ βρίσκονται ὅλες οἱ θολές πηγές τῶν κακιῶν, ὅπως καὶ ὅλες οἱ ύγιεινὲς ρίζες τῶν ἀρετῶν. Ἐκεῖ θεμελιώνεται μέ λίγα λόγια τό αἰώνιο μέλλον μας. Ἡ ἀνακαίνιση ποιόν τῆς προαίρεσής μας, ὁ φωτισμός τοῦ αὐτεξουσίου μας χρειάζεται, ὅπως εἶναι αὐτονότο, τή δική μας συνεργασία. Χρειάζεται οἱ ἕδιοι, χωρίς ἐσωτερικούς δικασμούς, μέ ἀπλότητα καὶ καθαρότητα νά θελήσουμε νά συνεργαστοῦμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὔτη ἡ «συνεργασία» ἀποτελεῖ τό περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, στό ὅποιο ἀποβλέπει ἡ διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων. Αὔτη ἡ «συνεργασία» συσπειρώνει ὅλη τὴν ὑπαρξή μας στὴν ἀγάπη τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς μαθαίνει νά συμβιώνουμε μέ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

‘Ο ἀπ. Παῦλος ἀπευθυνόμενος στούς Κορινθίους τούς «παρακαλεῖ» νά μή



## Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Β' Κορ. 5' 1-10)

### Ὑππρέτες Θεοῦ

Ἄδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς –λέγει γάρ· «Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι»· ίδού νῦν «καιρὸς εὐπρόσδεκτος», ίδού νῦν «ἡμέρᾳ σωτηρίας»— μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ’ ἐν παντὶ συνιστῶντες ἔαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονου, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἀγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι Ἅγιῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείᾳς, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ίδού ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

δεκθοῦν «εἰς κενόν» τήν χάρην τοῦ Θεοῦ. Σ' αὐτήν του τήν «παράκλησην» κατορθώνει μέσα σέ λίγες πλέξεις νά τούς μεταδώσει δύο μεγάλα καί σωτήρια νοήματα. Πρῶτον, τούς θυμίζει τό χαρακτήρα τοῦ ἀποστολικοῦ του ἔργου. Είναι συνεργάτης τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων. «Συνεργῶν», πλοιόν, μέ τό Χριστό τούς παρακαλεῖ νά θελήσουν κι αύτοί νά «συνεργαστοῦν» μέ τή χάρην Του, ὥστε ἡ δωρεά τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, πού ἔλαβαν μέ τό Βάπτισμα, νά μήν «πέσει» στό κενό τῆς ἀδιαφορίας τους γιά τήν τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Δεύτερον, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, πού δίνεται μέ τά μυστήρια, δέν ἔχαναγκάζει τή θέλησή μας νά κινηθεῖ σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Περιμένει τόν δικό μας κόπο. Θέλει νά συμφωνήσουμε μέ τά προστάγματά Του καί αύτοπροσάρετα νά κινηθοῦμε. "Ομως σ' αὐτό τό κρίσιμο σημεῖο μᾶς διχάζει ἐσωτερικά ἡ πνευματική ραθυμία –τό φοβερό αὐτό πάθος πού ἀδρανοποιεῖ τή θέλησή μας– τό ὅποιο μᾶς ἐμποδίζει νά πραγματοποιήσουμε ὅ,τι καλό κατανοοῦμε καί θέλουμε.

### Ἡ ἀποτίναξη τῆς ραθυμίας

Ἡ πνευματική ραθυμία εἶναι ἡ κυριότερη αἰτία τοῦ κακοῦ πού ὑπάρχει στόν κόσμο. Ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σέ ἔνα πόγο του ἐπισημαίνει ὅτι οἱ χριστιανοί δέν πρέπει νά πλέμε ὅτι ὁ διάβολος μᾶς ἔβαλε νά κάνουμε τήν α ἡ τή β ἀμαρτία. Διότι δέ φταιίει ὁ διάβολος γιά τίς ἀμαρτίες μας· ὁ πρωταρχικός φταιχτης εἶναι ἡ πνευματική ραθυμία μας. Ὁ διάβολος δέν μπορεῖ νά καταργήσει τήν ἐλευθερία μας, ἀν δέν τοῦ τήν δώσουμε ἐμεῖς. Αύτός ἀπλῶς μᾶς κάνει προτάσεις καί βοηθάει τήν κακή μας προαίρεσην. Ἡ αἴσθηση ποθηῶν ἀνθρώπων ὅτι βρίσκονται κάτω ἀπό ἀνεξήλεγκτες κακοποιές δυνάμεις, πού ἀπειποῦν τή ζωή τους ἡ πού ρυθμίζουν τίς πράξεις τους, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς



### Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Άδελφοί, σάν συνεργάται του σᾶς παρακαλοῦμεν νά μή δεχθῆτε μάταια τίν κάριν τοῦ Θεοῦ, διότι λέγει, «Εἰς καιρὸν εὔνοίας σέ ἄκουσα καὶ εἰς ὥμεραν σωτηρίας σέ ἔβούθποσα». Ό καιρός εὔνοίας εἶναι τώρα, ἢ ὥμερα σωτηρίας εἶναι τώρα. Δέν δίνομεν σέ κανένα καμμίαν ἀφορμήν προσκόμματος διά νά μή δυσφημίσθῃ ἢ ὑπηρεσία μας, ἀλλά σάν ὑπηρέται τοῦ Θεοῦ συσταίνομε τούς ἐαυτούς μας σέ όλα διά τῆς μεγάλης ὑπομονῆς μας σέ θλίψεις, σέ ταλαιπωρίες, σέ στερήσεις, σέ μαστιγώσεις, σέ φυλακίσεις, σέ ταραχές, σέ κόπους, σέ ἀγρυπνίες καί πείναν· μέ ἀγνότητα, σύνεσιν, μακροθυμίαν καί καλωσύνην, μέ Πνεῦμα Ἀγιον, μέ ἀγάπην χωρίς ὑπόκρισιν, μέ τό κάρυγμα τῆς ἀληθείας καί μέ δύναμιν Θεοῦ, μέ τά ὅπλα τῆς δικαιοσύνης, τά ἐπιθετικά καί ἀμυντικά, σέ τιμήν καί ἀτίμωσιν, σέ δυσφημήσεις καί ἐπαίνους, σάν λαοπλάνοι καί ὅμως ἀλπιθινοί, σάν ἀγνωστοι καί ὅμως πολύ γνωστοί, σάν νά πεθαίναμε καί ὅμως ζοῦμε, σάν τιμωρούμενοι καί ὅμως μή θανατούμενοι, σάν λυπημένοι καί ὅμως πάντοτε χαρούμενοι, σάν πτωχοί καί ὅμως κάνοντες πολλούς πλουσίους, σάν νά μή ἔχωμεν τίποτε καί ὅμως κατέχομεν τά πάντα.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,  
Ἄρχιμ. Εὐ. Αντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

---

ἀπροθυμίας τους νά ἀναλάβουν τίν εὔθυνη τῶν πράξεών τους. Κι αύτό πόγω τοῦ ὅτι ἡ ἀνάληψη αύτῆς τῆς εὔθυνης συνεπάγεται κόπο, τόν ὅποιο δέν εἶναι διατεθειμένοι νά ὑποστοῦν.

Προκειμένου, λοιπόν, ὁ ἀπ. Παῦλος νά βοηθήσει τούς Κορινθίους νά ἀποτίνάξουν ἀπό τήν ψυχή τους τόν ὑπό τῆς πνευματικῆς ραθυμίας, τούς ὑπενθυμίζει τόν τρόπο μέ τόν ὅποιο συνεργοῦσε μέ τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Ἡ ὑπενθύμιση αύτοῦ τοῦ τρόπου εἶναι πιγή ἐμπνεύσεως καί δύναμη πνευματικῆς ἐγρηγόρσεως. Μέ τήν ἀποστολική πολιτεία του, λοιπόν, ὁ ἀπ. Παῦλος «μηδεμίαν ἐν μηδενί» ἔδινε «προκοπήν, ἵνα μή μωμοθῇ ἡ διακονία» του. Μεριμνοῦσε γιά τή συνείδηση τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά μή δημιουργήσει σέ κανέναν ἀσθενή στήν πίστη προσκόμματα. Αύτή ἡ μέριμνά του ἐκφράστηκε μέ τή μεγάλη του ὑπομονή στίς πολλήσ θλίψεις καί τούς διωγμούς, μέ τήν προσωπική του ἀσκηση καί τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς του, οἱ ὄποιες ἔπαιρναν πνευματική ἀξία ἀπό τή γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνέργεια μέσα του τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Μέ αύτές τίς προϋποθέσεις μποροῦσε νά ἀγαπᾶ ἀνυπόκριτα καί ὁ πόγως του νά εἶναι «πόγως ἀληθείας».

Ο ἀπ. Παῦλος προβάλλει μέ ἔντονες ἐκφράσεις τήν ἀποστολική ζωή ὡς πρότυπο, προκειμένου νά πυρώσει τήν ψυχή τῶν Κορινθίων, ὥστε μόνη της νά ἀποτινάξει τόν ὑπό τῆς πνευματικῆς ραθυμίας καί νά συνεργασθεῖ μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

π. Θ.Α.Β.



5 Όκτωβρίου 2003: ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΛΟΥΚΑ  
Χαριτίνης μάρτυρος († 304) και Μαμέλχθης μάρτυρος.  
Τίχος: βαρύς – Έωθινόν: Ε' – Απόστολος: Β' Κορ. c' 1-10 – Εύαγγέλιον: Λουκ. c' 31-36.  
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 12 Όκτωβρίου, Δ' Λουκᾶ.  
Απόστολος: Τίτ. γ' 8-15 – Εύαγγέλιον: Λουκ. π' 5-15.

## ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Σπήν Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος λειτουργεῖ Φροντιστήριο Ὑποψηφίων Κατηχητῶν πού ἰδρύθηκε τὸ 1960 μὲν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Τό Φροντιστήριο, μὲ τό εἰδικό πρόγραμμα μαθημάτων καὶ ἐκπαιδευτικῶν εὐκαιριῶν, προσφέρει στούς νέους, πού ἔπιθυμοῦν νά ὑπηρετήσουν τό κατηχητικό ἔργο τῆς Ἑκκλησίας, τίν εὐκαιρία νά καταρτισθοῦν θεωρητικά καί πρακτικά γιά τό ὑψηλό ἔργο τους.

Ἡ διάρκεια τῶν οπουδῶν εἶναι διετής. Τά μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο 17.00-21.00 στίς αἴθουσες διαλέξεων τοῦ πρ. Κέντρου Βιβλίου καί Ἐπικοινωνίας τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ὁδός Καπλανῶν 6, παράλληλος τῆς Σόλωνος, μεταξύ τῶν ὁδῶν Σίνα καί Μασσαλίας, στό ὑψός τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν.

Γίνονται δεκτοί οπουδαστές καί τῶν δύο φύλων, ἡλικίας 18-40 ἔτῶν, ἀφοῦ προσκομίσουν: α) Ἀποδεικτικό οπουδῶν (τουλάχιστον Ἀπολυτήριο Λυκείου) καί β) δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Οἱ ἐγγραφές γίνονται καθημερινῶς, κατά τίς ὥρες 8.00-14.00 στό Γραφεῖο Κατηχήσεως καί Νεότητος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἡ. Γενναδίου 14 (δίπλα στόν «Εύαγγελιομό»), τηλέφωνο 210.7272311.

Σπήν 11 Όκτωβρίου καί ὥρα 17.00 θά γίνει ἡ ἐναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Φροντιστηρίου.

\* \* \*

## ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Σπήν ἵδια αἴθουσα, ἀπό τόν Όκτωβριο ἔως τό Μάιο, λειτουργεῖ, ἀπαξι τοῦ μπνός, ἡμέρα Δευτέρα, καί κατά τίς ὥρες 20.30-23.00, εἰδικό ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο γιά τούς ήδη κατηχητές.

Ο στόχος αὐτοῦ τοῦ εἰδικοῦ Σεμιναρίου εἶναι ἡ ἐνημέρωση τῶν ήδη Κατηχητῶν στά τρέχοντα κατηχητικά δεδομένα καί ἡ ἐκπαίδευσή τους προκειμένου νά ἀντιμετωπίζουν τίς κατηχητικές προκλήσεις τῆς ἐπικαιρότητας.

Τό ἐναρκτήριο μάθημα θά γίνει σπήν 20 Όκτωβρίου καί ὥρα 20.30.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

· Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δλο τόν κόσμο μέσω Ἱντερνετ: <http://www.apostoliki-diakonia.gr>