



ΕΤΟΣ 56ον

13 Ιουλίου 2008

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 28 (2876)

«ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ...»

Η άγια μας Ἐκκλησία τρεῖς φορές τόν χρόνο προβάλλει στούς πιστούς της τούς ἀγίους Πατέρες τῆς Πρώτης, Τέταρτης και Ἔβδομης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Οι ἄγιοι Πατέρες μας, «ἀστέρες πολύφωτοι τοῦ νοποῦ στερεώματος», έχουν μιά ἀνεξάντητη πνευματική ὁμορφιά και μυστική γοντεία! Κι αὐτό γιατί ὅχι μόνο ἔζησαν, ἀλλά και φώτισαν τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὸν λόγο καὶ τὸν τρόπο ζωῆς τους, πού δέν ἦταν ἀλλος ἀπό τὸν Ἰησοῦν Χριστό, τὸ φῶς τοῦ κόσμου (Ἰωάν. 8,12). Ἔτσι ἔγιναν καὶ οἱ ἴδιοι:

Φῶς τοῦ κόσμου

Φῶς, τὸ ὁποῖο φωτίζει κάθε ἀνθρωπο πού ἔρχεται στὸν κόσμο (Ἰωάν. 1,9), εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός καὶ ἡ πίστη κατά συνέπεια στὸ πρόσωπό Του. Χωρίς πίστη στὸν Θεάνθρωπο, ὁ ἀνθρωπος εἶναι σκοτεινός καὶ ἀπροσδιόριστος· πολὺ δέ περισσότερο, ὅταν αὐτή του ἡ πίστη δέν εἶναι ὄρθη, ἀλλά λαθεμένη, αἰρετική. Τότε ποιά σωτηρία μπορεῖ νά εὕρει;

Ο ἀμαρτωλός σώζεται ὅταν μετανοήσει εἰλικρινά καὶ ἔξομοιλογηθεῖ· ὁ αἱρετικός ποτέ, γιατί εἶναι ἔξω ἀπό τὴν Ἐκκλησία, μακριά ἀπό τὸν Ἰησοῦν Χριστό. Τό νά εἴμαστε Ὁρθόδοξοι, γνήσια παιδιά τῆς Ἐκκλησίας, έχουμε χειραγωγούς τούς ἀγίους Πατέρες. Εἶναι οἱ πνευματικοί φάροι πού μᾶς ὀδηγοῦν μὲ ἀσφάλμεια στὸ λιμάνι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τὰ τεκμήρια τῆς ἀγιότητας, τοῦ πλούτου καὶ τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ στή γῆ μας.

Ο ἀνθρωπος, ήνει οἱ ἄγιοι Πατέρες, δέν εἶναι αὐτόφωτος. Πηγή τοῦ ἐσωτερικοῦ του φωτισμοῦ εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Η ἀνθρώπινη λογική χωρίς τὴ θεία φώτιση παραμένει πενιχρή καὶ ἀμφίβολη! Ἀδυνατεῖ νά ἀπαντήσει στὰ ὄντοτοιογικά ἔρωτήματα τῆς ζωῆς καὶ σ' αὐτό τὸ τῆς ὑπάρξεως μυστήριο. Ο Ἰησοῦς Χριστός ὅμως «ἡρθε φῶς στὸν κόσμο» (Ἰωάν. 3,19). Καὶ ποιό εἶναι αὐτό τὸ φῶς; Ποῦ τό βρίσκει ὁ ἀνθρωπος;

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ε' 14-19)



Ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι, ἐπάνω ὅρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἰδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μή νομίσητε ὅτι ἥλθον καταλῦσαι τὸν νόμον, ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἥλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· Ἐως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, οὐτα δέν, ἡ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἔως ἂν πάντα γένηται. Ὡς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· διὸ δὲ ἐὰν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Τό φῶς αὐτό εἶναι τό Εὐαγγέλιο Του καὶ ἡ Ἐκκλησία Του. Ἡ χαρμόσυνη δηλαδή εἰδοποιεῖ τὸ Θεάνθρωπος ἥρθε στὸν κόσμο, δίδαξε, θαυματούργησε, σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε, ἀναλήφθηκε, ἐστειλῆ τὸν Παράκλητο καὶ παραμένει στὸν Ἐκκλησία «μέ τὸν κρυφή μορφή τοῦ Ἅγιου Πνεύματος», γιά νά βεβαιώνεται ἔτσι μυστηριακά ἀπό τοὺς χριστιανούς. Αὐτό τό φῶς, ὁ «χθές καὶ σήμερα καὶ στοὺς αἰῶνες Ἰησοῦς Χριστός» (Ἐβρ. 13,8), φώτισε τοὺς Πατέρες, λάμποντας στὶς καρδιές τους τὸν φωτισμό της ἀλήθειας.

‘Ο πνευματικός φωτισμός εἶναι ἀναγκαῖος

‘Αφοῦ ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι αὐτόφωτος, πρέπει συνεχῶς νά στρέφει μέ έμπιστοσύνη τὸν ὑπαρξή του πρός τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Καί ὁ ἀδύναμος ἔτσι πνευματικά ἄνθρωπος γίνεται ὁ καθρέφτης πού διαθῆλτό τό φῶς τοῦ Κυρίου στὸν κόσμο! Γίνεται «φῶς τοῦ κόσμου!» Υπέροχη εἰκόνα, ἀλλά καί πραγματικότητα γιά τοὺς ἀγίους Πατέρες μας. Γιατί, ἀν τό φῶς, τό ὅποιοδήποτε φυσικό ἡ τεχνητό φῶς, μᾶς εἶναι τόσο ἀπαραίτητο στὸν βίο, τό πνευματικό φῶς νοηματίζει τή ζωή. Φωτίζει τά πάντα μέσα καὶ γύρω μας, ὥστε γιά ὅλα αὐτά νά ἔχουμε σαφή ἀντίληψη.

Καμία ἀλήθεια, διδάσκουν οἱ ἄγιοι Πατέρες, δέν εἶναι δυνατή χωρίς τὸν φωτισμό τοῦ Θεοῦ. Καί εἶναι πολὺ σκληρό καὶ φοβερό νά ὄμιλοῦν δῆθεν γιά τὸν ἀλήθεια οἱ ἄνθρωποι σήμερα καὶ στὸν οὐσία νά βρίσκονται ἔξω ἀπό τὸν ἀλήθεια πού σώζει, τὸν Ἰησοῦ Χριστό! Σίγουρα ὁ πνευματικός φωτισμός εἶναι ἀναγκαῖος, γιατί χωρίς αὐτὸν δέν ὑπάρχει καμία μορφή πνευματικῆς ζωῆς. Οι ἄγιοι Πατέρες σήμερα καὶ πάντοτε μέσα ἀπό τὴν ἀναθλοίωτη διδασκαλία τους μᾶς κειραγωγοῦν ὅχι ἀπλά στὸν ἀναγκαιότητα, ἀλλά κυρίως στὸν

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Εἶπεν ὁ Κύριος, «σεῖς εἴσθε τό φῶς τοῦ κόσμου· δέν εἶναι δυνατόν νά κρυφθῇ πόλις, πού βρίσκεται ἐπάνω σ' ἔνα βουνό. Οὔτε ἀνάβουν λυχνάρι καὶ τό τοποθετοῦν κάτω ἀπό τό μόδι, ἀλλ' ἐπάνω εἰς τόν λυχνοστάτην καί ἔτσι λάμπει εἰς ὅλους, πού βρίσκονται εἰς τό σπίτι. Ἔτσι πρέπει νά λάμψῃ τό φῶς σας ἐμπρός στούς ἀνθρώπους, διά νά ιδοῦν τά καλά σας ἔργα καί νά δοξάσουν τόν Πατέρα σας πού εἶναι εἰς τόν οὐρανόν. Μή νομίσετε ὅτι ἥλθα διά νά καταργήσω τόν νόμον ἢ τούς προφήτας. Δέν ἥλθα νά καταργήσω, ἀλλά νά ἐκπληρώσω. Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ἔως ὅτου παρέλθῃ ὁ οὐρανός καὶ ἡ γῆ, οὔτε ἔνα γιῶτα ἢ μικρή στιγμή δέν θά καταργηθῇ ἀπό τόν νόμον, μέχρις ὅτου γίνουν ὅλα. Ἐκεῖνος λοιπόν πού θά παραβῇ μίαν ἀπό τάς ἐντολάς αὐτάς τάς ἐλαχίστας καί διδάξῃ τούς ἄλλους νά κάνουν τό ἴδιο, αὐτός θά ὄνομασθῇ ἐλάχιστος εἰς τίν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἐνῷ ἐκεῖνος πού τάς ἐφαρμόζει καί τάς διδάσκει, αὐτός θά ὄνομασθῇ μεγάλος εἰς τίν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

΄Απόκτηση τοῦ θείου φωτισμοῦ

Δέν ἀρκεῖ ἡ ἀνάγνωση τοῦ ἰεροῦ Εὐαγγελίου, οὔτε τῶν συγγραμμάτων τῶν θεοφόρων Πατέρων, ἢ ὅποιων ἄλλων σχετικῶν βιβλίων. Ἡ γλώσσα τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι μυστική καί δέν ταυτίζεται μέ 'κείνη τοῦ μυαλοῦ μας. Γιά νά καταλάβουμε τό ἰερό Εὐαγγέλιο θά πρέπει νά ἔχουμε ἔναν βαθύτερο ἐσωτερικό πνευματικό φωτισμό καί καταρτισμό. Διάκριση καί ταπείνωση. Τά μάτια διαβάζουν, ἀλλά ἡ καρδιά κατανοεῖ, μεταφράζει καί ύπομνηματίζει τό ἰερό Εὐαγγέλιο!

Μιά διαρκῶς μετανοημένη-έξομολογημένη καρδιά, τρεφόμενη ἀπό τή θεία Κοινωνία, εἶναι χῶρος θείας ἔλλαμψης καί παρουσίας Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἀπό μιά τέτοια φωτισμένη καρδιά μιλάει ὁ Ἱδιος ὁ Θεός. Καί πόσο ὡραῖο εἶναι, πραγματικά, ἐμεῖς οι φτωχοί σέ πνευματικές ἐμπειρίες ἀνθρωποί, μιμούμενοι τούς ἀγίους Πατέρες, πρίν μιλήσουμε γιά τόν Θεό στούς συνανθρώπους μας, νά μιλήσουμε πρῶτα μαζί Του ἐμεῖς μέ τή γλώσσα καί πράξη τῆς προσευχῆς, τῆς εἰπικρινοῦς μετάνοιας-έξομολόγησης καί τῆς θείας Κοινωνίας!

Οι χριστοφόροι καί πνευματοφόροι Πατέρες εἶναι τό σαρκωμένο αἰώνιο Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου! Εἶναι «ἐπιστολή Χριστοῦ γινωσκομένη καί ἀναγινωσκομένη ὑπό πάντων ἀνθρώπων» (Β' Κορ. 3,2-3). Εἴθε νά βαδίσουμε στά βήματά τους γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τήν εὔκλεια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀμήν.

† A. X.

13 Ιουλίου 2008: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (630) ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ἡ σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαῖτου († 794), μάρτυρος Γολινδούχ.

Ὕκκλησις: γ΄ – Ἔωθινόν: Δ΄ – Ἀπόστολος: Τίτ. γ΄ 8-15 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ε΄ 14-19.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 20 Ιουλίου, Ε΄ Ματθαίου.

Ἀπόστολος: Ιακ. ε΄ 10-20 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. π΄ 28-34, θ΄ 1.

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Ἡ προσωπικότητα καὶ ἡ θεολογία ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

(Α΄ ἑκδοση, σχῆμα 17x24 ἑκατ., σελ. 848)

Κυκλοφορήθηκε ἀπό τὴν Ἀποστολική Διακονία ὁ ἀφιερωματικός τόμος «Χρυσοστομικό Συμπόσιο», ἐκφραστὸς ὄφειλομένης τιμῆς πρὸς τὸν μεγάλο ἐκκλησιαστικό πατέρα, οἰκουμενικὸν διδάσκαλο καὶ προστάτην Ἁγίον της. Σκοπός αὐτῆς τῆς συλλογικῆς ἔκδοσεως εἶναι ἡ σύγχρονη ἀνάδειξη τῆς προσωπικότητος καὶ τῆς θεολογίας τοῦ ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου μέσα ἀπό 40 ἐπιστημονικά μελετήματα σεπτῶν Ἱεραρχῶν, πανεπιστημιακῶν Καθηγητῶν καὶ εἰδικῶν ἐρευνητῶν.

Προτάσσονται τὰ Μνύματα καὶ οἱ Χαιρετισμοί ἀπό τὰ Πρεοβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ τίς Αὐτοκέφαλες Ὄρθδοξες Ἐκκλησίες καὶ ἔπονται τὰ σαράντα χρυσοστομικά μελετήματα, πού ἀναφέρονται ἀφ' ἐνὸς μέν στὶν προσωπικότητα τοῦ ι. Χρυσοστόμου, ἀφ' ἑτέρου δέ στὶν ἐρμηνευτική, ποιμαντική, κπρυκτική ἢ ἄλλη διάσταση τοῦ ἔργου του. Ἰδιαίτερη ἀναφορά γίνεται τόσο στὸ συνδέσμῳ, στάτιον τοῦ ιεροῦ Κοσμόπουλο, στὸν ιεράτην τοῦ ιεροῦ Πατρός, ὅσο καὶ στὴν χριστοκεντρική ἐρμηνευτική του, στὴν σχέση του πρὸς τὴν ἀρχαία Ἑλληνική φιλοσοφία, στὴν χριστολογία του, στὴν σωτηριολογία του, στὴν ἡθικὴν τῆς γλώσσας του κ.ἄ.

Παρακαλούνθηστε στό Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν ἐκπομπή «Ο ρυθμός τῆς προφίας». Ἐπί τὰ ἵχνη τῆς νεοελληνικῆς πραγματικότητας, ἐπί τὰ ἵχνη τῆς μνήμης, τῆς ἴστορίας, τῆς τέχνης. Μέ τὸν Δημοσιογράφο Δημήτρη Κοσμόπουλο.

Κάθε μέρα στίς 10:00.



«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίοκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὅποι τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

*Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οἱ «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στὸ Διαδίτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm