



ΕΤΟΣ 56ον

24 Αύγουστου 2008

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 34 (2882)

ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΕΝΙΑ ΑΝΗΚΟΥΜΕ;

Η σημερινή περικοπή περιγράφει τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐπιληπτικοῦ παιδιοῦ μέ τό δαιμονικό πνεῦμα κι ἔγινε ἀκριβῶς μετά τή Μεταμόρφωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στό ὄρος Θαβώρ. Τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου ἔλαμπε ἀκόμα καί θάμπωνε τούς ἀνθρώπους, οἱ ὥποῖοι ἀντιθέτως, ντυμένοι τούς «δερματίνους χιτῶνας» (Γεν. 3,21) τῆς φθορᾶς καί τῆς πνευματικῆς τους φτώχειας καί ἀθλιότητας, στέναζαν κάτω ἀπό τή δουλεία τοῦ διαβόλου.

Τό παράπονο τοῦ Θεανθρώπου

Τό παράπονο αὐτό προκύπτει ἀπό τήν παρακάτω εἰκόνα: "Ἐνα παιδί ἦταν κυριευμένο ἀπό τόν πονηρό δαίμονα. Ὁ πατέρας του πίστευε καί δέν πίστευε, γιατί ἦταν πολύ ἄρρωστος στήν πίστη, ὑπογραμμίζει ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Οι Μαθητές τοῦ Κυρίου δέν μπόρεσαν νά τό θεραπεύσουν, ἀλλ' ὅχι ὅλοι, γιατί οι «στύλοι» (Πέτρος, Ἰάκωβος, Ἰωάννης) ἦταν μέ τόν Κύριο. Καί ὁ ὄχλος ἦταν σάν τόν ἄνεμο εύμετάβολος! Ἡταν ὅλοι ἐκεῖ.

Ἡ σκηνή αὐτή διαδραματίζεται σαράντα μέρες πρίν ἀπό τή σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ κόσμος παρουσίαζε μιά εἰκόνα ἀθλιότητας καί ὁ Θεάνθρωπος τήν ἀντιμετώπιζε μέ μιά πικρία πού φαίνεται στά Λόγια· «γενιά ἀπιστη καί διεφθαρμένη, ὡς πότε θά εῖμαι μαζί σας; Ὡς πότε θά σᾶς ἀνέχομαι!». Θά διερωτηθεῖ εὐλογά ὁ καθένας μετά ἀπό αὐτό τό ἐρώτημά Του: Παραπονιέται στούς ἀνθρώπους ὁ Ἰησοῦς Χριστός; Παραπονιέται ποιός; Ὁ Θεός; Ὁ ἀνθρωπός;

Τά Λόγια Του σίγουρα ἐκφράζουν μιά πικρία κι ἔνα παράπονο. Σέ σαράντα μέρες θά Τόν σταύρωναν. Αύτό δύμας δέν ἦταν γιά Ἐκείνον τό βαρύ φορτίο πού ἔπρεπε νά σπκώσει. Ἡ ἀρνητική στάση τοῦ κόσμου ἀπέναντι Του Τόν προβλημάτιζε τόσο πολύ, πού θά προτιμοῦσε τό μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ, καθώς ὁ κόσμος παρέμενε πεισματικά ἀπιστος. Ἐτσι ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐρμηνεύει τήν πικρία καί τό παράπονο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. 15, 14-23)

Ἡ θεραπεία τοῦ σελπνιαζόμενου νέου

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονυπετῶν αὐτῷ, καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται, καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὑδάρι. Καὶ προσήγεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἡδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν· Ὡς γενεὰ ἀπιστος καὶ διεστραμμένη, ἔως πότε ἔσομαι μεθ' ὑμῶν; ἔως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετε μοι αὐτὸν ὥδε. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον· καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὡρας ἐκείνης. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ' ἵδιαν, εἶπον· Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἡδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; Ο δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὅρει τούτῳ· Μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν. Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων· καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.

Καί τό ἐλάχιστο ἀκόμα τῆς γνήσιας πίστης κατορθώνει μεγάλα πράγματα, ὅπως ἐπίσης ἡ προσευχή καὶ ἡ νηστεία κάνουν τόν ἄνθρωπο ἄγγελο, δυνατόν νά ἀντιπαθίψει νικηφόρα τά πονηρά πνεύματα. «Ομως καί πρίν ἀπό τή Σταύρωση, τό βλέπουμε στή σημερινή περικοπή, ὅπως καί μετά ἀπό αὐτήν, τό βλέπουμε στήν ιστορία τῆς Ἐκκλησίας μας μέχρι σήμερα, ὁ ποιήσις κόσμος βρίσκεται ούσιαστικά μεταξύ πίστεως καὶ ἀπιστίας, ὅπως ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ, ὁ ὄποιος εἶπε· «πιστεύω, Κύριε. Βοήθοσέ με ὅμως, γιατί ἡ πίστη μου δέν εἶναι δυνατή» (Μάρκ. 9,24). Ή πίστη του μπορεῖ νά ἥταν ἀδύναμη, ἀλλά δέν εἶχε ἀκόμα σκληρυνθεῖ ἡ καρδιά του, πού σημαίνει ὅτι δέν ἥταν τελείως ἀπιστος.

Ὑπάρχουν πιστοί «ἄπιστοι»;

Ο Ἰησοῦς Χριστός, μιηώντας γιά τόν ἑαυτό Του, εἶπε κάποτε στούς μαθητές τοῦ Προδρόμου· «μακάριος (εὐλογημένος) εἴναι ὅποιος δέν χάσει τήν ἐμπιστοσύνην του σ' ἐμένα» (Ματθ. 11,6). Ἀκόμη καί οι ἕδιοι οι Μαθητές Του στά τρία χρόνια τῆς μαθητείας τους κοντά Του, πολλές φορές ἐκδήλωσαν μιά ὄλιγοπιστία. Γιά παράδειγμα οι Μαθητές του φοβήθηκαν τήν τρικυμία τῆς Λίμνης καὶ Τόν Ξύπνησαν (8,24-25) ἡ ἀκόμη καὶ ὁ Πέτρος ὄλιγοπίστησε, ὅταν ἀρχισε νά καταποντίζεται καθώς περπατοῦσε πάνω στά νερά, γιά νά πιλησιάσει τόν Κύριο. (14,31).

Στή σημερινή περικοπή οι Μαθητές του ἀδυνατοῦν νά θαυματουργήσουν, παρότι εἶχαν αὐτή τή δύναμη ἀπό τόν Διδάσκαλό τους. Ἐξάλλου, ο ἕδιος ὁ Θε-ἀνθρωπος εἶχε προσευχηθεῖ γιά τόν Πέτρο, πρίν ἀπό τήν προσευχή στή Γεθσ-

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν κάποιος ἄνθρωπος ἐπλοσίασε τὸν Ἰησοῦν καὶ, γονατιστός, τοῦ ἔλεγε, «Κύριε, ἐλέψοε τὸ παιδί μου, διότι σελπνιάζεται καὶ ὑποφέρει πολύ. Πολλές φορές πέφτει στὴν φωτιά καὶ πολλές φορές στὸ νερό. Καὶ τὸν ἔφερα εἰς τοὺς μαθητὰς σου ἀλλά δέν μπόρεσαν νά τὸν θεραπεύουσουν». Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπε, «Ὥα γενεά ἀπιστη καὶ διεστραμμένη, ἔως πότε θά εἶμαι μαζί σας; Ἔως πότε θά σᾶς ἀνέχωμαι; Φέρετέ μου αὐτὸν ἐδῶ». Καὶ ἐπέπληξε αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐβγῆκε ἀπ' αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθηκε τὸ παιδί ἀπό τὴν ὥραν ἐκείνην. Τότε ἥλθαν οἱ μαθηταί εἰς τὸν Ἰησοῦν ἰδιαιτέρως καὶ τοῦ εἶπαν, «Γιατί ἐμεῖς δέν μπορέσαμε νά τὸ βγάλωμε;». Ὁ δέ Ἰησοῦς τοὺς εἶπε, «Ἐξ αἵτιας τῆς ἀπιστίας σας. Σᾶς βεβαιῶ, ἐάν ἔχετε πίστιν σάν τὸν οπόρο τοῦ οιναπιοῦ θά πῆτε εἰς τὸ βουνό αὐτό, “Μετατοπίσου ἀπ' ἐδῶ ἐκεῖ”, καὶ θά μετατοπισθῇ καὶ τίποτε δέν θά σᾶς εἴναι ἀδύνατον. Τοῦτο δέ τὸ γένος δέν βγαίνει παρά μέ προσευχήν καὶ νηστείαν». Ὄταν δέ περιεφέροντο εἰς τὴν Γαλιλαίαν, τοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, «Ο Υἱός τοῦ ἀνθρώπου μέλλει νά παραδοθῇ σέ χέρια ἀνθρώπων. Καὶ θά τὸν φονεύσουν καὶ κατά τὴν τρίτην ἡμέραν θά ἀναστηθῇ».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

μανῆ, νά μήν τὸν ἐγκαταλείψει ἡ πίστη του ποτέ (Λουκ. 22,32). Καὶ οἱ ἄλλοι Μαθητές μέ τὴν προσευχήν μποροῦσαν νά ἀναπληρώσουν τίς ἐλπίείψεις τους καὶ νά μήν εἶναι ὀλιγόπιστοι. Χρειάσθηκαν ὅμως οἱ πύρινες γηῶσσες τῆς Πεντηκοστῆς νά τοὺς μεταποιήσουν σέ πυρφόρα δοχεῖα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, σέ πιστούς οίκονόμους καὶ διακόνους τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ κόσμου.

Ἄπιστοι μπορεῖ νά εἶναι λίγοι, ὀλιγόπιστοι ὅμως ὑπάρχουν πολλοί. Γιατί στὸν ἐπίγειο ἀγρό τοῦ Θεοῦ πολλοί εἶναι οἱ ἐργάτες, λίγοι ὅμως εἶναι οἱ ἐκλεκτοί (Ματθ. 20,16), οἱ ὅποιοι θά κρατήσουν ἀναμμένο μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς τους τὸ καντήλι τῆς πίστης. Ἀπιστία δέν σημαίνει νά ἀντιμετωπίζει κάποιος τὸ Εὐαγγέλιο μέ μιά φιλοσοφική θεώρηση, ἀλλά νά μήν πιστεύει στὸν Ἰησοῦν Χριστό ὃς ἀληθινό Θεό καὶ Σωτήρα τοῦ κόσμου. Νά ἀποφεύγει τὸ φῶς, τὸν Θεάνθρωπο, γιατί τά ἔργα του εἶναι πονηρά (Ἰωάν. 3,20). Ἀπιστος εἶναι ὁ βυθισμένος στὸ πνευματικό σκοτάδι τῆς ἀνομίας ἀπό τὴν ὁποία δέν ἔχει τὴ δύναμη νά ἀποσυρθεῖ· εἶναι τά ἔργα του λάθος καὶ προσπαθεῖ σύμφωνα μέ αὐτά νά συμβιβάσει καὶ τὴν πίστην.

Ο Ἰησοῦς Χριστός εἶναι πιστός στίς ἐπαγγελίες

Μπορεῖ ὁ κόσμος νά κινεῖται καθημερινά μεταξύ πίστης καὶ ἀπιστίας. Ο Θεός ἀνθρώπος, ὅμως, ἄν καὶ ἐμεῖς ὀλιγοπιστοῦμε, Ἐκεῖνος μένει ἀπόλυτα πιστός στίς ἐπαγγελίες Του γιά τὴ σωτηρία μας, καθώς δέν μπορεῖ νά ἀρνηθεῖ τὸν ἑαυτό Του (Β' Τιμ. 2,13). Αὐτό πού χαρακτηρίζει τὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξην στὴν πο-

24 Αύγουστου 2008: KYPIAKH I' MATΘAIΟΥ
Εύτυχοῦς ιερομάρτυρος (†β' αι.), Κοσμᾶ τοῦ νέου ιερομάρτυρος τοῦ Αίτωλοῦ († 1779).
Μετάθεση εἰς Ζάκυνθον τοῦ λειψάνου τοῦ ἡγ. Διονυσίου, ἐπισκ. Αιγαίνων (1624).
Τίχος: α' – Ἐωθινόν: Ι' – Ἀπόστολος: Α' Κορ. δ' 9-16 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιζ' 14-23.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 31 Αύγουστου, ΙΑ' Ματθαίου.
Ἀπόστολος: Ἐφρ. θ' 1-7 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιη' 23-35.

ρεία της πρός τό μεγάλο δεῖπνο τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἶναι σάν του ἀπόστολοῦ Θωμᾶ ἡ «καλή ἀπιστία», γιά τήν ὁποία πάντα παίρνει ἀπό τόν Ἀναστημένο Κύριο της τήν ἴδια μέ έκεīνον ἀπάντηση· «καὶ μή γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός» (Ιωάν. 20,27)!

Ο ἄνθρωπος, ύπογραμμίζει ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, εὐκολότερα κόβει ἔνα δάκτυλό του, παρά μιά κακή συνήθεια. Εἴθε πάντα στίς καρδιές μας νά βασιλεύει ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί κανένα ἵκνος ἀπιστίας, οὔτε κάν ἀμφιβολίας, νά μήν βρεῖ τόπο σ' αὐτές, γιατί δέν ἐπιδιώκουμε νά ἀνήκουμε στήν ἀπιστη, ἀλλά στήν πιστή γενιά τοῦ Θεοῦ (Πράξ. 17,28). Ἄμην.

† A. X.

Ἄπο τίς προφητεῖες τοῦ Ἀγίου Κοσμᾶ:

«Οἱ ἄνθρωποι θά μείνουν πτωχοί,
γιατί δέν θά χουν ἀγάπη στά δέντρα».
Ο ἄγιος Κοσμᾶς ὁ Αίτωλος (1714-1779)
προφήτευσε τήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος, πού ἀποτελεῖ ἔνα ἀπό τά πιό πιεστικά καί ἐπείγοντα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα.
Ἡ προφητεία αυτή βρίσκει καταπληκτική ἐκπλήρωση τά τελευταῖα χρόνια, κατά τά ὅποια ἀνθρωποι γιά διάφορες

σκοπιμότητες καῖνε ἀνελέητα τά δάση καὶ καταστρέφουν τήν πλούσια βλάστηση τῆς χώρας μας. Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἄγιος Κοσμᾶς στό τέλος τῶν Διδαχῶν του συνιστοῦσε συχνά τήν καλλιέργεια τῆς γῆς καί κυρίως τή δενδροκαλλιέργεια. Σέ πολλά χωριά φύτευε ὁ ἴδιος πλατάνους στούς περιβόλους τῶν ἐκκλησιῶν.



Ἄπο τό βιβλίο τοῦ Καθηγ. Μιχάλη Τρίτου, **KΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ**, ὁ φωτιστής τοῦ γένους – Ό προφήτης, ἐκδόσεων Ἀποστολικῆς Διακονίας.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

· Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δόλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm