



ΕΤΟΣ 56ον

16 Νοεμβρίου 2008

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 46 (2894)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ «Ο ΕΚ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΛΗΘΕΙΣ ΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΝ...»

Η ἀγία μας Ἐκκλησία ἔօρτάζει σήμερα τῇ μνήμῃ τοῦ ἀγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστῆ Ματθαίου. Στή θεία Λειτουργία δέν θά ἀναγνωσθεῖ ἡ περικοπή τῆς σειρᾶς ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ ἀπό τό κατά Ματθαίον, ἡ ὁποία ἀφορᾶ στήν κλήσην του ἀπό τὸν Ἰησοῦν Χριστό. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τῇ μνήμῃ τοῦ εὐαγγελιστῆ Ματθαίου.

Τί γνωρίζουμε γιά τόν Ματθαῖο;

Καταγόταν πιθανότατα ἀπό τήν Καπερναούμ, ὅπου ἀσκοῦσε καὶ τό ἐπάγγελμα τοῦ τελώνη. Τελώνης ἦταν ὁ ἐπιφορτισμένος μέ τήν εἰσπραξὴν τῶν φόρων. Στά χρόνια τοῦ Κυρίου οἱ φόροι ἦταν πολύ βαρεῖς καὶ οἱ τελώνες συνήθωσαν ἦταν ἄδικοι καὶ ἄρπαγες, ὥστε ὅχι μόνο νά ἀνταποκρίνονται στήσ ἀπαιτήσεις τῶν ἀχόρταγων ρωμαϊκῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι νά ικανοποιοῦνται. Ὁ Ματθαῖος εἰσέπραττε τούς φόρους στήν περιοχή τοῦ βορείου μέρους τῆς Λίμνης Γεννησαρέτ, κοντά στήν Καπερναούμ σέ κομβικό σημεῖο.

Τό ὄνομά του πρίν τόν καλέσει ὁ Θεάνθρωπος στό ἀποστολικό ἀξίωμα ἦταν Λευΐς (Μάρκ. 2,14· Λουκ. 5,27). Πιθανῶς νά εἶχε δύο σημιτικά ὄνόματα Λευΐς καὶ Ματθαῖος καὶ μετά τήν κλήσην εἶναι γνωστός πλέον μέ τό ὄνομα Ματθαῖος. Ὁ εὐαγγελιστής Μάρκος ἀναφέρει καὶ τό ὄνομα τοῦ πατέρα του, Ἀλφαῖος. Σύμφωνα μέ τήν παράδοσην ὁ Ματθαῖος κήρυξε τό Εὐαγγέλιο στούς Ἰουδαίους τῆς Παλαιστίνης, γιά τούς ὁποίους ἔγραψε τό Εὐαγγέλιό του πρῶτα στή διάλεκτό τους (ἀραμαϊκά) καὶ μετά τό μετέφρασε ὁ ἴδιος στά ἑλληνικά. Κήρυξε ἐπίσης τό Εὐαγγέλιο στήν Αιθιοπία. Γιά τόν θάνατό του δέν ὑπάρχει καμιά ἐπιβεβαιωμένη μαρτυρία.

Ποῦ καὶ γιατί κλήθηκε;

‘Ο ἴδιος δέν ἀναφέρει τίποτε γιά τόν ἔαυτό του. Ἀπλά καταγράφει τό ὄνομά

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. θ' 9-13)



Κλῆσις τοῦ ἀποστόλου Ματθαίου

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγων ὁ Ἰησοῦς, εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον· καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. Καὶ ἀναστάς, ἥκολυθησεν αὐτῷ. Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἴδοι, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἀμαρτωλοὶ ἐλθόντες, συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ, καὶ τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ. Καὶ ἴδοντες οἱ Φαρισαῖοι, εἶπον τοῖς Μαθηταῖς αὐτοῦ· Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἀμαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει ὁ Διδάσκαλος ὑμῶν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας, εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἔστιν, Ἐλεον θέλω, καὶ οὐ θυσίαν οὐ γὰρ ἥλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἀμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

του μεταξύ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων χωρίς νά κρύβει τόν προηγούμενο ἀμαρτωλὸ βίο του, ὅταν ἦταν τελώνης. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός τόν βρῆκε «ἐπί τό τελώνιον», πού σημαίνει πώς ἦταν ἐν ἐνεργείᾳ τελώνης καὶ πώς μέσα ἀπό τήν ἀμαρτία τόν κάλεσε νά τόν μετασχηματίσει σέ Ἀπόστολό Του. Ἐπίστη, καί τούς ἀπόλλους Μαθητές ἀπό τόν χώρο τῆς ἐργασίας τους τούς κάλεσε ὁ Διδάσκαλος. Ἡ ἀλιεία ἦταν ταπεινή ἀπλά ἀξιοπρεπής ἐργασία, ἐνώ τό τελώνιο διαβεβλημένη καί ἀμαρτωλή συναπληγή.

Γιατί ὁ Ματθαῖος δέν κλήθηκε μαζί μέ τόν Πέτρο, τόν Ἰωάννην καί τούς λοιπούς μαθητές; Ὁ καρδιογνώστης Κύριος, ὁ ὄποῖος γνωρίζει καλά τόσο τό περιεχόμενο τῶν καρδιῶν, ὅσο καί τά ἀπόρροπα τῆς διάνοιας τοῦ καθενός, ἔξερε πότε ὁ κάθε μαθητής ἦταν ἔτοιμος ψυχικά καί ὥριμος πνευματικά νά ὑπακούσει στήν πρόσκλησή Του, ὑπογραμμίζει ὁ ιερός Χρυσόστομος. Τόν κάλεσε ἀργότερα, ὅταν ἡ φήμη τοῦ Διδασκάλου ἦταν μεγάλη καί ὁ Ματθαῖος ἔτοιμος νά ἀποδεχθεῖ.

Γιατί ὁ Θεάνθρωπος κάλεσε στό ἀποστολικό ἀξίωμα ἐναν ἀμαρτωλό; Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, διδάσκει ὁ ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, δέν ἥρθε στόν κόσμο γιά νά θεραπεύσει μόνο σώματα, ἀπλά κυρίως ψυχές, μέ τό νά συγχωρεῖ τίς ἀμαρτίες. Καί ἡ ἄφεση τῶν ἀμαρτιῶν εἶναι ἔργο μόνο τοῦ Θεοῦ.

Ο τρόπος τῆς κλήσης του

Στήν κλήση τοῦ Ματθαίου δέν βλέπουμε μόνο τή δύναμη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὄποῖος τόν καλεῖ, ἀπλά καί τήν ὑπακοή τοῦ κληθέντος μαθητοῦ. Ὁ Διδάσκαλος, καλώντας τον στήν μαθητεία, τόν προσκαλεῖ μέ τή φράση: «Ἀκολούθησέ με». Καί ἐκείνος σπεύσκει καί τόν ἀκολούθησε. Οὔτε ἀντιστάθηκε, οὔτε σκέφθηκε πονηρά, μήπως ἐκείνη τήν ὥρα ὁ Διδάσκαλος τόν ἐνέπαιζε ἢ τόν ἔξαπατοῦσε.

Ἀμέσως ἐγκατέπλειψε τό τελώνιο καί τόν πρότερο ἀμαρτωλό του βίο καί

Μετάφραση της Εύαγγελικής περικοπῆς

Καί ἐνῷ προχωροῦσε ὁ Ἰησοῦς πιό πέρα, εἶδε ἔναν ἄνθρωπον νά κάθεται εἰς τό τε λωνεῖον, ὃ ὥποιος ὠνομάζετο Ματθαῖος, καὶ τοῦ λέγει, «Ἀκολούθος με». Καὶ ἐκεῖνος ἐσπεύσθηκε καὶ τὸν ἀκολούθον. Καὶ ἐνῷ αὐτὸς ἐκαθότανε εἰς τὸ τραπέζι εἰς τό σπίτι, ἥλθαν πολλοί τελῶναι καὶ ἀμαρτωλοί καὶ ἔτρωγαν μαζί μέ τὸν Ἰησοῦν καὶ τούς μαθητάς του. Καὶ ὅταν εἶδαν αὐτόν οἱ Φαρισαῖοι, ἔλεγαν εἰς τούς μαθητάς του, «Γιατί ὁ διδάσκαλός σας τρώγει καὶ πίνει μαζί μέ τούς τελώνας καὶ τούς ἀμαρτωλούς;». Ὅταν τό ἄκουσε ὁ Ἰησοῦς, εἶπε, «Δέν ἔχουν ἀνάγκην ἀπό ιατρὸν οἱ ύγιεις ἀλλά οἱ ἀσθενεῖς. Πίπηγίνετε νά μάθετε τί σημαίνει, Ἀγάπην Θέλω καὶ δόχι θυσίαν. Διότι δέν ἥλθα νά καλέσω εἰς μετάνοιαν δικαίους ἀλλά ἀμαρτωλούς».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

προστέθηκε στόν κατάλογο τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Ἡ ὑπακοή του ἦταν ἀπόριττα φυσιολογική· ὅπως καὶ τῶν ποιητῶν μαθητῶν οἱ ὥποιοι ἐγκατέθειψαν «εὔθεως» τό πλοϊο καὶ τόν πατέρα τους.

Μετά τίν κλήσην ἀκολούθησε καὶ δεύτερη τιμή. Ἔγινε ὁμοτράπεζος μέ τόν Κύριο. Ἄρα, πολὺ γρήγορα θεραπεύθηκε ἀπό τίν ἀμαρτία, πέει ὁ ιερός Χρυσόστομος. Σ' αὐτό τό τραπέζι παρακάθισαν ὡς συνδαιτυμόνες καὶ πολλοί «όμότεχνοί» του τελῶνες. Ὁμόρφωνε ἡ ψυχή του κοντά στόν Διδάσκαλο καὶ θέλησε νά μοιρασθεῖ μαζί τους τόσο τό φαγητό, ὅσο καὶ τή σωτηρία. Ὅταν μιά ψυχή γεμίσει ἀπό Χριστό, δέν Τόν κρατάει γιά τόν ἑαυτό της μόνο. Ἀπεναντίας, τόν προσφέρει σάν ἄρτο σωτηρίας στούς φίλους, τούς οἰκείους καὶ τούς γνωστούς.

Ἄν καὶ τό τραπέζι πού παρατέθηκε ἦταν ἀπό ἄδικα χρήματα, ἐν τούτοις ὁ Ἰησοῦς Χριστός παραβρέθηκε, γιατί τό πνευματικό κέρδος ἐκείνη τή μέρα ἦταν μεγάλο, διδάσκει καὶ πάλι ὁ χρυσορρήμων Ἰωάννης. Ὡς ἀληθινός ιατρός ὁ Κύριος στό τραπέζι αὐτό ὁδήγησε πολλούς τελῶνες καὶ ἀμαρτωλούς στή μετάνοια.

Εἴθε ἡ σημερινή ἑορτή τοῦ εὐαγγελιστή Ματθαίου νά σαγηνέψει τίς καρδιές ὅλων μας. Κι ἀν είμαστε ἀμαρτωλοί, στό χέρι μας εἶναι νά γίνουμε μαθητές, εὐαγγελιστές καὶ ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου μας. Ἀμήν.

† A. X.

16 Νοεμβρίου 2008: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τίχος: πλ. α' – Ἐωθινόν: IA' – Απόστολος: Ρωμ. ι' 11-ια' 2 – Εύαγγέλιον: Ματθ. θ' 9-13.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 23 Νοεμβρίου, Θ' Λουκᾶ.

Απόστολος: Ἐφεο. β' 4-10 – Εύαγγέλιον: Λουκ. ιβ' 16-21.

‘Από τις έκδόσεις της Ἀποστολικῆς Διακονίας

ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΤΣΑ, Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης

**Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Γιατί, πότε καί πῶς νηστεύουμε.**

“Ἐκδ. ΙΑ”, σχῆμα 11x17, σελ. 142

Οι έκδόσεις της Ἀποστολικῆς Διακονίας προσφέρουν μιά ἔξαιρετική ἔκδοσην γιά νά βοηθήσει τούς όρθόδοξους πιστούς νά κατανοήσουν πληρέστερα τό ἀληθινό νόημα της νηστείας, νά συνειδητοποιήσουν τίνη κεφαλαιώδη σημασία της γιά τίνη πνευματική ζωή καί νά γνωρίζουν πότε καί πῶς ὄφειλουν νά νηστεύουν. Είναι γνωστό ὅτι δέν νοεῖται χριστιανική ζωή χωρίς ἀσκηση, χωρίς κυριαρχία τῶν παθῶν, χωρίς προσπάθεια τήρησης τοῦ θείου θελήματος. Ἡ νηστεία είναι τό ἀποτελεσματικότερο ὅπλο αύτοῦ τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγώνα.

* * *

ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΙΚΩΝΗ, Ὄμοι. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

**Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ
στά νηπικοασκητικά ἔργα νηπικῶν πατέρων συγγραφέων
ιδίως στίς κατηχήσεις Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου.**

Σχῆμα 11x17, σελ. 182

Ἡ παρούσα ἀνθολογία ἀσκητικονηπικῶν πατερικῶν κειμένων, ἀναφερομένων στίν ἐν Χριστῷ πνευματική τελειότητα, ἐπιβεβαιώνει μέ τόν καλύτερο τρόπο τῇ διαχρονικότητα τῆς πατερικῆς σκέψεως καί τίνη ἀκτινοβολία της στόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Τά φιλοκαλικά αὐτά κείμενα ἀποτελοῦν βιωματική ἀποτύπωση τῆς ἀνοδικῆς πορείας τοῦ πιστοῦ πρός τίνη ἡθική τελείωση μέ τή συνεργεία τῆς θείας Χάριτος. Ἡ θεολογική συγκρότηση τοῦ συγγραφέως τίθεται στή διάθεσην τοῦ ἀναγνώστη μέ εὐλόπτω τρόπο, προκειμένου ἡ δυναμική τοῦ Ὁρθόδοξου λόγου νά γίνει κτῆμα τῶν πιστῶν τῆς ἐποχῆς μας.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἀγίας Εἰρήνης (δό. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στίν ὅποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὅμιλετ. 2) Κάθε Δευτέρα καί ὥρα 4.30 μ.μ. γίνεται τό κήρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου» στόν Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἀγίας Βαρβάρας στόν ὁμώνυμο Δῆμο Ἀττικῆς. Προηγεῖται ἡ Παράκληση τῆς Ἀγίας καί ὅμιλετ ἔνας ἀπό τούς Ἐφημερίους τοῦ Τεροῦ Ναοῦ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιατο φύλλο όρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἐλλάδος», Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δύο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr

Οι «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ» τῶν φοιτητῶν τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας στό Διαδίκτυο: www.apostoliki-diakonia.gr/gr_main/profile/oikotrofeion.htm