



ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΟΣ 59ον

29 Μαΐου 2011

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 22 (3026)

## ΘΑΥΜΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΕΣ

Τό πρώτο περιστατικό πού περιγράφεται στή σημερινή περικοπή τῶν Πράξεων ἀφορᾶ στή θαυματουργική θεραπεία μιᾶς δύστυχης κοπέλας, ἡ ὅποια ἔχοντας φοβερή δαιμονοπληξία, «πνεῦμα πύθωνος», γίνεται παίγνιο τοῦ διαβόλου καί τῶν ἀνθρώπων του. Τὴν κοπέλα αὐτή ἐκμεταλλεύονται κάποιοι ἑπιτήδειοι, ἐπειδή μὲ τὴν ἐπίνευσην καὶ συνέργεια τοῦ πονηροῦ πνεύματος, μποροῦσε νά ἀναφέρεται σέ γεγονότα τοῦ μέλιτοντος, ἐλκυστικά σέ πολλούς, πού ἀπό πονηρή περιέργεια ἐπιθυμώντας νά τά πληροφορηθοῦν ἥταν πρόθυμοι νά καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά στούς ἐκμεταλλευτές της. Αὔτοί πού ἥταν πιό πονηροί ἀπό τοὺς πελάτες τους, δέν ἀντιμετώπιζαν τὸ ταλαιπωρο κορίτσι ὡς ἄνθρωπο, καὶ μάλιστα δεινῶς βασανιζόμενο ἀπό τή φοβερή ἀσθένεια, ἀλλ’ ὡς ἄψυχο ἀντικείμενο καὶ μέσο ἐξοικονόμησης χρημάτων. Γ’ αὐτό, ὅχι ἀπλῶς δέν χάροκαν μὲ τὴν ἀποθεραπεία της, ἀπό τά ἀποστολικά χέρια τοῦ Παύλου, ἀλλ’ ἔσπευσαν πλήρεις θυμοῦ, ὄργης καὶ κακίας νά κατηγορήσουν δημόσια τούς ἀγίους ἀποστόλους Παῦλο καὶ Σίλα γιά πρόκληση ἀναστάτωσης καὶ κήρυγμα ἀληθινών πραγμάτων.

### Χριστός καὶ κόσμος

Εἶναι ὅντως πολύ χαρακτηριστικό τό περιστατικό καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχαιρετικά ἴκανό νά καταδείξει τὴν πάλη τοῦ Χριστοῦ μέ τὸν κόσμο. Ό κόσμος ἐδῶ, βεβαίως, δέν εἶναι ὁ «καλῶς λίαν» πλασθεῖς ἀπό τὸ σοφό καλλιτέχνη Θεό, ἀλλά εἶναι ὁ κόσμος τῆς ἀμαρτίας, πού ὀδηγεῖ στὸν παραπογισμό, τυφλώνει τὸν ἄνθρωπο καὶ καταργεῖ τὴν ἀνθρωπιά του. Ποιός ἄνθρωπος, ἔστω καὶ μόνο μέ φυσική ἀγάπη, δέν θά χαιρόταν παρακολουθώντας τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τῆς δύσμοιρης νεαρῆς γυναίκας; Τό ἄν θά ἔκανε τό βῆμα διά τοῦ θαύματος νά πιστεύσει στὸν Χριστό, εἶναι θέμα προσωπικῆς κλίσεως τοῦ καθενός. Βλέπουμε ὅμως, ὅτι οἱ ἐκμεταλλευτές τῆς πρώην δαιμονιζομένης ούτε φυσικά





