



ΕΤΟΣ 60όν

5 Αύγουστου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 32 (3088)

## Ο ΙΗΣΟΥΣ ΒΑΔΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ

### Ἡ παιδαγωγία πρός τὸ ἄνθρωπον

Χορταίνοντας ὁ Κύριος χιλιάδες ἀνθρώπους μέ δύο μόνο ψάρια καὶ πέντε ἄρτους τούς δίδασκε ἐμπρακτα ὅτι ἂν εἶναι προστηλωμένοι σ' αὐτὸν καὶ τηροῦν τὸ ἄρρενον του, δέν πρόκειται ποτέ νά πεινάσουν· καὶ τὴν αἰώνια ζωή θά κληρονομήσουν καὶ σ' αὐτό τὸν πρόσκαιρο βίο δέν θά στερηθοῦν ποτέ τὰ ἀναγκαῖα. Δυστυχῶς ὅμως ὁ ποιὺς ἄνθρωπος διαφορετικά ἔρμήνευσε τὸ θαῦμα. Ἐπειδή γητού κάθηκε ἀπό τὸν ἐπίγειο ἄρτο, ἐπιθύμησε νά κάνει τὸν Χριστό ἐπίγειο βασιλιά, γιά νά μήν τοῦ ἀποτελείται ποτέ τὸ καθημερινό φαγητό. Ἡ καρδιά του ἀντί νά στραφεῖ μέ ἀγάπη πρός τὸν Κύριο, ἐλκύσθηκε ἀπό τὸν τροφέα τοῦ σώματος. Γι' αὐτό ὁ Κύριος διέλιψε ἀμέσως τὰ πιλήθη, γιά νά τούς ἀποτρέψει ἀπό μιά τέτοια ἀστοχία ἐνέργεια.

Γι' αὐτό ἐπίσης τὸ ἄρρενον μόνο δύο φορές στήν ἐπίγεια δράση του ἔκανε τὸ θαῦμα τοῦ ποιῆταποιῆτασμοῦ τῶν ἄρτων, γιά νά παιδαγωγήσει τούς ἀνθρώπους νά μήν εἶναι κοιπιόδουλοι, ἀλλά συνεχῶς νά ποθοῦν τὰ πνευματικά. Ὁμοίως, ἀμέσως μετά τὸ θαῦμα ἀνέβηκε στὸ ὅρος γιά νά προσευχηθεῖ, ὅχι μόνο γιά νά ἀποδείξει ὅτι πράγματι εἶναι ἀνθρωπος, ἀλλά καὶ γιά νά διδάξει μέ τὸ παράδειγμά του τὸ ἄνθρωπον τὸν σκοπός καὶ νόημα τῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀδιάληπτη μνήμη τοῦ Θεοῦ, ὁ θεῖος ἔρωτας, τό, «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου». Ἀπό ἐδῶ πηγάζει ἡ ἀληθινή ἀγάπη πρός τὸν πλησίον, ἡ ειρήνη, ἡ εύτυχία καὶ ὅλα τὰ ἀγαθά, πνευματικά καὶ ύπικά.

### Ἡ παιδαγωγία πρός τούς μαθητές

Οι δώδεκα Ἀπόστολοι ὅμως δέν ἦταν ὅπως ὁ ποιὺς κόσμος. Ἡ καρδιά τους φιλεγόταν ἀπό τὴν ἀγάπη πρός τὸν Κύριο, ἐνῶ ἡ πίστη τους πρός τὸ πρόσωπό του συνεχῶς αὔξανόταν καὶ ὠρίμαζε. Γι' αὐτό ὁ Ἰησοῦς τούς ὀδηγοῦσε

## ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. 10' 22-34)



«Ἐγώ εἰμι· μή φοβεῖσθε»

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἡνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἵνα σῦ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὅρος κατ' ίδιαν προσεύξασθαι. Ὁφίας δὲ γενομένης, μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἥδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων ἦν γάρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτη δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. Καὶ ίδοντες αὐτὸν οἱ Μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα, ἔταράχθησαν, λέγοντες ὅτι φάντασμά ἐστι· καὶ ἀπὸ τοῦ φόρου ἔκραξαν. Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων· Θαρσεῖτε· ἐγώ εἰμι· μή φοβεῖσθε. Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος, εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὄντα. Οὐ δὲ εἶπεν Ἐλθεῖ. Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος, περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὄντα, ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἴσχυρόν, ἐφοβήθη· καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι, ἔκραξε, λέγων· Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ· Ολιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; Καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, λέγοντες· Ἄληθῶς Θεοῦ Υἱός εἶ. Καὶ διαπεράσαντες, ἤλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτη.

σέ ὅδοι καὶ μεγαλύτερα ὑψη πίστεως καὶ ἀγάπης.

Τούς ἀνάγκασε νά εισέλθουν στό πλοϊο καὶ νά μεταβοῦν στήν ἀπέναντι ὅχθον. Χρειάσθηκε νά τούς ἀναγκάσει, ἐπειδή δέν ἔθελιαν οὕτε στιγμή νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό αὐτόν. Ἡ θεϊκή του χάρη ώς νοντό μύρο κατευωδίαζε τά αισθητήρια τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς τους, ὥστε νά εἴναι προσπλωμένοι σ' αὐτόν, ὅπως ὁ σίδηρος σέ ἔναν ἴσχυρότατο μαγνήτη. Αὐτή τή βαθιά πνευματική ἀγάπη φανέρωσε καὶ ὁ Πέτρος, ὅταν εἶδε τόν Ἰησοῦ νά περιπατάει πάνω στά ὄντα τῆς Λίμνης. Τότε δέν τοῦ ζήτησε νά τόν ἀξιώσει νά περιπατήσει καὶ αὐτός στά ὄντα, ἀλλά νά τόν προστάξει νά ἔλθει πρός ἐκεῖνον. Δέν τόν συγκινούσε τόσο τό θαῦμα, ὅσο τό νά βρεθεῖ ὅσο γίνεται γρηγορότερα δίπλα στόν Ἰησοῦ. Αὐτή λοιπόν τήν ἀγάπη καθλιεργώντας καὶ αὔξάνοντάς την ὁ Ἰησοῦς τούς ἀπομάκρυνε προσωρινά ἀπό τόν ἔαυτό του, ἔτσι ὥστε μένοντας γιά κάποιο διάστημα μακριά του καὶ ταλαιπωρούμενοι ἀπό τήν τρικυμία, νά σταθεροποιηθεῖ γιά πάντα μέσα τους ὁ πόθος τους νά εἴναι μαζί του.

Ταυτόχρονα, πλάταινε καὶ βάθαινε τήν πίστη τους. Ἀφοῦ ἔδωσε στόν καθένα τους ἀπό ἔνα κοφίνι γεμάτο ἀπό τούς ἄρτους πού περίσσεψαν, τούς ἀπομάκρυνε, γιά νά συνειδητοποιήσουν μόνοι τους τό μέγεθος καὶ τό νόημα τοῦ θαύματος πού συντελέσθηκε. Τούς ἀφήνει νά ταλαιπωροῦνται γιά πολλή ὥρα μακριά του, γιά νά τούς διδάξει νά εἴναι καρτερικοί στούς κινδύνους, ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στήν παντοδύναμη προστασία του. Περιπατάει πάνω στά ὄντα,

## Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ὁ Ἰησοῦς ἀνάγκασε τούς μαθητὰς νά μποῦν εἰς τὸ πλοιάριον καὶ νά πάνε πρίν ἀπ' αὐτὸν εἰς τὸν ἀπέναντι ὥχθον, ἵνα ὅτου διαλύσῃ τὸν κόσμον. Καὶ ἀφοῦ διέλυσε τὸν κόσμον, ἀνέβηκε εἰς τὸ ὄρος διά νά προσευχηθῇ μόνος του. Ὅταν δέ ἐβράδυασε, ἦτο ἑκεῖ μόνος. Τὸ πλοιάριον εύρισκετο ἢδη εἰς τὸ μέσον τῆς λίμνης καὶ ἐπάλαιε μέ τὰ κύματα, διότι ὁ ἄνεμος ἤτο ἀντίθετος. Κατά τὸν τετάρτην δέ νυκτερινὸν βάρδια ἤλθε εἰς αὐτούς ὁ Ἰησοῦς περπατώντας ἐπάνω εἰς τὸν θάλασσαν, ἐταράχθησαν καὶ ἔλεγαν ὅτι εἶναι φάντασμα καὶ ἀπό τὸν φόβον τους ἐφώναξαν. Ἀμέσως τούς ἐμίλησε ὁ Ἰησοῦς καὶ τοὺς εἶπε, «Ἐχετε Θάρρος, ἐγώ εἰμαι· μή φοβᾶσθε». Τότε τοῦ ἀπεκρίθη ὁ Πέτρος, «Κύριε, ἐάν εἰσαι σύ, τότε δῶσε μου διαταγὴν νά ἔλθω σ' ἐσέ ἐπάνω στά νερά». Ἐκεῖνος δέ εἶπε, «Ἐλα». Καί ὅταν ὁ Πέτρος κατέβηκε ἀπό τὸ πλοιάριον, ἀρχισε νά περπατῇ ἐπάνω στά νερά, διά νά ἔλθῃ εἰς τὸν Ἰησοῦν. Ἄλλ' ἐπειδή ἔβλεπε τὸν ἄνεμον δυνατὸν ἐφοβήθηκε, καὶ ἐπειδή ἀρχισε νά βυθίζεται, ἐφώναξε, «Κύριε, σῶσε με». Ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς ἄπλωσε τὸ χέρι, τὸν ἔπιασε καὶ τοῦ λέγει, «Ολιγόπιστε, γιατί ἐδίστασες?». Καί ὅταν ἀνέβηκαν εἰς τὸ πλοιάριον, ἔπαισε ὁ ἄνεμος. Ἐκεῖνοι πού ἤσαν εἰς τὸ πλοιάριον τὸν προσκύνησαν καὶ τοῦ εἶπαν: «Ἀληθινά εἰσαι Θεοῦ Υἱός». Καὶ ἀφοῦ διέσκισαν τὸν λίμνην, ἤλθαν καὶ ἀπεβιβάσθησαν εἰς τὸν Γεννησαρέτην.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθῆκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀμπιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ἐκπιθηρώνοντας στὸν ἁευτό του τὸν προφητικό λόγο πού εἶχε πεῖ ὁ Ἰώβ γιά τὸν Θεό: «Ο περιπατῶν ἐπί θαλάσσης ὡς ἐπί ἐδάφους», δηλαδή, ὁ Θεός περπατάει πάνω στὴ θάλασσα, ὅπως πάνω σὲ στερεό ἔδαφος. Μέ ἔνα πρόσταγμά του ἀξιώνει καὶ τὸν Πέτρο νά περπατήσει στὰ ὄντα, γιά νά δείξει ὅτι ἤλθε στὴ γῆ, γιά νά προσφέρει στούς ἀνθρώπους ὡς δῶρο ὅ, τι Αὔτός ἔχει ἐκ φύσεως.

Οι Ἀπόστολοι ὡφελήθηκαν ποιλύ ἀπό τὴν παιδαγωγία τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ πίστη τους πρός τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἔφθανε πιά πρός τὸ ἐπιζητούμενο σημεῖο. «Ἐτσι, ἐνῷ στὶς ἀρχές, ὅταν ὁ Κύριος εἶχε κάνει ἔνα παρόμοιο θαῦμα στὸν ᾗδια πίμνη, γαληνεύοντας τὸν ἄνεμο καὶ τὴν θάλασσα, ἀναρωτιόνταν τί εἴδους ἀνθρωπός εἶναι αὐτός, τώρα πιλέον δέν ἀναρωτιούνται, ἀλλά, μόλις ὁ Κύριος ἀνέβηκε στὸ πλοϊο, ἐπεσαν καὶ τὸν προσκύνησαν πέγοντας: «Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός εῖ!»! Πράγματι, εἶσαι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. ➔

5 Αύγουστου 2012: KYPIAKH Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως· Εὐσιγνίου μάρτυρος († 362). Εὐγενίου ὄσίου τοῦ Αίτωλοῦ.  
Ὑπόκληση: πλ. δ' – Εωθινόν: Θ' – Απόστολος: Α' Κορ. γ' 9-17 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 22-34.

Η ΕΠΙΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 12 Αύγουστου, Ι' Μαθαίου.

Απόστολος: Α' Κορ. δ' 9-16 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιζ' 14-23.

## Πίστη και δοκιμασίες

‘Ο τρόπος μέ τόν όποιο ὁ Κύριος βοήθησε τόν ἀπόστολο Πέτρο, ὅταν ἄρχισε νά βυθίζεται, εἶναι πολύ διδακτικός. Ο Ἀπόστολος βλέποντας τόν ισχυρότατο ἄνεμο δείπλιασε καί ἄρχισε νά βουλιάζει. Ο Χριστός ὅμως δείχνοντας ὅτι δέν ἔταν ὁ ἄνεμος ἡ αἰτία πού ἄρχισε νά καταποντίζεται ὁ Πέτρος, ἀλλά ἡ ὄλιγοπιστία τοῦ Πέτρου, δέν ἐπιτίμησε τόν ἄνεμο ἀλλά τόν Πέτρο. Γι' αὐτό, ἀφοῦ τόν ἔπιασε ἀπό τό χέρι, ἀφησε τόν ἄνεμο νά πνέει, φανερώνοντας ὅτι κανένα κακό δέν μπορεῖ νά κάνει ἐκεῖνος, ὅταν στόν ἄνθρωπο εἶναι ἀσάλευτη ἡ πίστη πρός τόν Κύριο.

Καί ἐμεῖς ὅταν μᾶς βρίσκουν ποικίλες θλίψεις καὶ δοκιμασίες, θά πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἀօράτως βρίσκεται δίπλα μας ὁ Χριστός καὶ μᾶς προστατεύει. Οι θλίψεις δέν μποροῦν νά μᾶς κάνουν κανένα κακό, ἀν ἐμεῖς ἔχουμε πίστη στόν Χριστό. Ἐφεξῆς λέγεται, Ποιόν, τίνι ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη μας στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἀκατανίκητο ὅπλο ἐνάντια στούς πειρασμούς τῆς ζωῆς, ἔτσι ὥστε νά περπατήσουμε θαυμαστῶς πάνω στά κύματα τῆς θάλασσας τοῦ βίου μας καὶ νά φτάσουμε μέ τὰ σφάλματα στόν ποιλυπόθητο προορισμό μας, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, τόν μόνο ἀληθινό Θεό. Ἀμήν.

Άρχιμ. Π. Κ.

## Νέα "Έκδοση της Αποστολικής Διακονίας

Χρίστου Θ. Κοικώνη, 'Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

## **ΣΧΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ**

(σχῆμα 14x21, σσ. 152)

‘Η συνάντηση τῶν δύο κόσμων, τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἔδωσε στήν Ἐκκλησίᾳ νέες μιօρφές λόγου, νέες ἐκφραστικές δυνατότητες, νέο ἔνδυμα γιά τήν Ἀλήθεια. Αὐτό συνέβη μὲ ίερό μόχθο, μέσα σέ δύσκολες ἐποχές, ὅταν ἡ διαπάλη τῶν πολιτισμῶν δημιουργοῦσε τό αἴτημα γιά καθαρό καὶ συνάμα κατανοητή διατύπωση τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος. ‘Ο ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, δι μεγάλος αὐτός θεολόγος καὶ δάσκαλος τοῦ χριστιανικοῦ ἥθους, ζώντας μέσα σέ ἐκείνη τή δίνη συμβάλλει ἀποφασιστικά στήν «ἐπί τά κάλλιστα ἀλλοίωσιν» αὐτῆς τῆς συνάντησης.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ὣντος τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

\* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΠΡΟΥ» σ' όλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)