



ΕΤΟΣ 60όν

16 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 38 (3094)

Ο ΣΤΑΥΡΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Αύταπάρνηση καί ἄρση τοῦ σταυροῦ

Στή σημερινή Εύαγγελική περικοπή ὁ Κύριος τονίζει στούς ἀποστόλους καί σέ ὅπο τὸν κόσμο ὅτι βασική προϋπόθεση, γιά νά εἶναι κάποιος μαθητής του, ἀποτελεῖ ἡ αύταπάρνηση καί ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ. Καταρχήν, ξεκινώντας μέ τὴ φράση «ὅστις θέλει», δηλαδή «ὅποιος θέλει», ξεκαθαρίζει ὅτι δέν ἐκβιάζει κανένα νά τὸν ἀκολουθήσει. Ὁ Θεός σέβεται τὸν ἀνθρωπὸν ὡς ἐλεύθερο πρόσωπο καί δέν τὸν ἀντιμετωπίζει σάν ἔνα ἀνελεύθερο ἀντικείμενό του. Γ' αὐτὸ τοῦ παρέχει ὅπλα τὰ ἀγαθά τῆς αἰώνιου ζωῆς, μόνον κατόπιν τῆς ἐλεύθερης ἀποδοχῆς ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου.

Ἄπο τή στιγμή πού θά ἀποδεχετεῖ ὁ ἀνθρωπὸς τὸ κάπλεσμα τοῦ Κυρίου γιά τὴν αἰώνια ζωή, θά πρέπει νά γνωρίζει ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλη ὁδός πρὸς τὴν ἀπόκτησή της, ἐκτός ἀπὸ τὴν αύταπάρνηση καί τὴν σταυρική ζωή. Χάσαμε τὸν παράδεισο, ἐπειδή θελήσαμε νά στήσουμε τὸ δικό μας θέλημα. Θά ἐπιστρέψουμε, ἃν ύποταχθοῦμε πλήρως στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀπαρνούμενοι κάθε προσωπική μας σκέψη καί ἐπιθυμία πού ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τὸν Θεό. "Ολοὶ ποιόν τὸ νόημα καί ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας βρίσκεται στὸ νά θεραπευτεῖ ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά μας τόσο, ὥστε ἀβίαστα, φυσικά καί αὐθόρμητα νά ἀκοῦν καί νά τηροῦν παντού καί πάντοτε τὸ πόριο τοῦ Θεοῦ.

"Ομως εἶναι γεγονός ὅτι φέρουμε ὅπλοι τὴν ἐκπεσμένη φύση τοῦ Ἀδάμ. Ο νοῦς μας καί οἱ ἐπιθυμίες μας ἔπλοκονται ὀξέως ἀπὸ τὸν ἐγωισμό καί τὴν ἀμαρτία. Δέν εἶναι ἀπλό καί εὔκολο, ὅπως τότε στὸν παράδεισο, νά τὰ στρέψουμε πρὸς τὸ θεῖο θέλημα. Ἀπαιτεῖται ὅχι πλίγος κόπος. Γ' αὐτὸ καί ὁ Κύριος μέ τὴν αύταπάρνηση συνδέει ἄρρηκτα τὴν ἄρση τοῦ σταυροῦ. Ὁ ἐγωιστής θά πρέπει νά πονέσει ἔως θανάτου, προκειμένου νά κάνει κέντρο τῆς ζωῆς του τὸν Θεό καί νά ἀγαπήσει τοὺς συνανθρώπους του ὡς τὸν ἐαυτό του. Τόσο θά πρέπει νά εἶναι ἡ ἀποφασιστικότητά μας νά ἀκολουθήσουμε τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, ὥστε



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Μάρκ. η' 34-θ' 1)

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὡστὶς θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὁς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· διὸ δὲ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. Τί γὰρ ὡφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κεφόδησῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Ὅς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἀμαρτωλῷ, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτόν, ὅταν ἐλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ, μετὰ τῶν Ἀγγέλων τῶν ἀγίων. Καὶ ἐλεγεν αὐτοῖς· Ἄμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσὶ τινες τῶν ὃδε ἐστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἔως ἂν ἰδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθίαν ἐν δυνάμει.

νά είμαστε ἔτοιμοι νά ύποστοῦμε τόν μεγαλύτερο πόνο καί τόν πιό ἔξευτελιστικό θάνατο -οπως τότε ἦταν ἡ σταύρωση- προκειμένου νά μείνουμε πιστοί στό πόγο τοῦ Θεοῦ.

Τότε πιοπόν μποροῦμε νά πλέμε ὅτι ἀκολουθοῦμε τόν Κύριο, ὅταν γιά χάρη του ἀπαρνιόμαστε τόν ἔαυτό μας καί ζοῦμε σταυρικό βίο. "Οσο ἀδιαφορεῖ κάποιος γιά τίν ἑκπλήρωσην αὐτῶν τῶν δύο ἀπαραίτητων προϋποθέσεων, βρίσκεται ἀκόμη μακριά ἀπό τήν ὁδό τοῦ Κυρίου." Οσο κάποιος ζεῖ σύμφωνα με τό θέθημά του καί τή δική του κρίση καί ἐπιδιώκει μιά ἀνετη καί εὐχάριστη ζωή, ἀκόμη δέν ἔχει βάλει ἀρχή μετανοίας.

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς

"Ἐπειδόν ὁ πλόγος γιά τήν αὐταπάρνησην καί τήν ἐκούσια σταύρωσην ἀκούγεται σκληρός, ὁ Κύριος ἀμέσως τόν καταγγιλυκαίνει θυμίζοντας στούς ἀκροατές του τό ἔπαθλο πού ἀκολουθεῖ, τό ὅποιο ἔπερνα ἀσύγκριτα κάθε κόπο καί θυσία αὐτῆς τῆς ζωῆς· καί αὐτό εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς, μέ τήν ὅποια δέν μπορεῖ νά συγκριθεῖ τίποτε ἀπό ὅλα ὅσα μποροῦμε νά ἀποκτήσουμε ἐδῶ στή γῆ. Ἀκόμη καί ἂν ὅλος ὁ κόσμος γίνει δικός μας, ἂν χάσουμε τήν ψυχή μας, τά χάσαμε ὅλα. " Αν δύμας ἔχασφα πλίσουμε τήν ψυχή μας γιά τήν αἰώνιότητα, δέν ζημιωνόμαστε στό ἐλάχιστο, ἀκόμη καί ἂν σέ αὐτή τή ζωή είμαστε πάμπτωχοι, ἀσθενεῖς, βασανισμένοι καί περιφρονημένοι.

Μέ τή πλέξη ψυχή ἐδῶ θά πρέπει νά ἐννοήσουμε τόν ὅλο ἄνθρωπο καί τή σύνοψη ἀνθρώπινη ὑπαρξη καί ζωή. Στήν Ἀγία Γραφή πολύ συχνά ἀπό τό μέρος καί ἀπό τήν ἀρχή δηλώνεται τό ὅλο. Γιά παράδειγμα, ἀπό τήν ψυχή δηλώνεται ὁ ὅλος ἄνθρωπος, ἀπό τόν Πατέρα ἡ θεότητα, ἐνῶ ἀπό τόν ἄνδρα ἡ ἀνθρώπινη φύση.

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Εἶπεν ὁ Κύριος: «Ἐάν κανεὶς θέλῃ νά μέ ακολουθήσῃ, ἄς ἀπαρνηθῇ τὸν ἑαυτόν του καὶ ἄς σπωκῷση τὸν σταυρόν του καὶ ἄς μέ ακολουθήσῃ. Διότι ὅποιος θέλει νά σώσῃ τὸν ζωντὸν του, αὐτὸς θά τὸν χάσῃ, ἐκεῖνος δέ πού θά χάσῃ τὸν ζωντὸν του ἐξ αἰτίας ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, αὐτὸς θά τὸν σώσῃ. Διότι τί θά ὠφελήσῃ τὸν ἀνθρωπὸν νά κερδίσῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ νά ζημιωθῇ τὸν ψυχὴν του; Ἡ τί ἀντάλλαγμα εἶναι δυνατόν νά δώσῃ ὁ ἀνθρωπὸς διά τὸν ψυχὴν του; Διότι ὅποιος ἐντρέπεται δι’ ἐμέ καὶ διά τοὺς λόγους μου εἰς τὸν γενεάν αὐτὸν τὸν μοιχαλίδα καὶ ἀμαρτωλὸν καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θά αἰσθανθῇ ντροπὴ γι’ αὐτὸν, ὅταν ἔλθῃ μὲ ὅλην τὸν δόξαν τοῦ Πατέρα του μαζὶ μὲ τοὺς ἀγίους ἀγγέλους». Καὶ τούς ἔλεγε: «Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι ὑπάρχουν μερικοί ἀπό αὐτούς, πού στέκονται ἐδῶ, οἱ ὄποιοι δέν θά γευθοῦν θάνατον, ἔως ὅτου ἰδοῦν τὸν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ νά ἔρχεται μέ δύναμιν».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἄρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἔκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἡ ὁμοιογύα τοῦ Χριστοῦ

Ὁ Κύριος δέν ἀρκεῖται μόνο στό νά τονίσει ὅτι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς εἶναι τό πᾶν γιά τὸν ἀνθρωπὸ. Ὑπογραμμίζει ἐπίσσης ὅτι αὐτό πού γιά τὸν πιστό χριστιανό ἀποτελεῖ τὸ νόημα καὶ τὸ σκοπό τῆς ζωῆς, γιά τὸν ποιλύ κόσμο θά θεωρεῖται ὄνειδος καὶ ντροπή καὶ αἰτία χλευασμοῦ. Ὁ ποιλύς κόσμος σέ μεγαλύτερο ἢ σέ μικρότερο βαθμό θά θεωρεῖ ἄξιο περιφρόνησης τὸν Χριστό καὶ τή διδασκαλία του. Βλέποντας τὴν ταπεινή μορφή μέ τὸν ὄποια ἥπληστό στὸν κόσμο ὁ Κύριος καὶ ἐκλαμβάνοντας ὡς ἀδυναμία καὶ τρέλα τὸν πίστη, τὸν ἀγάπην πρός τοὺς ἔχθρούς, τὴν πραότητα, τὴν ταπείνωση, τὸν ἀγνότητα καὶ ὅλες γενικά τὶς εὐαγγελικές ἀρετές, δέν θά παραδέχεται, θά θέτει στὸ περιθώριο ἢ ἀκόμη καὶ θά καταδιώκει ἐκείνους πού πιστεύουν ἀληθινά στὸν Χριστό καὶ προσπαθοῦν μέ ποιλή συνέπεια νά τηρήσουν τὸ πλόγο του. Γ’ αὐτό εἶναι ἀνάγκη ὁ πιστός ποτέ νά μή ντραπεῖ τὸν Κύριο Ἰησοῦ ἐνώπιον τῆς γενιᾶς αὐτῆς τῶν ἀνθρώπων τῆς μοιχαλίδος καὶ ἀμαρτωλοῦ. “Οὐλοὶ ἡ δόξα τῆς πίστης καὶ τῆς ζωῆς, ἡ ὄποια εἶναι θεμελιωμένη στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, θά φανερωθεῖ στὴ δευτέρᾳ παρουσίᾳ, ὅταν θά ἔλθει ὁ Κύριος μέ ὅλη τὴν θεϊκή του δόξα περιστοιχίζομενος ἀπό ὅλα τὰ ἀγγελικά τάγματα.

Καὶ ἐπειδή ἡ δευτέρᾳ παρουσίᾳ θά συμβεῖ στὰ τέλη τῶν αἰώνων, ὁ Κύριος κλείνει τό πλόγο του μέ τὸν προαναγγελία τῆς Μεταμορφώσεώς του, ἡ ὄποια συνέβηκε μετά ἀπό πίγες ἡμέρες. Στὴ Μεταμόρφωση ὁ Κύριος ἔδωσε σαφή εἰκόνα τῆς δόξας αὐτοῦ καὶ τῶν δικαίων, ἡ ὄποια μέμηται νά ἀποκαθισθεῖ στὴ δευτέρᾳ παρουσίᾳ. Ἀπέδειξε ἐπίσσης ὅτι κατά τὸ βαθμό πού κάποιος σταυρώνεται γιά χάρο τοῦ Χριστοῦ, ἥδη ἀπό αὐτή τὴν ζωὴν γεύεται προκαταβοτικά ἀπό τὴν μετηλοντική θεία δόξα.

Ἄρχιμ. Π. Κ.

16 Σεπτεμβρίου 2012: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Εύφημίας μεγαλομάρτυρος της πανευφήμου († 304). Μελιτινῆς μάρτυρος.
Τίχος: πλ. β' – Ἐωθινόν: Δ' – Ἀπόστολος: Γαλ. β' 16-20 – Εύαγγέλιον: Μάρκ. π' 34 - θ' 1.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 23 Σεπτεμβρίου, Α΄ Λουκᾶ.
Ἀπόστολος: Γαλ. δ' 22-27 – Εύαγγέλιον: Λουκ. ε' 1-11.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Στίς δραστηριότητες τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ὁργανισμοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἐντάσσεται καὶ τὸ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ὡστε οἱ Κληρικοί, οἱ Κατηχητές καὶ οἱ Συνεργάτες τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἐπικοινωνοῦν μέ σοσους ἀπό ἐμάς, ἔχουν ἄλλο τρόπο ἐκφράσεως καὶ ἐπικοινωνίας.

- *Ἐναρξη μαθημάτων:* Τὴν Πέμπτη, 18 Ὁκτωβρίου, θά γίνει ἡ ἐναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Σεμιναρίου. Οἱ ἐγγραφές θά πραγματοποιοῦνται κατά τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Σεμιναρίου μέχρι τίς 15 Νοεμβρίου.
- *Διάγραμμα Λειτουργίας:* Τά μαθήματα πραγματοποιοῦνται δύο φορές τό μήνα, ἡμέρα Πέμπτη. Τό πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ Σεμιναρίου περιλαμβάνει τίς ἀκόλουθες θεματικές ἐνότητες: Στό πρώτο καὶ τό δεύτερο ἔτος σπουδῶν παρέχονται βασικές γνώσεις τῆς Νοηματικῆς Γλώσσας καὶ στό Ἐπιμορφωτικό ἔτος, γνώσεις πού ἔχουν ἅμεσον σχέση μὲ τήν Κατηχητική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
- *Πληροφορίες:* Γιά περισσότερες πληροφορίες οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται: α. στό Γραφεῖο Κατηχήσεως καὶ Νεότητος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272.347-346-348 καὶ β. στήν ιστοσελίδα τοῦ Ὁργανισμοῦ, www.apostoliki-diakonia.gr στήν ἐνότητα Κατήχηση στήν όποια περιγράφονται ἀναλυτικά ὅλες οἱ ἐκπαιδευτικές - κατηχητικές δραστηριότητες τοῦ Γραφείου Κατηχήσεως.

΄Από τίς νέες ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
**ΚΩΔΙΞ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ (Γ΄ ἔκδ. πληρεστέρα)**

΄Ιερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος, Ἀθῆναι 2012, σελ. 1024

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἵερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

΄Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr