



ΕΤΟΣ 61ον

15 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 37 (3146)

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Σύμφωνα μέ τή διδασκαλία της Ἑκκλησίας ή ἀνθρώπινη ζωή δέν εἶναι ἔνα τυχαίο γεγονός ούτε προϊόν βιολογικῆς ἐξέλιξης τῶν εἰδῶν. Τό βιβλίο της Γενέσεως στήν Πλαταιά Διαθήκη μαρτυρεῖ ὅτι ὁ πρώτος ἄνθρωπος πού ἐμφανίσθηκε στή γῆ συνιστᾶ δημιουργική πράξη τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ ἄνθρωπος συνομιλοῦσε μέ τόν Θεό καί μέ τά δημιουργήματά του. Εἶχε συνείδοση ὅτι ἡ ὑπαρξή του ὀφειλόταν στόν Θεό καί ἡ ζωή του ἦταν πάλι δώρο Θεοῦ μέ αἰώνια προοπτική. "Οταν ὅμως παρήκουσε τόν Θεό καί ἐξῆλθε τοῦ παραδείσου, τότε ἡ ζωή του πτώχευσε ἀπό χαρίσματα, ἀπό θεία γνώση καί ἐπίπεδα αἰώνιότητας. Ἐκαστε τήν πνευματικότητά του καί ἔγινε σαρκικός. Ὁ ἄνθρωπος, ὅπως γράφει ὁ προφήτης Δαβίδ, «ἐν τιμῇ ὕπερ, οὐ συνῆκεν, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὥμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13).

Ἄπο αὐτή τήν πνευματική φτώχεια ἔσωσε τόν κόσμο ὁ Χριστός μέ τήν ἔπεισή Του. Δηλαδή ἡ πηγή της ζωῆς ἦλθε στή γῆ γά νά ξαναδώσει στήν ἀνθρώπην ζωή τόν πνευματικό της χαρακτήρα, τή διαχρονική της ἀξία, νά τή χαριτώσει μέ τίς δωρεές τοῦ Ἅγιου Πνεύματος.

Πῶς ἡ ζωή μας γίνεται ζωή τοῦ Χριστοῦ

Ο ἀπόστολος Παῦλος μέ μιά φράση μᾶς ἐξηγεῖ τό πῶς μετατράπηκε ἡ ζωή του σέ ζωή ἐν Χριστῷ. Μᾶς πέει: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι», δηλαδή ἔχω συσταυρωθεῖ μέ τόν Χριστό. Προσάρμοσε τό θέλημά του στό σταυρωμένο θέλημα τοῦ Χριστοῦ. Ἐναπέθεσε ὅπες τίς ἐπιθυμίες της ψυχῆς του καί τίς κινήσεις τοῦ σώματός του στή Σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ γιά νά τά καθαρίσει Ἐκεῖνος ἀπό κάθε νοσηρό πάθος, ὅπως ψάλλει ἡ Ἑκκλησία: «Ψυχή καί σῶμα γάρ ἀναθηψών τῷ πάθει ἀπ' ἀλλήλων διέτεμε» (ἀναστάσιμο τροπάριο), δηλαδή ἔκοψε τά πάθη της ἀμαρτίας καί ἀπ' τήν ψυχή καί ἀπ' τό σῶμα, ὥστε νά γίνει κατά χάριν ἀπαθής. Καί ἡ μεταβολή αὐτή ἔγινε μέ τή δύναμη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Διότι ὁ Χριστός ιερουργεῖ τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, δηλ. τήν ἐπιστρο-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. β' 16-20)



Σωτηρία ἐν Χριστῷ

Ἄδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἀνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ. Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἀμαρτωλοί, ἄλλα Χριστὸς ἀμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γάρ ἂν κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γάρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω. Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δέ νῦν ζῶ ἐν σαρκὶ, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ οὐρανοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

φή της ζωῆς τοῦ κόσμου πρός τὸν Θεό μέ τή χάρη τῆς θυσίας Του καὶ τή δύναμι τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ὁ Μέγας Βασίλειος πίει ὅτι «ὅπου ὁ Χριστός ἐμφανίζεται ἑκεῖ καὶ τό Πνεύμα προστρέχει. Καὶ στήν ἐνσαρκο παρουσίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἥταν μαζὶ Του ἀχώριστον... καὶ ὅταν ὁ διάβολος καταργεῖται συμπαρίσταται καὶ τό Πνεύμα καὶ ἡ ἔνωσή μας μέ τὸν Θεό γίνεται μέ τή βοήθεια τοῦ Ἅγιου Πνεύματος». Ἐπομένως, ἡ συσταύρωσή μας μέ τὸν Χριστό εἶναι ἐνέργεια Πνεύματος Ἅγιου, πού ξεκινᾶ ἀπό τή βάπτισή μας μέχρι καὶ της ἐν Χριστῷ τελειώσεώς μας.

Ἡ πνευματική τελείαση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ζωή ἐν Χριστῷ

Ὅταν ὁ ἀνθρωπος καθαρισθεῖ ἀπό τά πάθη του καὶ γίνει ἀπαθής μέ τή βοήθεια τοῦ Ἅγιου Πνεύματος τότε περνᾷ σέ μιά ἀλητή ζωή, τή ζωή τοῦ Χριστοῦ, δηλ. ἀναζωογονεῖται. Ὁ Ἀπόστολος ἐκφράζει αὐτή τήν ἐμπειρία πλέγοντας ὅτι «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζεῖ δέ ἐν ἐμοὶ Χριστός», πού σημαίνει ὅτι ὁ ἀνθρωπος συμμετέχει στήν τελείαότητα τοῦ Θεοῦ μοιλονότι ὡς ἀνθρωπος εἶναι ἀτεθῆς. Ὁ ἄγιος Ἐφραίμ γράφει ὅτι οἱ ἀπαθεῖς προχωροῦν χωρίς νά χορταίνουν πρός τό ὑψιστο ποθούμενο (τὸν Θεό) καὶ ζοῦν μέσα στή χάρη της τελείαότητος τοῦ Θεοῦ χωρίς τέλος. Δηλ. τό Πνεύμα τό Ἅγιο ὄδηγε τήν ψυχή μέ συνεχεῖς πνευματικές ἀνατάσεις ἑκεῖ ὅπου γίνεται ὅλη φῶς, ὅλη ὄφθαλμός, ὅλη πνεῦμα, ὅλη χαρά, ὅλη ἀγαθηλίαμα, ὅλη ἀγάπη, ὅλη ἀγαθότητα καὶ χρονιότητα Θεοῦ (ἄγιος Μακάριος). Αὐτή εἶναι ἡ κοινωνία ζωῆς μέ τὸν Χριστό.

Τό «ζῇ δέ ἐν ἐμοὶ Χριστός» τοῦ ἀπ. Παύλου δέν ἐκφράζει ἀπλά καὶ μόνο πρόθεση καὶ διάθεση, ἀλλά κατάσταση πνευματική μέσα στήν ὁποία ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου συνενώνεται μέ τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καὶ χαριτώνεται, πλουτίζει ἐν Πνεύματι, ἀγιάζεται καὶ βιώνει τήν αἰώνιότητα καὶ ἀγαθότητα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μέ τή συνεργία τοῦ Παρακλήτου.

Ἡ πλατευτική ζωή της Ἐκκλησίας πλουτίζει τή ζωή τῶν ἀνθρώπων

“Ολο αὐτό τό θαῦμα της ἐν Χριστῷ ζωῆς πού μᾶς καταθέτει ὁ Ἀπόστολος,

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν δικαιώνεται ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου ἀλλά διά τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπιστέψαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὸν Χριστόν Ἰησοῦν, διά νά δικαιωθοῦμε διά τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν καὶ ὅχι ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου, διότι ἀπό τά ἔργα τοῦ νόμου κανεὶς ἄνθρωπος δέν θά δικαιωθῇ. Ἀλλ' ἐάν ἐμεῖς πού ἔζηπόσαμε νά δικαιωθοῦμε διά τοῦ Χριστοῦ, εὔρεθίκαμε καὶ ἐμεῖς ἀμαρτωλοί, ἄραγε ὁ Χριστός ἔξυπρετεῖ τὴν ἀμαρτίαν; Μή γένοιτο! Ἐάν ὅμως οἰκοδομῶ πάλιν, ἐκεῖνα πού ἔγκρέμισα, ἀποδεικνύω τὸν ἑαυτόν μου παραβάτην. Διότι ἐγώ διά τοῦ νόμου ἐπέθανα ώς πρός τὸν νόμον, διά νά ζήσω ώς πρός τὸν Θεόν. Ἐξω σταυρωθῆ μαζί μέ τὸν Χριστόν. Δέν ζῷ πλέον ἐγώ, ἀλλά ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός, τὴν ζωήν δέ τὴν ὡποίαν τώρα ζῷ εἰς τὸ σῶμα, τὴν ζῷ μέ πίστιν εἰς τὸν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μέ ἀγάπησε καὶ παρέδωκε τὸν ἑαυτόν του πρός χάριν μου.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνίαδου, Ἀμ. Ἀμιλβίζατου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

συντελεῖται μέσα στή ζωή της Ἐκκλησίας. Γιατί ἡ ζωή της εἶναι ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ πού μέ τή ζωοποιό πνοή τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἅγιου ὄδηγοῦν καὶ πάλι τὸν ἄνθρωπο κοντά στὸν προαιώνιο Πατέρα Θεό, μέσα στή χάρη Του. Κάνουν τὴν ἄνθρωπην φύση καὶ πάλι πλούσια. Τῆς δίνουν νόημα αἰώνιο νά ὑπερτερεῖ τῶν ὑπηρεσιῶν ἀναγκῶν. Μέσα στίς ιερές συνάξεις τῆς Ἐκκλησίας ὁ Παράκλητος δίνει μέ τή χάρη του πολληπλές δωρεές στούς πιστούς: ἄλλους ἀφυπνίζει, ἄλλους καθαρίζει, ἄλλους ἀνακουφίζει, ἄλλους θερμαίνει, ἄλλους φωτίζει καὶ σοφίζει, ὅλους ὅμως ἀγάπει, καὶ πάντει καὶ συμπληρώνει τίς ἀτέλειες τους καὶ τούς παρουσιάζει στὸν ἐπουράνιο Πατέρα «ἐν πίστει τετελειωμένους».

Ἡ ζωή μας χωρίς Χριστό μοιάζει μέ ὄρφανό χωρίς Πατέρα. Νιώθουμε μόνοι μέσα σέ πλήθος ἀνθρώπων. Ἀν καὶ πολλοί ἀπό μᾶς θέλουμε νά εἴμαστε χειραφετημένοι, αἰσθανόμαστε ἀπροστάτευτοι μέσα σ' ἔναν προηγμένο κατά τά ἄλλα σύγχρονο κόσμο μέ προσφορά ὑπηρεσιῶν ἀγαθῶν καὶ ἀνέσεων χωρίς ὅμως Χριστό. Ἐνῶ «οἱ ἐκζητοῦντες τὸν Κύριον» δέν θά νιώσουν ποτέ ἐλπιπεῖς, ποτέ μόνοι, ἀλλά θά γεμίζει «τά πάντα ἐν πᾶσι Χριστός».

Ἀρχιμ. Χ. Ν.

15 Σεπτεμβρίου 2013: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

Νικήτα μεγαλομάρτυρος († 372). Φιλοθέου ὁσίου (1^ο αι.), Πορφυρίου τοῦ ἀπό μίμων, Βνοσαρίωνος Λαρίσου, Συμεών Θεοσαλονίκης († 1429), Ιωάννου νεομάρτ. τοῦ Κρητός († 1811).

Ὕκοσ: γ' Ἐωθινόν: Α' – Ἀπόστολος: Γαλ. β' 16-20 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. π' 34-θ' 1.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 22 Σεπτεμβρίου, Α' Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Α' Κορ. ιστ' 13-24 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ε' 1-11.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Μέ απόφαση της Τεράς Συνόδου στήν Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Έλλαδος λειτουργεί από το 1960 το Φροντιστήριο Υποψηφίων Κατηχητῶν. Μέσα στό πέρασμα τοῦ χρόνου μέ τό ειδικά κατηπρισμένο πρόγραμμα μαθημάτων και έκπαιδευτικῶν εύκαιριῶν, προσφέρει στούς νέους, πού ἐπιθυμοῦν νά διακονήσουν τό Κατηχητικό ἔργο της Εκκλησίας, τίν εύκαιρία νά καταρτισθοῦν θεωρητικά και πρακτικά γιά τό τόσο ύψηλό ἔργο τους.

Ἡ διάρκεια τῶν σπουδῶν είναι διετής. Τά μαθήματα τοῦ Α΄ ἔτους γίνονται κάθε Σάββατο 4:00 ἔως 6:30 μ.μ., καί τοῦ Β΄ ἔτους τίν ίδια ὥμερα ἀπό 7:00 ἔως 9:30 μ.μ.

- **Προϋποθέσεις:** Γίνονται δεκτοί σπουδαστές, ἡλικίας 18 - 40 ἔτῶν, ἀφοῦ προσκομίσουν: α. Ἀποδεικτικό σπουδῶν (ἢ Ἀπολυτήριο Λυκείου), καί μία πρόσφατη φωτογραφία.
- **Ἐναρξη μαθημάτων:** Τό Σάββατο 5 Ὁκτωβρίου θά γίνει ὁ Ἀγιασμός κι ἡ ἐναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ Φροντιστηρίου. Οἱ ἐγγραφές θά πραγματοποιοῦνται κάθε Σάββατο μέχρι τίς 9 Νοεμβρίου τίς ὥρες λειτουργίας τοῦ Φροντιστηρίου.
- **Πληροφορίες:** Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται: α) στό Γραφεῖο Κατηχήσεως και Νεότητος τῆς Αποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272347-348 (καθημερινά 8 π.μ. - 2 μ.μ. ἐκτός Σαββάτου και Κυριακῆς), β) στήν ιστοσελίδα τοῦ ὄργανισμοῦ, www.apostoliki-diakonia.gr στήν ἐνόπτια Κατήχηση στήν ὅποια περιγράφονται ἀναλυτικά ὅλες οἱ έκπαιδευτικές-κατηχητικές δραστηριότητες τοῦ Γραφείου Κατηχήσεως.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ιεραποστολῆς τῆς

Αποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος

Τό Σεμινάριο θά ξεκινήσει τό Σάββατο 19 Ὁκτωβρίου ἐ.ἔ. ὥρα 18:00. Εἶναι ἀνοικτό και ἀπροϋπόθετο γιά ὄσους ἐνδιαφέρονται νά τό παρακολουθήσουν.

Διδάσκονται τά ἀκόλουθα μαθήματα:

- Σύγχρονη Ιεραποστολή • Κανονικό Δίκαιο Ιεραποστολῆς • Τριτοκοσμική Κοινωνιολογία • Θεολογία Ιεραποστολῆς • Ιεραποστολική Ἀγιολογία • Στοιχεῖα Τροπικῆς Νοσολογίας • Ἀφρικανική Ἐθνολογία • Ιεραποστολική Πρακτική και Μεθοδολογία
- **Πληροφορίες στά τηλέφωνα: 210 7272315-316**

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιαῖς φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καῑ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίοκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίώση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δόλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr